

Zondag 22 augustus

'God heeft ieder gaven gegeven' (zie 1 Petr. 4:10).

Gebruik je talenten tot eer van God.

Je werk is belangrijk voor God. Je baan neemt zo'n 40 uur van je week in beslag, dus moet hij God wel vertegenwoordigen. 'Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen... alles tot eer van God' (1 Petr. 4:10-12).

Ieder van ons heeft talenten gekregen met als doel God in deze wereld te eren. Onontdekte, onontwikkelde gaven brengen hem geen eer. Net zo min als verkeerd gebruikte. God heeft je begiftigd om iets te doen op een manier waarop niemand anders dat kan. Door gebruik te maken van jouw unieke mogelijkheden en ze in te zetten voor de uitbreiding van zijn koninkrijk, vervul je zijn wil in de meest ware betekenis van het woord. Paulus zegt dat 'alles uit hem is ontstaan... en in hem zijn doel heeft. Hem komt de eer toe...' (Rom. 11:36). De adem die we inademen, het bloed dat door onze aderen stroomt, de grijze massa tussen onze oren behoren allemaal tot Gods investering in ons. En hij verwacht er wat voor terug. Max Lucado schrijft: 'We bestaan om God te laten zien, om zijn glorie te tonen. Wij dienen als een doek voor zijn penseelstreken, als papier voor zijn pen, als bodem voor zijn zaden en als een glimpje van zijn beeld. Hij maakt het gewone ongewoon door aanrechten te veranderen in heilige plaatsen, cafés in kloosters en doodgewone werkdagen in geestelijke avonturen. Wanneer jij je Maker groot maakt met waar jij goed in bent, dan worden je dagen opeens heel aangenaam.' Wees daarom als prediker Jonathan Edwards, die leefde aan de hand van twee voornemens: dat alle mensen zouden moeten leven tot eer van God en dat, of ze het nu deden of niet, hij het in elk geval wel zou doen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.*

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Maandag 16 augustus

'Breng zeventig van de oudsten... van wie je weet dat ze hun taak als opzichter van het volk goed vervullen' (Num. 11:16)(NBV).

Doen waar je goed in bent.

Een groep buurtkinderen had een boomhut gebouwd en een eigen club opgericht. Toen de ouders hoorden wie welke taak had gekregen, waren ze verbaasd toen ze ontdekten dat een vierjarig jongetje als voorzitter was gekozen. 'Dat moet een geboren leider zijn,' merkte een vader op. 'Hoe komt het dat jullie als grote jongens allemaal op hem hebben gestemd?' Zijn zoon antwoordde: 'Nou, secretaris kan hij niet worden, want hij kan nog niet lezen of schrijven. Penningmeester lukt ook niet, want hij kan niet tellen. Uitsmijter zou ook nooit werken, want hij is te klein om iemand eruit te gooien. Als we hem nergens voor zouden kiezen, zou dat zielig zijn. Daarom hebben we hem maar voorzitter gemaakt.' Zo werkt het in het leven dus niet! Je wordt niet succesvol doordat je dingen niet kunt. In plaats daarvan moet je werken met behulp van je door God gegeven talenten. In het leven is je doel altijd verbonden met je gaven. God roept je niet op iets te doen waar je geen talent voor hebt. God zei tegen Mozes: 'Breng zeventig van de oudsten... van wie je weet dat ze hun taak als opzichter van het volk goed vervullen.' Je kunt niet tot je volle potentieel groeien als je nooit je talenten gebruikt. Verbetering is altijd gerelateerd aan bekwaamheid. Weet je wat er gebeurt wanneer je al je tijd spendeert aan het werken aan je zwakke punten en nooit je sterke punten ontwikkelt? Als je echt je best zou doen, zou je met moeite een niveau van middelmatigheid kunnen bereiken, maar veel verder kom je niet. Economische noodzaak en familiale verantwoordelijkheid vereisen misschien dat je een periode werk doet dat eigenlijk niet zo bij je past, maar blijf daar niet in hangen. Zoek Gods leiding, ontwikkel je gaven, heb geduld en God zal deuren voor je openen.

Dinsdag 17 augustus

'Heb uw naaste lief als uzelf' (Marc. 12:31)(NBV).

Mensen leren waarderen.

Er zijn twee dingen die we nooit zouden moeten doen: ten eerste, verwachten dat we ons in deze wereld helemaal thuis voelen, want we zijn nu eenmaal hemelburgers (zie Fil. 3:20). Ten tweede, zo 'hemels' worden dat we op aarde niet meer van nut zijn. De 'zout' en 'licht' principes uit Jezus' onderwijs roepen ons op mensen te beïnvloeden en licht te brengen ten goede en tot eer van God. Dat betekent onze verantwoordelijkheid op ons nemen om alles wat we doen, of het nu thuis is, op ons werk of elders, gewoon nog beter te doen. Als jij alleen maar aandacht hebt voor de mensen in je kerk, dan is je zout smakeloos en verjaagt je licht de duisternis niet. Christus' opdracht om je naaste lief te hebben als jezelf geldt ook de mensen die je van nature niet aardig vindt. En je hebt mensen alleen lief als je waarde aan hun leven toevoegt! Hoe je dat doet? Een aantal suggesties: 1) Door hen echt te waarderen. Dan moet je in hen geloven vóór zij in jou geloven, hen dienen vóór zij jou dienen, van hen houden vóór zij jou houden en uitdelen zonder er iets voor terug te verwachten. 2) Door jezelf waardevoller te maken. Je kunt niet geven wat je niet hebt, je moet dus het nodige verwerven en groeien om te kunnen geven en gidsen. 3) Door te weten wat zij belangrijk vinden. Wat gebeurt er wanneer jij alleen geïnteresseerd bent in je eigen agenda? Je weet vaak erg weinig van de mensen in je omgeving. Maak prioriteiten van anderen eens tot jouw prioriteiten. Vraag eens naar hun verhaal. Wat zijn hun dromen en verlangens? Maak hun succes deel van jouw missie. 4) Door dingen te doen die God waardevol vindt. Als je aan het eind van de rit de balans opmaakt, waar heb je dan voor geleefd? Waar zal het dan om gaan? Uiteindelijk zal alles op aarde tot stof weerkeren - jezelf inclusief! Geef je dus aan zaken die langer meegaan dan jouw leven.

Woensdag 18 augustus

'Ik heb dan ook gedaan wat me door deze hemelse verschijning werd opgedragen' (Hand. 26:19)(NBV).

Wanneer God je een visie geeft (1).

Paulus had een 'hemelse verschijning'. Maar er zijn ook mensen van wie 'hun visioenen eigen verzinsels zijn, ze komen niet van de Heer' (Jer. 23:16). Je moet er dus zeker van zijn dat je te werk gaat volgens Gods plan, niet volgens je eigen plan of dat van iemand anders. Het verhaal van de toren van Babel leert ons in dit verband twee dingen. Ten eerste dat wanneer mensen zich voornemen iets te doen, zij daar best vaak in slagen. Ten tweede dat slagen echter niet per se betekent dat je in de wil van God bent. Het woord 'Babel' (verwarring) betekent dat anderen kunnen denken dat jij gelijk hebt, terwijl je het toch bij het verkeerde eind hebt. Dan maar helemaal geen plannen maken en doelen stellen? Dat nu ook weer niet, maar je plannen en doelen moeten voortkomen uit een visie die God je gegeven heeft.

Toen Paulus zei dat hij had gedaan wat hem door de hemelse verschijning werd opgedragen, bedoelde hij dat er maar één acceptabele reactie is op Gods plan: gehoorzaamheid! Gedeeltelijke gehoorzaamheid, selectieve gehoorzaamheid of uitgestelde gehoorzaamheid vallen allemaal onder ongehoorzaamheid. William Carey, die wordt beschouwd als de vader van de moderne zending, gaf comfort en rijkdom op om naar India te gaan om daar het evangelie te brengen. Een van zijn gedenkwaardige uitspraken is: 'Verwacht grote dingen van God; onderneem grote dingen voor God.' Maar dat kun je alleen met vertrouwen zeggen als je weet waartoe God je geroepen heeft. Wat hij beschikt, ondersteunt hij! Wanneer jij je eigen doelen stelt, mis je een diep vertrouwen dat God het werk doet. Dan put je jezelf uit omdat je denkt dat alles van jou afhangt. Wanneer je echter weet dat God jou een visie voor je leven heeft gegeven, dan vertrouwt je hem, zelfs wanneer je geen mogelijkheid ziet om die visie te verwezenlijken.

Donderdag 19 augustus

'Ik heb dan ook gedaan wat me door deze hemelse verschijning werd opgedragen' (Hand. 26:19)(NBV).

Wanneer God je een visie geeft (2).

Wat gebeurt er wanneer God je een visie geeft? 1) Het onderbreekt waar je mee bezig bent. Soms zal God spreken via een stem die je niet kunt negeren. Andere keren zal God je diep laten gaan om je aandacht te trekken, zoals bij Jona. Hoe dan ook, het gaat niet goed zolang jij geen ja tegen hem zegt. 2) Het zal het je iets duidelijk maken. Misschien vind je het niet leuk wat God tegen je zegt. Ananias had helemaal geen zin om te gaan bidden voor Saulus van Tarsus, een man die de macht had om christenen ter dood te brengen. Maar God zei: 'Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb... Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam' (Hand. 9:15-16). Let op het woord 'lijden'. Van de duivel hoeft je geen gelukstelegram te verwachten omdat jij besloten hebt Gods wil te doen. Wees dus voorbereid op aanvallen. 3) Het zal het je inspireren. Je zult dingen bereiken die je nooit voor mogelijk had gehouden. Kijk naar Gideon. Toen God hem vond, verborg hij zich in een wijnpers (Recht. 6:11). Niet echt een veelbelovende start. Toen de engel hem 'dappere krijgsman' noemde (v. 12), antwoordde hij: 'ikzelf ben de jongste van de familie' (v. 15). Toen de engel zei: 'De Heer zij met je,' antwoordde hij: 'Als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal?' (v. 13). Toen hij uiteindelijk de taak op zich nam, vroeg hij zich af: 'Hoe kunnen we met zo weinig mensen zovelen verslaan?' Maar precies op dat moment hadden zijn vijanden nachtmerries over hem (zie Recht. 7:13-15). Het geheim van de overwinning ligt in het weten dat 'God het handelen teweegbrengt' (Fil. 2:13).

Vrijdag 20 augustus

'Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt' (Fil. 3:13)(NBV).

Relax!

Een jongetje kwam op een dag met modderige kleren thuis. Zijn moeder stuurde hem naar de benedenverdieping om ze in de wasmachine te stoppen. Een tijdje later vond ze het toch wel erg stil daar en ze riep: 'Jonge man, ik hoop dat je daar beneden niet in je ondergoed rondrent.' Kun jij je voorstellen hoe opgelaten ze zich voelde toen een vreemde stem antwoordde: 'Nee hoor mevrouw, ik ben hier uw kachel aan het nakijken.' Jakobus zegt dat we allemaal wel eens struikelen (zie Jak. 3:2). De kunst is om jezelf te leren vergeven. Vaak maken we de fout het verkeerde te doen vanuit het juiste motief. Denk even aan de befaamde scheve toren van Pisa in Italië, waar de architect een 3 meter diepe fundering ontwierp voor een 55 meter hoge toren. Dat zien we niet graag op onze cv! De apostel Paulus zei: 'Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt' (Fil. 3:13). Chuck Swindoll schrijft: 'Toon mij de man die de regels voor perfectionisme schreef en ik garandeer je dat het een nagelbijter is met zenuwtrekjes... wiens vrouw zijn thuiskomt vreest.' God heeft gezegd: 'Ik, ik ben het die... je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet' (Jes. 43:25). Als God bereid is je fouten te vergeven en zelfs te begraven, wordt het dan geen tijd dat jij eens ophoudt jezelf het leven zuur te maken, dat je zijn genade ontvangt en verder gaat?

Zaterdag 21 augustus

'Verwijder elk struikelblok' (Jes. 57:14)(NBV).

Struikelblokken.

Om het doel dat God voor je leven heeft te vervullen moet je je karakterfouten onder ogen zien, ze als struikelblokken zien en ze gaan verwijderen. Zes van de meest voorkomende karakterfouten: 1) Trots. Geestelijke trots, sociale trots, God haat alle vormen van trots. Zijn Woord zegt: '... acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf' (Fil. 2:3). Trots deed Satan van de nummer twee positie in de hemel naar beneden tuimelen, en zal jou ook laten tuimelen als je niet uitkijkt. 2) Onzekerheid. Onzekere mensen zijn niet bereid risico's te nemen. Ze klagen over hun levenslot. Toch zijn ze bang voor verandering en durven er niets aan te doen. Ze geven de voorkeur aan hun comfort, aan alles houden zoals het is. Wat is de oplossing? Uitstappen in geloof en vertrouwen op God! 3) Humeurigheid. Humeurige mensen zijn als de wind - je weet niet welke kant ze opwaaien. Je kunt niet van ze op aan. Op een wispelturig persoon kun je nooit je vertrouwen bouwen. 4) Perfectionisme. Perfectionisme is de obsessieve behoefte om foutloos te presteren. Het doodt je creativiteit en mensen knappen erop af. Perfectionisten kunnen zichzelf geen bevestiging geven, het is daarom moeilijk voor hen om anderen te bevestigen. 5) Overgevoeligheid. Overgevoelige mensen zijn altijd bezig hun wonden te likken en zichzelf te onderzoeken. Als gevolg daarvan zijn ze zich niet bewust van de behoeften van anderen. Gek genoeg begrijpen ze nooit waarom ze zo eenzaam zijn. 6) Negativiteit. Negatieve mensen zijn geen prettig gezelschap. Hun persoonlijkheid zegt nee tegen het leven in het algemeen, en mensen hebben de neiging ze koste wat 't kost te mijden. Herken je een paar struikelblokken bij jezelf? Zo ja, bid dan God om hulp en ga ze verwijderen.