

Maandag 14 maart

'... overeenkomstig zijn levensweg...' (Spr. 22:6)(HSV).

Je kind is uniek (1).

Als ouder kun je de talenten van je kind stimuleren of verstikken. De Bijbel zegt: 'Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken' (v. 6.). Dat betekent niet dat wanneer jij je kinderen op het juiste pad brengt, ze dat nooit meer verlaten. Nee, redding is het werk van God (zie 1 Kor. 3:6). Dus wat betekent deze tekst dan wel? De Engelse Amplified Bible zegt het zo: 'Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg [rekening houdend met zijn individuele gaven of neigingen]'. Let op het woord 'neigingen', wat doet denken aan buigingen in een bepaalde richting. Je kunt het dus ook zo zien: als ouder houd jij de boog gespannen en is je kind de pijl. Dus bid om Gods hulp bij het onderkennen van de sterke punten en de talenten van je kind en stuur hem 'overeenkomstig zijn levensweg'. Het feit is dat God je baby al heeft bedraad, de sterke punten van je peuter al heeft voorgeprogrammeerd, je tiener op een spoor heeft gezet en vervolgens jou een achttien jaar durend onderzoeksproject heeft gegeven! Dus vraag jezelf af wat jouw kind speciaal maakt. Voorkeuren in de kindertijd voorspellen vaak al volwassen vaardigheden. Lees ze. Onderscheid ze. Bevestig ze. Juich ze toe. Denk aan het leven van Jozef. Op zijn zeventiende zag hij dromen en visioenen van zichzelf als leider (zie Gen. 37:2-10). En als volwassene interpreteerde hij de dromen van de farao en kreeg uiteindelijk een van de hoogste posities in het land (zie Gen. 40-41). Als jongen had David twee troeven: vechten en muziek. Later doodde hij een leeuw en een beer (zie 1 Sam. 17:34-37). En hij speelde vakkundig op de harp (zie 1 Sam. 16). Vechten en muziek domineerden Davids volwassen leven en zijn grotendeels waar hij ook nu nog om herinnerd wordt. Dus probeer de uniekheid van je kind te begrijpen, te waarderen en te kanaliseren.

Dinsdag 15 maart

'Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg...' (Spr. 22: 6)(HSV).

Je kind is uniek (2).

Je kind opvoeden overeenkomstig zijn levensweg betekent je bewust zijn van: 1) zijn interesses. John Ruskin zei: 'Vertel me waar je van houdt en ik vertel je wie je bent.' Waar houden je kinderen van? Cijfers? Kleuren? Actief bezig zijn? Het grootste geschenk dat je ze kunt geven is niet jouw rijkdom, maar ze hun eigen rijkdom laten zien. 2) zijn vriendenkring. Welke uitspraak kenmerkt jouw kind het best? a) 'Volg mij, allemaal.' b) 'Ik laat je wel weten of ik hulp nodig heb.' c) 'Kunnen we dit samen doen?' d) 'Zeg me wat ik doen moet en ik doe het.' Noem eenlingen niet afstandelijk of druktezoekers arrogant. God heeft ze zo gemaakt. Wat geeft jouw kind voldoening en laat hem ja zeggen? Houdt hij van de reis of de bestemming? Houdt ie ervan om alles op orde te houden of om op orde te brengen? Wat het ene kind een kick geeft vindt het andere kind lastig. 3) zijn omgeving. Een cactus gedijt onder andere omstandigheden dan een rozenstruik. Op welke bodem gedijt jouw kind? Sommigen willen graag opgemerkt worden, terwijl anderen zich liever verbergen in de massa. Sommigen zijn goed in tests, anderen blinken uit in het onderwerp maar struikelen juist bij examens. Winston Churchill zakte vaak voor tests op school, maar hij veranderde de geschiedenis. We blinken alleen uit wanneer we in de juiste omgeving zijn. 4) zijn sterke punten. Van Cliburn speelde op zijn tweede een liedje op de piano nadat hij het had horen spelen in een aangrenzende kamer. Zijn moeder merkte het op, gaf hem lessen en de jongen uit Kilgore, Texas, won het eerste Internationale Tsjajkovski Piano Concours in Moskou. Weersta de drang om je kinderen te etiketteren voordat je ze bestudeerd hebt en vraag God om je te helpen hun uniekheid te beseffen.

Woensdag 16 maart

‘Open mijn ogen en laat mij de wondere kracht van uw wet aanschouwen’ (Ps. 119:18)(WB).

Open je ogen vandaag.

Op een dag werden Elisa en zijn dienaar wakker en kwamen erachter dat het huis waar ze waren omringd was door een leger van vijandelijke soldaten. Zijn dienaar raakte in paniek en vroeg: ‘Wat moeten we beginnen, heer?’ En Elisa bad: ‘Heer, open zijn ogen en laat het hem zien’ (2 Kon. 6:17). Plotseling zag hij dat hun vijanden waren omringd door een nog groter leger van engelen. Kleopas en zijn metgezel waren op weg naar huis, naar Emmaüs, en ze waren terneergeslagen omdat Jezus, de Ene op wie zij hun hoop hadden gevestigd, gekruisigd en begraven was. Uit het niets sloot een vreemdeling zich bij hen aan en toen ze thuis kwamen nodigden ze hem uit om te blijven eten. Terwijl hij bad en een zegen uitsprak over hun maaltijd, werden de ogen van Kleopas en zijn metgezel geopend en herkenden zij dat de vreemdeling niemand minder dan Jezus zelf was (zie Luc. 24:13-35). Een man in een forensentrein staarde uit het raam en zei: ‘Geweldig, gewoon geweldig!’ Waar keek hij naar? Naar vervallen flatgebouwen en afval op de stoep! Nadat de dame ernaast hem vier of vijf keer ‘geweldig’ had horen zeggen, merkte ze op: ‘Zo geweldig vind ik het niet.’ Waarop de man antwoordde: ‘Ik ben dertig jaar blind geweest. Maar door de kundigheid van een chirurg, de vrijgevigheid van een donor en een hoornvliestransplantatie heb ik het geschenk van twee nieuwe ogen gekregen. En voor mij is alles wat ik zie even geweldig.’ Mopperen maakt je blind voor Gods zegeningen maar dankbaarheid opent je ogen om ervan te genieten. Dus vraag vandaag of de Heer je ogen opent voor alle ‘geweldige dingen’ die je omringen.

Donderdag 17 maart

‘We gaven onze pogingen op en lieten ons meedrijven’ (Hand. 27:15)(NBV).

Wat te doen in een crisis (1).

Laat je niet meedrijven. Apart genoeg reageren wij in een crisis vaak op dezelfde drie manieren als de matrozen aan boord van Paulus’ schip: ‘Omdat het schip werd meegesleurd en we geen kans zagen bij te draaien, gaven we onze pogingen op en lieten ons meedrijven.’ Het eerste wat er bij levensstormen vaak gebeurt, is dat we ons erdoor laten meedrijven. We verliezen het zicht op onze doelstellingen en vergeten waar we naar op weg zijn. We negeren onze waarden en raken uit koers. Omdat ze niet waren uitgerust met kompassen en de sterren door de storm werden verduisterd, verkeerden de matrozen in totale duisternis. Wat de vraag oproept: hoe reageer je meestal in een donkere situatie, wanneer je de sterren niet kunt zien en je niet over een kompas beschikt? Je drijft af. Je gaat waar de golven je heenbrengen. Je laat de problemen op je neerbeuken en je slingert heen en weer. In het leven kunnen sterke stromingen je ontmoedigen waardoor je je gaat afvragen wat het nut ervan is en waarom je ertegen zou vechten. Dus uiteindelijk ga je met de stroom mee. Maar nu is het tijd om het tegenovergestelde te doen! Versterk je grip op het geloof: ‘Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw... Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is’ (Hebr. 10:23, 35-36). Let op de zin: ‘Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.’ Vraag: heeft God je ooit in de steek gelaten? Antwoord: nee! En dat zal hij nu ook niet. ‘Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw’ (v. 23) en hij zal je door deze crisis heenbrengen.

Vrijdag 18 maart

‘... ze wierpen zelfs de scheepsuitrusting in zee’ (Hand. 27:19)(NBV).

Wat te doen in een crisis (2).

Niet wegdoen wat belangrijk is. Het werd niet veel beter op de zeereis van de apostel Paulus naar Rome. ‘Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden, en de dag daarna wierpen ze zelfs de scheepsuitrusting in zee’ (v. 18-19). Let op wat ze overboord gooiden: a) hun lading - dat wat kostbaar en waardevol is. b) de scheepsuitrusting - datgene wat hen juist in evenwicht had kunnen houden. c) hun eten - dat wat ze nodig hadden om in leven te blijven. d) zichzelf - ze sprongen allemaal overboord en begonnen naar de wal te zwemmen. Wanneer we ons in een crisis bevinden zijn we geneigd om te dumpen wat we het meest nodig hebben - dingen die belangrijk voor ons zijn; waarden waaraan we hebben vastgehouden in betere tijden. Onder druk willen we ons van dit alles ontdoen. We worden dwangmatig. We geven onze dromen op. We raken onze contacten kwijt. Belangrijke principes die we als kind hebben geleerd, gooien we overboord. Jozua zei tegen kinderen Israëls: ‘U moet alleen de Heer, uw God, zijn toegedaan, zoals u dat tot nu toe bent geweest’ (Joz. 23:8). In plaats van te twifelen aan Gods belofte aan jou moet je er nog steviger aan vasthouden. In plaats van zijn plan en doel voor je leven los te laten, moet je je er nog meer aan toewijden. ‘Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn’ (1 Kor. 15:58). ‘Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus’ (Fil. 1:27). Zo overleef je niet alleen een crisis maar gedij je ook in de crisis zelf.

Zaterdag 19 maart

‘... zodat we ten slotte elke hoop op redding verloren’ (Hand. 27:20)(NBV).

Wat te doen in een crisis (3).

Wanhoop niet. ‘... en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we ten slotte elke hoop op redding verloren.’ Het laatste wat we overboord gooien in een crisis is - hoop. En wanneer we dat loslaten, hebben we het wel zo’n beetje gehad. Worstel jij met een probleem dat jou al aan alle kanten bestookt heeft? Ben je zover dat je van alles overboord hebt gegooid en sta je nu op het punt wanhopig te worden? Besef goed dat de matrozen op Paulus’ schip ten slotte elke hoop op redding verloren omdat ze vergaten dat God in controle was. Ze vergaten dat hij een plan had. En ze vergaten dat hij hoop kan injecteren in een absoluut uitzichtloze situatie. Wanneer de Bijbel spreekt over hoop gaat het niet over geluk, een mogelijkheid of een toevalligheid. Nee, dan gaat het over gericht geloof! ‘Allen die uw hoop vestigt op de Heer, wees sterk en houd moed’ (Ps. 31:25). ‘Het oog van de Heer rust op wie... hopen op zijn trouw: hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood zal hij hun leven sparen. Wij verwachten vol verlangen de Heer, hij is onze hulp en ons schild. Ja, om hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij’ (Ps. 33:18-21). ‘Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt’ (Ps. 42:12). ‘Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen’ (Rom. 15:4). Dus het woord voor vandaag voor jou is: wanhoop niet, maar ‘vestig je hoop op God’.

Zondag 20 maart

'... wie openlijk lastert is een dwaas' (Spr. 10:18)(NBV).

Laat je nooit in met laster.

Je vindt tegenwoordig zelden een politieke kandidaat die een volkomen zuivere campagne voert. Maar lasteren is niet beperkt tot politici. Onder de juiste omstandigheden kan ieder van ons in de verleiding komen om een ander zwart te maken. Maar lees, voor je dat doet, deze woorden eerst eens zorgvuldig door: 'Heer, wie mag gast zijn in uw tent, wie mag wonen op uw heilige berg? ... wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste' (Ps.15:1-3). Weet je nog wanneer jij voor het laatst woorden sprak die iemand naar beneden haalden? Wat was je drijfveer? Waarom voelde je de behoefte om die persoon te verlagen in de ogen van andere mensen? Was het vanuit een pijn omdat je door hem gekwetst was? Was je jaloeers op zijn prestaties? Als dat zo is, heb je dan niet geleerd dat jaloezie je juist kan motiveren om je eigen doelen te bereiken in plaats van dat het je aanzet tot smaad? Is het mogelijk dat je eigenlijk iets bewondert en verlangt wat de ander heeft? De Bijbel zegt dat het God is die verheft (zie Ps. 75:8). Deze tekst zou moeten zorgen dat je een teamspeler wordt en geen concurrent. Er is geen reden om het licht van iemand anders uit te doven zodat het jouwe kan schijnen. God heeft al verklaard dat niemand zijn doel voor jouw leven kan verijdelen: 'Wanneer hij dit besloten heeft, de Heer van de hemelse machten, wie zal het dan verijdelen? Wanneer hij zijn hand opheft, wie zal hem tegenhouden?' (Jes. 14:27). En aangezien God jouw bestemming al heeft veilig gesteld en heeft beloofd alle onrecht tegen jou begaan te wreken, hoef je je nooit meer in te laten met laster.