

Zondag 28 februari

'De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart' (1 Sam. 16:7)(NBV).

Je bent goed genoeg!

Sommige van de kopstukken in de Bijbel vonden zichzelf niet goed genoeg. Mozes zei tegen God dat hij geen goed spreker was. Gideon zei tegen God dat hij niet uit de juiste familie stamde. Jeremia zei tegen God dat hij zich zo hulpeloos voelde als een kind. Paulus beschreef zichzelf als de ergste zondaar en de minste van de apostelen. Iedereen, inclusief Samuël de profeet, meende dat David niet geschikt was voor het koningschap. Maar God dacht er anders over!

Misschien een goed idee om nog een keer het verhaal te vertellen van de kersverse vertegenwoordiger die zijn eerste verkooprapport naar het hoofdkantoor stuurde. Een tijdloze waarheid! Toen het rapport het kantoor bereikte, stond men versteld. De nieuwe verkoper schreef dit: 'Zag dit bedrijfje hiero. Die heb ik nog nooit van ons gekocht en ik heb ze veel spul verkocht. Ga nou naar Chicawgo.' Voordat de manager hem kon ontslaan, kwam er een tweede rapport: 'Ben nou hier in Chicawgo en heb ze meer dan een miljoen verkocht.' Bang om hem te ontslaan en toch ook bezorgd als hij het niet deed, dumpte de manager het probleem bij de grote baas van het bedrijf. De volgende morgen zag de verkoopafdeling tot haar verbazing een memo van de directeur op het bord geprikt, naast de twee briefjes van de vertegenwoordiger. Er stond op: 'We hebben teveel tijd besteed aan goeie spelling en te weinig aan goeie verkoop. Kijk eens naar die verkopen. Ik wil dat iedereen deze briefjes van Gooch leest. Die is nou weer op pat om goeie zaken voor ons te doen. Dat souen jullie allemaal motten doen.' Titels en diploma's zijn leuk, maar gewapend met intuïtie en initiatief, plus Gods hulp, ben jij ook goed genoeg!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 22 februari

'... kies dan nu...' (Joz. 24:15)(NBV).

Beslissende momenten.

Het was een beslissend moment toen Jozua tegen Israël zei: '... kies dan nu... In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen' (Joz. 24:15). Beslissende momenten in ons leven laten ons ten eerste zien wie we echt zijn. Ze komen meestal als een verrassing en ontstaan tijdens een crisis, zoals bij persoonlijk falen, bij het innemen van een impopulair standpunt, bij lijden zonder te klagen, bij een vraag om te vergeven of om een moeilijke keus te maken. Soms ontstaan beslissende momenten wanneer we ze niet als zodanig herkennen. Pas later, als we erop terugkijken, zien we het belang ervan in. Hoe dan ook, ze bepalen wie we zijn. Ten tweede laten dergelijke momenten anderen zien wie wij zijn. De meeste dagen kunnen we een masker dragen, maar op zulke momenten lukt dat niet. Ons imago is van geen betekenis. Ons voornemen, onze connecties, het heeft alles nu geen waarde. We hebben geen tijd om onze daden rooskleuriger voor te stellen. Wat er echt in jou leeft, wordt zichtbaar voor iedereen. Ben je een leider, dan vertellen beslissende momenten je volgelingen wie jij werkelijk bent, waar jij voor staat en waarom jij leidt. Een goed aangepakt beslissend moment kan leiders en volgelingen voor het leven aan elkaar verbinden. Slecht aangepakt kan het je bekwaamheid als leider de das om doen. Ten derde bepalen beslissende momenten wie we zullen worden. Na zo'n moment zul je nooit meer dezelfde zijn. Dat komt omdat beslissende momenten niet de norm zijn, en wat 'normaal' is werkt niet op zulke momenten. Het zijn de kruispunten in ons leven. Ze geven ons de kans om te keren, van richting te veranderen en een nieuwe bestemming te zoeken. Zij bieden keuzes en kansen. Op dergelijke momenten moeten wij een keus maken. En die keus zal bepalend voor ons zijn!

Dinsdag 23 februari

'Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad' (Joh. 15:12)(NBV).

Hoe zou Jezus reageren?

Klaag jij omdat iemand je heeft teleurgesteld? Houd jij bij wat jij aan iemand hebt gegeven, wie het eerst belde of de rekening betaalde? Zit het je dwars dat je voor je gevoel meer geeft dan terugkrijgt? Dit alles ervoer Jezus ook, en meer. Zijn naaste vrienden lieten hem in de steek. Degenen die hij riep en op wie hij rekende, bleken vaak niet te vertrouwen en onvolwassen. Zij leerden traag en meestal door schade en schande. De een twijfelde aan hem, de ander verloochende hem en er was zelfs iemand die hem verraadde. Toch vergaf hij hen en hield van hen, desondanks. 'Hij had de mensen die hem... toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan' (Joh. 13:1). Jezus hield van zijn vrienden, niet omdat zij zijn liefde waard waren, maar omdat zijn liefde hen waardig maakten. Dat doet liefde!

In zijn boek 'God leren kennen' schrijft J.I.Packer: 'Wat een opluchting om te weten dat zijn liefde voor mij gebaseerd is op wie ik werkelijk ben. Hij kent mijn slechtste kanten al van vroeger. Daarom hoef ik niet bang te zijn dat hij zich teleurgesteld van me zal afwenden als hij ontdekt wie ik ben. Hoe vaak ben ik niet in mezelf teleurgesteld? Er is alle reden tot verootmoediging bij de gedachte dat hij al die dingen van me weet, die niet helemaal in orde zijn. Dingen die de mensen om me heen - gelukkig - niet weten. En bij de gedachte dat hij meer verdorvenheid in me ziet dan ik zelf zie - en ik zie al meer dan me lief is. Toch wil hij mij als vriend hebben. Wil hij mijn vriend zijn. Hij heeft zelfs zijn Zoon aan het kruis gegeven om dat mogelijk te maken.' Denk daarom aan Gods genade voordat je boos reageert. Gebruik zijn Zoon als rolmodel en vraag je af hoe Jezus zou reageren.

Woensdag 24 februari

'Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel...' (Jak. 4:7)(NBV).

Verander je focus wanneer je verzocht wordt.

Voorganger Jon Walker schrijft: 'Als kind richtte Tolstoj de 'ijsberenclub' op. Wilde je lid worden, dan moest je 30 minuten lang proberen om niet aan een witte beer te denken. Heb je ooit geprobeerd bewust niét aan iets te denken? Bijna onmogelijk! Vaak gaan we met verleidingen ook zo om. We denken dat we in de buurt kunnen blijven en de overwinning wel zullen behalen als we er niet aan denken. Het probleem is dat hoe meer we proberen ons niet te concentreren, hoe meer onze aandacht ernaar uit gaat... hoe langer we denken dat we er niet aan toegeven, hoe waarschijnlijker het is dat we het wel zullen doen. De Bijbel zegt: 'Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegluchten' (Jak. 4:7). We citeren het laatste deel van het vers, maar als je alleen maar focust op de duivel, dan focus je nog steeds op de verleiding. Ik suggereer niet dat je niét zou moeten zeggen 'ga achter mij, satan.' Ik zeg wél dat je het niet in eigen kracht kunt doen. Je doet het door jezelf voor God te vernederen, in de erkenning dat hij jouw kracht is. Wanneer jij je ogen op hem richt, zal de duivel vluchten, omdat je hem weerstaat als je God omarmt. Wees nederig genoeg om hulp te zoeken. Een duidelijk teken dat je op het punt staat te struikelen is wanneer je denkt dat je wel alleen afkunt. Zie dit als een noodsein om je aan God te onderwerpen en te zeggen: 'Heer, ik heb uw kracht en wijsheid nodig. Leid me niet in verzoeking.' Loop dan weg van de verzoeking. En vraag zo nodig een vriend om gebed en eventueel correctie.

Donderdag 25 februari

'Een verstandige dienaar geniet de gunst van de koning...' (Spr. 14:35)(NBV).

Leren van anderen.

Elke vijf jaar verdubbelt de kennis op de meeste gebieden. Dat betekent dat je achterop raakt als je niet scherp blijft. Als je steeds maar weer dezelfde lessen herhaalt, leer je niet genoeg, dat is duidelijk. Bestudeer de levens van de mensen die zijn geslaagd op het gebied waar jij wilt slagen, dan kom je erachter wat je wel en wat je niet moet doen. Admiraal Hyman Rickover zei ooit: 'Leer van de fouten van anderen; je zult nooit lang genoeg leven om ze allemaal zelf te maken.' Wil je hogerop komen, dan kun je de volgende richtlijnen gebruiken:

- 1) Deins niet terug voor mensen wier ervaring en expertise groter zijn dan de jouwe. Petrus schrijft: 'Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen...' (1 Petr. 4:10). We worstelen allemaal op bepaalde gebieden; pas op dat je onzekerheid niet ten onrechte als arrogantie wordt gezien.
- 2) Probeer geen indruk op mensen te maken door ernaar te streven op intellectueel gebied hun gelijke te zijn. Als jij in een discussie belandt die je intimideert, luister dan goed, stel vragen, praat alleen over wat je wel weet en luister aandachtig naar wat je niet weet. Bij de volgende ontmoeting heb je dan zoveel meer voor.
- 3) Kom niet naar de klas zolang je je huiswerk niet hebt gedaan. Wanneer God je op een hoger plan gaat brengen, bereid dan je gesprek, je garderobe en je geest voor. Raadpleeg een vertrouwde vriend die begrijpt waar je bent en waar je heen moet. Als je niemand kunt vinden, blijf dan net zolang studeren tot je de grondbeginselen onder de knie hebt. Salomo zegt: 'Een verstandige dienaar geniet de gunst van de koning.' Hoe meer jij jezelf voorbereidt, hoe meer kansen God je zal geven.

Vrijdag 26 februari

'Jericho was toen al volkomen afgegrensd...' (Joz. 6:1)(NBV).

Emotioneel geblokkeerd.

De Bijbel zegt dat 'Jericho volkomen was afgegrensd... er kon niemand in of uit' (Joz. 6:1). Heb je wel eens gehoord van het 'Jerichosyndroom'? Dat is wanneer je emotioneel op slot zit. Je bent bang om mensen te benaderen of naderbij te laten komen. Je hebt een muur opgetrokken zodat je niet opnieuw bezeerd kunt worden. Pas op, want die muur kan jou en iedereen in je leven gevangen zetten. Je kunt in Jericho trouwen, je beloften uitspreken, de jurk dragen, ringen wisselen, op huwelijksreis gaan en toch nog de muren opgetrokken hebben. Je zou kunnen denken: 'Mocht hij vertrekken, dan ben ik binnen. Ik heb een bankrekening waar ik hem niet over verteld heb. Ik heb een plan B voor het geval plan A niet werkt.' Jezus zei dat een 'man zich aan zijn vrouw zal hechten' (zie Matt. 19:5). Maar hoe kun je je hechten als je onbereikbaar bent vanwege een muur van bitterheid, angst en wantrouwen? 'De liefde is geduldig... rekent het kwade niet aan... De liefde zal nooit vergaan' (1 Kor. 13:4-8). Liefde werkt echter niet als jij leeft aan de hand van de filosofie 'kijk uit naar het beste maar verwacht het ergste'. Het wordt tijd om wat weg te sturen! Wil je enige hoop hebben voor een echte toekomst samen, dan moet je de geesten van je verleden uitdrijven. Vergeven wanneer je diep gekwetst bent, is een van de moeilijkste dingen om te doen, maar je moet vergeven en blijven vergeven totdat je niet langer beheerst wordt door wrok. 'Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: 'Heer... hoe vaak moet ik... vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven' (Matt. 18:21-22). Ga niet langer je verleden herkauwen maar geef het aan de Heer. Hij is de muren omverwerpende, communicatie herstellende, eigenwaarde opbouwende geneesheer van gebroken harten en relaties. Als je hem de kans geeft, zal hij je helpen te leven en opnieuw lief te hebben.

Zaterdag 27 februari

'Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak...' (Luc. 24:32)(NBV).

Godservaringen.

Mobiele telefoons, laptops, smartphones en elektronische agenda's kunnen onze slavendrijvers worden. Het is goed om je af te vragen of God je wel kan onderbreken, of hij ook zonder ramp je aandacht kan krijgen. Sommige van je godservaringen zullen je overkomen als je bezig bent met iets anders. Bid daarom dat je gevoelig genoeg bent om te beseffen dat het God is en reageer op hem in plaats van op de druk om je heen. Als jij besluit je eigen agenda te volgen in plaats van die van God, moet je niet raar staan kijken als je tegen een muur ploopt en je op een gegeven moment afvraagt wat er verkeerd ging. Het antwoord is: je hebt geen tijd opzij gezet voor God!

Kijk naar Marta en Maria toen Jezus hun huis in Betanië bezocht. Marta concentreerde zich op het klaar maken van een maaltijd voor Jezus. Maria wilde elk woord indrinken dat hij sprak. Allebei is nodig, maar bij een keuze tussen die twee zal de Heer altijd kiezen voor degene die in aanbidding aan zijn voeten zit en van hem leert. Luister naar de woorden van een stel dat op de weg naar Emmaüs net Christus heeft ontmoet na zijn opstanding, maar hem toch niet herkende. 'Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak'? God kan je 'onderweg' een oplossing of een werkwijze aan de hand doen die uitkomst zal bieden bij een probleem later op de dag op je werk. Hij kan je een stuk ontspanning geven zodat je op school vol vertrouwen door een test heen zeilt. Hij kan je richting geven voor je toekomst terwijl je met huis-tuin-en-keukendingen bezig bent. Het enige dat hij van je vraagt is dat je voor hem open staat, dat je beschikbaar bent en wilt reageren.