

Zondag 7 maart

'Al deze mensen, die... om hun geloof geprezen worden...' (Hebr. 11:39)(NBV).

Leven door het geloof.

Vaak wordt het elfde hoofdstuk van het boek Hebreëën de 'geloofsgalerij' genoemd. Er worden twee groepen genoemd. Groep 1 'ontkwam aan de houw van het zwaard' (v.34). Groep 2 'stierf door een moordend zwaard' (v. 37). Natuurlijk willen we liever allemaal in groep 1 zitten, maar de Bijbel zegt dat beide groepen 'om hun geloof geprezen werden' (zie v. 39). In vers 13 staat: 'Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet.' Zij bleven doelgericht door hun geloof!

Soms is geloof een instrument van verandering. Andere keren is het een middel om te overleven. Geloof is wat je de vasthoudendheid geeft om God te vertrouwen wanneer zijn wil niet op één lijn lijkt te zijn met die van jou. Vaak wordt je geloof meer vervolmaakt wanneer dingen niet veranderen dan wanneer ze dat wel doen. Je hebt geen geloof nodig voor wat je kunt zien of al hebt bereikt. Je hebt het nodig wanneer het leven zinloos lijkt, wanneer je niet kunt uitleggen waarom baby's doodgaan of het huwelijk niet werkt, wanneer je baan wegvalt, wanneer het de slechten goed gaat en de goeden sterven, wanneer de rechtvaardigen lijden en de zachtmoedigen geen troost ontvangen. Wij menen dat er maar één goede uitkomst is - de uitkomst die wij zelf willen. Maar dat is niet zo, we moeten het karakter en het plan van God vertrouwen: wie hij is en wat hij doet. We moeten hem aan het werk zien in alles wat op ons afkomt. En zelfs wanneer we dat niet kunnen, moeten we hem vertrouwen, wetend dat 'voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede' (Rom. 8:28). Hoor je het goed? Alles!

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Maandag 1 maart

'Doe mij recht, Heer, ik ben onschuldig, mij treft geen blaam' (Ps. 7:9)(NBV).

Integriteit.

Chuck Swindoll vertelt over een man die bij een afhaalrestaurant voor zichzelf en zijn vriendin gebraden kippenpootjes kocht. Onbedoeld gaf de medewerker hem de dagopbrengst mee, een bak geld in plaats van een bak kip. Swindoll schrijft: 'Toen ze bij hun picknickplek aankwamen, vonden ze veel meer dan kip - meer dan 800 dollar! Maar de man reageerde opmerkelijk. Hij deed het geld snel terug in de zak. Ze stapten weer in de auto en reden de hele weg terug. Intussen was de baas in alle staten. 'Meneer Broodeerlijk' stapte uit, wandelde naar binnen en werd de held van de dag. 'Ik wil u even laten weten dat ik hier net ben geweest voor een paar kipmenu's en opeens die bulk geld aantrof,' zei hij. De baas was uitgelaten. Hij zei: 'Ik laat uw foto in de plaatselijke krant zetten. U bent een van de eerlijkste mensen van wie ik ooit gehoord heb.' Waarop de man snel reageerde: 'Oh, nee, doe dat alstublieft niet!' Toen leunde hij naar voren en fluisterde: 'Weet u, de vrouw met wie ik ben... is... eh... de vrouw van iemand anders.' Paulus schrijft: 'Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen' (Efez. 6:14). Hij verwees naar een leren gordel die Romeinse soldaten om hun lendenen droegen om hun nieren te beschermen en om wapens aan te hangen, zoals dolken en zwaarden. Deze gordel hield ook de tuniek van de soldaat bij elkaar, zodat hij niet ergens aan zou blijven haken en hem zou hinderen. Als het op je geestelijke wapenrusting aankomt, zorgt integriteit voor je bescherming en houdt alles bij elkaar. Ben je niet integer in grote en kleine dingen, dan zul je de strijd verliezen. Zonder integriteit valt alles uiteen.

Dinsdag 2 maart

'... met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden' (Gen. 28:14)(NBG).

De kracht van een godsidee (1).

Goede ideeën komen van God. Dus kun je hem er gerust om vragen. De wereld is gezegend door mensen die dat hebben gedaan. Kijk naar anesthesie. Zou jij graag worden geopereerd zonder verdoving? Maar dat is wel de manier waarop ze het deden totdat een Schotse arts, James Young Simpson genaamd, iets introduceerde wat hij 'kunstmatige slaap' noemde. Als student aan de universiteit van Edinburgh voelde hij zich aangetrokken tot chirurgie omdat hij werd geraakt door de pijn en het sterftcijfer tijdens operaties. Als gevolg van het lezen van 'toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen' (Gen. 2:21), bedacht Simpson dat chloroform misschien het antwoord zou kunnen zijn. Hij experimenteerde eerst op zichzelf. Uiteindelijk vonden in 1847 de eerste drie operaties met chloroform plaats. Een van de patiënten, een jonge soldaat, vond het zo aangenaam dat hij de spons greep en het opnieuw inademde. 'Het was gewoon te goed om te stoppen,' zei hij.

Eerst ondervond Simpson nog wel enige tegenstand. Sommigen meenden dat ingrijpen in de natuur zondig was. 'Geef me de Bijbel,' zei Simpson. 'Zo opereerde God Adam.' Simpson hield toespraken, schreef brieven en pamfletten en probeerde zo tegenstanders te overtuigen dat dit de weg vooruit was. Bij een tegenslag, toen drie dodelijke slachtoffers van chloroform werden gemeld uit andere ziekenhuizen, kon Simpson aantonen dat ze de anesthesie niet correct hadden toegepast. Het tij keerde toen koningin Victoria met behulp van chloroform van haar achtste kind beviel en verklaarde dat zij 'heel content was met de effecten'. Vraag vandaag of God je een idee geeft dat anderen zegent. Handel er vervolgens naar!

Woensdag 3 maart

'... met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden' (Gen. 28:14)(NBG).

De kracht van een godsidee (2).

Eén idee van God kan al zoveel veranderen. Braille deed dat zeker! In 1824 vond Louis Braille, een christen, een systeem uit van verhoogde puntjes op papier zodat blinde mensen konden lezen. Hij bedacht 63 symbolen die elke taal vertegenwoordigden, zodat Gods Woord voor het eerst 'in handen' kwam van visueel gehandicapten. En op het gebied van communicatie? Voor een deel dank jij je mobiel en je computer aan een christen die Samuel Morse heette. Hoe anders was de wereld vóór zijn tijd! Belangrijk nieuws deed er twee weken over om Amerika te bereiken. En berichten over een grote overwinning konden soms pas na zes weken Engeland bereiken. Op een dag zei een vriend tegen Morse: 'Ben jij tijdens je geëxperimenteer ooit wel eens op een dood punt terechtgekomen zodat je niet meer wist wat je moest doen?' Morse antwoordde: 'Oh, wel meerdere keren.' Zijn vriend vroeg: 'En wat deed je dan?' Morse deelde een geheim: 'Dan ging ik op mijn knieën en bad om licht, en dan kwam er licht. En toen mijn uitvindingen in heel Amerika en Engeland erkenning kregen en met complimenten werden overladen, zei ik: 'Niet aan mij, o Heer, maar aan uw naam alle eer.' Dat is waarom de eerste trans-Atlantische kabelboodschap was: 'Wat God heeft doorwrocht.' We voegen nog een naam aan het rijtje toe, ook een christen, Louis Pasteur. De Franse wetenschapper die ons liet zien dat infectie het gevolg is van dingen die we niet kunnen zien, namelijk ziektekiemen en virussen. Hij introduceerde sterilisatiemethoden die uiteindelijk de levens van miljoenen mensen redden. Denk je dat Gods ideeën op zijn? Geen sprake van! Vraag hem vandaag om een idee voor je leven, je bediening of je werk!

Donderdag 4 maart

'... met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden' (Gen. 28:14)(NBG).

De kracht van een godsidee (3).

Victor Pearce, een wetenschapper uit Oxford, vertelt het volgende over de schrijfmachine. 'De schrijfmachine was een voorloper van de huidige tekstverwerker. Maar waarom werd die juist door een christen uitgevonden? Om er preken mee te kunnen schrijven. Echt waar! Christopher Sholes maakte zich zorgen over zijn voorganger die de hele week druk was met het bezoeken van slachtoffers van een epidemie, met het troosten van rouwenden en het leiden van begrafenissen. Daarom had hij geen tijd om zijn zondagse preken te schrijven. Op een dag sprak Sholes met een vriend over een mogelijke oplossing voor dit probleem. Hij vond het jammer dat er voor drukke mensen zoals predikanten geen snelle schrijfmethode was. Waarom probeer je niet iets te ontwikkelen?' zei zijn vriend. Sholes zei dat hij zijn best zou doen. Die regenachtige middag was het begin van maandenlang hard werken. Ten slotte kwam er op een dag een groepje mensen bij elkaar en zag hem het volgende in hoofdletters op papier typen: C. LATHAM SHOLES, NOV 1867. Zes jaar later erkende Remington de typemachine als iets wat een revolutie zou kunnen betekenen voor de zakenwereld. In die tijd waren kantoorbedienden meestal mannen, maar de *Young Women's Christian Association* begon typecursussen te geven aan vrouwen. Aanvankelijk leidde dit tot een schandaal, maar omdat de eerste typisten die opgeleid werden vrouwen waren, haastten werkgevers zich om hen in te huren. Als gevolg daarvan bepaalden de typemachine en de YWCA dat de plaats van een vrouw niet alleen thuis, maar ook op kantoor kon zijn.' 'Mag ik bidden dat God mijn werk zegent?' Ja! God wil jouw werk zegenen zodat jij hem kunt helpen met het zijne, en dat is de wereld bereiken met het Evangelie.

Vrijdag 5 maart

'Het een gaat in tegen het ander...' (Gal. 5:17)(NBV).

Leven door de kracht van de heilige Geest.

Hoe lang we ook met God hebben gewandeld, onze eigen natuur verbetert nooit. Wordt nooit 'Geeste-lijker' na verloop van tijd! Daarom wordt ons verteld dat we onze natuur moeten kruisigen en elke dag moeten wandelen vanuit de kracht die Gods inwonende Geest geeft. 'Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt... Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing' (Gal. 5:16-17, 22-23). Is een dergelijke levensstijl mogelijk? Ja, maar dan moet je 1) erkennen dat je een doelwit bent voor de vijand en jezelf beschermen d.m.v. woord en gebed; 2) die ene zonde van je afschudden die je voortdurend verslaat: 'afwerpen waarin we steeds weer verstrikt raken' (Hebr. 12:1); 3) voortdurend worden vervuld met de kracht van de Geest. Anders verlies je elke keer; 4) in Gods kracht gaan staan, niet in je eigen kracht. Hoe? Door net zolang te strijden tot je de overwinning behaalt. Zijn kracht plus jouw keuze om te gehoorzamen en te blijven strijden leiden altijd tot een duidelijke en duurzame overwinning!

Zaterdag 6 maart

'Gods geest zweefde...' (Gen. 1:2)(NBV).

Met God meebewegen.

De discipelen lieten alles achter om iemand te volgen die ze nog maar nauwelijks kenden. Ze droomden van een Messias die een tijdelijk koninkrijk zou vestigen en Rome ten val zou brengen. Daarom bracht zijn kruisiging hen helemaal van hun stuk. Evenals zijn opstanding, want nu moesten ze een boodschap brengen die hen het leven kon kosten. Soms wisten ze niet wat ze van Jezus moesten vinden. 'Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen... riepen ze: "een spook!" en schreeuwden het uit van angst' (Matt. 14:26). Toen hij na zijn opstanding met hen at aan het strand 'durfde geen van de leerlingen hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was' (Joh. 21:12). Als je van plan bent om met God te gaan wandelen, bereid je dan voor op wat rek- en strekoefeningen in het geloof.

Het eerste wat we lezen over God in de Bijbel is dat hij zweefde ('bewoog' in Engelse vertalingen). Als jij van plan bent dit jaar met hem mee te bewegen, dan moet je twee dingen overwinnen. Ten eerste zelfgenoegzaamheid. Wetenschappers voerden een experiment uit waarbij ze een amoëbe in een stressvrije omgeving plaatsten. De voorwaarden waren ideaal. De amoëbe hoefde zich helemaal niet aan te passen. Maar ging dood. Waarom? Omdat je verandering en uitdagingen net zo hard nodig hebt als voedsel en water. Zelfgenoegzaamheid kan je doden! Ten tweede geklaag. Zie dat te vermijden. Omdat ze verzuimden Gods goedheid te erkennen moesten de Israëlieten 40 jaar rondzwerven. 'Wat hun overkomen is... is geschreven om ons... te waarschuwen' (1 Kor. 10:11). Twee kinderen zaten te lunchen. De een opende zijn broodtrommeltje en begon te mopperen: 'Alweer ham op brood? Dat is al de vierde dag. Ik word gek van die ham!' Zijn vriendje zei: 'Nou, ik geloof zeker dat als je tegen je moeder zou zeggen dat je liever geen ham meer wil, ze wat anders zou klaarmaken.' 'Mijn moeder?' antwoordde het kind, 'ik maak mijn eigen brood klaar.' Nou ja! Ben jij iemand die gauw klaagt? Doe er wat aan! Neem een besluit om verder te gaan met God!