

Zondag 21 maart

'Een dwaas mens zal altijd alles opmaken' (Spr. 21:20)(GNB).

God en je geld (3).

Als je een goed rentmeester wilt zijn over wat God jou heeft toevertrouwd, heb ik wat tips: Ten eerste: verminder je schuld. Laat je leiden door wijsheid en niet door impulsen. Minder uitgeven dan je verdient is de sleutel tot financiële zekerheid. Wanneer je torenhoge schulden hebt, dan houdt dat je bezig en bepaalt wat je verder allemaal wel of niet kunt doen. Wat je vandaag doet, is de enige invloed die je hebt op de dag van morgen.

Ten tweede: vergeet niet dat Jan Contant koning is. Buig je niet over ingewikkelde investeringsstrategieën zolang je geen geld op de bank hebt voor minstens drie tot zes maanden levensonderhoud. Op die manier ben je voorbereid op calamiteiten - en die zullen zich aandienen. De Bijbel zegt: 'Een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis, een dwaas verkwanselt hem' (Spr. 21:20).

Ten derde: zorg voor een financieel plan op langere termijn en raadpleeg het regelmatig. Leeuwentemmers gebruiken een kruk bij het temmen. Waarom? Omdat de leeuw zal proberen zich te focussen op alle vier zijn poten en daarvan in de war raakt. Focus op jouw lange termijn doel!

Ten vierde: spaar niet alleen, maar zaai ook. 'Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten' (2 Kor. 9:6). Echte financiële vrijheid komt wanneer je gevoel van zekerheid niet langer wordt bedreigd door wat je al dan niet geeft, omdat je hebt geleerd dat geregeld zaaien in Gods koninkrijk altijd leidt tot geregeld oogsten. Er is in feite geen betere manier om te leven!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 15 maart

'Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden' (Spr. 18:24)(SV).

Waarom mensen ons in de steek laten (2).

Mensen kunnen ons in de steek laten om een aantal redenen. Een eerste reden is onbetrouwbaarheid. Samenwerken met iemand die we niet vertrouwen is een akelige ervaring. En mensen verliezen het vertrouwen in ons wanneer wij inconsistent zijn in wat we zeggen en doen, persoonlijke winst zoeken boven gedeelde winst, informatie achterhouden, liegen of halve waarheden verkondigen en ons voor anderen afsluiten. Vertrouwen is als een spiegel. Valt die in stukken, dan is ie wel te lijmen, maar toch blijf je de scheuren zien. Een tweede reden is incompetentie. Niet charisma maar competentie is dé manier om vertrouwen te wekken. Is een leider incompetent, dan verlegt hij de focus van de visie en waarden van het bedrijf naar zijn eigen gedrag. Zijn mensen die voor zo'n leider werken zelf bekwaam genoeg, dan letten ze voortdurend op dat hun leider de boel niet in het honderd laat lopen. Zijn ze onervaren, dan weten ze niet wat ze moeten doen. In beide gevallen gaan productiviteit en moraal eronder lijden. Een derde reden is onzekerheid. Goede leiders doen twee dingen: ze brengen andere leiders tot ontwikkeling en ze proberen werk over te dragen. Onzekere leiders doen dat nooit. Zij willen mensen niet opleiden om hun potentieel te bereiken en succesvoller te zijn dan zij zelf. Eigenlijk willen ze liever niet eens dat zij zonder hun hulp slagen. Als iemand die voor hen werkt te hoog opklimt, dan zien ze dat als een bedreiging. Mensen willen werken voor een leider die hen aanvuurt, niet een die hun vuur uitdooft. Merken ze dat hun leider meer bezig is met het handhaven van zijn gezag en het beschermen van zijn positie, dan zullen ze op een gegeven moment opstappen, op zoek naar een andere werkgever.

Dinsdag 16 maart

'Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden' (Spr. 18:24)(SV).

Waarom mensen ons in de steek laten (3).

Hoe goed je als leider ook bent, uiteindelijk zul je mensen verliezen. Als de relatie voorbij is, ga je beiden een andere richting op. Als je niet begrijpt dat het zo werkt, zul je proberen je aan hen vast te klampen of hen te manipuleren. Lukt dat niet, dan ben je geneigd hen te isoleren en bekritisieren. Maar je kunt er iets aan doen om het soort leider te worden dat mensen willen. Komt er een moment dat ze opstappen, dan kijken ze met een tevreden gevoel terug. Een deskundige op het gebied van leiderschap deelt de volgende zes principes: 1) ik neem verantwoordelijkheid voor mijn relaties met anderen. Loopt een relatie niet lekker, dan onderneem ik zelf actie en probeer verbetering aan te brengen; 2) ik plan een afsluitend gesprek met mensen die weggaan. Daarmee wil ik ontdekken of ik zelf de reden ben dat ze opstappen. Is dat het geval, dan bied ik mijn excuses aan, zonder omwegen; 3) ik hecht veel waarde aan de mensen met wie ik werk. Het is geweldig wanneer mensen in hun leider geloven; het is nog geweldiger als de leider ook in zijn mensen gelooft; 4) geloofwaardigheid komt bovenaan mijn lijstje te staan. Misschien ben ik niet altijd competent, er zijn nu eenmaal momenten waarop het elke leider even te veel wordt. Ik kan echter wel altijd vertrouwenswaardig zijn; 5) ik besef dat mijn positieve emotionele hulp een veilige omgeving voor mensen schept. Daarom wil ik positief denken, me correct ten opzichte van anderen gedragen en de gulden regel volgen; 6) ik blijf onderwijsbaar en ontwikkel mijn passie voor persoonlijke groei. Ik wil blijven leren zodat ik kan blijven leiden.

Woensdag 17 maart

'Leg uw last op de Heer en hij zal u steunen' (Ps. 55:22)(NBV).

Zit er niet langer over in!

Komt bezorgdheid aan je deur kloppen, houd hem dan tegen op de stoep, anders trekt hij bij je in om niet meer weg te gaan. 'U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart' (1 Petr. 5:7). De dingen waar jij over inzit en die je gedachten bestormen, zijn ook Gods zorg. Het gaat hem nog meer aan het hart dan jou. Er is niet één knagende, pijnlijke, zorgelijke, alles verterende, bloeddrukverhogende gedachte die aan zijn aandacht ontsnapt. Omdat jij hem persoonlijk aangaat, waakt hij dag en nacht over je. Wat gaat door voor bezorgdheid? Alles wat je berooft van je vreugde, alles wat je niet kunt veranderen, alles waarvoor je niet verantwoordelijk bent, alles wat je niet kunt sturen, alles wat je kwelt, alles wat je wakker houdt wanneer je zou moeten slapen. Al die dingen moeten van je zorgenlijstje verhuizen naar je gebedslijstje. De Bijbel zegt: 'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God... uw hart en gedachten bewaren' (Fil. 4:6-7). Geef elke zorg, een voor een, aan God. Hoe meer je dit in praktijk brengt, hoe opwindender je wandel met hem wordt. Je zult versteld staan hoe makkelijk hij dingen aanpakt die jou overweldigden. Vergeet niet dat hij in staat en bereid is het af te handelen en erop wacht tot jij het aan hem geeft. 'Leg uw last op de Heer en hij zal u steunen.' Zij die zorgenvrij leven zijn zij die hun lasten op de Heer blijven leggen tot het voor hen net zo natuurlijk wordt als ademen!

Donderdag 18 maart

'... mijn gezicht zo onbewogen als een rots...' (Jes. 50:7)(NBV).

Grenzen stellen.

Verwachten we dat iemand anders dan God in al onze behoeften zal kunnen voorzien, dan raken we geheid teleurgesteld. Relaties werken het best wanneer je van te voren grenzen stelt en je 'begroting' bepaalt. Vraag je af welke plek deze persoon in je leven heeft en hoeveel je in hem wilt investeren. Het leven is te kort om alleen maar te besteden aan het gladstrijken van misverstanden, bezeerde gevoelens en beschadigde ego's. Als je verstandig bent, vermijd je elke relatie die je uitput en achterlaat met de vraag: 'hoe ben ik hierin verzeild geraakt?' Wanneer iemand tevreden zien te houden betekent dat Gods doel in je leven te weinig aandacht krijgt en jij je vreugde verliest, dan ben je je boekje te buiten gegaan. Wanneer iemand teveel telefoontjes, etentjes, leningen of andere vormen van aandacht nodig heeft, wordt het tijd een streep onder de relatie te zetten. Je hebt maar een beperkte hoeveelheid tijd en energie. Goed rentmeesterschap vraagt dat jij je leven investeert waar het rendabel is. Wanneer mensen die te behoeftig zijn meer vragen dan jij kunt of zou moeten geven, zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste opnieuw onderhandelen. Zelf bankroet worden zodat zij zich goed voelen klinkt misschien edelmoedig, maar is het niet. Mensen die bankroet zijn, krijgen op een gegeven moment met van alles te maken, van zenuwinstoringen tot buitenechtelijke verhoudingen, omdat er teveel van hen is gevraagd. Op zo'n moment is gebed, een goede raadgever en taai liefde nodig. Ten tweede moet je soms gewoon weglopen. Jesaja schrijft: 'mijn gezicht is zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan' (Jes. 50:7). Laat niemand jou in de weg staan bij het vervullen van je roeping. Je eerste roeping is om de Heer te behagen, niet andere mensen.

Vrijdag 19 maart

'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn' (Matt. 6:21)(NBV).

God en je geld (1).

De Bijbel zegt: 'Hij [Jezus]... keek hoe de mensen er geld in wierpen [in de offerkist]' (Marc. 12:41). Probeer deze vraag eens eerlijk te beantwoorden: 'Zou mijn geefgedrag veranderen als Jezus langs de collectemand liep en keek wat ik erin deed?' In feite doet hij het ook. Elke keer als God je vraagt te geven observeert hij je gehoorzaamheid, je trouw en je gulheid of het gebrek eraan. Hij beoordeelt je niet naar hoeveel je geeft, maar naar hoeveel je hebt en wat je voor jezelf houdt. Dat is waarom Jezus zei: 'Waar je schat is, zal ook je hart zijn.'

Aangezien nu elke menselijke onderneming gedoemd is in rook op te gaan, maar aan Gods koninkrijk geen einde zal komen (zie Jes. 9:6), is het niet moeilijk voor te stellen waarin je zou moeten investeren. Nee toch? Maar zijn we niet allemaal enthousiaster over een droomhuis hier op aarde dan over een eeuwig huis in de hemel? Dat is waarom Jezus onze prioriteiten en waarden op de proef blijft stellen. Is het je wel eens opgevallen hoeveel mensen zich juist vlak voor hun overlijden haasten schenkingen te doen aan Gods werk? Misschien is dat omdat een lijkwagen ons perspectief verruimt! 'Verzamel schatten in de hemel' (Matt. 6:20). Wat Jezus tegen ons zegt is 'je kunt het niet meenemen, maar wel vooruitsturen.' Dank God voor liefdadige legaten, maar geloof je niet dat het verstandiger is te geven tijdens je leven en zo de dubbele zegen te ervaren van het feit dat je geld hebt gestoken in de groei van zijn koninkrijk, terwijl je er nog bent om ervan te genieten? Met andere woorden: wil je weten wat werkelijk belangrijk voor je is, kijk dan eens wat je doet met je geld.

Zaterdag 20 maart

'Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van je oogst' (Spr. 3:9)(NBV).

God en je geld (2).

Wil je leven volgens de principes van Gods Woord en financieel gezegend worden, dan moet je een aantal dingen in gedachten houden. Ten eerste moet je niet vergeten dat alles Gods eigendom is. Jouw naam staat dan wel op je bankrekening, maar vat dat niet verkeerd op: 'Alles is van u afkomstig, en wat wij schenken komt uit uw hand' (1 Kron. 29:14). In wezen ben jij de uitvoerder van Gods wil. Wanneer hij je dus zegt een bepaald gedrag te schenken, zeg dan niet dat je er nog even over denkt en erop terugkomt. En probeer niet te onderhandelen, want elke daad van gehoorzaamheid heeft een zegen als gevolg. 'Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen' (Jes. 1:19). Denk er ten tweede aan dat God je bron is. Je hebt niets dat hij je niet gegeven heeft. 'Elke goede gave... komt van boven, van de Vader...' (Jak. 1:19). Het is prima om te genieten van je geld, je geld te investeren en je geld te delen, zolang je maar alleen vertrouwt op 'God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten' (1 Tim. 6:17). Onthoud ten derde dat elke beslissing om geld uit te geven een geestelijke beslissing is. Je afschrijvingen zullen een afspiegeling van je prioriteiten zijn. Waar liggen die van jou? De Macedoniërs deden het goed wat dat betreft: 'En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons' (2 Kor. 8:5). Wanneer jij God je hart geeft, zul je er minder moeite mee hebben hem al het overige te geven.