

**Zondag 4 april - Pasen**

*'Want ik leef en ook jullie zullen leven' (Joh. 14:19)(NBV).*

Last Post en Reveille.

Men zegt dat Winston Churchill zijn eigen begrafenisdienst had geregeld in de St. Paul's Cathedral. De liturgie bevatte prachtige liederen. Na de zegen nam een trompetspeler plaats in de koepel en speelde de Last Post, wat ook wordt gespeeld bij militaire begrafeningen. Daarna blies een tweede trompettist, aan de andere kant van de grote koepel, de Reveille. 'Het is tijd om op te staan. Het is tijd om op te staan. Het is tijd om op te staan. De ochtend is aangebroken.'

Op de ochtend van Pasen is Jezus opgestaan uit de dood; de hemel blies de reveille en de belofte werd vervuld: 'Want ik leef en ook jullie zullen leven.' Wat een boodschap! En het betekent twee dingen voor elke volgeling van Christus: 1) Als het hier 'goedenacht' is, is het daar 'goedemorgen'. 2) Wanneer je een geliefde verliest aan de dood, is het afscheid slechts voor een ogenblik, maar de hereniging voor altijd.

Paulus schrijft: 'Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren' (1 Kor. 15:19-23). Halleluja!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.*

*UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:*

*tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

*Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 29 maart**

*'... de Here... is een naijverig God' (Exod. 34:14)(NBG).*

Alleen met God.

God is jaloers op alles in je leven wat zijn plaats inneemt, vooral als het gaat om een afgod in de relationele sfeer. Wat dat is? Het is de leugen die jou ervan overtuigt dat je geluk afhankelijk is van een ander. Wanneer jij bij iemand anders dan God zoekt naar zekerheid, zingeving, waarde en bevrediging - allemaal zaken die hij bereidwillig schenkt - dan wekt dat zijn jaloezie op. Haal neer die afgod! Ja, het is moeilijk als je niemand hebt om je leven mee te delen of bij thuis te komen. Maar wanneer God wil dat je zijn stem hoort, brengt hij soms de rest tot zwijgen. Is het al eens bij je opgekomen dat je niet alleen bent omdat niemand jou zou mogen, maar omdat God je naar zich toetrekt voor een dieper contact? Hoe je dat kunt weten? Jozua was alleen toen God hem het overwinningsplan voor Jericho gaf. Johannes was alleen op het eiland Patmos toen de hemel openging en hij het boek Openbaring schreef. En ook zegt de Bijbel: 'Maar zelf bleef hij [Jakob] achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak' (Gen. 32:24). Dat is het moment waarop God zijn naam veranderde van Jakob, bedrieger, in Israëel, prins met God.

Wanneer je niet weet wie je bent, sta je toe dat je wordt ingelijfd in het leven van een ander om waarde en vervulling te vinden. Je denkt dat je de ander nodig hebt om te kunnen genieten van wie je zelf bent. Maar het is niet waar. Laat God je vertellen wie je bent. Wie kent je nu beter? De enige manier om te ontdekken wie je echt bent, is door alleen te zijn met God.

**Dinsdag 30 maart**

*'... ken mijn hart...' (Ps. 139:23)(NBV).*

'Mij-itis'.

Dr. David Jeremiah zegt: 'Als je ziek bent, vertellen fysieke symptomen je dat er iets mis is. Het mij-virus heeft ook waarschuwingsseintjes. Spiegelitis: obsessie met je uiterlijk. Gelditis: krenkerigheid, je eigenwaarde gelijkstellen aan je banksaldo en teveel uitgeven aan persoonlijke behoeften. Overregelitis: erop staan dat alles gebeurt zoals jij het wilt. Alluritis: jezelf heel belangrijk vinden en het idee hebben dat je overal recht op hebt. Make-overitis: de drang om iedereen een slag voor te zijn. De psalmdichter bad: 'ken mijn hart'. K.P. Yohannan zegt: 'Wanneer het alleen God en jij is, dan ben je meer geneigd je trots en je zonden onder ogen te zien. Voor andere mensen redeneren we deze dingen weg en trekken een blij gezicht. Voor God zien we onszelf en dan vindt er reiniging en zuivering plaats, en zijn we echter.'

Wil je van mij-itis genezen dan vraagt dat om 1) versterking van je geestelijk immuunsysteem door middel van bijbelse teksten: 'Hiermee zijn ons kostbare beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf...' (2 Petr. 1:4); 2) gebed: 'Vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede... uw hart en gedachten... bewaren' (Fil. 4:6-7); 3) een zuiver geweten: 'Toen beleed ik u mijn zonde... en u vergaf mijn zonde, mijn schuld' (Ps. 32:5); 4) gemeenschap: 'in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten... elkaar juist bemoedigen...' (Hebr. 10:25); 5) dienstbaarheid: 'Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen... alles tot eer van God...' (1 Petr. 4:10-11); 6) relaties: kies je vrienden zorgvuldig uit en ga mij-itis lijdens uit de weg. Een slecht humeur is besmettelijk, raak niet geïnfecteerd (zie Spr. 22:24-25); 7) geven: 'Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen' (Spr. 11:25).

**Woensdag 31 maart**

'... onze bekwaamheid danken we aan God' (2 Kor. 3:5)(NBV).

Mij-itis (2).

Het ligt in Gods plan besloten dat jij minder wordt en 'Christus in jou' meer. En hij zal er alles aan doen om dat te laten gebeuren. Slaag je als gevolg van eigen inspanningen, dan strijk jij de eer op. Maar wanneer je moet steunen op God, dan krijgt hij de eer: 'Onze bekwaamheid danken we aan God' (2 Kor. 3:5). Dat maakt jou niet minder waardevol, het identificeert alleen de bron van je waarde. Chuck Swindoll zegt: 'Waar wij zo bang voor zijn, schonk Paulus juist voldoening. Nooit zei hij tegen zijn bewaker: 'Als je weer een keer in de buurt van de adjudant van de keizer bent, dring er dan bij hem op aan dat hij me hier uit krijgt. Ik hoor hier sowieso niet te zitten.' Paulus' houding verhoedde dat hij bijhield wat hem allemaal was aangedaan. Hij zat in de gevangenis door goddelijke interventie. Wil je tevredenheid leren, ontwikkel dan een houding van onzelfzuchtige nederigheid. Begin bij je familie en je burens; leef het uit voor je collega's en klanten. Je hoeft niet met banieren te zwaaien of met traktaatjes te lopen. De gevolgen zullen je verbazen. 'Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie' (Fil. 2:14-15). Vreugdevolle aanvaarding, vrij van kleingeestig geruzie en gekibbel. Niets is aanstekelijker!

En Paulus vervolgt: 'Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt... ik schep vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk' (2 Kor. 12:9-10). Heb je dat punt nog niet bereikt, onthoud dan dit acroniem: MIJN. M-aak je los van alles wat je hindert om zijn wil te doen. I-nnemen van zijn Woord. J-ezelf dagelijks overgeven aan Christus. N-aderen tot Hem.

**Donderdag 1 april**

'Wie leiding geeft...' (Rom. 12:8)(NBV).

Het is niet zo gemakkelijk om een leider te zijn.

Voorganger, je weet dat je echt een slechte dag hebt wanneer de naam van de persoon die je had beloofd in het ziekenhuis op te zoeken je pas te binnenschiet - als je de overlijdensberichten leest. Wanneer je het boek Obadja niet kunt vinden terwijl je zelf een bijbelstudie leidt. Wanneer je financiële man je een kaart stuurt uit Genève. Wanneer je te horen krijgt dat de jeugdgroep bij het autowassen staalborstels heeft gebruikt. Wanneer je bij een trouwdienst de bruidegom bij de naam noemt van het vorige vriendje van de bruid. Wanneer jouw parkeerplek van plaats verandert - naar een restaurant een kilometer verderop. Wanneer je twee weken lang dezelfde preek houdt terwijl niemand iets in de gaten heeft. Wanneer de gemeente besluit je vrije dag naar de zondag te verplaatsen.

Maar nu even serieus. Als God jou leiderschapskwaliteiten heeft geschonken, onthoud dan wat grote leiders onderscheidt. Ten eerste zijn het mensen die faciliteren. Zij beseffen dat mensen pas tot hun bestemming komen als ze gaan doen wat ze moeten doen. En dat de manier om je roeping te vervullen bestaat uit het helpen anderen hun roeping te laten ontdekken en vervullen. Ten tweede zijn ze hoffelijk. Zij kijken nooit op mensen neer of praten ze de grond in. Ze behandelen iedereen gelijk, of iemand nu 'belangrijk' is of minder belangrijk. Voor hen is iedereen interessant, omdat iedereen van God mogelijkheden heeft gekregen. En het is juist hun bedoeling die boven water te krijgen. Ten derde durven ze beslissingen te nemen. Als leider zul je worden herinnerd om twee zaken: de problemen die je hebt gecreëerd en de problemen die je hebt opgelost. Ja, je zult fouten maken, leer daarom nederig te zijn, honger naar persoonlijke groei, put kracht uit God en doe het hopelijk de volgende keer beter.

**Vrijdag 2 april - Goede Vrijdag**

'Ze kruisigden hem...' (Marc. 15:24)(NBV).

Kruisiging.

Truman Davis schrijft: 'Wat is kruisiging? Een arts beschrijft de fysieke aspecten als volgt: Terwijl hij langzaam naar beneden zakt aan de spijkers in zijn polsen, schiet er een afschuwelijke pijn door zijn vingers en langs zijn armen omhoog om in de hersenen tot een explosie te komen. De spijkers in de polsen oefenen druk uit op de mediaan zenuwen. Als hij zich opduwt om de rekkende foltering te vermijden, plaatst hij het volle gewicht op de spijker in zijn voet. Opnieuw voelt hij dan de scheurende pijn van de spijker door de zenuwen van zijn voet heen schieten. Als zijn armen moe worden, krijgt hij kramp in de spieren, ze verknopen zich en het voelt aan als een diepe, meedogenloos kloppende pijn. Door deze kramp lukt het hem niet meer om zich naar boven te duwen om adem te halen. Lucht kan de longen wel in, maar niet uit. Hij worstelt om zich op te duwen, om maar het kleinste hapje lucht te krijgen. Uren van deze eindeloze pijn, herhaaldelijke draaibewegingen, gewrichtsverscheurende krampen, periodes van bijna verstikking, scheurende pijn als weefsel wordt losgetrokken van zijn gegeselde rug, terwijl hij op en neer beweegt langs het ruwe hout. Dan begint een nieuw lijden: een diepe, verpletterende pijn in de borst als het hartzakje zich langzaam vult met serum en het hart begint samen te drukken. Het is nu bijna voorbij; het verlies van weefselvloeistoffen bereikt een kritiek punt; het samengedrukte hart worstelt om het zware, dikke, trage bloed rond te pompen in de weefsels. De gefolterde longen doen een verwoede poging om kleine teugjes lucht in te nemen. Hij kan de kilte van de dood door zijn weefsel voelen kruipen. En uiteindelijk kan hij zijn lichaam overgeven aan de dood.'

De Bijbel zegt het zo: 'Ze kruisigden hem.' Wat is dit voor een wonderbare liefde?

**Zaterdag 3 april**

'Dood, waar is je overwinning?' (1 Kor. 15:55)(NBV).

Zijn opstanding - en die van ons!

Menselijke as is vanuit vliegtuigen in de lucht gestrooid en vanaf schepen in oceanen verspreid. Brian Kelly had echter iets glorieuzers voor ogen. Hij had voor een professionele vuurwerkzaak gewerkt en wilde dat zijn as in een vuurwerkhuls werd gestopt. Vrijdag 12 augustus in 1944 werd die huls de lucht ingeschoten tijdens een congres van vuurwerktechnici in de buurt van Pittsburgh, Pennsylvania. Terwijl hij omhoog schoot in de nachtelijke hemel zorgde hij voor twee zilverachtige kometenstaarten. Vervolgens explodeerde hij in rode en groene sterren. Een bijzonder spectaculaire manier om heen te gaan, laten we eerlijk zijn. Maar onze opstanding zal die 4 seconden durende boog van licht en kleur volledig overtreffen. In plaats van een vuurknal wacht ons het indrukwekkend trompetgeschal van God en de majestueuze stem van Jezus die ons uit het graf roept. In verheerlijkte opstandingslichamen zoals dat van Jezus zelf, zullen we opstijgen in de wolken en de Koning der Koningen ontmoeten. Paulus beschrijft het als volgt: 'wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt... in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke... En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke... zal wat geschreven staat in vervulling gaan: 'De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je engel' (1 Kor. 15:43-55).