

Zondag 11 april

'... wanneer ze een ongelovige man heeft...' (1 Kor. 7:13)(NBV).

Als je partner je geloof niet deelt (4).

Een verstandige vrouw luistert naar God. Wanneer jij dingen over God en zijn Woord weet die je partner niet weet, is het moeilijk om niet met je 'kennis te koop te lopen'. Maar God wil wel dat je die kunst beheerst. Twee bijbelse principes kunnen je helpen om je partner dichter bij God te brengen zonder te pushen. Ten eerste het principe van onderdanigheid. 'Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen...' (1 Petr. 3:1). Je onderdanig opstellen tegenover de behoeften van anderen is moeilijk voor ons gevoel van trots, vooral wanneer we weten dat we bijbels gezien gelijk hebben. De behoefte om 'gelijk' te hebben zal echter je hoop op de redding van je partner vrijdelen. De woorden 'voor u geldt hetzelfde' slaan op 1 Petr. 2:21-25, waar Jezus zich onderwierp aan ongerechtigheid, om ons te redden. Je onderwerpen is dus 'christe-lijk'. Het is ook de beste methode om God niet in de weg te zitten zodat hij aan je partner kan werken. Het tweede principe is het principe van je mond houden: 'zonder dat zij iets hoeft te zeggen'. Om je huwelijk te beschermen en je partner te redden onthefte God je van de rol om zijn spreekbuis te zijn. Hoe oprecht gemeend ook, ga niet zitten 'preken'. Dus ook geen Bijbels, geestelijke boeken en cd's neerleggen op plekken waar hij er wel over moet struikelen. Als je dat doet, haakt hij helemaal af. Hoe krijgt hij dan de boodschap binnen? '... door het gedrag van hun vrouw... een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht' (1 Petr. 3:1-4). Probeer het op Gods manier!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 5 april - Tweede Paasdag

'Dood, waar is je engel?' (1 Kor. 15:55)(NBV).

De engel is verwijderd.

Er is een verhaal over een jongen die op een prachtige lentedag met zijn vader in de auto over een landweggetje reed. Opeens vloog er een bij door het raam naar binnen. De jongen was allergisch voor bijensteken en was doodsbang. De vader strekte snel zijn arm uit, greep de bij, drukte hem samen in zijn hand en liet hem toen weer los. De jongen raakte bijna in paniek toen hij hem langs hem heen zoemde. Opnieuw strekte de vader zijn hand uit, maar deze keer wees hij naar de palm van zijn hand. Daar, nog in het vlees, zat de engel van de bij. 'Zie je dit?' vroeg hij. 'Je hoeft niet meer bang te zijn. Ik heb de engel al.' De boodschap van Pasen is dat je als gelovige de dood niet hoeft te vrezen omdat Christus is gestorven en weer is opgestaan. De engel is verwijderd. De dood is niet het einde, maar juist het begin!

Job, die op één dag zo tragisch zeven zonen en drie dochters had verloren, vroeg: 'Als een mens sterft - kan hij dan herleven?' (Job 14:14). Hij had een antwoord nodig! Dat hebben we allemaal. Vijf hoofdstukken later kreeg hij een antwoord: 'Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen' (Job 19:25-27). De psalmdichter verheugde zich in diezelfde hoop: 'Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld' (Ps. 17:15). Verheug je: de opstanding van Christus garandeert die van jou!

Dinsdag 6 april

'... alles wat in de wereld is - zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid...' (1 Joh. 2:16)(NBV).

De schreeuw van een leeg hart.

Een christelijk auteur schrijft: 'Er was een tiener met veel vrienden, die het heel goed deed op school. Maar schijn bedriegt. Dat weet ik. Want dat meisje was ik. Op mijn 7e werd ik lastig gevallen door een buurman. Toen ik 8 was, moest ik toezien hoe mijn opa stierf als gevolg van een hersenbloeding. Op mijn 10^e ging mijn vader ervandoor en kwam nooit meer terug. Mijn ouders scheidden. Mijn wereld werd met het jaar slechter. Ik vroeg Christus in mijn leven, maar voelde me nog steeds schuldig, vuil, teleurgesteld, bang, onwaardig en leeg. Ik zei: 'God, als u mijn leven niet op de rit helpt, dan doe ik het zelf wel.' Ik stelde mensen tevreden door goed te presteren, maar voelde me van binnen leeg en rauw. Ik gaf toe aan verleidingen. Door het bed in te duiken met nog zo'n naar liefde hongerende ziel. Twee mensen die proberen zich compleet te voelen maar het op de verkeerde plekken zoeken. Vanbinnen groeiden zaadjes van schuld, schaamte en afschuw. Nadat ik jaren had geprobeerd de leegheid te vullen, besepte ik dat Jezus in mijn hart was geweest vanaf de dag dat ik hem gevraagd had en dat alleen hij die leegte kon vullen. Ik ben nu een stuk ouder, verre van volmaakt, maar ik heb geleerd dat niets in deze wereld de verlangens van het hart kan bevredigen. Als het te vinden was geweest in uiterlijk, in kleren of in relaties, dan had mijn hart niet zo'n pijn gedaan. Maar niets van deze dingen doet wat Jezus doet. Laat je niet in de luren leggen door de beloften van de wereld. Geloof de beloften van God. Je bent zijn kind. Hij houdt van je en wil een relatie met je aangaan, wat je ook gedaan hebt.'

Iemand schreef dit lied: 'Niemand voldoet dan Christus alleen, geen andere naam voor mij. Liefde, leven en duurzame vreugde, Here Jezus, is slechts te vinden in u!'

Woensdag 7 april

'Gelukkig de zachtmoedigen...' (Matt. 5:5)(NBV).

Zachtmoedigheid.

Het woord 'zachtmoedig' klinkt nogal soft, bijna zwak. Niets is minder waar! Jezus zei dat de zachtmoedigen gelukkig zijn en dat zij het land zullen bezitten (zie Matt. 5:5). Let op, de zachtmoedigen strijden niet, ze manipuleren of wedijveren niet zoals anderen, maar toch erven ze alles. Wanneer je iets 'erft', hoef je er niet voor te strijden, dan ontvang je het omdat je geliefd en gewaardeerd wordt en deel uitmaakt van de familie.

Zachtmoedigheid is geboren uit liefde. Ze weigert tot overhaaste conclusies te komen. Ze gebruikt geen kruiwagens of dringt zich naar voren, want ze hoeft niets te bewijzen. Ze is verontrust wanneer structuur, budget of bedrijfsimago belangrijker worden dan de mensen die we horen te dienen. Ze heeft verdriet wanneer het schema geen tijd laat om te stoppen en te zorgen voor jongeren, ouderen, zieken of noodlijdenden. Zachtmoedigheid is een deugd die moeilijk te vinden is in een maatschappij die stoerheid bewondert. We worden aangemoedigd dingen gedaan te krijgen en ook nog liefst op tijd, zelfs als mensen daarbij raken ondergesneeuwd. Succes, prestatie en productiviteit is wat telt, maar ten koste van wat? In zo'n sfeer is geen ruimte voor zachtmoedigheid.

Paulus was een krachtig werktuig van God, toch schreef hij: 'We zijn u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert' (1 Tess. 2:7). Een zachtmoedig persoon gaat omzichtig te werk, luistert zorgvuldig, komt mild over en benadert mensen respectvol en fijngevoelig. De zachtmoedigen weten dat echte groei zorg en stimulans vereist en geen dwang. Laten we ons dus kleden in zachtmoedigheid, want in onze harde en onbuigzame wereld is zachtmoedigheid een levendige herinnering aan Gods aanwezigheid onder ons.

Donderdag 8 april

'... wanneer ze een ongelovige man heeft...' (1 Kor. 7:13)(NBV).

Als je partner je geloof niet deelt (1).

Leven met een partner die niet gelooft is zowel een uitdaging als een kans. Het is een uitdaging omdat gelovigen en niet gelovigen het leven anders benaderen. En het is een kans omdat God jou kan gebruiken om het gat te dichten en je partner voor Christus te winnen. Maar voor het zover is, moet je je twee dingen voornemen. Stel jezelf ten eerste als doel de ander voor Christus te winnen. Richt je ten tweede op je eigen groei door je dagelijkse liefdevolle omgang met je partner. Heb je dat eenmaal besloten, dan ben je klaar voor wat praktisch en nuttig advies.

Denk aan de geestelijke beperkingen van de persoon die niet gelooft. 'Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen' (2 Kor. 5:17). Pas wanneer hij of zij 'in Christus' is, kan hij of zij een 'nieuwe schepping' zijn. Pas dan zal 'het oude' voorbij zijn. Het oude zal domineren totdat het nieuwe is ontvangen. 'Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk' (Joh. 3:6). Onthoud ook dat de persoon die niet gelooft, lijdt aan geestelijke geboortefwijkingen die hij niet kan overwinnen zolang die niet worden gecorrigeerd door de nieuwe geboorte. 'Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen' (Rom. 8:7-8). Als zij niet net zoveel houden van Gods Woord, bidden en naar de kerk gaan als jij, dan komt dat omdat ze worden beheerst door hun eigen natuur en er zelfs niet eens toe in staat zijn. Heb dus realistische verwachtingen. Denk eraan hoe jij was voordat jij Christus kende. Heb geduld, wees liefdevol en vriendelijk terwijl God het in de ander uitwerkt.

Vrijdag 9 april

'... wanneer ze een ongelovige man heeft...' (1 Kor. 7:13)(NBV).

Als je partner je geloof niet deelt (2).

Wees niet verrast als je tegenstand krijgt. 'Ik denk dat mijn man me liever had voordat ik christen werd en naar de kerk begon te gaan,' klaagde een vrouw tegenover haar voorganger. Hij herinnerde haar eraan dat geestelijke oorlogsvoering deel uitmaakt van het christelijk leven. En omdat gelovigen en niet gelovigen aan tegenovergestelde kanten staan, zou dat haar niet zo moeten verbazen. Jezus bepaalde de scheidingslijn: 'Wie niet met mij is, is tegen mij' (Matt. 12:30). Hij zegt nogal wat! Neutraliteit is in dit conflict geen optie. We staan of aan de ene kant of aan de andere kant. Jezus heeft gezegd: 'Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie... Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen... Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft' (Joh. 15:19-21). Vat die tegenstand niet persoonlijk op. Het gaat niet om jou maar om Zijn naam. Hij is het doelwit, niet jij. En hij kan de kritiek aan!

Wat moet je doen als je kritiek krijgt en verkeerd wordt begrepen? Probeer boven persoonlijke beledigingen te staan, zodat je de persoon kunt blijven liefhebben en in een positie bent om hem voor Jezus te winnen. 'Zegen uw vervolgers; zegen hen... Vergeld geen kwaad met kwaad... Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak... Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede' (Rom. 12:14-21). Probeer het. Het is de winnende strategie van Christus!

Zaterdag 10 april

'... wanneer ze een ongelovige man heeft...' (1 Kor. 7:13)(NBV).

Als je partner je geloof niet deelt (3).

Accepteer je partner zoals hij is. Heb onvoorwaardelijk lief, zoals God jou onvoorwaardelijk liefhad. 'Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren... Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon...' (Rom. 5:8-10). Houd van je partner zonder iets te eisen. Dat betekent ten eerste dat je hem accepteert zonder kritiek. 'Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want... met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden' (Matt. 7:1-2). Kritiek scheidt altijd een afstandelijkheid ten aanzien van geestelijke kwesties. Zoek in plaats daarvan naar positieve kwaliteiten in je partner en je creëert een stuk openheid. Aanvaard de ander ten tweede zonder vergelijkingen te trekken. 'Ik wou dat je meer leek op Tom. Hij en zijn vrouw gaan elke zondag samen naar de kerk en ze hebben een geweldig huwelijk.' Je kunt geen appels met peren vergelijken! Hij zal je horen zeggen dat hij niet zo'n goede echtgenoot is als Tom en een hekel krijgen aan Tom, de kerk en alles waar je hem verder mee vergelijkt. Aanvaard hem zoals hij is. Aanvaard hem ten derde zonder hem te willen veranderen. Mensen raken gepikeerd als je eist dat ze veranderen. Vaak veranderen ze echter wel als zij zich echt aanvaard voelen zoals ze zijn. Maar verandering is het werk van de heilige Geest, niet van jou. '... hij zal de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is' (Joh. 16:8). Laat Gods Geest eerst jou maar eens veranderen. Het gedrag van onze partner is meestal een reactie op het onze. Wanneer jij verandert, reageert je partner op een andere wijze en zal meer geneigd zijn uit zichzelf te veranderen. Volg Gods model: eerst aanvaardt hij, dan verzoent hij en op het laatst verandert hij mensen! 'Christus is... op het juiste ogenblik voor slechte mensen gestorven' (Rom. 5:6)(HB). Het werkte bij jou toch ook!