

Zondag 18 april

'Wees vruchtbaar...' (Gen. 1:28)(NBV).

Draag jij vrucht? (2)

Jezus zei dat hij iedere rank die wel vrucht draagt bij snoeit, opdat hij meer vruchten draagt (zie Joh. 15:2). Zonder periodiek snoeien zal een wijnstok slechts een fractie produceren van zijn potentiële oogst. Wijnbouwers hebben maar één doel: druiven produceren. Alle energie die ergens anders aan gespendeerd wordt is verspilde energie. De snoeier heeft vier dingen in gedachten: verwijderen wat dood is of wegwijnt; zorgen voor zonlicht bij de vruchtdragende takken; zorgen voor grotere en betere druiven; het ontwikkelen van nieuwe druiven. Om ruimte te maken voor het soort overvloed waarvoor Christus jou vrijkocht, zal hij die delen van je leven wegsnijden die kostbare tijd en energie roven van wat echt belangrijk voor hem is. Om dit te bewerkstelligen zal hij zelfs riskeren dat jij zijn methoden verkeerd begrijpt. Zijn doel voor jouw leven vereist het wegsnijden van verkeerde gewoonten en gedragingen, verkeerde relaties, minder belangrijke prioriteiten en alles wat je afleidt van je hoogste roeping. Bid jij voor Gods zegen in je leven? Vraag jij hem jou vruchtbaarder te maken in zijn dienst? Maak je dan klaar voor de snoeischaar! Snoeien is de manier waarop God dergelijke gebeden beantwoordt. Soms geven we de duivel of andere mensen de schuld voor het verlies van bepaalde dingen in ons leven. Nee, 'er wordt gesnoeid'. Als God je vandaag snoeit:

1) besteed er dan aandacht aan; verspil dit seizoen van voorbereiding niet; 2) vraag God of je wordt gesnoeid voor meer vruchtbaarheid of dat je wordt getuchtigd vanwege een zonde - dat zijn namelijk twee verschillende dingen. Als het zonde is, heb dan berouw en keer terug op je schreden zo snel als je kunt; 3) zul je, als je reactie op het snoeiproces goed is, beginnen te bewegen van 'zonder naar zegen'.

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ubc.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Maandag 12 april

'... wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft...' (1 Kor. 7:12)(NBV).

Wanneer je partner je geloof niet deelt (5).

Een verstandig echtgenoot luistert naar God: 'U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw... Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg' (1 Petr. 3:7). In dit vers impliceert het oorspronkelijke Griekse woord voor 'verstandig' een houding van actief navraag en onderzoek doen, echte werkwoorden dus. Als echtgenoot moet je actief proberen je vrouw te begrijpen. Dat betekent drie dingen vermijden: passiviteit, pretentie of pressie. Niets opent ons hart zozeer als wanneer we ons gekoesterd en begrepen voelen door de mensen die we waarderen. Dat zorgt voor een stuk bevestiging, voor een vrouw waardevoller dan informatie. Voor een vrouw die je geloof niet deelt is een begrijpend echtgenoot Gods hoogste goed. Reageer dus niet overdreven als zich problemen voordoen. Blijf kalm en handel de dingen rustig af. Maak gebruik van je 'bezonnenheid' (2 Tim. 1:7) om de behoeften en redenen achter haar gedrag te onderscheiden. Vraag je af of zij op de kerk afgeeft omdat jij meer aandacht schenkt aan de kerk en je christelijke vrienden dan aan haar. Zorg dat je in haar behoeften leert voorzien. Geef daar prioriteit aan. 'Behandel haar met respect.' Als zij het gevoel heeft dat ze als iets vanzelfsprekends wordt beschouwd of als ze zich verwaarloosd voelt, dan zullen je woorden aan dovemansoren zijn gericht. Houd van haar en ze zal naar je luisteren. Stel haar behoeften boven die van jou. Onderken van tijd tot tijd wat zij voor je betekent. Denk aan haar vrouwelijke kwetsbaarheid en ga gevoelig met haar om. Volg Gods instructies met geloof, vertrouwen en geduld. 'Dan staat niets uw gebeden in de weg.' Ben je hierin nalatig, dan bid je voor niets. Doe gewoon jouw deel, bid in geloof en laat God Gods deel doen!

Dinsdag 13 april

'Jezus bukte zich...' (Joh. 8:6)(NBV).

Beur ze op!

Weet je nog de vrouw die op heterdaad werd betrapt op overspel? De farizeeën bukten zich om stenen op te rapen. Jezus bukte zich om haar op te rapen. In welke groep zit jij? Je kunt niet kieskeurig zijn wie je helpt. Soms denken we dat we alleen diegenen moeten helpen die net zo geloven als wij. Maar dat is niet waar. 'Kom op voor de zwakken, heb met iedereen geduld' (zie 1 Tess. 5:14).

Er is een verhaal over een man die in een put gevallen was en er niet meer uitkon. Een gevoelsmens kwam langs en zei: 'Ik leef met je mee in je put.' Een nuchter persoon kwam langs en zei: 'Ja, logisch dat daar een keer iemand in zou vallen.' Een farizeeër zei: 'Alleen slechte mensen vallen in putten.' Een kritische christen merkte op: 'Je verdient je put.' Een realist zei: 'Nou, dat is dus een put.' Een geoloog zei tegen de man dat hij de rotsafzetting in de put op waarde moest schatten. Een belastingagent vroeg of hij wel belasting betaalde in de put. Iemand met zelfmedelijden zei: 'Dit is nog niets vergeleken met mijn put.' Een optimist zei: 'Er zijn ergere dingen.' Een pessimist zei: 'Het wordt nog wel erger.' Maar toen Jezus de man in de put zag, bukte hij zich, nam hem bij de hand en trok hem uit de put.

Is het wel je eens opgevallen hoe Jezus zijn beroemde gelijkenis over de barmhartige Samaritaan beëindigt? 'Doet u dan voortaan net zo' (Luc. 10:37). Je hebt de kracht om de levens van de mensen in je omgeving te beïnvloeden. Jouw bemoediging kan het verschil maken in iemands dag, week of leven zelfs. Kan hem een zetje geven in een heel nieuwe richting. Maar het is moeilijk om mensen te bemoedigen als je niet weet wat ze nodig hebben. Probeer daarom mensen beter te leren kennen. Leer wat hen drijft, weet wat hen opeent.

Woensdag 14 april

'U hebt ons beproefd... ons gezuiverd als zilver... bracht ons naar een land van overvloed' (Ps. 66:10-12).

Het is een geloofstest.

Toen Jezus uitlegde wat het kostte om hem te volgen, liepen sommige leerlingen weg. Toch is de invloed van degenen die niet wegliepen tot op de dag van vandaag merkbaar. Tegen de tijd dat zij hun brieven schreven, hadden de apostelen geleerd elke test in hun leven te zien als een kans om hun geloof te versterken en hun effectiviteit te vergroten.

Geloofstesten zijn gelegenheden om iets van waarde aan God over te geven, zelfs als wij in ons recht zouden staan om het niet te doen. In een geloofstest voel je je belaagd en tot het uiterste gespannen door de omstandigheden, maar niet ver van God. Je voelt je erdoor op de proef gesteld, maar je voelt je niet schuldig of veroordeeld. De psalmdichter schreef: 'U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd, gezuiverd als zilver... maar u bracht ons naar een land van overvloed.' Een geloofstest test niets zolang hij je niet verder brengt dan je laatste test - de test die je al goed doorstaan hebt. Als jij elke keer dat je je ogenschijnlijke grens bereikt, probeert weg te lopen of terug te krabbelen, zul je nooit weten hoeveel je God kunt vertrouwen - of hoeveel hij jou kan vertrouwen. Het vuur dat ons zuivert als zilver kan komen in de vorm van een verloren baan, relatie, gezondheid of reputatie. Maar met God is het eindresultaat nooit ongewis. Als jij je vandaag afvraagt hoeveel meer je nog aankunt, luister dan naar de woorden van J.C. Ryle: 'Eén ding staat vast, als de dag van morgen een kruis brengt, kan en zal Hij die het stuurt, ook de genade meesturen om het te dragen.' In Gods koninkrijk werkt het als volgt: Geloof beproefd, karakter gezuiverd, naar een land van overvloed gebracht.

Donderdag 15 april

'In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon' (Jes. 6:1)(NBV).

God zit nog steeds op de troon!

De Bijbel zegt dat aan het einde der tijden bepaalde dingen zullen gebeuren. Een paar voorbeelden: 1) 'Jullie zullen berichten horen over oorlogen... hongersnoden en aardbevingen' (zie Matt. 24:6-7). In grote delen van de wereld nu een dagelijkse realiteit.

2) Jezus heeft gezegd: 'Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken... en ze zullen veel mensen verleiden' (v. 5). We hebben de afgelopen jaren een toename gezien van valse profeten die beweren uit naam van God te spreken. 3) Jezus zei ook: 'Jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam' (v. 9). Wereldwijd op plaatsen als China, Soedan, Afrika, Saoedi-Arabië en Noord-Korea liggen christenen onder vuur. 4) Een ander voorbeeld is toen Jezus zei: 'Pas als het goede nieuws... in de hele wereld wordt verkondigd... zal het einde komen' (v. 14). De technologie maakt dit in toenemende mate mogelijk door middel van drukpers, tv, radio en internet. 5) God heeft gezegd: '... wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is' (Hebr. 12:27). Overal om ons heen geven hoge bazen toe aan hebzucht terwijl onze financiële zekerheid in rook opgaat. Maar vat moed, kind van God: wanneer regeringen wankelen en leiders falen en vallen, heerst God nog steeds, houdt zijn Woord nog steeds stand, komen zijn plannen nog steeds tot vervulling. Jesaja schreef: 'In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon' (Jes. 6:1).

Dat is alles wat Jesaja hoefde te weten, en het is alles wat jij hoeft te weten! God ijsbeert niet handenwringend heen en weer in de hemel, tobbed over wat er allemaal gebeurt. Hij zit nog steeds op de troon, dus richt je ogen op hem en houd ze op hem gericht! Charles Spurgeon zei: 'God heeft beloofd zijn mensen te behouden en hij zal zich houden aan zijn belofte.'

Vrijdag 16 april

'... ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid' (Joh. 10:10)(NBV).

Zorg voor een 'staaklijst'.

Jezus wil dat je kunt genieten van een leven in al zijn volheid. Zonder dat je gebukt gaat onder dingen die geen waarde of betekenis aan het leven toevoegen. Levenscoach Robyn Coffman zegt: 'Rommel is niet alleen wat je kunt zien, maar ook wat je niet kunt zien. Het zorgt ervoor dat je overladen programma, je eindeloze verplichtingen en overweldigende angsten blijven voortduren. Een verwarde geest betekent teveel denken, teveel analyseren, teveel piekeren en beloven en overreageren.' Ruim de rommel in je hoofd op door jezelf toestemming te geven voor een lijstje met dingen die niét hoeven, een zogenaamde staaklijst: je niet schuldig voelen als je nee zegt tegen iets dat misschien goed is, maar niet voor jou. Geen gepieker over hoe goed aangepast je kinderen later als volwassenen zullen zijn. Niets iets nieuws in je kast hangen zonder iets weg te geven. Niet je overdreven verantwoordelijk voelen voor ieders welzijn. Na een bepaalde tijd in de avond geen telefoontjes meer aannemen. Geen ja zeggen op elke uitnodiging. Op zondagen en verjaardagen van het gezin geen drukke bezigheden inplannen. Niet iets kopen alleen omdat het nu in de uitverkoop is. Niet denken dat je moet zorgen voor een supermaaltijd, een schone was, een opgeruimd huis en kwalitijd met je gezin en dat allemaal op dezelfde dag. Niet blijven piepen over je eigen of andermans fouten. Jezelf niet vergelijken. Hoe meer je jezelf toestemming geeft dingen niet te doen, hoe vrijer jij je maakt om een meer gefocust leven te leiden in al zijn volheid. En God zal je helpen om zo te leven. 'Hij geeft... de machteloze macht in overvloed... wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht' (Jes. 40:29-31). Laat je dagelijkse momenten alleen met God een prioriteit zijn en de rest zal op zijn plek vallen.

Zaterdag 17 april

'Wees vruchtbaar...' (Gen. 1:28)(NBV).

Draag jij vrucht? (1)

Toen God de mens schiep, was het eerste dat hij tegen hem zei: 'wees vruchtbaar.' Jezus pakt hetzelfde thema weer op: 'Ik heb jullie uitgekozen... jullie opgedragen om... vrucht te dragen, blijvende vrucht' (Joh. 15:16). Het woord 'blijvend' betekent dat je je moet richten op je karakter, je eeuwige beloningen en de bouw van Gods koninkrijk en niet op je eigen kortstondige agenda. Jezus zei ook: 'Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg...' (Joh. 15:2). Kun je dan je verlossing verliezen? Nee, hij sprak over ranken 'aan mij', waarmee hij bewees dat het mogelijk is een gelovige te zijn zonder vrucht te dragen. In het Grieks betekent het woord voor wegsnijden (airo) ook opnemen. Nieuwe ranken hebben de neiging over de grond te gaan hangen. Maar daar dragen ze geen vrucht. Wanneer de regen komt, raken ze bemodderd, beschimmeld, ziek en verdord. Gooit de wijnbouwer ze dan weg? Nee, daar zijn ze te waardevol voor. Hij loopt door zijn wijngaard met een emmer water op zoek naar gevallen ranken, hij tilt ze uit de modder en wast ze. Denk aan zijn woorden: 'Jullie zijn rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb' (Joh. 15:3). Zijn ze eenmaal gewassen, dan tilt hij ze op en slingert ze rond het latwerk, bindt ze goed vast en binnen de kortste keren doen ze het weer goed en dragen ze vrucht. Het woord voor jou vandaag is: of je nu in de modder gevallen bent of onder je potentieel leeft, God gooit je niet weg. Hij zal je optillen, schoonmaken en helpen opnieuw tot bloei te komen.