

Zondag 25 april

'... geef de duivel geen kans' (Efez. 4:27)(NBV).

Geef de duivel geen kans.

Toen de inmiddels overleden voorganger Adrian Rogers vogels naar zijn tuin wilde lokken, zei een buurman: 'Als jij de juiste omgeving schept, komen ze vanzelf.' Dus hij kocht het juiste voer, het juiste vogelhuisje, zette het vast op de juiste paal en genoot van de verscheidenheid aan vogels die hij een welkom bood. Rogers wees erop dat we vaak onbewust de rode loper uitrollen voor de duivel door een omgeving te scheppen waar hij zich helemaal thuis voelt. Satan kan geen voet aan de grond krijgen die jij hem niet geeft. Hij zoekt naar een omgeving waar hij comfortabel kan leven.

Als jij vandaag de duivel de ruimte hebt gegeven in je leven, kun je die verloren grond opeisen. Ten eerste door geloof: 'Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld... met ons geloof' (1 Joh. 5:4). God maakt ons klaar voor de geestelijke strijd en dat gebeurt door geloof. Weten wie je bent in Christus geeft je vertrouwen. Ten tweede door de duivel te weerstaan: 'Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvlugten' (Jak. 4:7). Pas als je je onderwerpt aan God, zul je de kracht hebben de duivel te weerstaan. Je moet tegen hem opstaan in de naam van Jezus en in de autoriteit van Gods Woord. Ten derde door te strijden: 'Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel' (Efez. 6:11). Onthoud: 'U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God... zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd' (1 Kor. 10:13). Je hoeft God niet te smeken of hij je de kracht geeft om de duivel te verslaan; die heb je al. 'Ik heb jullie macht gegeven om slangen... te vertrappen... zodat jullie niets kan schaden' (Luc. 10:19). Leer daarin te wandelen!

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Maandag 19 april

'Wees vruchtbaar...' (Gen. 1:28)(NBV).

Draag jij vrucht? (3)

Jezus vertelt ons in zes verzen tien keer dat we in hem moeten blijven (Joh. 15:4-7, 9-10). Waarom zou hij dat doen? Omdat het niet vanzelfsprekend is! Jezus wist dat in de jaren die zouden volgen van zijn leerlingen gevraagd zou worden genoeg vrucht te dragen voor de hele wereld. Maar wil je iets van dat soort invloed hebben, dan moet je je toch eerst richten op datgene wat je zo gauw vergeet, of wat er in de drukte van alledag bij in schiet - méér van hem. Elke dag gebeurt er wel iets wat je zal afhouden van die kostbare momenten met de Heer. En langere tijd wachten in Gods aanwezigheid kost zoveel inspanning als een wetwijziging. Je hebt dus drie keuzes. Je kunt ten eerste een waardeloos leven leiden. 'Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort' (Joh. 15:6). Het woord 'verdort' wil zeggen dat je 'waardeloos' bent. Besteed je leven niet aan waardeloze zaken. Ten tweede kun je Gods tuchtiging aanvaarden. 'Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid' (Hebr. 12:11). Waar is God op uit? Op vrucht en hij zal er alles aan doen om dat te verkrijgen. We hebben allemaal onze 'snoeiverhalen'. Gods tuchtiging begint meestal met een zondeprobleem: een niet aangepakte houding of handelwijze. En het eindigt wanneer er een einde komt aan het probleem. De tuchtiging hoeft niet voort te duren - dat is aan ons! We ervaren slechts pijn zolang we vasthouden aan de zonde. Ten derde kunnen we ervoor kiezen om dicht bij God te blijven. Als je dagelijks geestelijk voedsel bij hem vandaan haalt en als je toestaat dat de kracht die door hem heen stroomt, door jou heen stroomt, zal niets je ervan weerhouden te komen tot het overvloedige leven dat Jezus heeft beloofd.

Dinsdag 20 april

'We moeten het werk doen van hem die mij gezonden heeft' (Joh. 9:4)(NBV).

Geestdrift.

Het bijbelse woord voor passie is geestdrift. Zonder geestdrift kan het leven aardig kleurloos worden. Dan is alles een verplichting en niets een willen of een noodzaak. Geestdrift houdt je aan de gang wanneer anderen afhaken. Het sleept je door de moeilijkste tijden heen en geeft je ongekennde energie. Het is nergens door te vervangen. Niet door mogelijkheden bijvoorbeeld. Een mogelijkheid kan de deur openen, maar zonder geestdrift zul je niet het meest uit je mogelijkheden halen. Ook bereik je er je bestemming niet mee. Howard Hendricks zei: 'Je stopt geen levende eieren onder dode kippen.' Dat is wat mogelijkheden zijn voor mensen zonder geestdrift. Geestdrift kan ook niet worden vervangen door kennis. Sommige van Amerika's slechtste presidenten hebben de naam de slimste te zijn geweest. En sommige van de grootste, zoals Abraham Lincoln, hebben maar weinig officiële scholing gehad. En cv krijgt je misschien net de deur door, maar veel verder kom je er niet mee. Ook talent zal geestdrift niet vervangen. Er zijn veel mensen in de wereld met een groot natuurtalent die nooit persoonlijk of professioneel succes behalen. Talent is meer zoiets als geld. Het neemt pas toe als je het inzet. Ten slotte kan geestdrift ook niet worden vervangen door mensen. Zonder hulp van anderen zul je nooit succesvol zijn, maar louter omringd worden door de juiste mensen is op zich geen garantie voor succes. Een team zonder hart zal niet slagen. Geestdrift is de verschilmaker. En een van de geheimen van geestdrift is weten dat God je echt geroepen en begiftigd heeft voor iets speciaals. Jezus heeft gezegd: 'We moeten het werk doen van hem die mij gezonden heeft.' Dit soort geestdrift is niet te snappen, maar het kan je wel pakken. Ben je er vandaag naar op zoek, breng dan wat meer tijd door met Jezus.

Woensdag 21 april

'Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg' (Jes. 51:11)(NBV).

Over je verleden heenkomen (1).

We hebben allemaal wel hoofdstukken die we liever hadden willen herschrijven. Harold Bloomfield zegt: 'Onopgeloste emotionele pijn pleegt een aanslag op je immuunsysteem, hartfunctie, hormoonspiegels en andere fysieke functies. We moeten vrede sluiten met ons verleden, want ons leven kan er letterlijk vanaf hangen.' Om over je verleden heen te komen moet je er ten eerste anders naar gaan kijken. Het opnieuw inkaderen. Vragen hoe het je sterker heeft gemaakt en wat je er nu door weet wat je toen niet wist. Richt je niet op wat je kwijt bent, maar op wat je gewonnen hebt. Begrijp ten tweede het verschil tussen schuld en schaamte. Een schuldgevoel is je slecht voelen over wat je gedaan hebt - dat is gezond. Schaamte is je slecht voelen over wie je bent - en dat is schadelijk en slopend. We hebben allemaal wel dingen die we graag anders hadden gezien bij onszelf. Maar toen God ons schiep, zag hij dat het zeer goed was (zie Gen. 1:31). Ga jezelf daarom zien zoals hij jou ziet. Stop er ten derde mee jezelf te bestraffen met 'had ik maars'. Nadat hij kwalijk was gestruikeld en God hem had opgeraapt, schreef David: 'Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven... als de Heer zijn schuld niet telt...' (Ps. 32:1-2). Vergeef jezelf. God heeft het ook gedaan. Omdat hij jou ziet door het kruis, ben jij 'aangenomen' (Efez. 1:5)(NBG). Ga ten slotte van pijn naar winst. Genezing heeft tijd nodig. Enige boosheid, angst en droefheid is daarom niet vreemd. Ontken het niet, het maakt deel uit van het proces. Maar adopteer het ook niet. Weet wanneer het tijd is om door te gaan. Je kunt niet achteruit de toekomst inwandelen. En de toekomst die God in gedachten heeft, bevat meer geluk dan wat je je ook van je verleden kunt herinneren.

Donderdag 22 april

'Alles maak ik nieuw' (Openb. 21:5)(NBV).

Over je verleden heenkomen (2).

Je verleden kan een blok aan je been zijn of de wind onder je vleugels. Aanvaard wat er is gebeurd. Doe je dat niet, dan blijf je het steeds opnieuw beleven. Zendelinge Helen Rosevaere werd tijdens haar werk in Kongo bruto verkracht. Ze schrijft er het volgende over: 'Ik moet mezelf afvragen of ik God ervoor kan danken dat hij me deze ervaring toevertrouwt, zelfs als hij me nooit vertelt waarom.' Het geheim van vertrouwen ligt niet in antwoorden. Het ligt in aanvaarding. Het is weten dat te midden van wat er ook gebeurd is, gebeurt of zal gebeuren, God alles onder controle heeft. Of je richt je aandacht daarop en besluit opnieuw te leven, of je gaat door het leven met het gevoel dat je nooit eerlijk bent behandeld. Vervolgens moet je het verleden begraven, anders word je erdoor achtervolgd. Oud zeer ophalen is als een oude film telkens opnieuw bekijken en hopen op een ander einde. Dat is er niet! Leer ervan en ga door. Je verdrinkt niet als je in het water valt, je verdrinkt als je in het water blijft. Stop met dat gezwartepiet. Schuld zoeken is tijdsverspilling. Geef je jezelf de schuld, dan maak je de schuld erger, keten je je vast aan het verleden en vergroot je je toch al lage eigenwaarde. Wanneer je God de schuld geeft, snijd je jezelf af van zijn kracht, maakt vrouwen plaats voor twijfel en kweek je wortels van bitterheid. En dat maakt je cynisch. Geef je anderen de schuld, dan vergroot je de afstand tussen jou en hen en verlies je de enige optie die werkt - vergeving. Vertrouw in plaats daarvan op de Ene die beloofd heeft 'alles nieuw te maken' en ga verder.

Vrijdag 23 april

'Kom naar mij... leer van mij...' (Matt. 11:28-29)(NBV).

Jezus is de enige weg.

Stel je voor dat je een scholier bent die astronomie bestudeert. Je leest over de eerste reis naar de maan en begint je leraar allerlei ruimtereisvragen te stellen. 'Hoe ziet het eruit op de maan?' De leraar antwoordt: 'Nou, ik zou denken' of 'ik geloof' of 'misschien'. Hij is er nooit geweest. Maar dan komt astronaut Neil Armstrong de klas binnenstappen. 'Stel je vragen maar,' zegt de leraar. En Armstrong beantwoordt de vragen heel stellig. Hij kent de maan. Hij heeft er op gelopen. Geen speculatie of aarzeling - hij spreekt met overtuiging. Dat deed Jezus ook: 'hij sprak hen toe als iemand met gezag' (Matt. 7:29). Jezus kent de dimensies van de hemel. Hij kent de woorden van de liederen die worden gezongen door het engelenkoor. Hij kent God als geen ander en wil die kennis delen met jou: 'wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen die de Zoon het wil openbaren' (Matt. 11:27). Maar let op wat Jezus dan zegt: 'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan... leer van mij... dan zullen jullie werkelijk rust vinden' (v.28-29). 'Leer van mij' zegt hij. 'Leer van mij hoe je moet omgaan met je geld, je huwelijk en je stemmingen. Leer van mij hoe je op aarde moet leven zoals het moet en hoe je in de hemel komt wanneer je sterft.' En moeten we dat inderdaad niet leren? Het informatietijdperk is het tijdperk van de verwarring geworden. We weten teveel hoe en te weinig waarom. Antwoorden hebben we nodig. Antwoorden die alleen Jezus heeft. Is hij dan te vertrouwen? Er is maar één manier om daar achter te komen.

Zaterdag 24 april

'Ziet daarbij toe... dat er geen bittere wortel opschiet' (Hebr. 12:15)(NBG).

Waak over je hart.

'Ziet daarbij toe' komt van het Griekse woord 'episkopos' wat betekent 'toezicht houdend op' (het woord 'bisschop' stamt hiervan af: leider, opziener). Jij bent dus de opzichter van je hart. Elke dag moet je inspecteren, controleren en sturen wat zich daar afspeelt. Je kunt je slechte houding, je boosheid en onverzorgelijkheid niet aan anderen toeschrijven. Jij bent verantwoordelijk! Wanneer iemand jou beledigt, is het aan jou of jij bitterheid al dan niet laat wortel schieten. Je kunt niet sturen wat anderen doen, maar het is jouw aandeel - het deel dat jij zelf kunt controleren en dat vanbinnen zit - waarvoor God jou verantwoordelijk stelt. Jij moet besluiten of je irritatie boosheid laat worden, boosheid wrok en wrok wraak. Paulus zegt: 'Ziet daarbij toe... dat er geen bittere wortel opschiet... en daardoor zeer velen besmet zouden worden' (Hebr. 12:15). De reden dat onkruid in een tuin de overhand krijgt, is dat de tuinman het er niet snel genoeg uittrekt. Als je tuin overwoekerd is door onkruid, kun je niet zeggen dat je niet weet hoe dat gekomen is. Wanneer jij 'toeziet', zie je dat het opkomt. De enige manier om gevrijwaard te blijven van het onkruid dat de vijand in je leven wil zaaien, is dat je alert blijft op de conditie van je hart. Wanneer je wordt geconfronteerd met een pijnlijke, bedreigende situatie, weiger dan een verkeerde houding wortel te laten schieten en daarmee slechte vruchten. Vraag God in plaats daarvan je te helpen die destructieve gedachten te vervangen door genade en vergeving ten opzichte van de mensen die je pijn gedaan hebben. De Bijbel zegt: 'Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven' (Spr. 4:23).