

**Zondag 2 mei**

*'Ik zal ook voor uw kamelen putten...'* (Gen. 24:19)(NBV).

De beloningen van vriendelijkheid (1).

Op een dag stuurde Abraham zijn knecht Eliëzer erop uit om een vrouw te gaan zoeken voor zijn zoon Isaak. Bij een stadswaterput bad Eliëzer: 'Het meisje dat... antwoordt: "... ik zal ook uw kamelen te drinken geven," laat dat het meisje zijn...' Hij was nog niet uitgesproken, of Rebekka kwam de stad uit... "Ga uw gang, heer... ik zal ook voor uw kamelen putten" (zie Gen. 24:13-19). Rebekka had er geen idee van dat Eliëzer de macht had haar leven te veranderen. Zij wist niet dat haar daad van vriendelijkheid een deur zou openen naar een grote zegen. In oudtestamentische tijden was het gebruikelijk om een vreemdeling water aan te bieden. Het stond bekend als de wet van gastvrijheid. De Joden geloofden de woorden: 'Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen' (Hebr. 13:2). Maar wie biedt er in hemelsnaam aan om tien dorstige kamelen te drinken? Eén kameel kan al meer dan 100 liter water drinken. Dat is een halve dag werk! Rebekka maakte een zeer genereus gebaar naar een complete vreemdeling, slechts gericht op de vreugde van het dienen. Wat ze niet wist was dat deze zelfde kamelen haar naar Isaak zouden brengen, dat ze zijn bruid zou worden, met grote rijkdom overladen zou worden en terecht zou komen in de familie van Christus. Wil je dus vooruit komen in het leven, kom dan op tijd, blijf wat langer, werk hard, wees eerlijk en wees een probleemoplosser. Leef aan de hand van Christus' 'extramijl leer' (Matt. 5:41). De sleutel tot succes ligt in het niet alleen doen van het verwachte, maar in dat schepje erbovenop. Ja, kamelen zijn lastige dieren, maar uit die lastige situatie kwam het mooiste voort dat Rebekka ooit was overkomen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 26 april**

*'[dat ze]... vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen'* (Tit. 3:1-2)(NBV).

Verschillen leren respecteren.

Niemand ontkomt aan tegenspoed. Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld' (Joh. 16:33). Maar Verdell Davis schrijft: 'Al hebben we te maken met dezelfde ziekte, gebroken relatie, diskwalificatie of nalatigheid, lijden proberen te vergelijken is een ontkenning van de unieke dynamiek van elk individueel leven. Als je je oor te luister legt bij verhalen in een AA-bijeenkomst, waar een gemeenschappelijke verslaving iedereen bijeenbrengt, merk je dat elke pijn, elk hartzeer, elk verlies, elk relationeel verkeer sterk geladen is met een wending die niemand anders in dezelfde ruimte exact zo heeft ervaren. Laten we onze eigen zorgen niet erger of juist van minder belang vinden dan die van anderen. Die van mij zijn uniek voor mij, en als ik er eerlijk en open mee wil afrekenen, dan moet ik accepteren dat wat er gaande is, mijn respect verdient.'

Paulus schrijft dat we vriendelijk moeten zijn en ons tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen. Respecteer de verschillen tussen jou en anderen, zelfs als je iets soortgelijks hebt meegemaakt. Kom niet aanzetten met een driepunts preek en een voorgekauwd verhaal. 'Wie wijs is van hart, wordt verstandig genoemd, wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht' (Spr. 16:21). Bij iemand die het moeilijk heeft, doe je het niet gauw fout als je simpelweg je gezicht laat zien, hem even een knuffel geeft, hem laat weten dat je om hem geeft en voor hem bidt. Het is misschien een cliché, maar nog steeds waar: mensen geven er niet veel om hoeveel je weet, zolang ze niet weten hoeveel je om ze geeft! De liefde van God toon je niet door opdringerig te zijn, door een vooropgezette mening te hebben en te doen of jij de wijsheid in pacht hebt. Dat doe je alleen door 'vredelievend, mild en meegaand en rijk aan ontferming te zijn' (zie Jak. 3:17).

**Dinsdag 27 april**

*'En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was...'* (Hebr. 5:9)(NBV).

Leren uit ervaring (1).

Ben je wel eens op zoek geweest naar een baan om vervolgens tot de ontdekking te komen dat voor alles waar je interesse naar uitging, ervaring vereist was? Dat is frustrerend. Hoe kun je nu ervaring opdoen zonder baan? Toen de nieuwe bankdirecteur aan de oude naar het geheim van zijn succes vroeg, zei deze: 'Goede beslissingen nemen.' 'Hoe doe ik dat?' vroeg hij. 'Ervaring!' zei de ander. Verbaasd vroeg de nieuwe zich af: 'Hoe kom ik daaraan?' De ander antwoordde: 'Door slechte beslissingen te nemen.' Ervaring is een strenge leraar. Het geeft je eerst de test en vervolgens de les. God is op zoek naar ervaren hulp! Wanneer jij voor hem werkt, gebruikt hij alles wat je hebt meegemaakt, hoe pijnlijk ook. Hij ziet het allemaal als lesgeld. Jezus heeft moeten lijden en zo gehoorzaamheid geleerd. En werd uiteindelijk naar de volmaaktheid gevoerd (zie Hebr. 5:8-9).

Perspectief verandert alles, vooral als je leert je levenservaringen door een nieuwe bril te zien. Bepaalde vormen van lijden bijvoorbeeld - zoals schuld, angst, boosheid, verslaving of onzekerheid - kwalificeren je om anderen te begrijpen en te helpen. Ervaring is niet zozeer wat je overkomt, als wel wat je doet met wat je overkomt. Vraag jezelf met dat in je achterhoofd eens af: 'Zou mijn pijn winst kunnen opleveren voor iemand anders? Zou uit deze chaos een bediening kunnen voortkomen?' Wanneer je dit soort tijden van beproeving ervaart, heb je twee keuzes: opgeven of opgroeien. Petrus beefde bij de vraag 'ben jij soms ook een leerling van hem?'. 'Nee,' ontkende Petrus, 'ik niet' (Joh. 18:25). Maar toen hij berouw had en zich na de opstanding weer bij Christus aansloot, werd hij gevuld met Gods Geest en werd hij uiteindelijk leider van de kerk. Er gaat niets boven ervaring!

**Woensdag 28 april**

*'Want het is de Heer die wijsheid schenkt' (Spr. 2:6)(NBV).*

Leren van ervaring (2).

In tegenstelling tot wat je misschien gehoord hebt, is ervaring niet de beste leermeester - dat is geëvalueerde ervaring! Iedereen heeft wel ervaring op enig gebied. Maar het is wat je ermee doet wat bepalend is. We starten ons leven allemaal met een lege lei. Elke dag hebben we een kans om nieuwe ervaringen op te slaan. Met elke bladzij neemt ons begrip toe. In het ideale geval komt ons schrift, naarmate we vorderen, vol met observaties te staan. Maar we maken niet altijd optimaal gebruik van ons schrift. Sommigen van ons laten het schrift dicht. We schrijven er bijna nooit iets in. Anderen schrijven de blaadjes vol, maar nemen nooit de tijd om ze door te lezen, erover na te denken en er meer wijsheid uit te halen. Slechts weinigen leggen niet alleen vast wat ze ervaren, maar blijven er ook bij stilstaan en erover nadenken. Reflectie leidt tot inzicht, zodat we niet alleen de ervaring meemaken maar er ook van leren. We kennen allemaal wel mensen met veel kennis, maar weinig begrip. Ze hebben de middelen, maar weten niets te duiden. Wat is het probleem? Hun levenservaring mist reflectie en evaluatie. Na 25 jaar hebben ze er niet 25 jaar ervaring bij, maar 25 keer een jaar! Wil je winnen in het leven, dan moet je je ervaring omzetten in wijsheid. Ga dus een tandje lager. Wijsheid verzamelen kost tijd, dat gaat niet van de ene op de andere dag. Ga vervolgens de diepte in. De schat is er, maar je moet ernaar graven. En ga ten slotte op je knieën en praat met God, 'want het is de Heer die wijsheid schenkt.'

**Donderdag 29 april**

*'Acht de wijsheid hoog, dan geeft ze je aanzien...' (Spr. 4:7-8)(NBV).*

Leren van ervaring (3).

Als het om ervaring gaat, ervaren we allemaal meer dan we begrijpen. Baseballspeler Earl Wilson zei: ' Ervaring stelt je in staat de fout te erkennen als je hem opnieuw maakt.' Laten we eerlijk zijn, er gebeurt in ons leven teveel om allemaal te kunnen begrijpen. Hoe slim we ook zijn, ons begrip zal onze ervaring nooit achterhalen. We moeten dus maar zoveel mogelijk profiteren van wát we begrijpen. En ons aan het eind van de dag afvragen wat we die dag hebben geleerd. Onze houding tegenover ongeplande en onplezierige ervaringen bepaalt onze groei. Australiër Steve Penny merkte op: 'Het leven zit vol onvoorziene omwegen. Er gebeuren dingen die onze plannen compleet lijken te doorkruisen. Leer je omwegen als leuke uitstapjes te zien. Zie ze als speciale excursies en leerpaden. Vecht er niet tegen, anders leer je nooit waarvoor ze bedoeld zijn. Geniet van de momenten en al snel zul je weer op het spoor zitten, waarschijnlijk wijzer en sterker als gevolg van je kleine omweg.' Gebrek aan ervaring kan je duur komen te staan. Onze grootste onwetendheid is niet over wat we nog moeten leren, maar over hoe weinig we eigenlijk weten. Harry Golden merkte op: 'De arrogantie van jonge mensen is een direct gevolg van te weinig kennis van consequenties. De kalkoen die elke dag hongerig afstapt op de boer die hem graan toewerpt, zit niet fout. Alleen heeft niemand hem ooit iets over Thanksgiving verteld.' Fouten maken is niet te vermijden, maar je kunt ze beperken, ervan groeien en niet dezelfde blijven maken.

**Vrijdag 30 april**

*'Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden...' (Spr. 3:13)(NBV).*

Leren van ervaring (4).

We kunnen er niet omheen: ervaring kost iets. Je kunt geen ervaring opdoen zonder een prijs te betalen. Je moet maar hopen dat de prijs niet hoger is dan de waarde van je opgedane ervaring. En soms kun je pas later beoordelen wat de prijs zal zijn. Niet leren van ervaringen is bovendien nog duurder. Het is tragisch om de prijs te betalen voor de ervaring en niet de les te leren. Dat is echter vaak wel wat er gebeurt. Wanneer een ervaring negatief is, willen we ervan weglopen en zeggen dat we dat nooit meer zullen doen. Maar loop niet weg van je ervaringen. Evalueer ze liever en leer ervan. Vergeet niet dat geëvalueerde ervaring je boven de massa verheft. Mensen die er een gewoonte van maken hun ervaringen te overdenken en ervan te leren, zijn zeldzaam. Maar wanneer je zo iemand ontmoet, dan weet je het. Er is een verhaal over een vos, een wolf en een beer die samen gingen jagen. Nadat ze ieder een hert hadden gevangen, vroeg de wolf hoe de buit verdeeld moest worden. 'Voor elk een hert,' was zijn idee. Op dat moment at de beer de wolf op. Toen vroeg de beer aan de vos wat hij vond. De vos bood de beer zijn hert aan en suggereerde dat de beer het hert van de wolf ook maar moest nemen. 'Hoe kom je aan die wijsheid?' vroeg de beer. 'Van de wolf,' antwoordde de vos. De school van het leven biedt veel moeilijke cursussen. Voor sommige schrijven we ons in, andere blijken we onverwacht op het program te krijgen. Ze kunnen ons stuk voor stuk waardevolle lessen leren, maar alleen als we ook echt het verlangen hebben om te leren en bereid zijn om over deze lessen na te denken.

**Zaterdag 1 mei**

*'Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij' (Jer. 15:16)(NBV).*

Voed je dagelijks met Gods Woord.

Een vrouw kocht een papegaai, nam hem mee naar huis, maar ging er de volgende weer mee terug naar de dierenwinkel. 'Deze vogel praat niet,' zei ze tegen de eigenaar. 'Heeft hij een spiegel?' vroeg de man. 'Papegaaien zijn gek op spiegels. Dan zien ze zichzelf en beginnen een gesprek.' Dus kocht de vrouw een spiegel. De dag erna stond ze weer op de stoep. Het beest zei nog steeds niks. 'Een laddertje dan misschien? Papegaaien lopen graag een laddertje op en neer. En een tevreden vogel zal eerder praten.' De vrouw kocht een laddertje. Natuurlijk was ze de volgende dag terug. De vogel zei nog steeds niets. 'Heeft uw papegaai een schommel? Zo niet, dan kan dat het probleem zijn. Dan ontspant hij zich en praat als de beste.' Tegen haar zin kocht de vrouw een schommeltje en ging weer naar huis. Toen ze de volgende dag de winkel kwam binnenlopen, stond haar gezicht anders. 'De papegaai is doodgegaan,' zei ze. De eigenaar van de dierenwinkel was geschokt. 'Oh, wat spijt me dat. En heeft hij werkelijk geen woord gezegd?' 'Ja, net voordat hij doodging,' antwoordde de vrouw. 'Hij zei: "Verkopen ze helemaal geen voer in die dierenwinkel?" De moraal van dit verhaal: Je kunt je leven besteden aan spiegelgaten - je richten op je uiterlijk; aan ladders - je richten op je carrière; aan schommels - je richten op ontspanning - maar intussen geestelijk doodhonger. Moeder Teresa heeft gezegd dat de moeilijkste gevallen waar ze in Calcutta mee te maken had, de mensen waren die helemaal geen trek meer hadden of zo ziek waren dat ze niet meer zelfstandig konden eten of geen voedsel meer konden verdragen. Je sterft geestelijk als je je niet dagelijks voedt met Gods Woord! Jeremia zei: 'Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde.'