

Zondag 16 mei

'... streef naar rechtvaardigheid...' (2 Tim. 2:22)(NBV).

Integriteit.

Komiek Red Allen heeft eens gezegd: 'Je leeft maar een keer. Doe je dat goed, dan moet dat voldoende zijn.' Hoe kun je het goed doen? Door dagelijks te leven aan de hand van je overtuigingen. Als je dat doet, zul je weinig te betreuren hebben. Een integer leven leiden houdt in dat je ten eerste van tijd tot tijd nadenkt over je waarden en ze op je in laat werken. En dat je ten tweede je keuzes voortdurend naast Gods Woord legt en er bij gelegenheid over praat. Dit versterkt niet alleen je waarden, maar voegt ook een mate van veiligheid en controleerbaarheid toe.

We raken in de problemen als onze overtuigingen en onze opwellingen botsen. Wanneer alles gaat zoals wij willen, is het niet moeilijk om volgens onze overtuigingen te leven. Maar het komt er echt op aan wanneer die overtuigingen eisen dat we iets doen dat ons zal bezeren of ons iets zal kosten. Geestelijk ingestelde mensen doen wat goed is, wat ze er ook bij ervaren. Goed doen doe je niet op gevoel; je handelt eerst, je handelt bijbels, je handelt consequent en dan volgen je gevoelens vanzelf. Meestal gaat het niet om iets dramatisch. De moeilijke beslissingen zijn de dagelijkse. Karakter wordt gebouwd als een muur, steen voor steen. Het kan erop lijken dat aardige mensen als laatste eindigen, maar meestal komt dat omdat ze een andere wedstrijd lopen. Als je die wedstrijd loopt, houdt dat in dat je af en toe even stopt om je leven te onderzoeken en met de psalmdichter te bidden: 'Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is' (Ps. 139:23-24).

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Maandag 10 mei

'Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen...' (Matt. 6:34)(NBV).

Gods economie in moeilijke tijden (3).

Angst laat ons emotioneel reageren waardoor we de verkeerde dingen gaan doen. We laten de bijbelse principes los en pakken wat we pakken kunnen, houden dingen in, potten dingen op voor het geval het nog erger wordt. Geef niet toe aan de snel om zich heen grijpende angsten in onze steeds goddelozere maatschappij. Volg in plaats daarvan trouw Gods economie voor moeilijke tijden. Toen de Israëlieten dit deden, konden ze genieten van de zegen van super oogsten. Maar toen zij inhielden en oppotten wat God schonk, zei hij: 'Julie zijn vervloekt... het hele volk...' (Mal. 3:9). Of ze overvloed of gebrek hadden, hing af van hun houding en gedrag ten opzichte van Gods economie. Zijn principes vereisten dat zij 'alle tienden naar de voorraadkamer zouden brengen' (zie v.10). Als zij de 'Heer zouden eren met... het beste van hun oogst,' dan zouden hun 'voorraadschuren gevuld zijn en hun kuipen overlopen' (zie Spr. 3:9-10). Jezus leerde dat als je geeft, je gegeven zal worden, in een overvloed die bepaald wordt door de maat die je gebruikt (zie Luc. 6:38). Jij en niet de economie, bepaalt de mate van je oogst aan de hand van de hoeveelheid zaad die je zaait. De Bijbel zegt: 'Wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten' (2 Kor. 9:6). Zo werkt het in Gods economie: 'Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker, wie gierig is, wordt arm.' God belooft: 'Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen' (Spr. 11:24-25). Probeer maar uit. Gods principes werken in elke economie!

Dinsdag 11 mei

'Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen...' (Matt. 6:34)(NBV).

Gods economie in moeilijke tijden (4).

Om in moeilijke tijden te floreren zijn er een paar dingen die je kunt doen: 1) Weersta hebzucht. 'Gij zult niet begeren' (Exod. 20:17)(NBG). De drang om je te kunnen meten met de burens maakt je tot slaaf en put je uit. Jezus bracht hebzucht in verband met de wet van de verminderde meeropbrengst. 'Hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen' (Luc. 12:15). Kortom: je eigenwaarde kun je niet bouwen op je nettowaarde, vooral niet in deze economie. Johannes zegt: 'want alles wat in de wereld is - zelfzuchtige begeerte... dat alles komt niet uit de Vader voort' (1 Joh. 2:16). Delen, niet bezitten, brengt duurzame bevrediging en vreugde! 2) Ga niet medeondertekenen. 'Geef niet zomaar een handslag, sta niet zomaar borg voor een schuld. Als je die niet kunt voldoen, halen ze je bed onder je vandaan' (Spr. 22:26-27). Dit is niet alleen goed advies, maar ook goddelijke leiding. Je vrienden die zijn opgelicht door schulden met hun handtekening te bekrachtigen, zullen dit allemaal beamen. God zegt niet dat je anderen niet moet helpen. Hij zegent hen die noodlijdenden helpen. Maar zijn manier van helpen bestaat uit gebed, geven, lenen zonder iets terug te verwachten of wijze raad en niet uit het overnemen van andermans schulden. 3) Werk hard. 'Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom' (Spr. 10:4). 'In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk' (Spr. 13:11). 'Zie je iemand die bewaam is? Hij komt in dienst van de koning, onaanzienlijken zal hij niet dienen' (Spr. 22:29). Zelfs in economisch moeilijke tijden zal God de eerlijke, bewaam, harde werker hogerop en verder vooruit brengen!

Woensdag 12 mei

'Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen...' (Matt. 6:34)(NBV).

Gods economie in moeilijke tijden (5).

Jay Adams vertelt het verhaal van een man die besloot zich geen zorgen meer te maken. Toen een vriend opmerkte hoe ontspannen hij eruit zag en vroeg hoe hij zijn bezorgdheid had overwonnen, zei hij: 'Heel simpel. Ik heb gewoon iemand ingehuurd die mijn zorgen op zich neemt.' Op de vraag hoeveel dat kostte, antwoordde hij: '10.000 dollar per maand.' 'Hoe kom je aan dat geld?' vroeg zijn vriend ongerust. Kalm antwoordde hij: 'Dat is zijn zorg, niet de mijne!' Jezus zegt dat we onze zorgen aan hem moeten over geven. Hij begrijpt best dat wij inzitten over ons geld en bezorgd zijn dat wij niet alles kunnen kopen wat we willen. Daarom geeft hij ons deze instructie: 'Vraag je dus niet bezorgd af: 'Wat zullen we eten?' of: 'Wat zullen we drinken?' of 'Waarmee zullen we ons kleden?' (Matt. 6:31). Merk op dat het de combinatie van 'je bezorgd maken' en het daadwerkelijk 'uitspreken' is die bezorgdheid teweegbrengt. Al je gepraat over je angsten (tegen jezelf en anderen) werkt als een negatieve bekrachtiger, verdraait je waarneming, vergroot je angst en geeft je een hulpeloos en hopeloos gevoel over je omstandigheden en je toekomst. Doe dat niet! Eigen je Jezus' 'meer' passages uit Matteüs 6 toe. 'Kijk naar de vogels... het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?' (v.26). 'Als God het groen... al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden...' (v. 30). Gepieker hoort bij ongelovigen, niet bij hemelburgers. 'Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen' (v. 32). 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,' - en niet de onvoorspelbare economie - 'dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden' (v. 33).

Donderdag 13 mei

'Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen' (Matt. 26:41)(NBV).

Wanneer je gebedsleven verdwijnt.

De vijand weet wat je door God gegeven potentieel is. En hij is erop uit om je tegen te houden voordat je het bereikt. Gebed legt een schild van goddelijke bescherming om je heen. Leef niet zonder! Er zijn handen die dit blaadje vasthouden die hier misschien volgend jaar niet meer zijn, tenzij iemand voor deze persoon bidt (Luc. 22:31). Er zijn mensen die dit stukje lezen en die dachten dat zij het toch zeker nooit zouden verknallen, maar het gebeurde wel. Zolang je de geneigdheid tot zonde binnenin jou niet onderkent, zul je er niet tegen bidden en zul je altijd kwetsbaar zijn voor de aanvallen van de vijand. Gedurende de laatste uren van zijn leven waarschuwde Jezus zijn leerlingen: 'Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.' Eugene Peterson parafraseert het als volgt in 'The Message': 'Blijf alert, blij in gebed zodat je niet in verleiding raakt zonder zelfs maar te beseffen dat je in gevaar bent.' Paulus schrijft: 'Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden... laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt... bid voortdurend' (Efez. 6:13-18). Het meest effectieve wapen dat de vijand tegen jou heeft, ben jezelf! Je oude, zondige natuur moet dagelijks naar het kruis worden gebracht om te worden gekruisigd. Dat doe je als je bidt. In Gods aanwezigheid zie je jezelf zoals hij je ziet. Daar, als je berouw hebt, openbaart hij zich, haalt hij weg en herstelt hij. Wanneer je gebedsleven wegwijnt, verdwijnt je bescherming. Werk aan de winkel dus. Verander je prioriteiten.

Vrijdag 14 mei

'Wij zijn hemelburgers' (zie Fil. 3:20).

In hemelsnaam!

Patrick Jenkins zegt: 'Omdat we als zendelingen in Zuid-Amerika hadden gewoond, beseften we als gezin dat een verhuizing naar een andere plek in de jungle veel werk betekende. We kenden de ongemakken van zaken als slangen en insecten. Op een ochtend, een paar dagen nadat we waren begonnen onze tijdelijke behuizing schoon te maken, pauzeerden we even. Terwijl we thee dronken, vloog er luid zoemend een grote zwarte kever door het raam naar binnen. Toen hij plotseling op ons afschoot, gaf mijn vrouw een schreeuw. Mijn jongste dochter, verbaasder door haar schreeuw dan door de kever, riep uit: 'Mam, in hemelsnaam!' Na een korte stilte reageerde mijn vrouw: 'Dat is inderdaad de enige reden dat ik hier ben.'

Paulus noemt ons hemelburgers. En Petrus spreekt over 'in de hemel een ongerepte erfenis die nooit verwelkt' (1 Petr. 1:4). Je bent hier op een tijdelijk visum. Vergeet dat nooit! Weeg je handelingen en beslissingen in het licht van je uiteindelijke bestemming, niet van je directe comfort. Je moet loskomen van het idee dat denken aan de hemel slechts een aardig tijdverdrijf voor bejaarden is. Dit leven is het korte verhaal; de hemel is het verhaal zonder einde. Ondanks maagbanden, facelifts, liposuctie, roem, geluk en persoonlijke piramides gaat je aardse pak niet voor eeuwig mee. Zorg ervoor dat je, vóór je het aflegt, je van God gekregen taak hebt vervuld en zult horen: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar' (Matt. 25:21). Het is de enige aanbeveling die ertoe doet. Wat zou je willen dat je had gedaan zodra je bij God komt? Dat zou de drijfveer in je leven moeten zijn!

Zaterdag 15 mei

'... ellende leidt tot volharding...' (Rom. 5:3-4)(NBV).

Het belang van karakter.

Leslie Williams schrijft: 'Een olieman kwam erachter dat iemand illegaal olie uit zijn gebied haalde. Toen de zaak voor de rechtbank kwam, kocht de man de rechter om en de olieman kwam in de schulden te zitten. In plaats van zich failliet te laten verklaren, betaalde hij echter alles af. De andere man stierf als een rijk man. De olieman niet. De een liet een erfenis na in de vorm van geld, de ander in de vorm van eer. Ik weet dat, want die olieman was mijn grootvader. Ik gaf les op een school waar een van de decanen pronkte met zijn affaire met een studente. Twijfelachtige financiële transfers kostten de school bijna haar geloofsbriefven. Studenten [en docenten] kwamen niet opdagen voor hun lessen. Docenten gaven slechte cijfers aan studenten die ze niet mochten. Achterbaks gedoe zorgde voor een verloop van de helft van de faculteitsmedewerkers. In geval na geval maakte een snelle regeling karakterontwikkeling overbodig. Het resultaat was een college dat gevangen zat in een neerwaartse spiraal van kleinzieligheid, lage moraal en jaloezie. Karakter maakt echter heel veel uit. Nu werk ik op een universiteit waar bestuurders de moeilijke beslissingen nemen die nodig zijn voor overleving en respect. Docenten die met studenten worden betrap, worden ontslagen. Met drugs en alcohol wordt korte metten gemaakt. Docenten en studenten worden verzocht de lessen bij te wonen. Er wordt financieel toezicht gehouden en transacties zijn verantwoord. Deze school staat heel goed bekend. Het resultaat is een sfeer als in een liefdevol gezin. Er zijn intussen vijf nieuwe gebouwen neergezet om de toenemende stroom studenten aan te kunnen.' Paulus zegt: '... ellende leidt tot volharding, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.' Het 'lijden-dat-tot-karakter-leidt' principe willen omzeilen brengt misschien tijdelijk verlichting, maar op de lange duur trek je aan het kortste eind. Jezus doorging het hele proces van begin tot eind. Karaktervorming gaat nooit buiten het kruis om, maar het eindresultaat is altijd een kroon.