

**Zondag 23 mei**

*'Iemand ging eens naar zijn land op te zaaien' (Luc. 8:5)(NBV).*

Wat voor bodem ben jij?

Het zaad van Gods Woord is altijd productief. De enige variabele is de bodem van ons hart. In de gelijkenis van de zaaier bespreekt Jezus verschillende bodemtypen:

- 1) Harde grond. In bijbelse tijden liepen er naast de boerenakkers verharde voetpaden. Elk zaad dat daar viel, droogde uit en ging dood. Wees op je hoede: als men over je heengelopen is en je bent teleurgesteld, dan kun je hard worden. Je kunt een taai, ondoordringbaar schild ontwikkelen waardoor satan makkelijker langs zij kan komen en Gods Woord kan roven voor het de kans heeft gehad om te groeien. Gebed kan dat verhinderen. 'Ontgin nieuw land! Het is tijd om de Heer te smeken...' (Hos. 10:12).
- 2) Oppervlakkige grond. In Jezus' tijd bestond veel akkergrond slechts uit een paar centimeter bodembedekking over rotsgrond heen, zonder plek om de wortels vast te houden. Iemand schrijft: 'Oppervlakkigheid is de vloek van de tijd. We leven in een wereld van vluchtige relaties, oppervlakkige gesprekken en gevaarlijke momenten van gebed. We springen van de ene geestelijke activiteit naar de andere zonder een echt wortelstelsel.'
- 3) Overwoekerde grond. Deze grond was overgroeid met onkruid. Er was geen ruimte voor iets anders. Rommel ontstaat zo gemakkelijk, maar is gevaarlijk omdat het zo subtiel is. Valt het je niet op hoe vaak je wordt gebombardeed met verzekeringen dat materiële zaken je geluk zullen brengen? Zoals de autofabrikant die adverteert met: 'Geluk kun je niet kopen, maar je kunt er wel in rijden.' Word nuchter! Doe een bodemanalyse en trek al het onkruid eruit dat je geestelijke groei in de weg staat. Is je hart eenmaal zacht, je toewijding diep en je leven op orde, dan zul je goede grond zijn die vrucht draagt voor God.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:*

*tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

*Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 17 mei**

*'Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde...' (Ps. 119:96)(NBV).*

Perfectionisme.

Hanteer jij hoge maatstaven en heb je aandacht voor detail, dan is dat een loffelijk iets. Het laat zien dat je trots bent op je werk. Doorgewinterde perfectionisten hanteren echter een alles of niets benadering door overal onvolkomenheden te zien en zich druk te maken over hoe ze het beter hadden kunnen doen. Typerend in dit geval: nadat Abraham Lincoln een van de meest gedenkwaardige redevoeringen in de geschiedenis had gehouden, beschreef hij zijn *Gettysburg Adress* als een complete misser. Perfectionisten zien kansen om te presteren als kansen om te falen. Hebben ze hun doel bereikt, dan vinden ze nog dat ze niets gepresteerd hebben. Maar aan deze kant van de eeuwigheid zal niemand van ons ooit volmaakt worden. We zijn allemaal onvolmaakt. Wen daar maar aan! 'Ons kennen schiet tekort' (1 Kor. 13:9). Sta jezelf dus toe om fouten te maken om te kunnen slagen. Henry Ford zei: 'Fouten maken is domweg een kans om een beetje slimmer opnieuw te beginnen.' Je doet het waarschijnlijk niet gelijk optimaal, maar wees niet bang om het toch te proberen. Je krijgt er geen perfecte resultaten door, maar het zal je laten zien dat middelmatigheid soms vooruitgang betekent. Vat het verder allemaal niet te zwaar op. Wees vergevend naar jezelf en genadig naar anderen. Emerson zei: 'Domme rechtlijnigheid is het schrikbeeld van kleine zielen.' Raak ook niet verstrikt in details. Spreek met jezelf een tijd af, trek ergens bijvoorbeeld dertig minuten voor uit. Een bekend adviseur zegt: 'Heb redelijke verwachtingen, doe je best en bemoedig anderen om hetzelfde te doen. Fouten en onvolmaaktheden bepalen je uniekheid. Koester ze. Omhels ze, je bent een mens, zo heeft God je gemaakt.' Feit is dat God onze fouten lang niet zo hard beoordeelt als wij dat doen. Hij 'weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd' (Ps. 103:14).

**Dinsdag 18 mei**

*'Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat' (Ps. 91:11)(NBV).*

Door engelen beschermd.

Om de week ging de zendeling naar de stad om medische voorraden aan te schaffen voor het kleine veldhospitaal waar hij werkte. Op een van zijn tochten zag hij twee mannen op straat in gevecht. De een was ernstig gewond geraakt, daarom stopte hij om zijn wonden te behandelen en Gods liefde met hem te delen. Vervolgens ging hij weer op weg naar huis, maar overnachtte eerst in het oerwoud. Toen hij twee weken later de stad opnieuw bezocht, kwam er een man naar hem toe. Het was de man die hij 2 weken daarvoor geholpen had. De man zei: 'Ik wist dat u geld en medicijnen bij u had, dus onze bende volgde u naar uw kampement met het plan om u te doden voor het geld en de medicijnen. Maar net op het moment dat we wilden aanvallen, zagen we zesentwintig gewapende bewakers om u heen.' De zendeling antwoordde: 'Dat lijkt me onmogelijk, want ik was alleen.' De man wierp tegen: 'Maar mijn maten zagen hen ook. We hebben ze geteld.' Toen de zendeling dit verhaal maanden later in zijn thuiskerk vertelde, werd hij door iemand onderbroken. 'Op welke dag precies was dat?' Toen de zendeling de specifieke dag noemde, was de man verbaasd. Hij zei: 'Toen het daar in Afrika nacht was, was het hier ochtend en voelde ik een vreemde drang om voor u te bidden. Het gevoel was zo sterk dat ik wat mensen heb gebeld om te vragen naar de kerk te komen om met mij mee te bidden. Zou iedereen die toen samen met mij gebeden heeft, willen gaan staan? De zendeling telde ze een voor een. Zesentwintig mensen, precies het aantal van de gewapende bewakers. We kunnen er niet omheen: 'Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat.'

**Woensdag 19 mei**

*'Zou God niet op middelen zinnen om... zijn balling terug te roepen?'  
(2 Sam. 14:14)(NBV)*

'Heer, ik kom naar huis' (1).

De vader van Adoniram Judson, die dominee was, hoopte en bad dat zijn zoon in zijn voetsporen zou treden. Adoniram had echter andere ideeën. Hij vond het voorgangerschap maar een verspilling van zijn tijd en talent. Als overtuigd atheïst studeerde hij af aan het *Providence College* en ontmoette er Ernest Eames, ook een atheïst, door wie hij alleen maar werd versterkt in die overtuiging. Judson reisde het land door en leidde een wild en roekeloos leven. Op een avond stopte hij bij een hotelletje waar de enige vrije kamer zich bevond naast die van een stervende man. 'Ik neem hem,' zei hij tegen de eigenaar. 'De dood jaagt mij geen angst aan. Ik ben atheïst.' De hele nacht hoorde hij de zieke kreunen en dacht: 'Ik zou eigenlijk naar hem toe moeten gaan, maar wat kan ik tegen hem zeggen?' Tegen de ochtend was de man dood. 'Weet u wie hij was?' vroeg hij de hoteleigenaar. Die antwoordde: 'Iemand die is afgestudeerd aan het *Providence College*. Een jonge man van ongeveer jouw leeftijd. Hij heette Ernest Eames.' Met de woorden 'dood', 'verloren', 'verloren' in zijn oren keerde Judson terug naar huis en gaf zijn leven over aan Christus. Hij werd Amerika's eerste officiële buitenlandse zendeling en vertaalde delen van de Bijbel in het Birmees en won duizenden zielen voor Christus. In het begin van zijn dagboek staat dit en dat zegt alles: 'Laat me werken in deze verlaten oorden, zorgen dat ik het vanaf deze bergtoppen vertel: hoe hij stierf, de gezegende Verlosser, om een wereld te verlossen van de hel.' De Bijbel zegt: 'Zou God niet op middelen zinnen om zijn balling terug te roepen?' Voel je God niet trekken aan je hart? Wordt het niet tijd dat je stopt met weglopen, rechtsomkeert maakt en zegt: 'Heer, ik kom naar huis'?

**Donderdag 20 mei**

*'Zijn vader zag hem in de verte al aankomen... en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem' (Luc. 15:20)(NBV).*

'Heer, ik kom naar huis' (2).

James McDonald schrijft: 'Misschien heb je iets gedaan waarvan je denkt dat het buiten Gods genade valt, of iemand heeft je bezeerd en je begrijpt niet waarom God het heeft laten gebeuren. Misschien zou je liever leven aan de hand van je eigen regels. Ik weet niet waarom je wegloopt, maar een ding weet ik wel: je bent moe. Je bent zo gewend aan dit vluchtpatroon dat je je het leven niet anders kunt voorstellen. Jezus had het over een zoon die wegliep van zijn vaders huis. Na zijn 'opkomst en ondergang' werd hij op een ochtend wakker in een varkensstal en vroeg zich af: 'Hoe ben ik hier terechtgekomen. Ik moet terug, maar wat zal mijn vader zeggen?' Heb jij ooit gedacht: 'Als ik terugkom, hoe zal God me dan ontvangen?' Sommige mensen denken dat het hem helemaal niets kan schelen. Maar zo heeft Jezus zijn Vader niet beschreven. Het geluid van die voetstappen op straat is het geluid van Gods voeten die naar je toesnellen. Hij heeft de horizon afgezocht voor een glimp van jou en nu hij je ziet, zet hij het op een rennen. 'Zijn vader zag hem in de verte al aankomen... en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.' God heeft dat in de Bijbel laten opschrijven zodat iedere wegloper zal weten wat hij kan verwachten als hij rechtsomkeert maakt.'

Loop jij vandaag weg bij God? Stop, keer om, kom terug naar huis. Hij wil je verwelkomen. Hij zegt: 'Breek met het leven dat u nu leidt' (Openb. 3:3). Je kunt rustig komen, er is geen zonde die hij niet kan vergeven en geen verslaving die niet door Jezus' bloed kan worden overwonnen. Zijn belofte is: 'Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen...' (Jes. 55:7).

**Vrijdag 21 mei**

*'De hele weg met hem gaan' (zie Fil. 3:10).*

De hele weg.

Toen Johannes gevangen zat op het eiland Patmos, ver weg van zijn geliefden en omringd door het geschreeuw van mishandelde gevangenen, had hij een visioen van Jezus. Hij schrijft: 'Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer' (Openb. 1:17). Ongelofelijke openbaring te midden van opsluiting, chaos en pijn. Zo werkt dat! De moeilijke omstandigheden waar je nu doorheen gaat, kunnen in feite je waarnemingen verscherpen. Ze kunnen ervoor zorgen dat je God gaat zoeken als nooit tevoren en antwoorden vindt voor je leven. Johannes' hachelijke situatie bewijst dat negatieve ervaringen de Heer niet verborgen houden maar openbaren. Satans aanval hoeft je niet kapot te maken, maar kan je in wezen verder tot ontwikkeling brengen. Ja, het geeft stress, maar het prikkelt je ook geestelijk. In Hebreëën hoofdstuk 11 zien we twee dingen: de daden van hun geloof en de diepte van hun geloof. Waar bewees God zijn trouw aan Daniël? In de leeuwenkuil. Waar openbaarde de Heer zichzelf aan de drie Hebreeuwse mannen? In een vuur dat zeven keer te heet was opgestookt. Er is een plaats in God waar zware beproevingen alles verteren behalve je verlangen om hem beter te leren kennen. Soms valt die plek misschien buiten je bereik, maar laat hem nooit buiten je gezichtsveld vallen. Het was het alles verterende doel van Paulus: '... ik heb alles als afval weggegooid... Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood...' (Fil. 3:10). Dat is het: geen voorbehoud, geen vlucht en geen verontschuldiging; alleen een verlangen om God beter te leren kennen en een bereidheid om de hele weg met hem te gaan. Laat dat vandaag het verlangen van je hart zijn.

**Zaterdag 22 mei**

*'Omdat je betrouwbaar bent geweest...' (Luc. 19:17)(NBV).*

Geld.

Geld zorgt voor een bed maar niet voor slaap, voor boeken maar niet voor hersens, voor voedsel maar niet voor trek, voor een huis maar niet voor een thuis, voor medicijnen maar niet voor gezondheid, voor luxe maar niet voor geluk, voor imago maar niet voor karakter en voor religie maar niet voor redding. Wil dat zeggen dat God niet wil dat we geld hebben? Nee, in feite wil hij je meer geld toevertrouwen als jij laat zien dat je vertrouwen niet in geld ligt maar in hem alleen (1 Tim. 6:17). De Bijbel leert drie dingen over geld: 1) Wanneer jij een goede rentmeester wordt over wat je hebt, zal God je nog meer toevertrouwen. 'Bij zijn terugkeer... liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend. De eerste kwam en zei: "Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd." Zijn meester zei: "Voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings verleen ik je het bestuur over tien steden" (Luc. 19:15-17). 2) Wanneer jij gericht bent op het dienen van anderen, zal God je meer toevertrouwen. Toen Job niet meer aan zichzelf dacht maar voor anderen begon te bidden 'gaf hij [de Heer] hem het dubbele van wat hij eerder bezat' (Job 42:10). 3) Wanneer jij je kunt afwenden van materiële zaken om Gods wil te gaan doen, zal God je meer toevertrouwen. Abraham verliet de zekerheid van zijn huis om Gods plan te vervullen en hij werd uiteindelijk een van 's werelds rijkste mannen. De rijke jongeling daarentegen zei nee tegen het volgen van Christus omdat de kosten hem te hoog waren (zie Marc. 10:17-22). Wat waren die kosten? Alles!