

Zondag 30 mei

'Leid mij... Heer... maak effen de weg die u mij wijst' (Ps. 5:9)(NBV).

Rij gewoon, laat God de regie!

Hannah Whitall Smith schrijft: 'Gods stem zal altijd in harmonie zijn met zichzelf, op hoeveel manieren hij ook spreekt. Het kunnen veel stemmen zijn, maar het kan maar één boodschap zijn. Als God me via een stem vertelt om iets te doen of te laten, kan hij me onmogelijk via een andere stem het tegenovergestelde vertellen. Mijn regel voor het onderscheiden van de stem van God is daarom om het te onderwerpen aan de test van deze harmonie.' Om te weten dat je wordt geleid door God moet je: 1) geloven dat hij een plan voor je leven heeft; 2) tijd doorbrengen in gebed door hem te vragen het te openbaren; 3) een stap zetten en hem gehoorzamen, zelfs als hij je niet alles vertelt wat je zou willen weten; 4) vertrouwen dat hij zelfs in moeilijke tijden je stappen leidt. Tijdens de opnames van Ben Hur oefende Charlton Heston urenlang met een strijdswagen voor de grote wagenrace van de film. Hij deed het steeds beter, maar raakte ervan overtuigd dat de taak hem eigenlijk boven de pet ging. Hij stapte dus naar de legendarische regisseur Cecil B. DeMille en zei: 'Ik heb mijn uiterste best gedaan om het mensen onder de knie te krijgen. Ik kan waarschijnlijk wel overtuigend overkomen in de scene, maar ik denk niet dat ik de wedstrijd kan winnen.' DeMille zweeg een moment, glimlachte en zei: 'Jij rijdt gewoon, ik regisseer.' En dat deed hij en de wagenrace werd een van de meest memorabele hoogtepunten van de film. Je hoeft niet alle antwoorden te hebben, je hoeft slechts te weten dat je Gods instructies volledig hebt opgevolgd. Weet je dat, dan rijd je gewoon en laat je de regie over aan hem!

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Maandag 24 mei

'Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over' (Matt. 12:34)(NBV).

Communicatieprincipes (1).

In een etalage van een dierenopzetter stond onder de grote bek van een zeebaars een bordje dat vermeldde: 'Als ik mijn bek had dichtgehouden, was ik hier niet geweest.' Jezus zei: 'Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.' En feitelijk zet dit de toon in al je contacten. Zeven procent van onze communicatie is gebaseerd op inhoud, achtendertig procent op stemklank en vijftig procent op non-verbale signalen als gezichtsuitdrukking, zithouding en gebaren. Auteur Mandy Houk zegt: 'Als jij weinig geeft om gevoelens van mensen, is dat merkbaar in je spreken. Als we ons hart bewust vullen met liefde en respect, komt dat tot uiting in wat we zeggen.' Salomo zei: 'Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan' (Spr. 15:1). Auteur Rob Flood schetst twee principes die hem hielpen zijn houding te veranderen en zijn huwelijk te herstellen: 1) Het principe van de eerste reactie. Het verloop van een conflict wordt nooit bepaald door degene die begint, maar door degene die erop reageert. Wanneer de farizeeën Jezus uithoorden was het meestal hun bedoeling hem in de val te lokken. Maar omdat hij de macht had de richting van het gesprek te bepalen, slaagden ze daar niet in omdat ze geen raad wisten met zijn antwoord (zie bijv. Luc. 20:26). 2) Het principe van fysieke aanraking. Dit is moeilijk toe te passen als een conflict eenmaal is begonnen. Dus wanneer je weet dat je op het punt staat een gevoelig onderwerp aan te snijden, dan kan het helpen om iemand bij de hand te grijpen of dichtbij hem te zitten, zodat er sprake is van een natuurlijke aanraking. Is het je nooit opgevallen dat je niet zo gauw ruziet als je fysiek contact maakt? En als het wel tot een woordenwisseling leidt, kan fysieke verwijdering weer een zichtbare aanwijzing zijn dat het tijd wordt om je tactiek te wijzigen en het anders aan te pakken.

Dinsdag 25 mei

'... de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat' (Spr. 15:23)(NBV).

Communicatieprincipes (2).

Drie communicatieprincipes die goed zijn om te hanteren: 1) Het principe van de juiste tijd. James Dobson zegt: 'Liefde kan uitdoven wanneer een man en een vrouw vergeten hoe ze met elkaar moeten praten.' Even belangrijk is het echter om het juiste op het juiste moment te zeggen. Wil je iets met je partner bespreken, wacht dan tot de kinderen uit de buurt zijn. Doe het niet tijdens de maaltijd als iedereen moe en hongerig is. Wil je echt direct iets bespreken, leg dan de krant weg, zet de tv uit, loop bij de computer vandaan en geef elkaar de volle aandacht. 2) Het principe van spiegelen. 'Schenk mijn kennis een aandachtig oor, luister naar de woorden van de wijzen' (Spr. 22:17). Begrip neemt toe wanneer je gedurende het gesprek checkt of je nog snapt waar het over gaat. Heb je wel eens iets tegen je partner gezegd en hoorde deze iets heel anders? Spiegelen laat je weten dat je echt communiceert. Wanneer je een partner een punt maakt, reageer dan eerst met: 'wat ik je hoor zeggen is....' of 'bedoel je...?' Herhaal dan in eigen woorden wat je denkt dat je hoorde en wacht op bevestiging of correctie. Het gaat niet over 'gelijk hebben' en je positie verdedigen, het gaat over zorgen dat je elkaar snapt. 3) Het principe van gebed. Dit is het belangrijkste onderdeel, want God is de enige derde partner in een huwelijk die het kan laten werken. Graaf de bron voor je dorst krijgt, door er een gewoonte van te maken samen te bidden. R.A.Torrey zegt: 'Velen falen omdat ze wachten tot het uur van de strijd, anderen slagen omdat ze al lang tevoren op hun knieën de overwinning hebben behaald. Wees strijd voor en bevecht die op je knieën voor deze plaatsvindt.'

Woensdag 26 mei

'... laat je woede varen... dat brengt maar onheil' (Ps. 37:8)(NBV).

Sluimerende boosheid.

In een krantenartikel uit 1994 schrijft een verslaggever: 'De bommen uit de Tweede Wereldoorlog maken nog steeds slachtoffers in Europa. Ze duiken op en komen soms tot ontploffing: op bouwterreinen, in visnetten of op stranden, vijftig jaar nadat de kanonnen tot zwijgen zijn gebracht. Honderden tonnen explosieven worden alleen al jaarlijks in Frankrijk teruggevonden. In 1993 explodeerden er in Frankrijk dertien bommen die 12 mensen doodden en 11 verwonden. 'Ik heb twee collega's verloren,' zei Yvon Bouvet, die in de Champagne/Ardennen aan het hoofd staat van een regeringsteam dat explosieven uit zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog ontmantelt. Niet geëxplodeerde bommen worden in de loop van de tijd steeds gevaarlijker. Omdat er vanbinnen roest optreedt wordt het wapen onstabiel en kan de ontsteker bloot komen liggen.'

Wat geldt voor sluimerende bommen geldt ook voor sluimerende boosheid. Die komt tot explosie wanneer je het 't minst verwacht. Boosheid is niet iets om trots op te zijn. Het is iets om in gebed te brengen, want: het doet je naasten pijn; het laat je respect verliezen in de ogen van anderen; het sluit deuren van mogelijkheden; het brengt je op gevaarlijk terrein met God. Neem een moment en lees wat Gods Woord zegt over je sluimerende boosheid: 'Wind je niet op, laat je woede varen, erger je niet, dat brengt maar onheil' (Ps. 37:8). 'Beter een geduldig mens dan een vechttjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren' (Spr. 16:32). 'Een verstandig mens houdt zijn woede in toom, het siert hem als hij fouten door de vingers ziet' (Spr. 19:11).

Donderdag 27 mei

'Ga naar de mieren... kijk hoe ze werken... ze halen in de zomer voedsel binnen, en leggen in de oogsttijd een voorraad aan' (Spr. 6:6-8)(NBV).

Financiële planning.

De jaren dat er geld binnenkomt zijn beperkt, verspil ze dus niet. Blijf er actief mee bezig zolang je kunt! Sommige christenen denken dat over geld praten werelds is. Het gevolg is dat ze verstrikt raken in slechte planning en misleide geestelijkheid. Nu ze gepensioneerd zijn en minder inkomen hebben, zijn de onbetaalde rekeningen opgelopen en kunnen hun kinderen niet eens goed voor zichzelf zorgen, laat staan voor hun oude ouders. Armoede is een stille gevangenis die geen muren of ketenen nodig heeft. Hij sluit ons op zonder hoop en opties. Maar als je goede plannen maakt en je eraan houdt, hoeft het niet zo te gaan. De Bijbel leert over financiële planning het volgende: 'Een goed mens laat ook een kleinkind een erfdeel na' (Spr. 13:22). Laat niemand jou ervan overtuigen dat God het erg vindt dat jij geld bezit. Dat vindt hij niet. Wél vindt hij het erg als het geld jou bezit! God is iemand die plant en voorziet en hij verwacht hetzelfde van jou (1 Tim. 5:8). God zal je plan zegenen; mits je een plan voor hem hebt. Heb je dat? Een ziekte of ongeluk kan alles wat je hebt opmaken. Een langdurige blessure kan je leven zoals je het nu kent compleet veranderen. Als de afgelopen jaren ons iets hebben geleerd dan wel dit: banen stoppen en bedrijven sluiten; beurzen vallen en banken falen. Dat betekent niet dat je dan maar niet moet plannen, investeren of werken. Nee, het betekent alleen dat je, nadat je er wijselijk al het mogelijke aan hebt gedaan, nergens anders op moet vertrouwen dan op God! Hij is degene die voorziet, je beschermt en je elk goed inkomstenproducerend idee geeft dat je ooit zult hebben.

Vrijdag 28 mei

'... hij zal u steunen...' (Ps. 55:23)(NBV).

God zal je steunen.

Gladys Aylward, die meer dan vijftig jaar geleden als zendeling in China woonde, moest noodgedwongen vluchten toen de Japanners Yuncheng binnenvielen. Met slechts één assistent leidde zij zo'n honderd weeskinderen over de bergen richting vrij China. Tijdens de reis worstelde ze met angst. Op een gegeven moment had ze na een slapeloze nacht tegen de ochtend geen hoop meer veilig over te komen. Een dertienjarig meisje in de groep herinnerde haar aan hun zo geliefde verhaal van Mozes en de Rode Zee. 'Maar ik ben Mozes niet,' zuchtte Gladys wanhopig. 'Nee natuurlijk niet,' zei het meisje, 'maar God is nog steeds God!' Toen Gladys en de weeskinderen de tocht volbrachten, bewezen zij eens te meer dat ongeacht hoe we ons voelen, God nog steeds God is en we hem nog steeds kunnen vertrouwen.

Soms laat God de storm bedaren. Andere keren laat hij de storm razen en kalmeert ons. In beide gevallen steunt hij ons en leidt ons erdoorheen. We hebben altijd een keus: of we geven de last aan God of we proberen hem zelf te dragen. Hoe voorziet God voor ons? Met één dag tegelijk. Denk nog even aan de Israëlieten in de woestijn. Elke dag voedde God hen door manna vanuit de hemel te sturen. En hoe werkte het? Het aantal mensen in je gezin bepaalde de hoeveelheid manna die je ontving, niet meer en niet minder. En je mocht van God alleen per dag verzamelen; probeerde je te hamsteren, dan rotte het weg. Begrijp je de gedachte? Vertrouw God dus voor vandaag en laat morgen over aan hem. 'Leg uw last op de Heer en hij zal u steunen.'

Zaterdag 29 mei

'Wie tegen een schuldige zegt: "Je bent onschuldig," wordt door alle volken verwenst, wordt door alle naties vervloekt' (Spr. 24:24)(NBV).

Wanneer bijstaan beschadigt.

Heb je wel eens gelogen om de reputatie te beschermen van iemand van wie je houdt? Of het voor hem opgenomen? Of ben je wel eens ongevraagd te 'hulp' geschoten? We hebben het hier niet over daden van barmhartigheid waar echte hulp nodig is. We hebben het over meehelpen mogelijk maken, wat een destructieve vorm van helpen is. Van nature willen we een geliefde beschermen tegen de pijnlijke consequenties van zijn daden. Maar door hem uit de puree te halen zit jij uiteindelijk opgescheept met een boos gevoel. Je voelt je slachtoffer omdat je iets deed wat je eigenlijk niet wilde doen. Iets wat niet jouw verantwoordelijkheid was. De Bijbel zegt dat het een vergissing is om tegen de schuldige te zeggen dat hij onschuldig is. Door hem telkens te redden verleng je het dal waar hij doorheen moet om er aan de andere kant heel uit te kunnen komen. Paulus zei: 'Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?' (Rom. 7:24). Soms moeten mensen dit ongelukkige stadium bereiken voor ze hun nood erkennen, net zoals de verloren zoon tot op de bodem ging voor hij zijn zondeprobleem serieus nam. En zijn vader liet het gebeuren. Dat heet taaie liefde met een reden. 'Toen kwam hij [de verloren zoon] tot zichzelf en dacht: ... ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd' (Luc. 15:17-18). Overschrijd je de lijn tussen zorgen en zorg overnemen, dan beschadigt je de persoon die je probeert te helpen door te veronderstellen dat hij de waarheid niet aankan of zijn les niet kan leren. Doe dus een stap terug en leg je geliefde in de handen van God. Hij houdt nog meer van hem dan jij.