

**Zondag 27 juni**

'... hij slaat zijn vleugels uit... hij loopt... hij rent...' (Jes. 40:31)(NBV).

Vliegers, renners, lopers.

Watchman Nee schreef de bestseller 'Het normale christelijke leven'. Waarom die titel? Omdat je pas kunt herkennen in welk seizoen je zit als je begrijpt wat 'normaal' is in het leven van een christen. Pas dan kun je je situatie goed inschatten en aanpassen. Op een bepaald moment wekt Paulus iemand op uit de dood. Op een ander moment schrijft hij: 'We vreesden ernstig voor ons leven' (2 Kor. 1:8). De Bijbel zegt dat 'Elia een mens was als wij' (Jak. 5:17). Toch roept hij op de ene dag vuur uit de hemel en is hij op de andere dag suïcidaal en depressief. Nu kun je dit niet gebruiken als een excuus voor geestelijke lethargie, maar je moet wel kunnen onderscheiden. Geloof sluit ons niet uit van de seizoenen van het leven. Geloof stelt ons juist in staat er overwinnend doorheen te komen. Dus: 1) Als je een vlieger bent: geniet er maar van nu je door God gezegend wordt en het je bovenmatig goed gaat. Maar onthoud altijd dat je vermogen om te vliegen van God afkomstig is, niet van jou. Vergeet het en je valt! 2) Als je een renner bent: dank God dat je nog in de race bent. Vergelijk jezelf niet met hoogvliegers, anders raak je teleurgesteld. En vergelijk jezelf ook niet met lopers, anders word je maar trots. Blijf gewoon rennen en jouw tijd komt. 3) Als je een loper bent: blijf de ene voet voor de andere zetten. Sommige dagen zullen pijn, ontmoediging en vermoeidheid het onmogelijk maken om hoog te vliegen of te rennen; het enige wat je kunt doen is lopen zonder de moed te verliezen. En zelfs dat is moeilijk. Geen probleem. Zeg tegen jezelf dat je mag zijn waar je bent. Gewoon lopen telt ook voor God. Als dat het beste is wat je kunt doen, is het genoeg!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 21 juni**

'... wees standvastig en onwankelbaar...' (1 Kor. 15:58)(NBV).

Blijf doorgaan.

Wanneer je het gevoel hebt dat je wilt opgeven, blijf dan toch doorgaan en je krijgt te maken met wat een hardloper zijn 'second wind' noemen. Dat is de kracht die hem naar de eindstreep drijft en hem tot winnaar maakt. Om die reden zegt de Bijbel dat de mens die in de beproeving staande blijft gelukkig is (zie Jak. 1:12).

Wel eens gehoord van Thomas Starzl? Als chirurg in opleiding raakte hij geïnteresseerd in orgaantransplantaties. In 1958 naaide hij nieuwe levers in honden bij wie de levers verwijderd waren, maar ze stierven allemaal binnen twee dagen na de operatie. Een jaar later vond hij een manier om de bloedsomloop te stabiliseren en de honden bleven een week in leven. In maart 1963 verrichtte hij de eerste levertransplantatie bij een mens, maar zijn patiënt bloedde dood. Noodgedwongen moest hij zijn levertransplantatieprogramma laten schieten door die misser, plus door de hepatitisepidemie die zich in de jaren zestig wereldwijd verspreidde door de transplantatiecentra. Maar hij wist niet van opgeven. In 1968 kwam Starzl met resultaten van nieuwe transplantatiepogingen. Alle zeven betrokken kinderen hadden het overleefd, hoewel er vier binnen zes maanden stierven; een bemoedigend maar niet overtuigend resultaat. In 1975 resteerden er nog maar twee levertransplantatieprogramma's in de wereld. 23 jaar na zijn eerste begin hadden Starzl en zijn team succes: negentien van de tweeëntwintig patiënten leefden nog lange tijd. Starzl kreeg kritiek van het medische establishment, men sprak zelfs kwaad van hem. Maar hij bleef volharden. En laten we blij zijn dat hij het deed. Tegenwoordig worden levertransplantaties wereldwijd aan de lopende band uitgevoerd en mensen die geen hoop meer hadden leiden nu een gelukkig en productief leven. Wat je taak ook is: wees standvastig en onwankelbaar.

**Dinsdag 22 juni**

'... hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad' (Hebr. 5:14)(NBV).

Je hebt onderscheiding nodig.

De Bijbel zegt dat bij hen die geestelijk volwassen zijn 'hun zintuigen door ervaring geoefend zijn en zij in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad'. Opvallend genoeg wordt er niet gezegd dat ze hun hoofd gebruiken. Er staat dat ze hun zintuigen gebruiken om te onderscheiden. Het woord 'oefenen' wil zoveel zeggen trainen als een bodybuilder om spieren aan te kweken. Om juist te onderscheiden moet je 1) tijd besteden aan de Schrift; 2) dat wat je denkt dat God tegen je zegt op één lijn brengen met wat zijn Woord zegt; 3) de voorwaarden die bij zijn beloften horen respecteren en er gehoor aan geven. Het gedeelte 'door ervaring geoefend' wil zeggen dat je het in praktijk moet brengen, bereid moet zijn om van je fouten te leren en op dit gebied groeit.

Als het gaat over wat goed voor je is en wat niet, is je Geest als een innerlijk kompas. Hij kan je de juiste richting opsturen wanneer je verstandelijk niet weet welke kant je op moet. Sommige dingen die je hebt afgedaan als een ingeving of een voorgevoel waren in wezen uitingen van Gods Geest die probeerde het antwoord aan je door te geven. Maar je bleef het afwijzen omdat het niet 'redelijk' klonk. Er is geloof voor nodig om in dit gebied te opereren. Je zult nooit echt goed kunnen onderscheiden zolang je wordt beheerst door je redeneringen. Redeneren is een product van je denken; onderscheiden is een product van je Geest. Je denken begrijpt de geestelijke dingen niet. Wanneer je Geest dus onderscheiding brengt en je denken ermee aan de haal gaat, kom je nooit verder. 'Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt...' (1 Kor. 2:14). God zegt: 'Wat ik bepaald heb, zo zal het gaan' (Jes. 46:11). God heeft een plan voor je leven. Om het te kunnen volgen heb je onderscheiding nodig!

**Woensdag 23 juni**

*'In de avond, in de morgen, in de middag klaag ik en zucht ik...'* (Ps. 55:18)(NBV).

Hoe staat het met je gebedsleven?

In 1965 voorspelden deskundigen dat we binnen twintig jaar allemaal een 22-urige werkweek zouden draaien en met ons veertigste met pensioen zouden gaan, omdat computers het meeste werk zouden hebben overgenomen. Wat zagen de deskundigen over het hoofd? Begeerten! Hoe meer we hebben hoe meer we willen. In deze vicieuze cirkel is tijd met God het eerste wat sneuvelt! Dus, hoe staat het met jouw gebedsleven? Lees voor je antwoord geeft deze woorden van een aantal dienaren van God:

D.L.Moody: 'Als je zoveel werk te doen hebt dat je geen tijd hebt om te bidden, kun je er van op aan dat je meer op je bord hebt dan God ooit voor je bedoelde.' Jill Briscoe: 'Tijdmanagement is management van jezelf. Als jij zorgt voor tijd met God, zorgt hij voor jou.' Helmut Thielicke: 'Het Woord van God is veeleisend. Het vraagt om een stuk tijd van onze dag. Al is dat maar bescheiden, God zal er geen genoeg mee nemen als hij wordt afgescheept met gebeden in telegramstijl en wordt onderbroken als een lastige bezoeker voor wie we de deur op een kier zetten om weer zo snel mogelijk van hem af te zijn.' A.W.Tozer: 'God openbaart zich tegenwoordig, net als altijd, aan de eenvoudigen en verbergt zich in dikke duisternis voor de wijzen en verstandigen. We moeten op een simpeler manier tot hem naderen. Terug naar de wezenlijke dingen (en dat zullen er gelukkig weinig blijken te zijn). We moeten al onze pogingen om te imponeren loslaten en komen met de onschuldige onbevangingheid van een kind. Als we dit doen, zal God ons ongetwijfeld snel antwoorden.'

**Donderdag 24 juni**

*'Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid...'* (Spr. 17:22)(NBV).

Leer lachen.

Als je voortdurend pessimistisch van aard bent, is er iets mis. Er is een tijd om te lachen, zegt Prediker (zie Pred. 3:1,4). Heb je nu geen enkele reden om te lachen? Kijk dan eens hoe de psalmdichter begint in psalm 124,125 en 126: 'Was de Heer niet voor ons geweest... ze hadden ons levend verslonden' (Ps. 124:1-3). 'Wie op de Heer vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig' (Ps. 125:1). 'Toen de Heer het lot van Sion keerde... een lach vulde onze mond... Toen zeiden alle volken: 'De Heer heeft voor hen iets groots verricht' (Ps. 126:1-3). Wanneer je in moeilijke tijden blij kunt zijn, willen mensen weten wat je geheim is. En als je bedenkt Wie aan jouw kant staat, kun je altijd een reden vinden om je te verheugen. Artsen hebben bevestigd wat de Bijbel leert: lachen ontspant je en versterkt je immuunsysteem. 'Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid.' Bovendien zal een positieve houding je sympathie en samenwerking opleveren. Wanneer jij nog extra bijdraagt aan de heftigheid en verwarring van een crisis, dan verliezen mensen respect voor je vermogen om onder druk te handelen. Blijf jij daarentegen koel en behoud jij je gevoel voor humor wanneer dingen mis gaan, dan tonen zij hun waardering, wat zich uit in beter werk en verhoogde loyaliteit. Natuurlijk, sommige problemen zijn ernstig, maar je wint er niets mee als je je blind blijft staren op de sombere kant. Leg het probleem in Gods handen en zie uit naar de resultaten! 'Eens zal hij je mond weer vullen met gelach, de vreugde van je lippen laten klateren,' zei Job (Job 8:21). En als hij dat kon zeggen, kun jij het zeker!

**Vrijdag 25 juni**

*'Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn...'* (Pred. 4:9)(NBV).

Aan wie leg jij rekenschap af?

Op 26 februari 1995 kondigde Barings, de oudste bank in Engeland, aan dat ze failliet ging nadat ze meer dan een miljard dollar was kwijtgeraakt. Aan het eind van 1994 begon een tophandelaar van de Baringsvestiging in Singapore te speculeren op de Japanse Nikkeimarkt. Toen sloeg het noodlot toe. Japan werd getroffen door een aardbeving en op 23 januari 1995 kelderde de Nikkei meer dan 1000 punten en verloor Barings heel veel geld. Maar in plaats van zijn verliezen goed te maken, verdubbelde de man in Singapore zijn investeringen, erop gokkend dat de Nikkei zou terugkomen. Maar dat deed hij niet. Barings' kantoor in Londen zette zo'n miljard dollar in om deze dalende investeringen in Singapore te steunen. Maar uiteindelijk was het kapitaal op en raakte de bank failliet. Nu rijst de vraag: hoe kon een 28 jaar oude handelaar in Singapore meer dan een miljard dollar verliezen en een 233 jaar oude bank ruïneren? Volgens het blad *Time* was het probleem een gebrek aan verantwoording: 'Londen had de man in Singapore toegestaan zowel controle uit te oefenen op de gang van zaken in het kantoor als geheel als op zijn eigen handelsactiviteiten in Singapore. Het is een mix die schadelijk kan zijn en het in dit geval ook was. Een handelaar die zijn eigen boeken bijhoudt is als een schooljongen die zijn eigen proefwerken nakijkt. De verleiding om te bedriegen kan overweldigend zijn, vooral als het risico groot genoeg is.'

Heb je je ooit afgevraagd waarom Jezus zijn leerlingen met zijn tweeën op pad stuurde en niet alleen? Omdat we met de juiste persoon naast ons voldoende steun, bemoediging en bescherming hebben. Bescherming tegen wat? Tegen onszelf! Als je echt in de overwinning wilt wandelen, moet je transparant durven zijn. Aan wie leg jij rekenschap af?

**Zaterdag 26 juni**

*'Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen?'* (Jes. 40:26)(NBV).

Een gevoel van ontzag.

G.K.Chesterton schreef: 'De wereld heeft geen gebrek aan wonderen, maar aan oog voor wonderen.' Er wordt wel gezegd dat als de aarde zo klein was als de maan, de zwaartekracht niet in onze behoeften kon voorzien. Was ze daarentegen zo groot als Jupiter, dan zou een extreme zwaartekracht menselijke bewegingen bijna onmogelijk maken. Waren we zo dicht bij de zon als Venus, dan zou de hitte ondraaglijk zijn. Waren we zo ver als Mars, dan zou elke regio 's nachts te maken hebben met sneeuw en ijs. Als de oceanen half zo groot waren, dan zouden we maar 25% van onze huidige regenval hebben. Waren ze een achtste groter, dan zou de jaarlijkse neerslag met 400% toenemen en van de aarde een bijna onbewoonbaar moeras maken. Water bevriest bij 0 graden. Maar als de oceanen aan die wet onderworpen zouden zijn, dan zou de hoeveelheid dooi in de poolgebieden uit balans raken en we zouden met zijn allen verijzen. Om dit te voorkomen heeft God gezorgd voor zout in de oceanen om het vriespunt te veranderen. En dat in één dag!

De psalmdichter schreef: 'Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt... voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef...' (Ps. 104:24-33). Als Gods vakmanschap er niet voor zorgt dat jij hem wilt prijzen en hem beter wilt leren kennen, wat dan wel? John Stott zei: 'Onze grootste goed is het feit dat we het vermogen hebben gekregen om God te kennen, om een persoonlijke relatie met hem te hebben, hem lief te hebben en te aanbidden. We zijn in feite het meest mens als we op ons knieën zijn voor onze Schepper.'