

Zondag 4 juli

'We hebben verschillende gaven...' (Rom. 12:6)(NBV).

Wat is jouw hoofdgave?

Je kunt verschillende gaven hebben, maar het zou goed zijn om te weten wat je hoofdgave is zodat je daar je leven omheen kunt bouwen. David voelde dat hij meer was dan een schaapherder. Hij was een koning-in-de-maak. Het doden van Goliath had hem speciaal de kans gegeven dat te laten zien. Had hij dat zich niet gerealiseerd, dan was hij teruggegaan naar zijn schapen. Hoe komt het dat wij onze kerngave niet zien? 1) We concentreren ons op onze fouten. We richten ons niet op onze sterke punten, maar luisteren naar onze critici en herhalen de eigenschappen die ons het meest ontmoedigen. Pas op, de mensen met wie je omgaat tillen je op of laten je zakken. Vooral de mensen die je jouw succes misgunnen omdat het hen eraan herinnert dat zij het niet hebben. 2) We benijden de gaven van anderen. Er is niets mis mee om anderen te waarderen zolang je maar niet probeert hen te kopiëren. Sta niet in iemands schaduw maar sta op zijn schouders en pluk van zijn wijsheid. Wees een Elisa. Vraag God om twee keer zoveel als je mentor. Buitengewone mensen zijn slechts gewone mensen die hun hoofdgave kennen en hem actief gebruiken. Paulus heeft het over zeven verschillende gaven: 'We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn' (v. 6-8). Wat is jouw hoofdgave? Ontdek hem, ontwikkel hem en zet hem in om God optimaal te kunnen dienen!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 28 juni

'Denk aan de vrouw van Lot' (Luc. 17:32)(NBV).

Kijk niet om.

Een leidster van de zondagsschool vertelde haar kinderen: 'De vrouw van Lot keek om en ging op in een zoutpilaar.' Een kind antwoordde: 'Oh, dat is nog niets; mijn moeder reed gisteren naar huis, keek om en 'ging op in' een telefoonpaal!'

De vrouw van Lot komt maar kort voor in één Schriftgedeelte, dus waarom zei Jezus ons dat we aan haar moeten denken? Twee redenen:

1) Zij investeerde haar leven in iets wat geen toekomst had. Johannes schrijft: 'De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid' (1 Joh. 2:17). God probeerde Lots vrouw uit Sodom weg te halen, maar zij kon Sodom niet uit zichzelf weghalen. Toen ze dacht aan wat ze achterliet, keek ze om en veranderde in een levenloze gedenkzuil. Wanneer God zegt dat het tijd is om verder te gaan, moet je niet aarzelen! Word niet als diegenen die eens met hem wandelden, getuigden waar ze werkten, lichtend licht verspreidden waar ze woonden, maar nu hard en koud geworden zijn.

2) Jouw beslissingen hebben gevolgen. Was ze maar door blijven lopen, zodat ze haar dochters had kunnen beschermen toen die bij de grot kwamen. In plaats daarvan werden zij het slachtoffer van misbruik en incest. Voordat je je kinderen verliest, je huwelijk verziekt en je leven kapotmaakt door te weigeren met je verleden te breken, moet je 'denken aan de vrouw van Lot.' Het is haar niet gelukt om zich in veiligheid te stellen, maar het is haar wel gelukt om net lang genoeg in de Bijbel genoemd te worden om ons voor drie dingen te waarschuwen: zelfvoldaanheid, betrokkenheid bij verkeerde dingen en een verdeeld hart!

Dinsdag 29 juni

'Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots' (Matt. 7:24)(NBV).

Karakter.

John Ruskin zei: 'De hoogste beloning voor al het gezwoeg van de mens is niet wat hij ervoor krijgt, maar wat hij erdoor wordt.' Men zegt dat toen Michael Eisner, hoofd van de *Disney Corporation*, een ontwerp had gemaakt voor de bouw van een huis, één muur zo dun was dat hij bijna bezweek onder zijn eigen gewicht. Het huis van een softwaremiljonair had vuren houten buitenmuurbekleding die al begon te rotten voor het huis klaar was. Hadden ze het gewoon te druk om zoiets op te merken? Architecten zeggen dat mensen constructiedetails saai vinden. Ze besteden hun geld liever aan glans en glitter. Toch is het de fundering die bepalend is voor de kracht, stabiliteit en uiteindelijk de waarde van het huis. Stop jij al je moeite in het handhaven van een imago terwijl je fundamentele zaken als houding, integriteit en Gods doel voor je leven verwaarloost? Jezus zei: 'Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots... het stortte niet in' (Matt. 7:24-25). Huizen op zand bouw je snel, goedkoop en gemakkelijk. Ze leveren tijdelijk comfort en instant bevrediging. Bouwen op rotsgrond is moeilijk. Het kost tijd, inspanning, planning en doorzettingsvermogen. Maar de resultaten zijn het waard. Ben je er niet zeker van wat voor soort huis je aan het bouwen bent, kijk dan wat er gebeurt wanneer de storm komt! Een huis dat op rotsgrond is gebouwd, zal dezelfde storm die op zand gebouwde huizen met de grond gelijk maakt, weerstaan. Simpel gezegd, er is geen verkorte route. Karakter is het resultaat van toewijding, consistentie en bouwen volgens de principes van Gods Woord. Maak je dit tot het fundament van je leven, dan ben je tegen elke storm bestand.

Woensdag 30 juni

'... niemand die om mij geeft...' (Ps. 142:5)(NBV).

In de kerk - maar toch alleen.

Mensen komen naar de kerk op zoek naar licht en warmte. Zij willen weten dat we om hen geven. Goede prediking en muziek brengen hen misschien binnen, maar voedende relaties zorgen ervoor dat ze blijven terugkomen. Je kunt je eenzaam voelen in een massa, zelfs wanneer er liefde wordt geprekeerd en er een 'groet-je-buurman' moment is in elke dienst. Behielden we 10% van de mensen die door onze kerkdeuren binnenstapten, dan zouden we voortdurend groeien. Jij zegt: 'Nou, de Bijbel leert dat als een mens vrienden wil hebben, hij zelf vriendelijk moet zijn.' Klopt, maar mensen brengen wonden van hun verleden met zich mee, hun dagelijkse moeiten en hun onuitgesproken zorgen voor de toekomst. Wat zij willen weten is: wil je van me houden zoals ik ben, ook als ik niet in jouw plaatje pas en niet zo snel verander als jij zou willen? Vaak verhindert onze rigide structuur dat dit gebeurt. Voorganger, als jouw grootste zorg op maandag is hoeveel mensen je zondag in de kerk had, check dan je hartsgesteldheid. Misschien ben je wel bezorgder over je eigen imago dan over het voorzien in de behoeften van de mensen. Jezus zei tegen zijn discipelen: 'vrienden noem ik jullie' (Joh. 15:15). Veel mensen zijn verlegen, wantrouwig en sociaal niet zo sterk. Onze opdracht is om vrienden van hen te maken, geen stoelenwarmhouders en alleen maar geldgevers. De Bijbel zegt dat we elkaars lasten moeten dragen (zie Gal. 6:2), want een gedeelde last is een lichtere last. Veel mensen die naar de kerk komen, zijn niet op zoek naar diepzinnige antwoorden, zij willen gewoon het gevoel dat er om hen gegeven wordt. Wanneer dat gebeurt, openen zij zich voor Gods liefde en vinden er wonderen plaats.

Donderdag 1 juli

'... de Heer berispt wie hij liefheeft...' (Hebr. 12:6)(NBV).

Berispt God jou?

Gods correctie is geen afwijzing. Zijn afkeuring van wat je doet, is geen afkeuring van wie je bent. Wil je geestelijk groeien, dan moet je begrijpen dat hij je soms moet berispen. Gedurende die momenten moet je stevig vasthouden aan de waarheid dat hij van je houdt, anders zul je blijven proberen jezelf te veranderen in een poging zijn liefde te verdienen. Het probleem daarmee is dat je die al hebt, maar het alleen niet beseft. Niets kan ons scheiden van de liefde van God (Rom. 8:38-39). Dus: 1) Hoe berispt God ons? 'Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik' (Openb. 3:19). Let op de woorden 'wijs ik terecht'. God zal je laten weten wanneer je uit de pas loopt. 2) Waarom berispt God ons? 'Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven? Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid' (Hebr. 12:7-11).

Vrijdag 2 juli

'... Abraham sloeg zijn ogen op...' (Gen. 22:4)(NBG).

Drie fases in je wandel met God.

Drie keer zegt de Bijbel dat Abraham zijn ogen opsloeg. Ze staan voor drie fases in je wandel met God: 1) Wanneer God zich aan je openbaart. 'En de Here verscheen aan hem... terwijl hij... in de ingang der tent zat. En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem; toen hij hen zag... boog [hij] zich ter aarde; en hij zeide: ... ga dan niet aan uw knecht voorbij' (Gen. 18:1-3)(NBG). Er moet een moment zijn in je leven waarop je de Heer ontmoet, aan zijn voeten valt en zegt: 'Ik heb u nodig, ga niet aan me voorbij.' 2) Wanneer God je de juiste richting opstuurt. 'Toen Abraham... zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats [voor het offer] in de verte' (Gen. 22:4). God riep hem op om Isaak te offeren, de zoon die hem zo dierbaar was. Wat vraagt God vandaag aan jou? Zeg ja en je zult er nooit spijt van krijgen. 3) Wanneer God voorziet op manieren die je zullen verbazen. 'Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram... met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham... nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon' (v.13). Zie je dat Abraham God niet Jehova Jireh noemde toen de ram plotseling verscheen? Nee, nog voor er een ram te zien was, nog voor ze de offerplaats bereikten, zei Abraham dat God zich zelf van een offerlam zou voorzien (v.8). Geloof verklaart: 'Voor ik een nood heb, heeft God al een goddelijke voorziening klaarliggen.' 'De Heer zal erin voorzien' noemde Abraham die plaats dan ook (v.14). Wanneer je bent waar God je hebben wil, zal hij in al je behoeften voorzien.

Zaterdag 3 juli

'... ik voor mij heb een volkomen zuiver geweten voor God over mijn gedrag in het openbaar tot op deze dag' (Hand. 23:1)(NBG).

Een goed geweten.

In zijn commentaar op het *Watergate* schandaal zei Nixons rechterhand Jeb Magruder tegen de onderzoekscommissie: 'Ten onrechte dachten we dat we niets verkeerd deden en tegen de tijd dat we dingen deden die illegaal waren, waren we de controle verloren.' Paulus spreekt over mensen die 'hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid' (1 Tim. 4:2). In bijbelse tijden was het gebruikelijk om een wond met een heet stuk ijzer dicht te schroeien. Het gevolg was een lelijke korst met een harde laag. Zie je waar ik heen wil? Paulus zegt: 'zorg dat je niet verhard en ongevoelig raakt tegenover zonde.' Je geweten is als een bewegingsdetector die je laat weten of er een inbreker je huis is binnengedrongen om je te beroven of zelfs om te brengen. Paulus benadrukt in dit verband tegenover Timoteüs dat hij de goede strijd moet voeren 'toegerust met geloof en een zuiver geweten. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden' (1 Tim. 1:19). Met andere woorden: houd je geweten zuiver. Reageer als je geweten opspeelt; volg zijn aanwijzingen en zorg dat het te allen tijde gegrondvest is in de Bijbel. Maarten Luther zei: 'Mijn geweten is gevangen in het Woord van God. Tegen mijn geweten of dat woord ingaan is niet juist en niet veilig.' Want dat 'iedereen het doet' wil niet zeggen dat jij het ook moet doen. En dat je 'ermee wekomt', wil niet zeggen dat er geen gevolgen zijn. 'Dat het 'goed voelt' maakt het nog niet goed. Wil je werkelijk trouw met God wandelen, maak je dan Luthers levensformule eigen: 'Mijn geweten is gevangen in het Woord van God'.