

Zondag 11 juli

'Gij zult vertrouwen, omdat er hoop is...' (Job 11:18)(NBG).

Houd je hoop levend.

Hoop is een krachtig middel. Het prikkelt je geest om elk mogelijk aspect te verkennen. Het stelt je in staat de angstaanjagende obstakels te overwinnen. Het is absoluut essentieel voor het leven dat God je wil laten leiden. Het is de brandstof waar je hart op loopt. Het is het enige grote verschil tussen degene die volhardt en degene die opgeeft. Hoop is waardoor stellen zonder enige garantie 'ja' tegen elkaar zeggen, en waardoor ze later, na alle verbroken beloften, de brokstukken bijeenrapen en het opnieuw met elkaar proberen in de wetenschap dat het beter kan. Het is waarom componisten zwoegen op een partituur en kunstenaars op een doek, in het geloof dat er uit de strijd een glimp van schoonheid tevoorschijn zal komen. Henri Matisse had toen hij oud was veel last van pijnlijke gewrichten. Toen hem gevraagd werd waarom hij toch elke dag weer met zijn gezwellen vingers de kwast oppakte, antwoordde hij: 'De pijn verdwijnt; de schoonheid blijft.' Tijdens zijn titanenklus aan het plafond van de Sixtijnse kapel raakte Michelangelo zo ontmoedigd dat hij ermee wilde stoppen. Maar elke ochtend duwde hoop hem de ladder op om zijn schitterende visioen te voltooien. Hoop is waardoor Abraham huis en haard verliet zonder te weten waar God hem brengen zou. Paulus trotseerde de machten van Rome erdoor. Het is wat brandstof gaf aan de oudtestamentische profeten om het op te blijven nemen tegen de gevestigde orde! Dit is geen blind optimisme, maar gericht geloof, en hoop in God. 'U bent mijn enige hoop... van jongs af vertrouw ik op u' (Ps. 71:5). Je kunt het verlies van veel dingen aan, maar niet het verlies van hoop. Niemand heeft grotere verliezen geleden dan Job, toch schreef hij: 'Gij zult vertrouwen, omdat er hoop is.' Houd je hoop dus levend door op God te vertrouwen!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ubc.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 5 juli

'Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert' (Mal. 3:3)(NBV).

In het vuur van de edelsmid.

Bevind jij je vandaag in het vuur van de smid? Als dat het geval is, sribbel dan niet tegen en probeer niet weg te lopen. Zit gewoon stil en laat de smid zijn werk doen. De Bijbel zegt: 'Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; [de zonen van Levi] zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de Heer.' Een vrouw die tijdens een bijbelstudie dit vers las, wilde weten hoe het verband hield met haar wandel met God. Daarom maakte ze een afspraak met een zilversmid. Afgezien van wat belangstellende vragen zat ze verder zwijgend toe te kijken hoe hij bezig was. Ze keek hoe hij het zilver boven het vuur hield, waarbij hij uitlegde dat hij het in het midden van het vuur moest houden - waar het 't heetst was - om alle onzuiverheden eruit te kunnen branden. Ze vroeg hem of hij meestal de hele tijd voor het vuur zat. 'Ja,' zei hij, 'ik moet het zilver niet alleen vasthouden, ik moet er ook naar kijken. Als ik het er te lang in houd, verbrandt het.' Daar dacht ze een tijdje over na en toen vroeg ze: 'Hoe weet u wanneer het proces klaar is?' Glimlachend antwoordde hij: 'Oh, dat is gemakkelijk, als ik mijn gezicht erin weerspiegeld zie.' Als jij vandaag boven het vuur zit, onthoud dan dat God weet wat hij doet, vertrouw hem dus maar. Onthoud ook dat hij niet zal toestaan dat de omstandigheden je kapot maken, dat hij zijn ogen niet van je afhoudt en dat je na het proces meer op Jezus zal lijken en minder op jezelf. En is dat niet wat je wilt? Is dat niet waarom je gebeden hebt?

Dinsdag 6 juli

'Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht' (Efez. 6:10)(NBV).

Je bent verwickeld in een geestelijke strijd.

Akaba leek onneembaar in 1917. Elk leger dat de haven zou naderen, zou reusachtige scheepskanonnen tegenover zich zien. Landinwaarts lag, naar alle kanten uitgestrekt, de kale, waterloze, ongestruide woestijn. Naar het oosten lag het dodelijke 'aambeeld van de zon', de hete zandvlakte langs de tegenwoordige grens tussen Saoedi-Arabië en Jordanië. De Turken geloofden dat Akaba bestand was tegen aanvallen, maar ze hadden het mis. Lawrence of Arabia leidde een strijdmacht van een samenraapsel van ruiters door het aambeeld van de zon. Gezamenlijk riepen ze de lokale bevolking te hulp. Op 6 juli 1917 vielen ze Akaba binnen vanuit het noorden, vanaf de kwetsbare kant. Een climaxmoment in de film *Lawrence of Arabia* is het lange panoramische shot van de Arabieren met hun paarden en kamelen, met Lawrence aan het hoofd. Ze galopperen voorbij de gigantische scheepskanonnen die absoluut niet in staat zijn hen tegen te houden. Waarom niet? Omdat de kanonnen de verkeerde kant op stonden! Akaba viel en de Turkse bezetting van Palestina werd beëindigd. Daarvoor in de plaats kwam een Brits mandaat en uiteindelijk de natie Israël. Het lukte de Turken niet om Akaba te verdedigen omdat ze drie fouten hadden gemaakt: ze kenden hun vijand niet; ze kenden hun zwakste punten niet en ze hadden de juiste wapens niet. Wat kunnen we hieruit leren? 1) Je moet je vijand kennen. Satan zal zijn eigen bestaan bagatelliseren of zelfs ontkennen om je ervan te overtuigen dat 'jij' het probleem bent. Op die manier bestrijd jij het vlees in de kracht van het vlees en verlies je elke keer. 2) Je moet je zwakste punten kennen. Wees eerlijk. Versterk jezelf voor de aanval komt. 3) Je moet je wapens kennen. Gewapend met Gods woord, beschermend gebed en christelijke gemeenschap kun je je vijand de baas.

Woensdag 7 juli

'Alles wat adem heeft, loof de Heer' (Ps. 150:6)(NBV).

Het belang van lofprijzing (1).

In Kansas City stapte een vrouw een ijssalon binnen om een ijsje te kopen. Ze pakte het aan, draaide zich om en stond opeens oog in oog met Paul Newman. Deze was in de stad om *Mr&Mrs Bridge* te filmen. 'Hallo,' zei hij. Zijn stralend blauwe ogen deden haar knieën knikken. Ze slaagde erin voor haar ijsje te betalen en verliet de winkel met bonzend hart. Toen ze weer bij haar positieven was gekomen, besepte ze dat haar ijsje weg was. Ze ging de winkel weer in en zag Newman bij de deur. 'Op zoek naar uw ijsje?' vroeg hij. Ze knikte, niet in staat iets te zeggen. 'U hebt het in uw tas gedaan met uw wisselgeld,' zei hij lachend. Wanneer stond jij voor het laatst met knikkende knieën en een snelle pols voor God en was je hart vol lof voor hem? Kun je je dat niet herinneren, dan hebben eigenbelang, drukke bezigheden of geestelijke genoegzaamheid je misschien verleid om vervulling te zoeken in minder belangrijke zaken. Iemand beschrijft aanbidding als 'verloren in verwondering, liefde en lofprijzing'. De psalmdichter schrijft over het hele scala aan menselijke emoties, maar bovenal richt hij zich op lofprijzing. In zijn laatste psalm schrijft hij: 'Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf, loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid. Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier, loof hem met dans en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit. Loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cymbalen. Alles wat adem heeft, loof de Heer' (v. 1-6).

Donderdag 8 juli

'... laten wij buigen in aanbidding...' (Ps. 95:6)(NBV).

Het belang van lofprijzing (2).

In zijn boek *Good Morning, Merry Sunshine* doet columnist Bob Greene verslag van het eerste levensjaar van zijn dochter. Toen kleine Amanda begon te kruipen schreef hij: 'Ik raak er maar niet aan gewend. Ik lig in bed te lezen of tv te kijken en kijk naar het voeteneind en daar zie ik Amanda's koppie naar me kijken. Ik ben duidelijk een van de voorwerpen geworden die haar fascineren. Maandenlang moest ik naar haar toe, nu kiest ze ervoor naar mij toe te komen. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Het enige wat ik kan bedenken is dat ze het idee leuk vindt dat ze binnen kan komen en naar me kan kijken. Ze verwacht er niets voor terug. Ik kijk haar ook even aan en binnen een paar minuten besluit ze dat ze terug wil naar de woonkamer en dan kruipt ze weg.' Het simpele genoegen van gewoon kijken naar degene van wie we houden is wat we elke keer ervaren wanneer we God lofprijzen en ons in zijn aanwezigheid koesteren. En dat is iets waarvoor we de tijd moeten nemen, anders doen we het niet. Er schuilt een gevaar in elke leer die zich alleen richt op wat we van God willen en die verwaarloost waartoe we zijn geschapen en verlost - hem aanbidden (Openb. 4:11). Hoe moeten we tot God naderen? 'Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan' (Ps. 100:4). Hoe vaak moeten we God prijzen? 'Ik zing u dagelijks zevenmaal lof...' (Ps. 119:164). Waarom moeten we God prijzen? 'Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht' (1 Petr. 2:9).

Vrijdag 9 juli

'Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn' (Jes. 54:17)(NBV).

In het vuur vandaag?

Als je met de drie Hebreeuwse mannen kon praten over hun ervaring met de Heer in de vurige oven, zouden ze het misschien zo beschrijven: 'Het vuur was helemaal om ons heen. Onze mantels stonden in brand, maar wonderlijk genoeg bleef onze huid onaangetaast. We hadden geen idee wat er aan de hand was. Toen bewoog er iets in de as. We waren niet alleen. Plotseling kwam er uit de rook een schitterend glanzend wezen tevoorschijn! We zijn er nooit achter gekomen hoe hij heette. Dat heeft hij ook niet gezegd. Hij zei sowieso niets. Maar alleen al het weten dat hij er was, bracht zo'n troost. Zijn aanwezigheid beschermde ons te midden van de crisis. Het is niet zo dat het vuur uitging of dat de hitte minder werd. Nee, het brandde nog steeds, maar de helderheid van de vlammen werd overtroffen door de helderheid van zijn aanwezigheid. We hebben hem later nooit meer gezien. Hij verscheen alleen maar toen we hem nodig hadden. Een ding weten we echter wel nu we erop terugkijken, we zijn blij dat hij ons uit de aanwezigheid van de slechte koning sleepte en in de aanwezigheid van de Rechtvaardige Koning bracht! In zijn gezelschap leerden we dat 'elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed machteloos zal zijn, en dat ieder die jou in een geding belastert zelf veroordeeld zal worden. Dit is het deel dat de dienaren van de Heer toekomt.'

Ga jij vandaag door een vurige beproeving? Als dat zo is, dan ben je niet alleen - God is met je! Vat moed! Wanneer hij je eruit haalt, zul je hem beter kennen, hem meer vertrouwen en iets te zeggen hebben waardoor anderen naar je zullen willen luisteren.

Zaterdag 10 juli

'Jullie zijn nu lang genoeg om dit gebergte heengetrokken' (Deut. 2:3)(NBV).

Aanvaard je beperkingen.

Leid jij een overvol en overladen leven? Dan ben je net als een automobilist die de weg kwijt is en in plaats van te stoppen om de weg te vragen, als een gek gaat rondrijden tot de benzine op is en hij aan de kant van de weg terechtkomt. We citeren de belofte: 'Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft' (Fil. 4:13). Maar God belooft daarmee niet dat we alles kunnen doen wat we willen, of wat mensen van ons verwachten, of wat anderen doen. God zal ons alleen genade geven om te doen waartoe hij ons geroepen heeft. Jesaja schrijft: 'Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht' (Jes. 40:30-31). Weinig dingen vernederen ons zozeer als falen. God zal ons telkens opnieuw om de berg heen laten trekken tot het landschap zo vertrouwd wordt dat we worden gedwongen om halt te houden en de weg moeten vragen - vooral wanneer we in ons hart weten dat we niet zijn waar God ons hebben wil. Parker Palmer schrijft: 'Ik ben opgegroeid in een cultuur die volhield dat ik alles kon. Dat alles voor me open lag, mits ik er genoeg energie en toewijding in zou stoppen. Dat God de dingen zo gemaakt had en dat meedraaien met het programma het enige was wat me te doen stond. Mijn problemen begonnen toen ik tegen mijn beperkingen (=mislukkingen) begon op te lopen.' Wat is jouw meest pijnlijke beperking? Degene die je eigenlijk niet toe wilt geven? Degene waarvan je niet wil dat iemand hem ziet? Onderken het. Zoek eerlijke feedback. Vraag om Gods hulp bij het aanvaarden van de beperkingen die hij je heeft opgelegd voor je eigen bescherming.