

**Zondag 18 juli**

'... wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren' (Matt. 5:39)(NBV).

Sla niet terug!

Heb je het gevoel dat je als vanzelfsprekend wordt beschouwd? Jij dacht dat ze om je gaven, maar je werd slechts 'gebruikt'. Dat is wat er gebeurt wanneer we ons leven in handen van anderen leggen. Mannen en vrouwen zijn geen scheppers. Ze kunnen niets van ons maken, ze kunnen ons alleen maar gebruiken. Jij snauwde naar je kinderen. Je schreeuwde naar een collega. Je schold tegen de automobilist die je afsneed. Je had weer ruzie met je partner. En nu stort je al je frustraties uit over wie ook maar wil luisteren. Heb je er wel eens aan gedacht dat je boosheid slechts een bijproduct is van de wrok die je je ziel hebt laten binnenkomen? Dat is moeilijk te erkennen, maar je komt niet boven de situatie uit zolang je dat niet hebt erkend. Het antwoord is niet om het af te reageren op je omgeving, maar om het in gebed te brengen bij de Heer en je door hem te laten helpen. Het moet vanbinnen beginnen voordat het vanbuiten zichtbaar wordt. Dat betekent tijd doorbrengen met God zodat hij de gelegenheid heeft jouw wrokgevoelens te vergeven, je pijn weg te nemen, je herinneringen te genezen en je in staat te stellen lief te hebben zoals hij liefheeft. En dat is werk voor God. Probeer dat niet zonder hem te doen! Je zou dit gebed kunnen bidden: 'Vader, ik wil handelen in liefde en niet reageren in boosheid. Help me om niet zo'n kort lontje te hebben en terug te slaan, maar om geduldig te zijn en de andere wang toe te keren. Laat uw liefde vandaag mijn leven beheersen, om Christus' wil, amen.' Dat is een gebed dat God zal beantwoorden, want in 1 Petrus 4:8 staat: 'Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.*

*UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:*

*tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

*Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 12 juli**

'... als olie... die neervalt...' (Ps. 133:2)(NBV).

Olie stroomt naar beneden.

Mensen kunnen je verheffen maar ook laten vallen. Nadat Steve Morrow in april 1993 het doelpunt gescoord had dat Arsenal landskampioen maakte, gooiden zijn teamgenoten hem in de lucht in een rituele viering. Maar ze vingden hem niet goed op toen hij naar beneden kwam, en een in verlegenheid gebrachte Morrow werd op een stretcher het veld afgedragen met een gebroken arm en een zuurstofmasker over zijn gezicht.

De psalmdichter schrijft: 'Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard van Aäron, en neervalt op de hals van zijn gewaad, als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen: leven voor altijd' (v.1-3). God werkt door middel van wetmatigheden. Olie stroomt naar beneden, niet naar boven! Het maakt niet uit of je ondergeschikten je geweldig vinden zolang je baas het daar niet mee eens is. Totdat je begrijpt dat je ontvankelijk zult zijn voor mensen die je om hun eigen redenen willen vertellen hoe geweldig je bent en hoe je de zaak moet runnen. In Gods koninkrijk krijg je geen goedkeuring zolang je geen goedkeuring krijgt van God: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem' (Matt. 17:5).

Wil je voor God iets van betekenis doen, voeg je dan eerst onder leiderschap dat jou kan inspireren, instrueren en op het juiste moment kan vrijzetten voor je roeping. Leer het protocol dat bij de positie hoort. Olie stroomt naar beneden!

**Dinsdag 13 juli**

'Blijf in mijn liefde...' (Joh. 15:9)(NBV).

Doe alsof u thuis bent, Heer (1).

Als we zo'n diepe en voortdurende behoefte hebben aan een relatie met God, waarom lukt het ons dan niet om ons best ervoor te doen? Eén reden is dat we ervan overtuigd zijn dat hij al onze fouten uit het verleden onthoudt en klaar staat om ons huidige doen en laten te veroordelen. Dat is niet het geval. Denk aan de eigenschappen van een goede vriend. Hij accepteert je en maakt tijd voor je. En na zo'n moment voel je je altijd beter. Wat je in een goede vriend waardeert, is precies wat God je vandaag aanbiedt. Hij wil niets liever dan met jou optrekken, nog meer dan jij met hem. 'Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde.' Blevten we werkelijk in zijn liefde, dan kwamen we er zo gekoesterd vandaan dat we ons elke dag weer naar hem toe zouden haasten.

Het woord 'blijven' betekent 'je thuis voelen' in Gods liefde. Ervan overtuigd zijn dat je wordt geaccepteerd als gerespecteerd lid van zijn gezin. Je er op je gemak voelen, voeding en verzorging krijgen door zijn aanwezigheid. Je beschermd voelen omdat je weet dat het de veiligste plek op aarde is. Blijven gaat over de belangrijkste relatie in je leven. Door te blijven zoek je hem, verlang je naar hem, dorst je naar hem, wacht je op hem, zie je, ken je, bemint je en hoor je hem en reageer je op hem. Blijven betekent meer van hem in je activiteiten, gedachten en verlangens. In onze haast om te presteren voor God vergeten we vaak gewoon te genieten van zijn gezelschap. Toch zijn we zo geschapen dat we met minder incompleet zijn. Dat is waarom David schreef: 'Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God' (Ps. 42:2).

**Woensdag 14 juli**

'Blijf in mijn liefde...' (Joh. 15:9)(NBV).

Doe alsof u thuis bent, Heer (2).

Een aantal tips om je beter thuis te voelen in Gods liefde: 1) Zet het eerste deel van de dag voor hem vrij. De psalmist schreef: 'Ik zoek U in de dageraad' (Ps. 63:1)(SV). Als je niet leert God het eerste deel van je dag te geven, zit het er niet in dat je doorbreekt naar een diepere relatie met hem. Elke ochtend zou je tijd vrij moeten maken, een plek moeten zoeken waar je in alle rust kunt lezen en schrijven, denken, studeren, waar je hardop met God kunt praten en ja, ook kunt huilen als je er behoefte aan hebt. 2) Geniet van elk woord van hem. Ontvang wat hij zegt als voedsel, als een schat, als een liefdesbrief. Onthoud dat je leest om iemand te kunnen ontmoeten. Je zoekt niet naar informatie, maar naar intimiteit. Stop en laat op je inwerken wat je gelezen hebt. Laat het diep naar binnen zakken en verwacht een reactie van hem. Die komt er zeker! 3) Praat met en luister naar een persoon, niet een onzichtbare kracht. Wij bejegenen God alsof hij een of andere mystieke kracht is, 'ergens daarbuiten'. Nee, hij wil dat je met hem praat als met een vriend. Hij wil horen van je verzoeken, je zorgen en je bedankjes. Toe maar, neem het risico eerlijk te zijn en verwacht er inzicht van zijn kant voor terug. Neem de tijd om stil te zijn voor hem. Blijf daar tot je 'verbinding' met hem hebt. 4) Schrijf je gedachten en indrukken op. Geen verslag van je dag of een poging tot literatuur, maar een verslag van je persoonlijke wandel met God. Deel je teleurstellingen met hem. Vraag hem om wijsheid. Laat je verzoek staan totdat je leiding ontvangt. Houd de antwoorden bij. Deze simpele gewoontes noemen we 'geestelijke disciplines' omdat ze enige inspanning vereisen, maar de beloning is alle moeite zeker waard.

**Donderdag 15 juli**

'Blijf in mijn liefde...' (Joh. 15:9)(NBV).

Doe alsof u thuis bent, Heer (3).

Als 'blijven' de sleutel is tot 'in overvloed hebben', waarom komen we dan niet zo ver? Ten eerste omdat we denken dat blijven gebaseerd is op onze gevoelens. Maar het gaat om een relatie, niet om een sensatie. Dat komt waarschijnlijk als een opluchting, vooral als je denkt dat je een emotionele roes moet ervaren wanneer je tijd doorbrengt met God. Dat ervaar je niet altijd en dat hoeft ook niet. Kijk maar naar het huwelijk. Blijven is een daad van geloof. Het zegt dat je Gods aanwezigheid in je leven meer waard vindt dan elke directe sensatie. Als je denkt dat je altijd sterke emoties moet ervaren om te kunnen weten dat je bij God geweest bent, dan zul je teleurgesteld zijn en concluderen dat dit alles kennelijk niet voor jou is weggelegd. Maar dat is het wel! Ten tweede komen we niet zo ver omdat we denken dat we in Christus kunnen blijven zonder hem te gehoorzamen. Jezus heeft gezegd: 'Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt' (v. 10). Niet gehoorzamen schept een breuk in je relatie met Christus. Je kunt genieten van een emotionele aanbiddingsdienst op zondag, maar als je er door de week een zondige levensstijl op na houdt, lukt het je nooit in hem te blijven. Een van de mooiste beelden van overvloedig leven is het beeld van wat de spionnen aantroffen in het beloofde land. In de Bijbel staan druiven, die wijn produceren, voor overvloed. 'In het Eskoldal aangekomen sneden ze een rank met één tros druiven af, die ze met zijn tweeën aan een stok moesten dragen' (Num. 13:23). Stel je voor, er waren twee mensen nodig om één tros te dragen. Niet te geloven. Heb je ooit van zo'n overvloed gehoord? Houd dat beeld in gedachten. Herinner je er voortdurend aan dat het toebehoort aan hen die Gods Woord horen en gehoorzamen!

**Vrijdag 16 juli**

'... bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel' (Lev. 17:11)(NBG).

Het bloed van Jezus.

Jeffrey Ebert zegt: 'Toen ik vijf jaar oud was, nog voor de tijd van autogordels en airbags, reed mijn familie op een avond over een landweggetje naar huis. Ik zat op mijn moeders schoot toen een ons tegemoetkomende dronken automobilist op onze wegheft terecht kwam en frontaal op ons botste. Ik herinner me niets meer van de botsing. Wel herinner ik me de angst en verwarring die ik voelde toen ik zag dat ik van top tot teen letterlijk bedekt was met bloed. Toen kwam ik erachter dat het niet mijn bloed was, maar dat van mijn moeder. In die ene seconde toen de twee koplampen haar in de ogen schenen, krulde ze instinctief haar lichaam om het mijne heen. Het was haar lichaam dat tegen het dashboard sloeg, haar hoofd dat tegen de voorruit klapte. Zij ving de schok op, zodat ik die niet hoefde op te vangen. Mijn moeder had veel operaties nodig om van haar verwondingen te herstellen.' Aan het kruis ving Jezus de klap op van onze zonden, en zodra wij ons vertrouwen stellen in hem, verzoent zijn vergoten bloed ons met God. Want God heeft een probleem. De Bijbel zegt dat Gods 'ogen te zuiver zijn om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen' (Hab. 1:13). En God lost dat probleem dus op door ons een positie te geven 'in Christus' en ons 'door het bloed' te zien. Iemand schreef het lied: 'Wanneer God kijkt naar mij, ziet hij niet wat ik heb gedaan, hij ziet alleen het bloed van zijn gekruisigde Zoon.' Gods Woord zegt dat het bloed verzoening bewerkt door de ziel. Het Engelse woord voor verzoening, 'atonement', kun je splitsen in 'at-one-ment'. Geweldig, het bloed van Jezus overbrugt de kloof en maakt ons 'one', één met God!

**Zaterdag 17 juli**

'Daniël nu onderscheidde zich... door zijn buitengewone begaafdheid' (Dan. 6:4)(NBV).

Streven naar uitmuntendheid.

Daniël wordt herinnerd om drie dingen: 1) trouw aan godvruchtige principes, zelfs al brengen die je in een leeuwenkuil; 2) een open oor voor Gods Woord en het vastleggen ervan; 3) een houding die in alles naar uitmuntendheid streeft. John Gardiner zei: 'De maatschappij die het streven naar uitmuntendheid van een loodgieter geringschattend afdoet omdat zijn werk maar een gewone bezigheid is, en die gepruts in de filosofie tolereert omdat het een verheven bezigheid is, zal noch goed loodgieterwerk noch een goede filosofie hebben. Noch haar buizen noch haar theorieën zijn 'doortimmerd'.' Horace Mann was een van Amerika's grootste onderwijsdeskundigen. Als advocaat (niet als leraar dus) ging hij in 1837 de politiek in en werd voorzitter van de *Massachusetts State Senate*. Als visionair zag hij grote mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nationaal openbaar onderwijsstelsel. Zijn inspanningen resulteerden in de oprichting van de eerste *Board of Education* als 'een experiment'. Toen hem de positie van leider van de Board werd aangeboden, drongen zijn vrienden erop aan dat hij zou bedanken. Zij geloofden dat zijn politieke loopbaan kon uitlopen op een gooi naar het presidentschap van de VS. Maar Mann nam de functie wel aan. Tegen zijn teleurgestelde vrienden zei hij: 'Als de titel niet eervol genoeg is, dan is het duidelijk aan mij om die eervoller te maken!' De baan had niet alleen weinig prestige, het jaarsalaris was slechts een fractie van wat hij als advocaat had verdiend. Hierover zei hij: 'Een ding is zeker; als ik leef en een goede gezondheid geniet, dan zal ik meer aan goeds doen dat dat hele jaarsalaris.' En dat deed hij. Vanuit zijn positie schonk hij Massachusetts een openbaar onderwijsstelsel dat door andere staten werd overgenomen en dat in de loop der jaren de levens van talloze kinderen zou verrijken. Streef dus naar uitmuntendheid!