

Zondag 3 oktober

'Toen beleed ik u mijn zonde...' (Ps. 32:5)(NBV).

Geheimen (2).

Op Bird Island, North Carolina, staat verborgen tussen de zandduinen een brievenbus waarop staat 'verwante geesten'. Er zitten opschrijfboekjes en pennen in die bezoekers kunnen gebruiken om hun gedachten en gebeden in alle anonimiteit vast te leggen. Auteur Zoë Elmore zegt: 'Ik sta verbaasd als ik lees wat mensen hebben geschreven, hartverscheurende bekentenissen, hun diepste en donkerste geheimen, gebeden van wanhoop. Sommige mensen zijn bereid om dingen neer te pennen die ze nooit met familie of vrienden zouden delen en die ze dan op een afgelegen eiland in een brievenbus stoppen. Deze schrijfsels zijn een indicatie van ieders behoefte om te worden gehoord in een veilige omgeving. De behoefte om van ons af te praten zonder onderbreking of veroordeling. Als kind van God hebben wij een ware Verwante Geest bij wie we ons hart kunnen uitstorten. Zijn naam is Jezus en je hoeft hem alleen maar aan te roepen. Hij staat klaar om te luisteren naar je diepste angsten en meest persoonlijke gedachten. Misschien zijn er dingen die je graag wilt delen; geheimen die je al te lang verborgen hebt gehouden. Dan heb ik goed nieuws voor je. Het is mogelijk om vrijheid te ervaren zonder Bird Island te bezoeken! Roep de Naam van Jezus aan, stort je hart vrijmoedig uit. Hij is aanwezig en hij luistert.' Wanneer je dat doet, zei David, dan krijg je een nieuwe start, begin je met een schone lei. God rekent je niets aan en jij houdt niets voor hem achter. Toen ik het allemaal binnenhield, hield de druk nooit op. Toen liet ik het naar buiten komen en ik zei: ik maak schoon schip met mijn fouten voor God. Toen was plotseling de druk weg, mijn schuld opgeheven en mijn zonde verdwenen (zie Ps. 32:1-5). Een fantastisch gevoel!

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Maandag 27 september

'De verlangens van een luiaard worden niet vervuld, een vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd' (Spr. 13:4)(NBV).

Je beste beentje voor!

Romana Banuelos was achttien jaar oud toen ze door haar echtgenoot in de steek werd gelaten en alleen voor haar twee kinderen moest zorgen. Ze woonde in Mexico, was straatarm, had nergens voor geleerd en sprak geen Engels. Maar dat weerhield haar niet. Ze had een droom en weigerde die los te laten. Met slechts een paar dollars op zak zette ze koers richting Los Angeles, waar ze haar zeven dollars gebruikte om een taxi te nemen naar het huis van een ver familielid. Romana weigerde op kosten van anderen te leven. Ze vond direct een baantje als bordenwasser, plus een tweede baan als tortillabakker van 12 uur 's nachts tot 6 uur 's morgens. Het lukte haar om zodoende 500 dollar te sparen. Dat geld gebruikte ze om te investeren in haar eigen tortillamachine. Na verloop van tijd en na veel hard werken en studeren werd ze de eigenares van *Ramona's Mexican Food Products*, het grootste Mexicaanse levensmiddelenbedrijf ter wereld. En dat is nog niet alles. Ze was de eerste Mexicaans-Amerikaanse vrouw die een regeringsfunctie kreeg en werd persoonlijk door President Nixon benoemd tot minister van Financiën. Romana Banuelos is een voorbeeld van wat Eisenhower zei over hoe dromen en discipline de aanzet voor onze toekomst zijn: 'We slagen alleen als we in ons leven, of in een oorlog of waarin dan ook, een enkel doorslaggevend doel vaststellen en alle andere overwegingen aan dat ene doel ondergeschikt maken.' Of je nu burgers bakt of termijnzaken regelt, onthoud deze woorden: 'De verlangens van een luiaard worden niet vervuld, een vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd.' God zal alleen zijn zegen verlenen aan je beste poging, zet vandaag dus je beste beentje voor!

Dinsdag 28 september

'Dat zijn de kinderen die God... aan mij... heeft geschonken' (Gen. 33:5)(NBV).

De liefde van je kind.

Het is gemakkelijk om te klagen over dingen die je niet hebt, en de dingen die je wel hebt over het hoofd te zien of vanzelfsprekend te vinden - simpele dingen die je leven verrijken! Misschien zal dit verhaal van James Dobson je helpen je perspectief te veranderen.

'Een tijdje terug bestrafte een vriend van mij zijn dochtertje van drie omdat ze een rol gouden inpakpapier had verspild. Ze hadden het niet breed en het irriteerde hem toen ze probeerde een doos te versieren voor onder de kerstboom. Maar goed, de volgende ochtend kwam het meisje met het cadeau naar haar vader toe en zei: 'Dit is voor jou, pap.' Hij voelde zich opgelaten over zijn eerdere overtrokken reactie. Maar hij werd opnieuw boos toen hij de doos openmaakte en zag dat deze leeg was. Hij riep uit: 'Weet je dan niet dat als je iemand een pakje geeft er ook iets in moet zitten?' Het meisje keek hem met betraande ogen aan en zei: 'Maar papa, hij is niet leeg. Ik heb er kusjes in geblazen. Ik heb hem vol gedaan met mijn liefde en speciaal voor jou ingepakt.' Hij was van zijn stuk gebracht. Snel sloeg hij zijn armen om haar heen, knuffelde haar en vroeg haar om vergeving. Mijn vriend vertelde me dat hij die gouden doos nog jaren had bewaard naast zijn bed. Telkens wanneer hij ergens in teleurgesteld was, nam hij er een denkbeeldige kus uit en dacht aan de liefde van het kind dat hem erin gestopt had. In zekere zin heeft iedere ouder een gouden doos gekregen, vol met de onvoorwaardelijke liefde van onze kinderen. Er is geen kostbaarder bezit.'

Woensdag 29 september

'[Samgar] doodde zeshonderd Filistijnen met een ossenprik' (Recht. 3:31)(NBV).

Samgars geheim (1).

'Samgar doodde zeshonderd Filistijnen met een ossenprik. Zo bevrijdde hij ook Israël' (Recht. 3:31). Samgar was een gewone boer die een akker bezat, maar hij was bereid ervoor te vechten. Zijn kansen waren niet al te best: 600 tegen 1. Maar tegen alle verwachtingen in redde hij zijn akker en bevrijdde Israël. Je kunt dus klein beginnen en uiteindelijk anderen geweldig zegenen. 'Kijk niet neer op dit kleine begin, want de Here is blij te zien dat het werk begint...' (Zacharia 4:10)(HetBoek). Elke eik is als eikel begonnen. Tom Monaghan startte *Domino's Pizza* in 1960 met één klein zaakje. Acht jaar hield hij met moeite het hoofd boven water. Toen zijn zaak tot de grond toe afbrandde, betaalde de verzekering hem maar een cent per dollar om zijn verlies te dekken. Het enige wat hij kon was pizza's maken, daarom begon hij een nieuwe zaak. Hij werkte 100 uur per week. Tot op dat moment had hij slechts één week vakantie opgenomen - voor zijn huwelijksreis. Tegen 1971 had hij 1,5 miljoen schulden. Maar hij bleef doen waar hij goed in was: pizza's maken. En hij probeerde iets nieuws uit. Hij beperkte zijn menu tot alleen pizza's en besloot deze zonder extra kosten heet en vers bij de klant thuis te bezorgen. Het werkte. Tegen 2007 had *Domino's Pizza* 6100 zaken in heel Amerika en in andere landen. Tegenwoordig behoort tot hij de rijksten van het land en geeft hij het meeste van zijn winst aan liefdadige instellingen. Wat was zijn geheim? Hij begon met wat hij had. Hij vocht voor wat hij meende dat zijn door God gegeven doel was. En toen hij onderuit ging, krabbelde hij weer overeind.

Donderdag 30 september

'[Samgar] doodde zeshonderd Filistijnen met een ossenprik' (Recht. 3:31)(NBV).

Samgars geheim (2).

Het was een gevaarlijke tijd waarin Samgar leefde. Filistijnse bendes hielden huis op het platteland en beroofden de mensen: 'Onder Samgar... begaf geen karavaan zich nog op weg. Wie toch op reis moest, nam de kronkelpaden' (Recht. 5:6). Samgars enige wapen was een ossenprik, een lange houten staf met een metalen uiteinde dat werd gebruikt om ossen mee aan te sporen. Maar pas toen hij werd aangevallen ontdekte hij wat het ding nog meer kon. Begrijp dit goed: God heeft jou een 'ossenprik' gegeven, iets wat je kunt gebruiken om te overwinnen in de situatie waarin je nu zit. Als je God ernaar vraagt, zal hij je laten zien wat het is. Net als de jongen met de vijf broden en de twee vissen zal God iets kleins nemen, het zegenen en het vervolgens vermenigvuldigen om anderen te zegenen. De Bijbel zegt dat we moeten 'blijven aandringen, of het nu uitkomt of niet' (2 Tim. 4:2). In het woord 'aandringen' zit iets van 'bereid', 'gereed', 'ogenblikkelijk'. In 'of het uitkomt of niet' zit iets van 'tijd', 'seizoen' en ook 'gelegenheid'. Je moet je nu voorbereiden, wanneer het lijkt alsof er niets gebeurt, omdat de tijd, je seizoen zal veranderen en de gelegenheid om te handelen zich plotseling zal voordoen. Zodra dat gebeurt, moet je bereidwillig klaar staan. In het leven komen kansen naar je toe of gaan aan je voorbij. Op de universiteit zei een docent tegen Martin Luther King dat als hij zulke hoogdravende woorden bleef gebruiken, hij nooit een effectief spreker zou kunnen worden. Je vraagt je af wat deze docent gedacht heeft toen hij luisterde naar de 'I have a dream' speech van Dr. King en toen hij zag hoe deze om burgerrechten streed. Wat is jouw ossenprik? Gebruik hem en God zal je zegenen!

Vrijdag 1 oktober

'... uitgekozen... om het evenbeeld te worden van zijn Zoon...' (Rom. 8:29)(NBV).

Zien mensen Jezus in jou?

Bill was een dronkaard, bekeerd tijdens een evangelisatiecampagne. Voor zijn bekering had hij een reputatie opgebouwd als zwerver en alcoholist voor wie er geen hoop leek. Maar toen hij zijn leven aan Christus gaf, veranderde alles. Hij werd de meest liefdevolle persoon op de zendingspost. Hij vulde zijn dagen met het doen van de klusjes die voorhanden waren. Niets van wat hem gevraagd werd, vond hij te min. Of hij nu braaksel moest opruimen van zieke alcoholisten of wc's moest schrobben die vies waren achtergelaten, Bill deed het allemaal met een dankbaar hart. Je kon van hem op aan dat hij iedereen die binnen kwam lopen, van voedsel voorzag, uitkleedde en in bed stopte als hij daar zelf niet toe in staat was. Toen de directeur van de post op een avond zijn evangelieboodschap had gebracht aan de gebruikelijke verzameling plechtige mannen met gebogen hoofden, kwam er een van hen naar voren en knielde voor gebed, terwijl hij het uitriep naar God om hem te helpen veranderen. De berouwvolle dronkaard bleef maar roepen: 'O God, maak me zoals Bill! Maak me zoals Bill! Maak me zoals Bill!' De directeur boog zich naar hem toe en zei: 'Zou je niet beter kunnen bidden: 'Maak me zoals Jezus?' De man dacht daar kort over na, keek op en vroeg: 'Lijkt hij op Bill?' Leef zo dat anderen Jezus in jou zien!

Zaterdag 2 oktober

'... u wilt dat waarheid mij vervult' (Ps. 51:8)(NBV).

Geheimen (1).

Lisa Whittle zegt: 'Pornografie, kooplust, eetstoornissen ontwikkelen zich in afzondering. Wat we kijken, denken, hoe we onze tijd besteden zijn de 'geheime plaatsen' die Satan gebruikt. Het is niet dat we niet eerlijk willen zijn, maar angst voor ontdekking houdt ons gevangen. Als Satan ons zover krijgt dat we onze geheimen begraven, kunnen we niet effectief zijn voor God. Onze privé zonden zullen ons verteren, zodat we ons bedrieglijk en onwaardig voelen. De waarheid is dat wij degenen zijn die onszelf niet liefhebben en aanvaarden, niet God! "Hij brengt naar het licht wat diep verborgen is" (Job 28:11), omdat hij uit is op de waarheid diep van binnen.' Probeer dus eerlijk te zijn. Merk je dat je een leugen zit te vertellen, stop dan, geef het toe en bied je excuses aan. Ja, gênant, maar de volgende keer bedenk je je wel twee keer! Ontwikkel een sterk geloof. Laat authenticiteit een prioriteit zijn. Versterk je wandel met God door dagelijks gebed en bijbellezen. Let op je motivaties. Zorg ervoor dat de verbeterpunten waaraan je werkt, niet alleen zijn bedoeld om anderen te imponeren. Waardeer de eigenschappen die je van God gekregen hebt. Maak een lijst en kijk er af en toe eens naar als je je 'minder dan' voelt. Waardeer je eigen oordeel. Kijk naar je prestaties tot nu toe en naar eerdere, goede beslissingen van jezelf. Iemand zei: 'Denk onafhankelijk, kijk wat bij jou past ongeacht wat de rest van de wereld ervan zegt.' Probeer niet langer perfect te zijn of supergeestelijk over te komen. Openheid betekent leven zonder pretenties en anderen toestemming geven transparant te zijn. Vergeet niet dat mensen die het ogenschijnlijk allemaal voor elkaar hebben ook zo hun momenten hebben, en soms is instorten een manier om alles weer op een rijtje te krijgen. Leef met een echtheid die anderen zullen willen nabootsen. Eerlijkheid roept eerlijkheid op. Mensen weten het wanneer jij echt bent.