

Zondag 31 oktober

'Laat uw leven niet beheersen door geldzucht...' (Hebr. 13:5)(NBV).

Het is maar geld.

Vaak denken we dat het doel van werken is dat we genoeg geld vergaren zodat we kunnen stoppen met werken. Maar dat is niet zo. Als je werk geen vervulling brengt, zul je er uiteindelijk een hekel aan krijgen. Dat is nu eenmaal zo, of je nu veel of weinig verdient. Geld alléén is het niet waard om je leven aan te geven.

John Ortberg schrijft: 'Ik heb een vriend. Een zakenman. Hij is nu in de zeventig. Jaren geleden bezocht ik zijn kerk waar hij een geweldige boodschap bracht. Na de dienst maakten we een praatje en hij zei: 'Toen ik jong was, had ik altijd het gevoel dat ik de pastorale kant op moest.' 'Waarom heb je dat dan niet gedaan?' vroeg ik. 'Ach, toen het er echt op aan kwam, telde toch het geld.' Hij deed het niet slecht in de zakenwereld, daarom gaf hij verder geen gehoor aan wat hij ervoer als Gods roeping op zijn leven. Nu had hij financiële zekerheid, maar weinig tijd over. Het is maar geld! We raken ervan in de knoop, liggen er 's nachts van wakker, piekeren erover, zijn bezorgd, broeden plannen uit, ruilen onze integriteit in om er een beetje meer van te krijgen... en we zitten erover in dat iemand anders er mogelijk beslag op kan leggen. Het is maar geld! Het is nooit een reden om Christus niet te volgen. Het is nooit een reden om niet te doen waartoe hij je geroepen heeft.'

Billy Graham sloeg de spijker op de kop toen hij zei: 'Als iemand zijn houding t.o.v. geld op orde heeft, zal het helpen elk ander gebied van zijn leven op orde te brengen.' Er is niets mis met geld verdienen en van geld genieten, maar 'laat uw leven niet beheersen door geldzucht.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 25 oktober

'... u zalft mijn hoofd met olie...' (Ps. 23:5)(NBV).

Pure olie.

Er zijn twee redenen waarom een herder zijn schapen met olie insmeert. Ten eerste om insecten te weren. Als die de kans krijgen eitjes te leggen in het zachte weefsel van een schapenneus, kan het schaap er gek van worden. De ooiën stoppen met melk geven en de lammeren met groeien. Daarom smeert de herder zijn schapen in met een olieachtig insectenwerend middel dat de vijand op afstand houdt en de kudde op zijn gemak. De tweede reden is om wondjes te genezen. De meeste wondjes komen van het leven in de kudde. Daarom inspecteert de herder zijn schapen regelmatig, omdat hij niet wil dat een vandaag opgelopen wondje morgen een infectie wordt. Of de omstandigheden je nu horendol maken of dat je wonden hebt opgelopen als gevolg van het leven met de kudde, ga altijd naar de Herder. Ga vóór je naar iemand anders toe gaat, naar God, want 'hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden' (Ps. 147:3). Buig dan voor hem. Om te kunnen worden gezalft moeten de schapen hun kop buigen en de herder de olie laten toebrengen. Verneder jezelf, roep de Heer aan. 'Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten?' (Luc. 18:7). David schrijft: 'met pure olie ben ik overgoten' (Ps. 92:11). De olie van gister wordt snel smerig van het vuil van de reis, daarom moet je dagelijks naar God toe en hem vragen je te bekrachtigen met zijn Geest. Een schaap begrijpt niet hoe de olie werkt, maar dat hoeft hij ook niet. Het is voldoende om te weten dat er in de aanwezigheid van zijn herder iets gebeurt wat nergens anders gebeurt.

Dinsdag 26 oktober

'... mijn beker vloeit over...' (Ps. 23:5)(NBV).

Hij is een God van overvloed.

Paulus schrijft: 'Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken' (Efez. 3:20). Onze God is een God van overvloed! In de Bijbel is de overvloeiende beker een krachtig symbool. Zolang je beker vol bleef, was je welkom. Werd hij leeg gelaten, dan was dat een hint van de gastheer dat het tijd werd om te vertrekken. Genoot hij echt van je gezelschap, dan bleef hij je beker vullen tot het over de rand liep en op tafel terecht kwam. Vloeit jouw beker vandaag over? Dat betekent dat je welkom bent aan Gods tafel. Je plekje is gereserveerd. Niemand kan jouw plaats innemen, en in je behoeften wordt ruim voorzien. F.B. Meyer schreef: 'Welke zegen er ook in je beker zit, hij stroomt over, zo zeker als wat. Bij God is het kalf altijd het vette kalf, de mantel altijd de mooiste mantel, de vreugde onuitsprekelijk, de vrede boven denken. Gods wegen worden altijd gekarakteriseerd door rijke overvloed.' Het laatste waar we ons op aarde dus ongerust over hoeven maken is of we de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Onze beker vloeit over. Neem nu genade: 'maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger' (Rom. 5:20). Overvloed is overschot, meer dan genoeg. De beker die God geeft vloeit over van genade. Ben je bang dat hij leeg zal raken? Dat je garantie zal aflopen? Dat je fouten te erg zijn? Geen sprake van! Voordat Paulus christen werd, trok hij rond om christenen te vervolgen, gevangen te nemen en te doden. Toch schreef hij: 'Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken' (1 Tim. 1:14). Wat je ook vandaag nodig hebt, God heeft het - in overvloed. Vraag hem er naar en geloof hem ervoor!

Woensdag 27 oktober

'Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven'
(Ps. 23:6)(NBG).

Zeker weten.

Laten we dit gedeelte stuk voor stuk bekijken.

'Ja, heil en goedertierenheid.' Mensen kunnen je teleurstellen, maar heil en goedertierenheid (geluk en genade)(NBV), ja, zijn zo zeker als wat! 'Bij wie (God) geen verandering is of zweem van ommekeer' (Jak. 1:17) (NBG). Onze toewijding aan God kan verzwakken, maar zijn toewijding aan ons nooit, 'als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw' (2 Tim. 2:13). David zei niet: misschien, mogelijk, ik hoop het, ik heb zo het vermoeden. Nee, hij zei: ja. En dat is een belofte waarop je kunt staan. 'Zullen mij volgen.' Dat klinkt als een andere belofte die God aan zijn volk deed:

'De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden...' (Deut. 28:2) (NBG). Let op de woorden: volgen, over u komen, uw deel worden. Je komt er niet onderuit! Gods geluk en genade volgden Jona tot aan de bodem van de zee, Daniël tot in de leeuwenkuil en Johannes tot in zijn ballingschap, waar de hemel voor hem geopend werd. Stop even en kijk terug. Denk aan de netelige situaties waar God je doorheen gesleept heeft, de puinhoop die hij heeft helpen opruimen, de deuren die hij geopend heeft en wat zie je? Zegeningen die je niet verdient, die je niet kunt ontlopen en die elke ochtend nieuw zijn. Bij God is het volmondig ja!

'Al de dagen van mijn leven.' Denk aan de dagen die voor je liggen en wat zie je? Dagen thuis met opgroeiende kinderen? Dagen in een saaie baan, worstelend om hogerop te komen? Dagen in eenzaamheid en slechte gezondheid? Dagen van zorgen voor een zieke geliefde? Dagen van worstelingen met teleurstelling en depressiviteit? 'Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.' Geluk en goedheid om uit te delen en genade en liefde om te vergeven; je zult nooit een dag zonder zitten!

Donderdag 28 oktober

'... ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen' (Ps. 23:6)(NBV).

De hemel - je Thuis.

Wanneer we jong zijn heeft de hemel niet zo'n aantrekkingskracht. We hebben teveel dromen over dingen als liefde, trouwen, kinderen krijgen, banen enzovoorts. Ouder worden is Gods manier om ons gericht te houden op ons ware thuis. En hoe zit het met de dood? Christenen worden niet begraven, maar gezaaid. Paulus schrijft: 'Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt' (1 Kor. 15:42-43). Calvin Miller schrijft: 'De wereld is arm omdat haar schat begraven ligt in de hemel en al haar schatkaarten van de aarde zijn.' Ken je het verhaal van het gevonden vogeltje Putsy? Toen niemand haar wilde, gaf men haar aan Sue. Ze werden dikke vrienden. Op een dag deed het vogeltje iets ongelofelijks. Het tikte op haar schouder en fluisterde haar een adres in Wisconsin in. Sue was stomverbaasd. Ze ontdekte dat het adres echt bestond, ging erheen en trof er een man die John Stooabants heette. 'Hebt u een parkiet?' vroeg ze de man. 'Die had ik, ik mis haar verschrikkelijk,' antwoordde hij. Toen hij Putsy zag, was hij dolblij. 'Weet u,' zei hij, 'ze weet zelfs haar telefoonnummer.' Dit verhaal is niet zo raar als je denkt. Wij hebben namelijk allemaal een eeuwig adres in ons. God heeft de eeuw in ons hart gelegd (zie Pred. 3:11). Diep van binnen weten we dat we nog niet thuis zijn, laten we daarom niet leven alsof dat wel zo is. Zou jij permanent in een hotel willen wonen? Het ergste is niet dat je je ver van huis voelt als je dat bent, maar dat je je thuis voelt wanneer je dat niet bent. En we zijn nog niet thuis, want ons vaderland is in de hemel (Fil. 3:20)(zie WB).

Vrijdag 29 oktober

'[Elia zei:]Ga weer. Tot zevenmaal toe' (1 Kon. 18:43)(NBG).

Sta op en ga weer.

'Tegen Achab zei Elia: '... ik hoor het geruis van de stortregen al.'... Zijn knecht droeg hij op: 'Ga jij eens kijken, de kant van de zee uit.' De knecht ging kijken, maar toen hij terugkwam zei hij: 'Er is niets te zien.' Zeven keer stuurde Elia hem terug, en toen de knecht voor de zevende keer was gaan kijken zei hij: 'Er komt een klein wolkje uit zee opzetten, niet groter dan een handpalm.' Daarop zei Elia: 'Ga snel naar Achab en zeg hem dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken, anders zal de regen hem de weg afsnijden.' In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los' (v.41-45). Merk op dat Elia zeven keer zei dat zijn knecht moest gaan kijken! Je moet volhouden! Doe je dat niet, dan mis je wat God voor je heeft. Bovendien, als je kleine wonderen 'als eens manshand' (NBG) niet herkent en waardeert, dan mis je de grotere die zo wezenlijk zijn voor je toekomst.

Om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen moest Beth Anne DeCiantis een marathon lopen in minder dan twee uur en 45 minuten. Na 2 uur en 43 minuten, met nog twee minuten over, begon ze aan het laatste rondje. Een paar honderd meter voor de finish struikelde ze en viel. Versuft bleef ze 20 seconden liggen. De menigte schreeuwde haar toe dat ze moest opstaan. De klok tikte door, nog een minuut te gaan. Beth Anne kwam met moeite overeind en begon te lopen. Een paar meter voor de finish, met nog 10 seconden te gaan, viel ze opnieuw. Terwijl de menigte haar toejuichte kwam ze op handen en voeten over de streep. Haar tijd? Twee uur, 44 minuten en 57 seconden. Het woord voor jou voor vandaag is: sta op en ga weer.

Zaterdag 30 oktober

'... volgens zijn voornemen geroepen...' (Rom. 8:28)(NBV).

Ken je levensvisie.

Niemand kan jou een visie voor je leven geven, maar het volgende kan je op weg helpen als je ernaar op zoek bent:

1) Kijk wat er in je leeft. Wat raakt je? Wat maakt je enthousiast? Paulus zei: 'Dat ik verkondig... ik kan niet anders...' (1 Kor. 9:16). 2) Kijk achter je. Wat heeft het leven je geleerd? Ervaring voorziet ons van de wijsheid die nodig is om onze bestemming te realiseren. Wat vertelt je verleden je over je toekomst? 3) Kijk om je heen. God roept ons nooit alleen. Mozes had 70 oudsten nodig. Jezus koos 12 discipelen uit. Paulus had het over mensen die met hem samenwerkten. Als jij je bestemming wilt vervullen, heb je de juiste mensen in je leven nodig. 4) Kijk voor je. Helen Keller zei: 'Het enige wat erger is dan blind zijn is wel kunnen zien maar geen visie hebben.' Wat zie jij als je met geloofsogen kijkt? Augustinus zei: 'Geloof is vertrouwen wat je niet ziet, en de beloning van geloof is zien waarop je vertrouwt.' 5) Kijk naast je. Welke bronnen heb je tot je beschikking? Zoals boeken, cd's, conferenties en mentoren? Als je visie niet groter is dan jezelf, is hij niet van God. En hoe groter hij is, hoe meer bronnen ervoor nodig zijn. 6) Kijk boven je. Jeremia schrijft: 'Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels, ze komen niet van de Heer' (Jer. 23:16). We zijn 'volgens zijn voornemen geroepen', niet omdat het zo nodig is, omdat de deur openstaat of ons talent zal worden gewaardeerd en beloond. Je visie moet je door God bepaalde bestemming vervullen, niets anders. Dus, wat staat je te doen, je visie onderkennen, je visie tot leven wekken of je opnieuw richten op je visie?