

Zondag 12 december

'Spreek hem moed in...' (Deut. 1:38)(WV).

Toon waardering.

Sommigen van ons zijn 'zelfstarters' en hebben maar weinig of geen waardering nodig, de rest van ons heeft er regelmatig behoefte aan. God zei tegen Mozes dat hij Jozua, zijn plaatsvervanger, moest bemoedigen omdat hem een grote taak wachtte. Zelfs Paulus had waardering nodig: '... we werden van alle kanten belaagd... Maar God geeft moed aan wie terneergeslagen is, en door de komst van Titus heeft hij ook ons moed gegeven' (2 Kor. 7:5-6). Wanneer je waardering toont, doe je Gods werk! We denken vaak geweldige dingen over mensen, maar we vertellen het ze nooit. Waardering werkt alleen wanneer je er uitdrukking aan geeft. Een psycholoog had een gesprek met de zoon van een succesvol zakenman. De jongen had geweigerd de familiezaak over te nemen na zijn vaders dood, hoewel het hem veel zou opleveren. De jongen verklaarde: 'U weet niet wat voor relatie ik met mijn vader had! Hij was een harde, gedreven man. Hij wilde mij zelfvertrouwen bijbrengen en meende dat hij dat het best kon doen door mij nooit te bemoedigen of te prijzen. Elke dag deden we een balspel in de tuin. De bedoeling was dat ik tien keer achterelkaar de bal moest vangen. Dat lukte meestal acht of negen keer, maar bij de tiende worp deed hij altijd iets onverwachts zodat ik hem niet zou vangen. Hij gooide hem op de grond of over mijn hoofd, zodat ik hem met geen mogelijkheid kon vangen.' Hij stopte even en zei met tranen in zijn ogen: 'Dat is waarom ik hier weg moet. Ik wil die tiende bal vangen.' Deze jonge man groeide op met het gevoel dat hij nooit goed genoeg kon zijn om zijn vader te behagen. Klinkt je dat bekend? De Bijbel zegt: 'Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op' (Spr. 12:25). Toon dus waardering.

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Maandag 6 december

'... acht de ander hoger dan uzelf' (Rom. 12:10)(NBV).

Hoe benader jij mensen?

Men zegt wel dat William Gladstone en Benjamin Disraeli grote leiders waren, maar ook felle rivalen. De liberaal Gladstone wordt door velen gezien als de beste verpersoonlijking van het karakteristiek Victoriaanse Engeland. Hij bekleedde diverse politieke ambten, was een groot redenaar, was minister van financiën en een man met een onwankelbare moraal. Vier keer werd hij premier van Groot-Brittannië, de enige persoon in de geschiedenis die die eer te beurt viel. Onder zijn leiderschap ontwikkelde Engeland een nationaal onderwijsstelsel, stelde parlementaire hervormingen in en gaf stemrecht aan een grote groep mensen uit de werkende klasse. Disraeli, twee keer premier, had een heel andere achtergrond. Op zijn dertigste ging hij de politiek in en bouwde een reputatie op als diplomaat en sociaal hervormer. Zijn grootste prestatie was dat hij het brein was achter Englands aankoop van het Suezkanaal. Beide mannen presteerden veel. Maar wat hen onderscheidde was hun benadering van mensen. Het verschil kan het best worden geïllustreerd aan de hand van een verhaal dat verteld wordt door een jonge vrouw die op twee achtereenvolgende avonden met ieder van de twee rivaliserende staatsmannen dineerde. Op de vraag wat ze van hen vond zei ze: 'Toen ik de eetzaal verliet nadat ik naast de heer Gladstone had gezeten, dacht ik dat hij de slimste man van Engeland was. Maar nadat ik naast de heer Disraeli had gezeten, had ik het gevoel dat ik de slimste vrouw van Engeland was.' Wat we hieruit kunnen leren is dit: goede leiders winnen het geloof, het vertrouwen en de vriendschap van de mensen die ze leiden, door niet zelf in de schijnwerpers te gaan staan maar de ander erin te zetten. In wezen werkt dit principe bij iedereen. Dat is waarom de Bijbel zegt dat we de ander hoger moeten achten dan onszelf.

Dinsdag 7 december

'... en toen was het water een rivier...' (Ezech. 47:5)(NBV).

Doe je oude meetlint weg!

Paulus schrijft: 'Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, [aan hem komt de eer toe]' (Efez. 3:20). Jij zegt: 'Met mijn gebrek aan onderwijs, met mijn kleine inkomen, slechte gezondheid en eerder gemaakte fouten zie ik niet in hoe ik kan slagen.' Doe je oude meetlint weg als je met God te maken hebt! Ezechiël had een visioen. Hij zag een rivier stromen vanuit de tempel: 'Met een meetlint in zijn hand... mat [de man]1000 el. Daar liet hij mij door het water waden: het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden: het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden: het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier... Hij zei tegen mij: ... Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven... Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom' (Ezech. 47:3-12). Zie je dat deze rivier vanuit God stroomt? Hij is degene die je toekomst bepaalt en beslist over je overvloed. Wie er ook zaait of oogst, God doet groeien (zie 1 Kor. 3:7). Wie bepaalt de mate van je zegen? God! Doe dus je oude meetlint weg!

Woensdag 8 december

'Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen' (Matt. 6:34)(NBV).

Bezorgdheid is te overwinnen.

Het meeste waarover we inzitten, gebeurt gewoon nooit, of blijkt beter uit te pakken dan we hadden gedacht. Bezorgdheid is, net als geloof, een geestelijke macht. Als een magneet trekt het precies die dingen aan die we vrezen, verduistert ons oordeel en verdraait ons perspectief. God heeft nooit gewild dat we de lasten van morgen vandaag met ons zouden meesjouwen. Drie stappen daarom om je te helpen bezorgdheid te overwinnen:

1) Vervang het. Tegen iemand zeggen dat hij zich geen zorgen hoeft te maken werkt niet. Bezorgdheid is als een emotionele kramp. De enige manier om die te doorbreken is door hem te vervangen. 'Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient' (Fil. 4:8). Met andere woorden, zet een andere zender op! 2) Analyseer het. '... angst [vrees] veronderstelt straf...' (1 Joh. 4:18). Bezorgdheid is tergend, je verbeelding gaat met je aan de loop en verzint allerlei angstige scenario's. Maar het is ook onlogisch; wanneer je het rationeel en systematisch op een rijtje zet, verliest het zijn macht over jou. 3) Sta erboven. Een welbekend voorganger vloog op een dag over de Mississippi toen de hemel plotseling donker kleurde. 'We kunnen niet zien waar we heengaan!' riep hij uit. Kalm antwoordde de piloot: 'We hoeven alleen maar boven de bodemwarmte, het stof en de damp uit te stijgen.' Nadat ze 1000 voet waren geklommen kwamen ze in een prachtige heldere wereld. Corrie ten Boom noemde geloof 'de radar die door de mist heen dringt'. Wanneer bezorgdheid je probeert in een mist te vangen, kun je erbovenuit stijgen door je vertrouwen te stellen op de Heer. '... wie hoopt op de Heer... slaat zijn vleugels uit als een adelaar...' (Jes. 40:31).

Donderdag 9 december

'Bid daarom als volgt...' (Matt. 6:9)(NBV).

Een blauwdruk voor gebed.

Jezus leerde ons bidden: 'Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad' (Matt. 6:9-13). Jezus gaf ons een blauwdruk voor gebed: 'Onze Vader' bevestigt de basis van je relatie met God. Het herinnert je eraan dat je niet alleen maar deel bent van zijn schepping, maar zijn kind! Denk je even in. Je kunt iets scheppen zonder er een relatie mee te hebben, maar als je er eenmaal de vader van bent, is het altijd deel van jou. 'In de hemel' bevestigt je verbinding met de God van het heelal. 'De Heer - zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over alles' (Ps. 103:19). Je erkent Gods kracht en zijn unieke eigenschappen om je gebeden te beantwoorden. 'Laat uw naam geheiligd worden' herinnert je eraan dat God heilig is; dat het feit dat je zijn kind bent jou nog niet het recht geeft om hem ongehoorzaam te zijn of geen rekening met hem te houden. Wanneer je 'zijn poorten binnenkomt met een loflied, in zijn voorhoven een lofzang aanheft' (Ps. 100:4), dan trekt dat zijn aandacht, want door zijn naam te verhogen erken je zijn positie. 'Laat uw wil gedaan worden op aarde' herinnert aan Jezus' gebed in Getsemane 'Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt' (Matt. 26:39). Christus leerde ons om Gods agenda te zoeken en niet die van onszelf; om dezelfde geestesgesteldheid te hebben als onze hemelse Vader en om te wandelen met hem door te bidden naar zijn wil.

Vrijdag 10 december

'[Al deed ik van alles]... had ik de liefde niet, het zou mij niet baten' (1 Kor. 13:3)(NBV).

Werk aan je huwelijk.

Iemand woonde eens een moderne huwelijksplechtigheid bij waarbij bruid en bruidegom in hun geloften verwoordden dat ze bij elkaar zouden blijven 'zolang de liefde duurt'. Hij stuurde het stel toen maar een set papieren bordjes als huwelijksgeschenk. Als je wilt bouwen aan een geweldig huwelijk, eentje voor de lange duur, dan zou je op zijn minst een aantal dingen in het oog moeten houden: 1) Jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Door je partner de schuld te geven hoef je jezelf nooit eerlijk onder ogen te komen of je eigen gedrag te veranderen. Dat is een uitvlucht. Relaties zijn geen dumpstations. Geluk komt van binnenuit; het komt van een gezond zelfbeeld en een groeiende relatie met God. 2) Wees een vriend. Is het je wel eens opgevallen hoe makkelijk we onze vrienden aanvaarden zoals ze zijn, maar dat moeilijk vinden met degene met wie we getrouwd zijn? Pas op, familiariteit is een voedingsbodemp voor geringschatting. Verdient je partner niet ten minste hetzelfde respect en geduld, dezelfde trouw, dankbaarheid en waardering die jij aan anderen geeft? 3) Zorg voor een gezamenlijk doel. Je zou altijd iets moeten hebben om samen te plannen en naar toe te werken. Dat verrijkt je relatie en brengt het op een hoger niveau. Wat is jullie volgende doel? 4) Heb moed. Iemand zei eens dat 'het probleem niet is dat er problemen zijn, maar dat je anders had verwacht. Dat je denkt dat problemen hebben het probleem is.' Er zijn geen perfecte situaties in het leven. Je hebt moed nodig om onder ogen te zien wat je ten deel valt, om te beseffen dat je het niet oplosbare lankmoedig en met liefde kunt doorstaan. Werk dus vandaag aan je huwelijk.

Zaterdag 11 december

'Een dief komt alleen om te roven...' (Joh. 10:10)(NBV).

Doe het op Gods manier en vind vervulling.

Terwijl hij zijn huis als voorbeeld gebruikte liet tv man Brandon Brooks zijn kijkers zien hoe je je huis tegen inbrekers kunt beschermen. Hij installeerde dubbele sloten op alle deuren, had ramen die van buiten niet te openen waren, het nieuwste soort alarm - dat soort dingen. Maar waar hij geen rekening mee hield, was dat dieven ook keken en zo de details ontdekten van zijn veiligheidssysteem en de precieze plek van zijn tv, computer en alle spullen. Terwijl Brooks de week erna in de studio was, haalden ze zijn huis leeg, want dat is wat dieven doen!

Satan is een dief! Jezus zei dat hij 'alleen komt om te roven, te slachten en te vernietigen, maar [dat Hij is] gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid' (Joh. 10:10). Henry Blackaby zei: 'Sinds Adam en Eva hebben mensen moeten kiezen wie ze moesten geloven. Satan overtuigde hen ervan dat ze door God ongehoorzaam te zijn alles zouden winnen. In plaats daarvan roofde dat hen van alles wat ze hadden, en voor de rest van hun leven ervoeren ze slechts een fractie van de zegen die God voor hen bedoelde. De wereld wil je overtuigen dat je vervulling vindt door haar maatstaven voor moraliteit te adopteren voor je huwelijk, de opvoeding van je kinderen en het werken aan je carrière. Als je dit gelooft, zul je nooit de zegeningen ervaren die God bedoeld heeft. 'Het loon van de zonde is de dood' (Rom. 6:23), Jezus wil dat je een leven leidt in zekerheid, in het volle besef dat je zijn geliefd kind bent. Als je vandaag zijn liefde, vreugde en vrede niet ervaart, dan neem je genoeg met minder dan God bedoelde. Als jij excuses hebt lopen zoeken voor je leven zonder overvloed en vreugde, besluit dan om alleen te gaan voor het beste wat God heeft. Volg niet de weg van de wereld, maar luister in plaats daarvan naar de stem van de Verlosser en vind vervulling.'