

**Zondag 19 december**

*'God is gekomen om u op de proef te stellen...'* (Exod. 20:20)(NBV).

Het leven zal je op de proef stellen (2).

God zei tegen zijn volk: Denk aan de tocht die de Heer, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet' (Deut. 8:2). De levenstesten onthullen hoe goed je instructies oppakt, wat je geleerd hebt en wat je onder bepaalde omstandigheden zult doen. Wat je geleerd hebt is alleen maar theorie tot het getest is. En het leven zal je testen! Chuck Swindoll vertelt het verhaal van de vogel Chippy: 'Parkiet Chippy had het nooit zien aankomen. Het ene moment zat hij nog rustig in zijn kooi te zingen, het volgende moment werd hij opgezogen, afgespoeld en droog geblazen. Zijn probleem begon toen zijn baasje besloot zijn kooi schoon te maken met de stofzuiger. Ze stak het mondstuk naar binnen om de zaadjes en veertjes op de bodem van de kooi op te zuigen. Toen ging de telefoon. Instinctief draaide ze zich om en pakte hem op. Ze had nog maar net hallo gezegd toen sssjffffpp! Chippy naar binnen werd gezogen. Ze snakte naar adem, liet de telefoon vallen en zette de stofzuiger uit. Met lood in haar schoenen maakte ze de zak los. Daar was Chippy, nog in leven, maar verdoofd en dik onder het stof. Ze greep hem en rende naar de badkuip, zette de kraan wagenwijd open en hield Chippy onder een stroom ijskoud water, een soort superschoonmaakbeurt. Toen deed ze wat elke gevoelige huisdiereneigenaar zou doen: ze pakte de haardroger en blies het koude rillende vogeltje droog met warme lucht.' Swindoll eindigt zijn verhaal met de volgende woorden: 'Chippy zingt niet veel meer.' Het leven zal je testen, maar laat het je niet beroven van je lied!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 13 december**

*'Om deze zoon heb ik gebeden...'* (1 Sam. 1:27)(NBV).

Blijf bidden voor je kinderen.

Iedere heilige is ooit een kind geweest; iedere crimineel ook. Wat maakt het verschil? Bovenaan de lijst staat: de invloed van een ouder! De profeet Samuël leidde Israël veertig jaar lang, zalfde David als koning en gaf hem raad bij een aantal van zijn meest cruciale beslissingen. Maar wie was de dominante invloed in het leven van Samuël zelf? Zijn moeder Hanna. Luister naar haar gebed bij zijn geboorte: 'Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer, voor alle dagen die hem gegeven zijn' (1 Sam. 1:27-28). Onderschat nooit de kracht die uitgaat van het gebed van een biddende ouder. Alleen God weet hoeveel gebeden op dit moment worden beantwoord vanwege gebeden die een trouwe ouder jaren geleden bad. Als je bezigheden in deze snelle maatschappij je afhouden van gebedstijd voor je kinderen en kleinkinderen, dan doe je teveel! Niets is zo belangrijk als de tijd die je met God doorbrenkt ten behoeve van hen. Het is niet te laat voor het kind over wie je tranen vergiet en verdriet hebt. Jezus' moeder moest toekijken hoe haar zoon gekruisigd werd, maar ze mocht ook de vreugde proeven van het zien van zijn opstanding uit de dood. Misschien zelfs ga je richting graf terwijl je je afvraagt of je gebeden effectief zijn geweest en wanneer ze ooit beantwoord zullen worden, maar houd nooit, nooit op met bidden, want God werkt volgens zijn plan en niet volgens dat van ons. En bovendien zijn de wegen en middelen van hem veruit superieur aan die van ons. En ten slotte: wanneer een ouder bidt - komt God in beweging!

**Dinsdag 14 december**

*'Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt'* (1 Tim. 4:15)(NBV).

Blijf oefenen.

De gemiddelde persoon in elke tak van werk zou zijn productiviteit kunnen verdubbelen als hij nu gelijk begon alles te doen wat hij volgens hem zou moeten doen, en stopte met alles wat hij eigenlijk niet zou hoeven doen. Nu komt succes niet alleen door oefening; je moet ook goed oefenen en de goede dingen doen. John Maxwell geeft ons vier praktische pijlers die we in ons dagelijks leven zouden moeten aanbrengen, willen we slagen: 1) Een goede coach. Heb je dat gehoord van die man die zijn muilezel liet meedoen met een paardenrace? 'Die wint nooit,' zei een vriend. 'Dat weet ik,' antwoordde de man, 'maar we leren en groeien alleen door relaties.' Je moet optrekken met de juiste mensen (2 Tess. 3:7-9). 2) Je beste inzet. Oefen je op een manier, een tijdstip en een plek waardoor je alles kunt inzetten? Geef je jezelf beloningen? Paulus' motivatie was een krans (zie 2 Tim. 4:8)! 3) Een helder doel. Wees zeker van wat je probeert te bereiken. Inspanning zonder kennis is als snelheid zonder richting. Paulus' doel was om 'de opdracht uit te voeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb' (Hand. 20:24). 4) De juiste middelen. Paulus daagt Timoteüs uit een (voor)lezer te worden (zie 1 Tim. 4:13). In welke bronnen zou jij moeten investeren om je te helpen uit te munten?

Je speelt alleen goed als je goed oefent. Hoe staat het met jou? Net begonnen? In de fase van snelle vooruitgang? Heb je je grootste stappen voorwaarts al achter de rug en ben je nu de puntjes op de i aan het zetten? Weten waar je bent, helpt je om te weten wat je nog moet doen. Blijf daarom oefenen.

**Woensdag 15 december**

'... ik heb in onschuld gewandeld' (Ps. 26:1)(NBG).

Integriteit (1).

Om zich te beschermen tegen de barbaarse stammen vanuit het noorden bouwden de Chinezen de Grote Muur. Hij was zo hoog dat niemand er overheen kon klimmen en zo dik dat niemand er doorheen kon breken. Ze konden dus rustig van hun leven gaan genieten. Gedurende de eerste honderd jaren van het bestaan van de muur werd China drie keer binnengevallen. Niet een keer probeerde de vijand de muur af te breken of er overheen te klimmen; ze kochten gewoon de wachter om en marcheerden naar binnen. Terwijl degenen die hem gebouwd hadden, vertrouwden op hun muur van steen, hadden ze verzuimd hun kinderen integriteit bij te brengen. Als gevolg daarvan groeiden deze op zonder morele en geestelijke principes als leidraad. Heb je wel eens een grote boom zien omvallen terwijl andere eromheen overeind bleven? Hoe komt het dat dezelfde storm die de ene boom sterk maakt, de andere omverkrijgt? Je zult het antwoord vinden in de kern en de wortels van de boom. Begrijp je waar ik heen wil? Als het gaat om het bouwen van integriteit zou je jezelf van tijd tot tijd eens wat vragen moeten stellen, zoals: 1) Ben ik dezelfde, ongeacht met wie ik ben? 2) Ben ik bereid beslissingen te nemen die goed zijn voor anderen, ook al zou een andere keus mij beter uitkomen? 3) Kan men op mij rekenen dat ik mij houd aan de beloften die ik heb gedaan aan God, mezelf en anderen? Kun je met de psalmist zeggen: 'Doe mij recht, Heer, want ik heb in onschuld gewandeld' (Ps. 26:1). Het leven is als een bankschroef, soms word je daartussen samengeknepen. Op die momenten zal naar buiten komen wat binnenin zit. Bouwen aan je imago en eigenbelang belooft veel, maar brengt weinig op, maar integriteit stelt nooit teleur. Werk daarom aan je integriteit.

**Donderdag 16 december**

'Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren' (Ps. 25:21)(NBV).

Integriteit (2).

Hoewel hij herhaaldelijk werd verleid door de vrouw van Potifar zei Jozef nee. Geconfronteerd met een soortgelijke situatie zei David ja. Maar dat is niet het einde van het verhaal. David trouwde met Batseba. Toen hun zoon Salomo opgroeide 'had hij zevenhonderd hoofdvrouwen en driehonderd bijvrouwen, en deze vrouwen maakten hem ontrouw' (1 Kon. 11:3). Integriteit lijkt op het moment zelf misschien niet veel indruk te maken, maar je gebrek eraan zal verreikende gevolgen kunnen hebben. Integriteit betekent dat je je aan je beloften houdt, zelfs als de omstandigheden waarin je ze gemaakt hebt zijn veranderd. Iemand wees er eens op dat wanneer integriteit de scheidsrechter is, jouw lippen en je leven ermee in overeenstemming zullen zijn. Je geloofsopvattingen zullen worden gespiegeld aan je gedrag. Er zal geen discrepantie zijn tussen wat je lijkt te zijn en wat je bent, in goede en slechte tijden. Integriteit is niet alleen de scheidsrechter tussen tegenovergestelde waardenstelsels, het is de beslissingmaker tussen vrede hebben of verdeeld zijn. Het bevrijdt je, zodat je een heel mens kunt worden ongeacht wat op je pad komt. Er is een verhaal over een sollicitant die werd gevraagd waarom hij uit zijn vorige baan was ontslagen. Hij antwoordde: 'Omdat ik werk mee naar huis wilde nemen.' Op de vraag waar hij werkte, was het antwoord: 'de bank'. Grappig misschien, maar in een recent onderzoek onder werknemers zei 55% dat ze hun topmanagement niet vertrouwde. Kan men van jou op aan? Will Rogers zei: 'Het denken van mensen verandert door observatie, niet door argumentatie. Mensen doen wat mensen zien. Wat ze horen begrijpen ze; wat ze zien geloven ze en volgen ze.' Dat is waarom een gecorrigeerde en berouwvolle psalmist bad: 'Behoed mij... maak mij niet te schande... Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren' (Ps. 25:20-21).

**Vrijdag 17 december**

'... ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij' (Jes. 43:1)(NBV).

Je eigenwaarde moet bij God vandaan komen.

Dr. Martyn Lloyd-Jones zei: 'Hoewel je een van de talrijke miljoenen mensen bent op deze wereld, en hoewel de wereld je graag aanpraat dat je niet meetelt en slechts een stofje bent in de massa, zegt God dat hij je kent. Is dat niet bijzonder? Sta eens even stil bij de dingen in het leven die ons beroven van onze eigenwaarde. Woorden als 'ik wil je niet; ik houd niet meer van je.' Of 'je bent niet geschikt voor deze baan; het spijt ons, we moeten je laten gaan.' Of 'je blijft maar dezelfde fouten maken. Je doet het nooit goed.' Of 'waarom kun je niet zo zijn als je broer of je zus of die-en-die?' Weet dit wel: 1) Je eigenwaarde kun je niet baseren op je broodwinning. Want dan voel je je waardeloos als je zonder zit. Denk eens aan beroemde mensen die je kent: atleten, artiesten, sprekers enz. Wanneer zij niet langer kunnen doen wat ze doen, worden ze vaak depressief, soms zelfs suïcidaal. 2) Je eigenwaarde kun je niet baseren op je bezit. De Amerikaanse huizenmarkt daalde onlangs in een jaar tijd 40% in waarde. Miljoenen mensen zagen hun sociale status kelderen en hun financiële zekerheid in rook opgaan. 3) Je eigenwaarde kun je niet baseren op de mening van een ander, want dat maakt je altijd kwetsbaar voor afwijzing. Wat is de oplossing? Ontdek wat God over je denkt en bouw je leven daarop. 'Welnu, dit zegt de Heer, die jou schiep... die jou vormde... ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij' (Jes. 43:1). Beter kun je niet krijgen!

**Zaterdag 18 december**

'God is gekomen om u op de proef te stellen...' (Exod. 20:20)(NBV).

Het leven zal je op de proef stellen (1).

Herinner je je nog dat je proefwerken had op school? Je haalde goede cijfers of onvoldoendes, maar je kon er niet onderuit. Zo werkt het in het leven ook. Als het gaat om levenstesten, dan kun je maar beter beslagen ten ijs komen. Jezus zei: '... een verstandig man bouwde zijn huis op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwoelen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in... een onnadenkend man bouwde zijn huis op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwoelen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over' (Matt. 7:24-27). De eerste man bouwde zijn huis op een rots omdat hij wist dat het geen kwestie was van 'of', maar 'wanneer' de storm zou komen. De tweede man bouwde zijn huis op zand omdat het goedkoop en makkelijk was. Toen de storm kwam bleef het huis van meneer een staan en stortte het huis van meneer twee in. Wat wilde Jezus hiermee zeggen? Jouw talenten, cv en reputatie brengen je misschien hoog op de ladder, maar als je geen sterk karakter hebt gebouwd, blijf je er niet lang. Bovendien, je geloofsopvattingen kunnen nog zo oprecht zijn en in overeenstemming met wat je omgeving denkt, als ze niet zijn gebaseerd op Gods Woord, laten ze je in de steek op het moment dat je ze het hardst nodig hebt. Drie keer lezen we in de Bijbel dat de rechtvaardigen zullen leven door geloof (Rom. 1:17). Wanneer de levenstesten komen, moet je in staat zijn stelling te nemen en te zeggen: 'Ik heb misschien niet alle antwoorden, maar ik heb Gods karakter en handelen op de proef gesteld en ik vertrouw erop dat hij doet wat hij in zijn Woord heeft beloofd!'