

**Zondag 26 december - Tweede kerstdag**

*'... gebroken mensen is de Heer nabij...' (Ps. 34:19)(NBV).*

Ben jij deze kerst alleen?

Wanneer je met kerst alleen bent, kunnen de aanblik en de geluiden die eens vreugde brachten, je gevoel van verdriet en verlies alleen nog maar versterken. Er bestaat geen magische formule die alles in een keer goed maakt. Rouwen over wat je bent verloren heeft tijd nodig en Gods ondersteunende genade. Een paar inzichten die misschien kunnen helpen: 1) Veronderstel geen dingen. Trap niet in het sprookje dat verder iedereen een geweldige kerst heeft terwijl jij het moeilijk hebt. In feite ervaren we allemaal de onrealistische eisen en druk van winkelen, gasten onderhouden en cadeautjes geven. En dat is nog erger in tijden van verdriet. Dat is waarom we zo opgelucht zijn als het allemaal weer voorbij is. 2) Het is maar één dag van de 365. Die kun je wel 24 uur aan, want God heeft beloofd dat hij je kracht zou geven genoeg voor elke dag (zie Deut. 33:25). 3) Blijf niet op jezelf gericht. Zoek contact. Kijk of er ergens een gezin in nood zit of een kennis die het moeilijk heeft en die maar al te graag een uurtje met je zou willen doorbrengen. Waarschijnlijk het laatste dat in je opkomt, maar het is therapeutisch, geeft je nieuw perspectief en een gevoel van welbevinden en dankbaarheid. 4) Ga op zoek naar nieuwe tradities, vooral wanneer de oude je een extra vervelend gevoel geven. '... ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt' (Fil. 3:13). Als jij je eenzaam voelt, zou je dit gebed kunnen bidden: 'Heer, u weet dat mijn hart pijn doet vandaag. Uw Woord zegt dat u gebroken mensen nabij bent. Mag ik uw nabijheid voelen. Wilt u meer reëel voor me worden dan de activiteiten om me heen en de leegheid in mijn hart. Help me om dichterbij u toe te komen en mag deze kerst zodoende onvergetelijk worden.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.*

*UCB Europe web site: [www.ubc.co.uk](http://www.ubc.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:*

*tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

*Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 20 december**

*'God is gekomen om u op de proef te stellen...' (Exod. 20:20)(NBV).*

Het leven zal je op de proef stellen (3).

Denk even terug aan je schooltijd. Als jij een proefwerk maakte, zei de leraar niets. Maar de Bijbel zegt: 'Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen... Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer... Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe... ze schreeuwden het uit... raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.' Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht' (Marc. 6:45-51). Dit verhaal leert ons: 1) dat in de wil van God zijn bij tijd en wijle stormachtig is. 'Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden' (Ps. 34:19). 2) dat wanneer je hem niet kunt zien, zijn oog nog steeds op je rust. Je valt nooit buiten zijn gezichtsveld, zorg of bereik. 3) dat hij je nooit een opdracht zal geven die je zonder zijn hulp kunt voltooien. Probeer het dus ook niet alleen. 4) dat als je het toelaat, angst je denken zal verduisteren en zal verhinderen dat je hem herkent als hij naar je toe komt. 5) dat hij eerst zal spreken tot jou en vervolgens tot de omstandigheden die je bedreigen. Als hij dat doet, zul je een bovennatuurlijke vrede ervaren. 6) dat wanneer jouw boot zich midden in de storm bevindt, het beste nog moet komen! 7) dat het 't donkerst is net voor de dag aanbreekt. Verheug je! De zon zal opnieuw gaan schijnen. God zal je niet in de steek laten.

**Dinsdag 21 december**

*'... houd vast aan het geloof... vervuld van dankbaarheid' (Kol. 2:7)(NBV).*

En nu jij.

Paulus spreekt de gelovigen in Kolosse toe over hun levensstijl en zegt: 'Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid' (v.6-7). In hoofdstuk drie en vier gaat hij daar nader op in. Eugene Peterson omschrijft het in de *Message* als volgt: 'Laat de vrede van Christus ervoor zorgen dat je op elkaar afstemt en niet alles op je eigen houtje doet. Vrouwen, begrijp en steun je echtgenoot door hem onderdanig te zijn op manieren die de Meester eren. Mannen, heb je vrouw lief. Gebruik haar niet. Kinderen, doe wat je ouders je zeggen. Dat maakt de Meester ongelooflijk blij. Ouders, val je kinderen niet te hard, anders ontmoedig je ze. Dienaren, doe wat je aardse meester je opdraagt. En doe niet alleen net genoeg. Doe je best. Werk van harte voor je echte Meester, voor God, in het vertrouwen dat je van hem een erfenis als beloning zult ontvangen. Slecht werk is slecht werk, meesters, of je nu christen bent of niet, behandel je dienaren goed. Wees eerlijk. Vergeet geen moment dat jij ook een Meester dient, God in de hemel. Bid trouw. Blijf alert, houd je ogen open. Gedraag je wijs tegenover buitenstaanders. Zorg dat je van alles op de hoogte blijft. Haal het meeste uit elke gelegenheid. Wees vriendelijk in je uitlatingen. Het gaat erom dat je het beste in anderen naar boven brengt' (zie Kol. 3:15-25; 4:1-6). En nu jij, wat zegt God tegen jou door deze woorden heen?

**Woensdag 22 december**

*'Zeventig jaar... of tachtig... gaat snel voorbij...'* (Ps. 90:10)(NBV).

Reken maar uit (1).

Onze ziel hongert niet naar roem, comfort, rijkdom of macht. Die dingen scheppen net zoveel problemen als ze oplossen. Onze ziel hongert naar betekenis. We willen dat ons leven ertoe doet. De psalmist schrijft: 'Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn.' Tachtig jaar is net iets minder dan 30.000 dagen. Zie dat eens in financiële termen: voor 25.000 euro koop je een auto of een hypotheek op je huis. Zoveel geld is dat niet, zoveel tijd ook niet. Niemand van ons weet hoeveel jaren we nog hebben, maar we weten wel hoeveel we er tot nu toe gekregen hebben. Als je er een streep onder moest trekken en ze op moest tellen, wat zou je leven dan vanuit eeuwigheidsperspectief laten zien? Job zei: 'Mijn dagen gaan sneller dan een weversspool' (Job 7:6); 'ze vliegen voorbij' (Job 9:25). Bryan Wilkerson zegt: 'Tieners tellen het aantal vrienden dat ze hebben en het aantal lessen dat ze moeten volgen. Studenten tellen studiepunten, studieu-uren en hoeveel biertjes ze kunnen drinken. Volwassenen meten succes aan de hand van het aantal slaapkamers in hun huis, van de auto's in hun garage of de opbrengst van hun investeringen. De meesten maken twee fouten: ze denken dat ze zoveel tijd hebben dat ze die wel kunnen verspillen; of zo weinig tijd dat ze onmogelijk iets zinvol kunnen doen; dus ondernemen ze ook maar niets. Onze dagen zijn als koffers, allemaal even groot, maar sommige mensen krijgen er meer in dan andere.

'Wie lucht najaagt, heeft geen verstand' (Spr. 12:11). Je dagen tellen betekent ze aan God geven en zijn richting voor je leven zoeken.'

**Donderdag 23 december**

*'... mijn levensduur... enkel een ademtocht'* (Ps. 39:6)(NBG).

Reken maar uit (2).

Bryan Wilkerson memoreert de begrafenis van een kennis: 'De man was christen, slim, hardwerkend en dynamisch. Hij hielp bij de oprichting van twee ziekenhuizen en de lokale voetbalvereniging, hij reisde veel en zong in koren wereldwijd. Het was een man met een opmerkelijke hoeveelheid energie en kwaliteiten. Niemand noemde echter iets over zijn geestelijke invloed. Hij introduceerde velen voor het voetbal, maar weinigen voor Christus. De voorganger kon niets zeggen over zijn bijdrage, afgezien van zijn kritiek op de preek als hij zondags de kerk uitging. Zijn vrouw en kinderen hadden weinig te zeggen; zij kregen alleen zijn restje aandacht en energie. Stel je voor wat hij had kunnen bereiken als hij zijn tijd en talent aan God had gegeven. Nu een andere begrafenis die ik bijwoonde. Deze man werd ook hoog geacht in de seculiere gemeenschap. Maar hij zorgde ervoor zijn dagen en middelen te tellen en ze aan God te geven. Mensen hadden het niet over zijn succes en invloed op de marktplaats, maar over zijn geestelijke invloed. Hoe hij hen op Christus wees. Over zijn leiderschap en steun aan christelijke bedieningen spraken ze, zijn jaren van dienst aan de kerk, zijn zendingsreizen naar Moldavië. Zijn familie sprak over zijn liefde voor de Bijbel, zijn liefde voor hen, zijn trouw als echtgenoot en vader. Ik herinner me nog dat ik wilde dat de hele kerk erbij had kunnen zijn om te zien wat God kan doen met iemand die elke dag van zijn leven aan hem geeft.' Hoeveel mensen heb jij op Christus gewezen? Waar investeer jij je tijd en talent in? Waar ligt jouw schat? Gods gaven zijn nooit leningen, zie ze meer als onderpand waar hij iets voor terug verwacht. Het enige in deze wereld dat even is, is het aantal uren in een dag. Het verschil tussen winnen en verliezen is hoe jij die uren gebruikt.

**Vrijdag 24 december - kerstavond**

*'Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen... om... gezien te worden'* (Matt. 6:1)(NBV).

Wat is jouw motief om te geven?

God meet wat jij geeft op twee manieren: a) naar je middelen; hoeveel heb je? b) naar je motieven; waarom geef je? 'Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan belooft jullie Vader in de hemel je niet... laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen' (Matt. 6:1-4). Twee verhalen illustreren het punt dat Jezus hier maakte:

Verhaal een: in 1977 besloot een echtpaar de drie miljoen dollar over te maken die nodig waren om een nieuwe kinderdierentuin te bouwen in Central Park in New York. Maar er rezen problemen, omdat ze het bordje waarop hun naam als gevers vermeld stond, niet groot genoeg vonden. Bovendien had een echtpaar dat dertig jaar eerder een half miljoen had gedoneerd voor de bouw van de oorspronkelijke diertuin, een groter bordje. Er werd voorgesteld de namen van de vorige gevers te vervangen door de namen van de nieuwe gevers. Toen de parkcommissie dat weigerde, trok het echtpaar hun donatie in.

Verhaal twee: er wordt verteld dat Charles Spurgeon en zijn vrouw de eieren van hun kippen verkochten, maar weigerden weg te geven. Zelfs familieleden kregen te horen dat ze deze wel mochten hebben, mits ze ervoor betaalden. Als gevolg daarvan werden de Spurgeons ten onrechte als gierig bestempeld. Pas na de dood van mevrouw Spurgeon kwam de aap uit de mouw. Alle winst van de verkoop van de eieren ging naar twee oudere weduwen. Hoe God over hun geefgedrag dacht, was duidelijk belangrijker voor de Spurgeons dan hoe de mensen erover dachten.

**Zaterdag 25 december - Eerste kerstdag**

*'Ze... vonden het kind... en wierpen zich neer om het eer te bewijzen'* (Matt. 2:11)(NBV).

Kerstmis gaat over - het kerstkind: Christus.

Jezus Christus werd geboren in de eenvoudigste omgeving die je je maar kunt voorstellen, toch werd het luchtruim gevuld met de liederen van engelen. Zijn geboorteplaats was een stal voor dieren, toch reisden rijken en edelen zo'n 2000 mijl, geleid door een ster, om hem te komen aanbidden. Zijn geboorte was in strijd met de wetten van het leven en zijn dood was in strijd met de wetten van de dood. Toch is geen wonder groter dan zijn geboorte, zijn leven, zijn dood, zijn opstanding en zijn onderwijs. Hij had geen graanvelden of viskwekerijen, maar dekte wel de tafel voor 5000 man en had nog brood en vis over! Hij liep niet over dure tapijten, maar over water en het water droeg hem.

Zijn kruisiging was de misdaad aller tijden, toch kon vanuit Gods perspectief onze verlossing niet worden bewerkt voor een mindere prijs. Toen hij stierf, rouwden er weinig mensen, maar bedekte God de zon met een zwarte rouwband. Degenen die hem kruisigden, verblikten of verbloosden niet om wat zij hadden gedaan, toch beefde de aarde onder hun voeten. Zonde heeft hem nooit kunnen raken. Ontbinding heeft geen vat op zijn lichaam kunnen krijgen. De aardbodem, rood gekleurd door zijn bloed, heeft zijn stof niet kunnen opeisen. Drie jaar lang heeft hij het evangelie gepredikt. Geen boek heeft hij geschreven, geen eigen hoofdkwartier gehad en geen organisatie opgericht. Toch is hij 2000 jaar na dato steeds dé centrale figuur in de geschiedenis van de mens, het steeds terugkerende thema van alle prediking, de spil waar de gebeurtenissen van alle tijden om draaien en de enige Verlosser van het menselijk ras. Laten we ons in deze tijd van viering aansluiten bij de wijzen die 'zich neerwierpen om hem eer te bewijzen' (Matt. 2:11).

Laten we niet vergeten dat Kerstmis om Christus draait!