

**Zondag 2 januari**

'Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is'  
(Hab. 2:2)(NBV).

Je visie 'vinden' (1).

Twee belangrijke opmerkingen over visie: 1) Je visie moet van God komen. Er is een verschil tussen je eigen doelen stellen en een visie hebben die van God komt. Wanneer je visie van God afkomstig is, 'komt het zeker' (zie Hab. 2:3). Je hoeft gebeurtenissen niet te arrangeren. God zal voor de middelen zorgen en op het juiste moment deuren openen. Jouw stappen zullen door hem worden geleid. Een interessant Schriftgedeelte in dit verband is Prediker 9:11-12: 'Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is: zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd...' God zal je bestemming aan jou openbaren en je een gelegenheid geven die te realiseren. Maar jij kunt je ertegen verzetten, het voor je uit schuiven of je leven wijden aan andere zaken en uiteindelijk je 'tijd en toeval' mislopen. Raak niet verstrikt in die fuik, trap niet in die val en verspeel zo wat God voor je heeft. 2) Je visie zal ergens aan relateren. Jozefs droom begon met een graanveld (Gen. 37:6-7). Wat is jouw terrein? Of God je nu roept op het terrein van geneeskunde, onderwijs, financiën, onroerend goed of een ander terrein, het is de bedoeling dat het een zegen wordt voor anderen. God zei tegen Abraham: 'Ik zal je... aanzien geven (je naam groot maken)(NBG), een bron van zegen zul je zijn' (Gen. 12:2). Ga niet voor roem, ga voor dienstbaarheid. Als je dat doet, zal je impact groter zijn dan je imago en je eeuwige beloning groter dan alles wat te berijden, te dragen, te bewonen of aan de muur te hangen is.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ubc.co.uk](http://www.ubc.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 27 december**

'... daarvoor ben ik gezonden' (Luc. 4:43)(NBV).

Vier elke dag kerst!

Er is een verhaal over een moeder die na kerst het stalletje opruimde en opeens merkte dat baby Jezus weg was. Ze vroeg haar zontje van vier of hij wist waar Jezus was. Ja, antwoordde hij, maar hij wil niet dat ik het verder vertel. Waarom niet? vroeg ze. Omdat hij niet met de kerstspullen wil worden opgeruimd, zei hij. Wijsheid uit de mond van een kind! Als je weet waarom Jezus is gekomen vier je elke dag kerst. Hij zei: 1) 'Ik ben gekomen om [de Wet] tot vervulling te brengen' (Matt. 5:17). Iemand schreef een lied: 'De maker van het heelal werd als een van ons tot vloek gemaakt. De eisen van de wet die hij had ingesteld voldeed hij ten volle.' Volledig gedekt! Voor al je zonden, of je nu iets na laat, fout doét of fout opvat, werd op Golgota betaald. 2) 'De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen' (Matt. 20:28). Jezus antwoordde hier op een verzoek van een moeder: 'Belof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links' (Matt. 20:21). Over dienstbaarheid gaat het, zei Jezus, en niet over eerezucht. 3) 'Ik moet het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen' (Luc. 4:43). Elke keer als we Gods wil gehoorzamen boven onze eigen wil, 'preken' we aan anderen hoe het is om als burger van zijn koninkrijk te leven. 4) 'De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was' (Luc. 19:10). Stel je voor dat je later in de hemel een collega of een kennis tegenkomt die tegen je zegt: 'Waarom heb je het me nooit verteld?' Houd deze vier dingen in gedachten en je viert iedere dag kerst!

**Dinsdag 28 december**

'Opeens zal hij... komen, de Heer naar wie jullie uitzien...' (Mal. 3:1)(NBV).

Als God verschijnt.

Soms verschijnt God op een bijzondere manier: in de vorm van een onverwachte envelop met geld, een deur die plotseling open gaat, of een bescherming van God tegen een situatie die je anders de das om had gedaan (Ps. 91:11). Andere keren verschijnt hij in alle rust, vervangt je bezorgdheid door een besef van zekerheid, terwijl hij fluistert: 'Wees niet bang, want ik ben bij je' (Jes. 41:10). En als je omgeving vindt dat er iets aan je is veranderd en daar vragen over stelt, dan antwoord je: 'Ik weet het niet, ik gevoel gewoon rust.' Dat komt omdat de Heer naar wie je uitziet, opeens zal komen (Mal. 3:1). Twee bijbelverhalen illustreren dit mooi: Het eerste verhaal laat zien hoe God tussenbeide komt in situaties waarin men je verkeerd begrijpt of behandelt. 'Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen... waren Paulus en Silas om middernacht aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God... Plotseling... sprongen alle deuren open' (Hand. 16:23-26). Nachtelijke gebeden en lofliederen helpen je verder te zien dan het probleem, ze helpen je te zien naar God, de grote probleemoplosser. Door niet meer naar jezelf te kijken maar naar hem, verandert je hele perspectief. Het tweede verhaal laat zien hoe God tussenbeide komt wanneer alleen al de grootte van de uitdaging ons overweldigt. Mozes staat voor de taak twee miljoen Israëlieten het beloofde land binnen te leiden en bidt daarom: 'Laat mij nu uw weg weten' (Exod. 33:13)(SV). En God antwoordt: '... Er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan... ik zal je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden...' (Exod. 33:21-23). Wanneer God je vertelt dat er een plek is dicht bij hem, ga er dan naar toe en blijf er! Zelfs wanneer je hem niet duidelijk kunt zien, zul je toch zijn aanwezigheid en zijn goedheid ervaren, en weten dat alles goed zal komen.

**Woensdag 29 december**

*'... we gaan steeds meer op hem lijken' (2 Kor. 3:18)(HB).*

Meer op Christus gaan lijken (1).

Meer op Christus gaan lijken wil niet zeggen dat je je individualiteit verliest en een hersenloze kloon wordt. God schiep de speciale eigenschappen die jou uniek maken. Die wil hij zeker niet laten verdwijnen. Meer op Christus gaan lijken gaat over het veranderen van je karakter, niet je persoonlijkheid. Paulus schrijft 'dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is...' (Efez. 4:23-24). Elke keer dat je vergeet dat karakter en niet comfort Gods eerste prioriteit in je leven is, raak je gefrustreerd en vraag je je af: 'Waarom overkomt me dit? Waarom doet God er niets aan?' Een leven in overvloed is niet een leven zonder enkele tegenspoed, maar een leven van groei te midden van die tegenspoed. 'Terwijl zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op hem lijken.' Hoe gaat dat dan in zijn werk in het dagelijks leven? Door middel van onze keuzes. We kiezen ervoor om het juiste te doen en vertrouwen er vervolgens op dat Gods Geest ons de kracht, de liefde, het geloof en de wijsheid geeft om het te doen. Aangezien zijn Geest in ons leeft, kunnen we deze dingen vragen. Maar wanneer je het God vraagt en hij zegt je wat je moet doen, dan moet je hem ook gehoorzamen. Toen Jozua bij de Jordaan stond, week het water pas nadát hij erin gestapt was. Gehoorzaamheid maakt Gods kracht vrij! God wacht tot jij handelt naar zijn instructies. Je kunt niet wachten tot je het gevoel hebt dat je het kunt of het vertrouwt, je moet stappen zetten in je zwakheid, het juiste doen ondanks je angst. Dat is de manier waarop je met de heilige Geest samenwerkt en een christelijker karakter ontwikkelt.

**Donderdag 30 december**

*'... we gaan steeds meer op hem lijken' (2 Kor. 3:18)(HB).*

Meer op Christus gaan lijken (2).

Geestelijke groei kun je vergelijken met een zaadje, een gebouw of een kind. In alle gevallen wordt je deelname gevraagd. Als zaad geplant is, is er water, mest en bescherming nodig. Als een gebouw eenmaal staat, moet het onderhouden worden. Als een kind geboren is, heeft het zorg, opvoeding en discipline nodig. Begrijp je waar ik heen wil? Nu heeft inspanning niets van doen met je redding, maar wel alles met je geestelijke groei. Je kunt niet maar wat rondlummelen en hopen dat je intussen vanzelf geestelijk rijpt. Paulus wijst op drie verantwoordelijkheden in ons groeiproces als christen: 1) Besluiten: 'dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven' (Efez. 4:22). Elke dag opnieuw moeten we besluiten onze oude manieren los te laten. 2) Vernieuwen: 'U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen' (Rom. 12:2). Het Griekse woord voor 'veranderen' is 'metamorphosis'. Dit beschrijft de bijzondere manier waarop een rups in een vlinder verandert. Het is een beeld van wat er gebeurt wanneer we tijd doorbrengen in gebed, ons voeden met Gods Woord en ons in ons denken door hem laten beïnvloeden. Terwijl we de schoonheid van Christus' karakter gaan aannemen, gaan we groeien en tot nieuwe hoogten stijgen. 3) Ons bekleden: We moeten ons dagelijks bekleden met het karakter van Christus. Hoe? Door nieuwe gewoonten te ontwikkelen. Je karakter bestaat uit de som van je dagelijkse gewoonten. Wat je doet, word je. Trek dus 'de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid' (Efez 4:24). Om meer op Christus te gaan lijken, zou je je deze dingen eigen moeten maken.

**Vrijdag 31 december - oudejaarsdag**

*'... we gaan steeds meer op hem lijken' (2 Kor. 3:18)(HB).*

Meer op Christus gaan lijken (3).

Om ons meer op Christus te laten lijken zal God gebruik maken van zijn Woord, van andere mensen en van moeilijke omstandigheden. Gods Woord voorziet ons van waarheid die we moeten weten. Gods mensen voorzien ons van de steun die we nodig hebben om te groeien, en moeilijke omstandigheden voorzien ons van de omgeving die we nodig hebben om een christelijk gedrag te laten zien. Als je Gods Woord toepast, regelmatig contact hebt met andere christenen en leert God te vertrouwen in elke situatie, dan ga je meer op Jezus lijken. Zeker weten! Jij zegt: 1) 'Op sommige dagen vraag ik me af of ik er ooit kom.' Geestelijke rijpheid ontstaat niet zomaar en is niet vanzelfsprekend. Het is een geleidelijk voortschrijdend proces dat toewijding en discipline vereist. 'Totdat wij allen zijn gekomen tot de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus' (Efez. 4:13). Al struikel je en faal je, God zal je trouw blijven. Hij is toegewijd aan jouw geestelijke groei zolang jij dat ook bent! 2) 'Soms vraag ik me af of ik de juiste baan heb.' We zijn allemaal van tijd tot tijd vertwijfeld of verward. Zit er niet over in. God is bezorgder om je karakter dan om je carrière, want je karakter neem je mee de eeuwigheid in. De Bijbel zegt: 'U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is' (Rom. 12:2). Elke dag moet je een besluit nemen dat tegen de cultuur indruist, om bewust meer op Jezus te willen lijken. Als je dat doet, zal Gods inwonende Geest je de kracht geven om dat te realiseren.

**Zaterdag 1 januari - nieuwjaarsdag**

*'Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is' (Hab. 2:2)(NBV).*

Je visie 'voelen'.

Habakuk beschrijft zijn visie als 'de last, die Habakuk, de profeet, gezien heeft' (Hab. 1:1)(SV). Hij zag het overal waar hij heen ging. Het dreef hem op de knieën. Hij bad: 'Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet... Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan?... De wet wordt ondermijnd, het recht krijgt niet langer zijn loop, de wettelozen verdringen de rechtvaardigen, het recht wordt verdraaid' (Hab. 1:2-4). Voordat God jou zegent met een actieplan zal hij je belasten met het probleem dat je moet gaan oplossen en waarvoor hij je roept. Louis Braille wilde lezen en schrijven. Maar op zijn derde werd hij blind door een tragisch ongeluk toen hij speelde in de werkplaats van zijn vader. Hij weigerde genoegen te nemen met een wereld van duisternis en zei een systeem te willen ontwerpen waarmee blinden kunnen lezen en schrijven. Als gevolg daarvan zijn miljoenen slechtzienden gezegend door het braillesysteem.

De psalmdichter riep uit: 'De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd' (Ps. 69:10). Wat is jouw alles verterende verlangen? Wat heeft jouw passie? Waartoe heeft God jou geroepen en begiftigd? Paulus' brandende verlangen was om de wereld voor Christus te bereiken. En hij slaagde. Toen zijn vijanden hem gevangen zetten, maakte hij van zijn cel een schrijversplek in plaats van toe te geven aan een nederlaag. En hij pende dertien brieven die na zijn leven meer levens zouden veranderen dan hij ooit tijdens zijn leven had kunnen hopen te bereiken. Waar wil jij je leven aan geven, waar wil jij je leven aan wijden? Als jouw visie echt van God komt, dan 'voel' je hem.