

**Zondag 9 januari**

*'Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult' (Ps. 90:12).*

'Als alles wat rustiger is.'

Hij ploeterde 12 uur per dag en soms ook in de weekends. Zelfs als hij niet werkte, dacht hij aan zijn werk. Zijn vrouw probeerde hem af te remmen. Hij wist dat ze niet meer zo close waren als eerst. Het was niet zijn bedoeling om af te drijven, het was gewoon dat zij altijd tijd met hem leek te willen hebben, terwijl hij dat nu juist niet had. Hij was zich er vaag van bewust dat zijn kinderen groter werden en dat hij dat allemaal miste. Ze klaagden dat hij nooit voorlas, spelletjes deed of uitstapjes met hen maakte. Na een tijdje klaagden ze niet meer of verwachtten dat het ooit zou veranderen. 'Als alles wat rustiger is, zal ik meer tijd hebben,' dacht hij. Als hij zich schuldig voelde, bedacht hij dat hij het toch voor hen deed. Zijn vrouw vroeg hem of hij mee wilde naar de kerk, maar hij zei: 'Als alles wat rustiger is, is daar nog ruim voldoende tijd voor.' Zijn arts vertelde hem dat zijn bloeddruk en cholesterol te hoog waren, maar hij zei tegen zichzelf dat er later wel tijd voor zou zijn, als het eenmaal wat rustiger was. Rustig, efficiënt, onbedwingbaar bereide zijn lichaam zich voor om hem kapot te maken. Op een ochtend werd zijn vrouw om 3 uur in de nacht wakker en trof hem niet naast haar. Ze ging naar beneden om hem weer in bed te krijgen en zag hem stil voor de computer zitten met zijn hoofd omlaag. Ze raakte hem aan maar hij reageerde niet. Toen de ambulancemedewerkers arriveerden, zeiden ze haar dat hij een zware hartaanval had gehad. Uiteindelijk was alles rustig geworden.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2010. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:*

*tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

*Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 3 januari**

*'Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is' (Hab. 2:2)(NBV).*

Je visie 'vinden' (2).

'Hiertoe ben ik geboren, met geen andere bestemming' zei Jezus (Joh. 18:37)(NBG/WV). Wanneer je weet waarom je hier bent en wat Gods doel is voor je leven, ben je in feite niet meer te stoppen. Niet dat je geen fouten zult maken, maar je zult de innerlijke kracht hebben om gaandeweg elk obstakel te overwinnen. Raak je op de verkeerde weg, dan houdt God genoeg van je om je aandacht te trekken, je te corrigeren, bij te sturen en terug te zetten op het juiste spoor. Maar wil je de juiste antwoorden vinden, dan moet je eerst de juiste vragen stellen. Vragen als: 1) Welke verlangens heb ik eigenlijk al mijn hele leven? 2) Wat motiveert mij om productief te zijn? 3) Wat houdt me aan de gang als ik moe ben? 4) Wat maakt dat ik weiger op te geven als ik tegenstand of verzet ontmoet? 5) Wat doe ik wat niet lijkt te werken? 6) Wat doe ik wat positieve respons en steun van anderen oplevert? 7) Wat doe ik, of wat gebeurt er in mijn leven wanneer deuren automatisch en als vanzelf lijken te openen? 8) Wat vinden oplettende leiders en godvruchtige adviseurs van mijn werk? 9) Wat maakt dat ik me goed voel over mezelf? 10) Waardoor gaan mijn creatieve sappen stromen? 11) Wat wil ik ervoor opgeven om het te kunnen bereiken? 12) Wat van wat ik doe zou ik met trots God aanbieden ter goedkeuring? 13) Wat zou ik voor niets doen als ik het me kon veroorloven? 14) Op welk gebied zou ik satan weerstand willen bieden om het te kunnen bereiken? Wat zegt God tegen je? Het is niet te laat, vind je visie en volg hem!

**Dinsdag 4 januari**

*'Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is' (Hab. 2:2)(NBV).*

Je visie 'volgen' (1).

Paulus was op een missie. Hij reisde licht bepakt, was gedisciplineerd, vermeed afleiding en hield zijn oog op de bal gericht. '... één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af' (Fil. 3:13-14). Succesvolle bedrijven werken volgens een missie statement dat ieder teamlid kan begrijpen. Dat houden ze zich te allen tijde voor ogen. God zei tegen Habakuk dat hij het visioen moest opschrijven, zodat het snel te lezen was. Je moet je visie opschrijven, regelmatig lezen, hem altijd in je achterhoofd houden en er vanuit werken. Je grootste vijand is niet tegenstand, maar afleiding. Wel eens gehoord van de witte olifant? Wanneer de koning van Siam korte metten wilde maken met een vijand, gaf hij hem, zo gaat het verhaal, een witte olifant. In die tijd werden witte olifanten als heilig gezien, en niemand wilde een geschenk van de koning weigeren. Het probleem was dat je witte olifanten niet aan het werk kon zetten, maar dat je ze moest voeren, en wel heel veel. Dus veroorzaakte het 'geschenk' van de koning uiteindelijk de val van de vijand. Pas dus op voor witte olifanten die tijd, energie en middelen vreten. Wil je je visie beschermen, dan moet je leven aan de hand van de volgende woorden: 'Ook wij moeten de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiep lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat [dit] tot u doordringen (Vestigt uw aandacht dan op hem)(NBG)... opdat u niet de moed verliest en het opgeeft' (Hebr. 12:1-3).

**Woensdag 5 januari**

*'Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is'*  
(Hab. 2:2)(NBV).

Je visie 'volgen' (3).

Vijf keer lezen we in het 39<sup>ste</sup> hoofdstuk van Genesis dat de Heer met Jozef was. Houd moed: Waar je nu doorheen gaat is iets waarin God aan het werk is. Hoe kwam Jozef aan de wijsheid om een natie te leiden? Door om te gaan met zijn eigen familieproblemen, door Potifars huishoudelijke staf draaiende te houden en een gevangenisstelsel te runnen. Net als de treden van een ladder bracht elke tree hem een stapje hoger. Kijk hoe het werkte: zijn broers verkochten hem aan Ismaëlitische slavenhandelaren, die hem op hun beurt weer aan Potifar verkochten, die hem in de gevangenis zette, waar hij de butler tegenkwam, die hem introduceerde bij farao, die hem eerste minister van Egypte maakte en zo zijn droom tot vervulling liet komen. Was dat gemakkelijk? Nee, 'totdat zijn voorspelling uitkwam en het woord van de Heer hem vrijspak (hem testte om de echtheid te bewijzen)' (Ps. 105:19). Je visie zal worden getoetst door situaties die je zullen maken of breken. Bill Gothard beschrijft dit proces als de geboorte van een visie, de dood van een visie en de wederopstanding van een visie. Wanneer je geen middelen, vrienden of vechtlust meer over hebt (fase van de dood), denk dan aan de woorden van Jezus: 'als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft [aan het eigen ik] draagt hij veel vrucht' (Joh. 12:24). Wanneer je visie sterft en God wekt hem weer op, dan ga je anders praten en handelen. Dan ga je - minus ego plus genade - met de psalmdichter zeggen: 'O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden' (Ps. 27:13). Dan glimlacht God en zegt: 'Je begint het eindelijk te snappen!'

**Donderdag 6 januari**

*'Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is'*  
(Hab. 2:2)(NBV).

Je visie 'vervullen' (1).

Komt een droom van God en zet je je ervoor in, dan zal hij zeker tot vervulling komen. Ja, je zult struikelen, worden opgerekt en misschien zelfs strompelend over de finish komen, maar je redt het. Je komt in het beloofde land. Kijk naar Mozes: hij had een geschiedenisveranderende boodschap af te geven aan de farao, toch was hij een slecht spreker. Hij had huwelijksproblemen. Hij was een einzelgänger die zijn breekpunt moest bereiken voordat hij leerde verantwoordelijkheid over te dragen aan anderen. Hij had een probleem met zijn zelfbeheersing als gevolg waarvan God zei: 'Dit is het land... [dat ik] beloofd [heb]... Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet' (Deut. 34:4). Maar Mozes kwam er uiteindelijk wel! 1400 jaar later stond hij met Jezus op de berg der verheerlijking: midden in het land! Jij zegt: 'Ja maar, ik heb zo gefaald.' David pleegde overspel, toch geven zijn psalmen tallozen kracht en wordt hij overal ter wereld op kansels geciteerd. God verontschuldigde David niet, maar hij vergaf hem en gebruikte hem. 'Wat David betreft, hij is, nadat hij de mensen uit zijn eigen tijd had gediend, overeenkomstig Gods wil gestorven' (Hand. 13:36). De Bijbel beschrijft God als 'een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw' (Neh. 9:17). God staat klaar om te vergeven. God staat klaar wanneer jij zover bent, het enige wat je hoeft te doen is je tot hem wenden. Voordat Habakuk zijn visioen opschreef, zei hij: 'Ik kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen, wat hij mij antwoordt op mijn verwijt' (Hab. 2:1). Zelfs al maak je God verwijten, je wordt niet afgedankt. Is dat niet geweldig? Zo werkt Gods genade.

**Vrijdag 7 januari**

*'Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is'*  
(Hab. 2:2)(NBV).

Je visie 'vervullen' (2).

In Amos vinden we een interessant beeld: 'Zoals een herder uit de muil van een leeuw niet meer dan een paar botten weet te redden of een stukje oor [van een lam], zo zal er ook...' (Amos 3:12). Stel je Satan voor als de leeuw en jij als het lam, Jezus als de herder die komt redden wat er van je over is, en zie hoe God een nederlaag omzet in een overwinning. Heeft het leven je droom verbrijzeld? Met God heb je slechts twee dingen nodig voor een comeback: 1) Een oor dat hoort. Luister niet langer naar stemmen die je ontmoedigen; het is pas voorbij als God zegt dat het voorbij is. God zei tegen Ezechiël dat hij moest profeteren over een dal vol dorre doodsbeenderen (Ezech. 37:4): 'Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte' (Ezech. 37:10). Wat je hoopte en verlangde is misschien dood en je ziel droog, maar als je luistert naar wat God zegt, zal je droom opnieuw tot leven komen. 2) Een been om op te staan. De God die Job aan het eind van zijn ellende twee keer zoveel gaf als waarmee hij eerst begon, is met jou ook nog niet klaar. Lees wat hij beloofde en ga staan op zijn woord. Achan werd gestenigd in het dal van Achor omdat hij er na de slag om Jericho met de buit vandoor ging. Einde verhaal? Nee, later zei God in zijn genade: 'Ik zal... het dal Achor maken tot een deur der hoop' (Hos. 2:15)(NBG). Je zult misschien moeten leven met de gevolgen, maar door Gods genade kun je nog wel je levensdroom tot vervulling zien komen.

**Zaterdag 8 januari**

*'Ook de Israëlieten zelf vervielen telkens opnieuw in hun oude gewoonten...'*  
(2 Kon. 17:34)(NBV).

Onderzoek je gewoonten.

God zei: 'Ook de Israëlieten zelf vervielen telkens opnieuw in hun oude gewoonten en doen dat tot op de dag van vandaag: ze vereren de Heer niet en houden zich niet aan de... wetten en geboden die de Heer heeft opgelegd' (2 Kon. 17:34). Weet dit wel: elke gewoonte die jij voedt, zal zijn grip op je leven versterken. Vraag maar aan iemand die van zijn verslaving wil afkomen. We willen alleen maar veranderen als we echt niet meer verder kunnen. Verloren zonen komen pas thuis als ze alles verloren hebben! Maar dat hoeft niet jouw verhaal te zijn. Je hemelse Vader staat je op te wachten. Je bent een kind van de Allerhoogste. Gevangenschap is iets onnatuurlijks voor je. Je zult pas vrij zijn als je je ketenen veracht. Of je nu vast zit aan bepaalde middelen, aan een relatie of een leven dat uit balans is, je omstandigheden zullen niet veranderen zolang je geest niet is vrij gemaakt van de greep van oude gedachtepatronen en is vernieuwd door Gods Woord (Rom. 12:2). Ga dus nieuwe gewoonten ontwikkelen, want wat je stelselmatig doet, word je op den duur. Begin met de gewoonte van bijbellezen. Maak het tot een prioriteit, anders doe je het niet trouw. 'Ze [Gods woorden] zijn het leven voor wie ze aanvaarden' (Spr. 4:22). Maak een vaste tijd vrij om te bidden, anders wordt dat weer door van alles opgeslokt. In het bidden zal God je zeggen wat hij van dingen vindt. Kun je zonder zijn input leven? Ga regelmatig naar de kerk, steun de kerk financieel, oefen je geestelijke gaven en ga tijd en energie steken in relaties die je geestelijk scherpen en versterken. God zal in zijn huis [zijn kerk] dingen tegen je zeggen die hij nergens anders zal zeggen. Je dagelijkse gewoonten zijn de opmaat voor een onomkeerbare toekomst. Neem ze eens onder de loep als je wilt weten welke kant je op gaat.