

Zondag 16 januari

'Jullie zijn nu lang genoeg [rond] getrokken. Keer om...' (Deut. 2:3)(NBV).

Waar je bent doet ertoe!

Gods plan voor je leven draait altijd om jouw gaven, zijn timing en jouw juiste plek. Maar drie dingen kunnen dat verhinderen: angst om te falen, onwil om je comfort zone te verlaten en beïnvloeding door meningen van anderen. Om het beloofde land binnen te kunnen gaan kwam er een moment waarop God tegen Israël zei: 'Jullie zijn nu lang genoeg om dit gebergte heen getrokken. Keer om...' (Deut. 2:3). Wanneer je dit moment bereikt, is het belangrijk dat je ja zegt tegen God en bereid bent om een stap in geloof te zetten.

Tijdens een hongersnood zei God tegen de profeet Elia: 'Ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de wadi Kerit, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier, en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien.' Elia deed wat de Heer hem had gezegd... en trok zich terug in de wadi Kerit... De raven brachten hem daar 's ochtends en 's avonds brood en vlees, en water dronk hij uit de rivier' (1 Kon. 17:3-6). Gods plan voor je leven is altijd verbonden aan een plek. Jezus 'moest door Samaria heen' (Joh. 4:4). Waarom? Om een vrouw te ontmoeten die voorbestemd was om die stad met het evangelie te bereiken. Je kunt niet zomaar overal heen, God zal je eren wanneer je daar bent waar hij wil dat je bent. God heeft beloofd je te zegenen, maar soms moet hij je op een andere plek brengen om zijn zegen te kunnen ontvangen. Pas toen Ruth naar Bethlehem verhuisde, ontmoette ze Boaz en trouwde met hem. Pas toen Bartimeüs naar de plek ging waar Jezus was, kreeg hij zijn gezichtsvermogen terug. Waar je bent doet ertoe!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 10 januari

'Geven maakt gelukkiger dan ontvangen' (Hand. 20:35)(NBV).

De zegen van geven!

Wendy Pope schrijft: 'Wanneer God me vraagt om te geven, voel ik me niet altijd gelijk gezegend. Misschien ken je dat. Hij fluistert je in om een maaltijd te maken voor een gezin dat met ziekte kampt, en na een lange dag ben je zelf nauwelijks in staat voor je eigen gezin te koken. Of wanneer jij uitgeput bent, zet hij je ertoe aan de kinderen van je vriendin op te halen omdat zij even rust nodig heeft. Maar wanneer God ons roept om te geven, komen we er ongeacht de situatie gezegend uit. Zijn wegen en gedachten zijn hoger dan de onze. Hij heeft het meesterplan en onze enige zorg is zonder klagen doen wat hij vraagt. Misschien kun je zijn gedachtegang niet volgen wanneer hij je vraagt je botte collega mee uit lunchen te nemen. Misschien begrijp je niet waarom je zo nodig de zondagsschoolklas van je kind moet draaien om de vaste kracht een keer vrijaf te geven. Waar het om gaat is dat het, los van onze mening, iets uitmaakt voor de eeuwigheid en voor de persoon aan wie we geven. In wezen ben ik zonder Jezus een egocentrisch persoon. Ik vraag me af wat voor zegen ik zal ontvangen... geld, een nieuwe auto, een mooier huis? Ik schaam me voor die gedachten, maar ze waren afkomstig van een nog onervaren christen die niet begreep wat die zegen inhield: een nauwere wandel met de grootste Gever ooit.' Hoe geef jij? Uit verplichting of uit schuldgevoel? Of om er goedkeuring van anderen mee te winnen? Geven is de ware maat van onze liefde voor God. En hij zegent ons wanneer we het doen. Geef dus 'zonder tegenzin of dwang' (2 Kor. 9:7). Doe het met een bereidwillig hart.

Dinsdag 11 januari

'Zij gaan voort van kracht tot kracht...' (Ps. 84:8)(NBG).

Verandering en groei.

In een oude Peanutsstrip zegt Charlie Brown tegen zijn vriend Linus: 'Wat zou je doen als je het gevoel had dat niemand je mocht?' Linus antwoordt: 'Kijken wat ik daaraan kon doen.' Waarop Charlie reageert: 'Dat antwoord haat ik dus!' Er zijn drie redenen waarom we dat antwoord haten en het leven zoals het is liever willen bevriezen: 1) Als het zoveel gekost heeft om te komen waar we nu zijn, is 'kom op' niet wat we willen horen. 2) We zijn gewoontedieren; we vormen onze gewoonten en worden daar vervolgens door gevormd. 3) Verandering maakt dat we ons onzeker voelen; diep vanbinnen vrezen we dat we niet genoeg in huis hebben. Dicht bij de top van de Mount Everest vind je een gedenkplaat waarop staat: 'Tijdens de beklimming omgekomen.' (Mooie manier om herinnerd te worden!) Groei is een klim naar de top. Wil je blijven groeien, dan moet je nooit stoppen met klimmen. 'De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt' (Spr. 4:18). Hoe groeien en veranderen we? 'Zij gaan voort van kracht tot kracht.' In zijn boek 'Levensveranderend leren' stelt Howard Hendricks onderwijzers een paar gewetensvolle vragen. 'Hoe ben je de afgelopen tijd veranderd? Zeg, afgelopen week? Of afgelopen maand? Kun je specifiek zijn? Of moet je antwoord altijd zo vaag zijn? Jij zegt dat je groeit, oké, hoe dan? Op allerlei manieren? Geweldig, noem er één! Effectief onderwijs wordt namelijk alleen gegeven door een veranderd persoon. Zodra je stopt met veranderen, bepaal je de koers niet meer.' Vraag vandaag aan God of hij je wil laten zien op welke gebieden je verandering en groei nodig hebt.

Woensdag 12 januari

'Want wie heeft zal nog meer krijgen...' (Matt. 25:29)(NBV).

Neem een besluit en ga over tot actie.

Elke prestatie begint met een beslissing. Keuze, en niet toeval, bepaalt je bestemming. Jezus gaf ons de gelijkenis van een zakenman die een werknemer tien talenten gaf om in te investeren. De man verdubbelde zijn deel. Een tweede werknemer ontving vijf talenten en ook hij verdubbelde zijn deel. Een derde kreeg één talent, maar begroef het. Uit angst voor verlies durfde hij niet eens een bescheiden risico te nemen. Zijn meester was furieus. 'Het is schandalig om zo behoedzaam te leven. Je wist toch dat ik op het beste uit ben, waarom deed jij dan minder?' (zie Matt. 25:26.) 'Wij wandelen in geloof [met ogen van geloof], niet in [natuurlijk] aanschouwen' zegt 2 Korintiërs 5:7. Als je niet bereid bent na gebed, zorgvuldig overdenken en goed advies risico's te nemen, dan wandel je niet in geloof. En 'zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven' (Hebr. 11:6). Jezus beëindigde zijn gelijkenis met de woorden: 'Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen' (Matt. 25:29). Je zou er naar moeten streven zoveel mogelijk te halen uit alles wat je doet. Ken Blanchard noemt dit het hoogste rendement uit het leven halen. Het betekent alles op één kaart zetten bij God (geen zorgen, hij heeft de kaarten geschud). Om meer te krijgen, moet je gebruiken wat God je al gegeven heeft. Wanneer je een stap zet in geloof, komt God in actie en gebeuren er buitengewone dingen. John Mason zegt: 'Niet wat we hebben, maar wat we gebruiken, niet wat we zien, maar wat we kiezen, verstoort dan wel bevordert menselijk geluk.' Wanneer jij beperkt wat je wilt doen, beperk je wat je kunt doen. Bedenk wat het je uiteindelijk zal kosten als je nu niet handelt.

Donderdag 13 januari

'Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb' (Fil. 3:1)(NBV).

Streef naar vooruitgang, niet naar volmaaktheid.

Heb je er enig idee van hoe vaak mensen die jij bewondert het fout hadden, half goed of bijna goed, voordat ze het goed hadden? Fouten maken is de niet zo plezierige, onvermijdelijke kant van vooruitgang boeken. Dat is waarom Paulus zei: 'Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil' (Fil. 3:1). Hij begreep dat je dingen moet blijven horen en doen voor je het goed hebt. Vergelijk jezelf niet langer met anderen. Volgens de Bijbel is dat niet verstandig (zie 2 Kor. 10:12). Sommigen krijgen vijf talenten, anderen twee en weer anderen een. Je talenten en niet je verlangens bepalen je potentieel. Mensen met één talent die alles uit dat ene talent halen, ontvangen hetzelfde 'goed gedaan' als mensen met vijf talenten. De persoon die in de problemen komt, is degene die bang is om risico te nemen. Zijn grootste fout is dat hij niet bereid is om fouten te maken. John Maxwell zegt: 'Hoeveel je presteert wordt bepaald door hoeveel je wilt uitproberen. Stelselmatig goed oefenen leidt steevast tot goede acties. Het scherpt je. Verstandige mensen begrijpen dit en vinden een manier om hieraan te werken.' Als je wilt opsommen wat succesvolle mensen het meest boven de massa uittilt, zou je het kunnen samenvatten in vier woorden: een klein beetje meer. Succesvolle mensen doen wat van hen verwacht wordt - plus dat beetje extra. Het woord voor jou voor vandaag is dus: streef naar vooruitgang, niet naar volmaaktheid!

Vrijdag 14 januari

'Wij worden neergeslagen, maar staan telkens weer op' (2 Kor. 4:9)(HB).

Zet nog een stap.

Falen kan voelen als een stomp in je maag. En als het blijft gebeuren is het verleidelijk om maar op te geven. Maar dat kan niet, je moet 'telkens weer opstaan'. Falen maakt geen mislukking van je, opgeven wel. H.E.Jensen zei: 'De man die wint is misschien al een aantal keer teruggefloten, maar heeft de scheidsrechter niet gehoord.' Een leven zonder falen voelt veilig, maar is een voedingsbodem voor verveling, apathie en een laag zelfbeeld. Is het je wel eens opgevallen dat de duivel je er nooit aan herinnert wat je geleerd hebt? Nee, hij wil dat je pijnlijke details blijft herbeleven. Leer de les en vergeet vervolgens de details! Om te kunnen overwinnen moet je bouwen op wat je geleerd hebt en dan doorgaan. Theoloog Brooke Foss Westcott zei: 'Grote gebeurtenissen maken helden of lafaards, ze onthullen ze alleen maar. In alle stilte, wakend of slapend, groeien we uit tot een sterk of een zwak persoon, en een crisis laat ons uiteindelijk zien wat er van ons geworden is.' En dit artikel vond ik in een krant: 'Je hebt vaak gefaald, al weet je het misschien niet meer. De eerste keer dat je probeerde te lopen, viel je. De eerste keer dat je probeerde te zwemmen, verdronk je bijna. Raakte je de bal bij je eerste slag? Mensen die veel raken, mensen die de meeste home runs slaan, slaan ook veel uit. Pas na zeven pogingen sloeg R.H. Macey's winkelconcept in New York aan. De Engelse romanschrijver John Creasey kreeg 753 afwijzingen voordat hij 564 boeken publiceerde.' Iemand anders geeft twee regels om te winnen: Regel een: neem nog een stap. Regel twee: lukt dat niet, probeer dan stap een goed te beheersen.

Zaterdag 15 januari

'... door hem worden onze daden gewogen' (1 Sam. 2:3)(NBV).

Wat is je hartsmotief?

Er is een verhaal over een vrouw die de deur opendeed voor een man die met een bedroefde uitdrukking op zijn gezicht op de stoep stond. 'Sorry dat ik u stoort,' zei hij, 'maar ik haal geld op voor een zelig gezin in de buurt. De man zit zonder werk, de kinderen hebben honger, binnenkort worden gas, licht en water afgesloten en, alsof dat nog niet genoeg is, staan ze op het punt uit hun huis gezet te worden als ze voor vanmiddag de huur niet betalen.' Bezorgd zei de vrouw dat ze wel wilde helpen. 'Maar wie bent u?' vroeg ze. 'Ik ben de huisbaas,' antwoordde de man. Deze man zat duidelijk meer in over zijn eigen belangen dan die van anderen. Wat hij deed was niet illegaal maar wel verkeerd. Onder het voorwendsel van dienen diende hij zichzelf. Ja, ja. Wat is jouw hartsmotief?

De farizeeën baden, vastten en gaven geld aan de armen, maar ze deden dat om indruk te maken op anderen. Daarom zei Jezus in de Bergrede: 'Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen... Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet... En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet' (Matt. 6:1-5). Ook zei hij: 'Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel' (Mat. 5:16). Het gaat erom dat je God goed laat uitkomen, niet jezelf. Check je hartsmotief. Doe je iets goeds vanuit een slecht motief? '... de Heer is een alwetende God: door hem worden onze daden gewogen.'