

**Zondag 30 januari**

'... laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God (Fil. 4:6)(NBG).

Overall voor bidden.

Het vierjarige zoontje van een zendelingengezin in Afrika zag in een tijdschrift een plaatje van een kleine roze dinosaurus en zette meteen zijn zinnen erop. Zijn moeder wist dat het onmogelijk was (het tijdschrift was drie jaar oud), maar haar zoontje twijfelde er geen moment aan dat God zou voorzien. Tien maanden later kwam er op de avond voor kerst een doos van het thuisfront. Bij de eerste aanblik leek het erop dat er voor iedereen iets speciaals in zat, behalve voor een jongetje van vier. Toen voelden ze iets op de bodem van de doos en waren stomverbaasd. De vrouw die de doos gestuurd had, had er geen idee van dat God haar zou gebruiken om het gebed van een jongetje te beantwoorden. Voordat ze de doos dicht plakte, stopte ze er op het laatste moment dat ene dingetje in waar de ouders onmogelijk aan hadden kunnen komen, iets wat zo onbelangrijk leek dat geen rationeel denkend volwassen persoon God er ooit om zou durven vragen... een plastic roze dinosaurusje van een fastfood restaurant!

Soms voelen we ons een beetje dwaas om God lastig te vallen met kleine dingetjes, maar dat zou niet hoeven. De Bijbel zegt dat we voor álles kunnen bidden. Vertel God wat je nodig hebt en dank hem voor alles wat hij heeft gegeven (Fil. 4:4-6). God is geïnteresseerd in elk detail van je leven; als iets belangrijk is voor jou, dan is het belangrijk voor hem. In bijbelse tijden werden twee mussen verkocht voor een duit (vijf voor twee duiten in de uitverkoop!), toch zei Jezus: '... er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld' (Mat. 10:29-30). Wanneer je God leert vertrouwen voor kleine dingen, zul je hem ook kunnen vertrouwen voor grote.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ubc.co.uk](http://www.ubc.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:*

*tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

*Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 24 januari**

'Hij[God] zal u, na een korte tijd van lijden... sterken...' (1 Petr. 5:10)(NBG).

Je beproeving brengt je verder.

Stephanie Voiland schrijft: 'Mijn vriendin was al maanden op zoek naar een baan. En omdat alleen ingeschreven staan niets oplevert, raakte ze ontmoedigd. Toch weigerde ze de pijn van het wachten te verzachten. Ze keek bewust geen tv, omdat ze geloofde dat God haar deze tijd gaf om na te denken over de richting die ze op moest. In deze tergende maanden verscheen God op manieren die dieper gingen dan het aanbod van een baan. Ze zocht naar een manier om zichzelf te onderhouden; hij leerde haar meer op hem te vertrouwen. Terwijl zij wachtte op een eventuele oproep van een werkgever, sprak God tot in haar ziel. Ze was op zoek naar een 'geniusgod' die direct in haar behoeften zou voorzien; God overrompelde haar door te laten zien dat hij groter is dan ze ooit voor mogelijk had gehouden. Uiteindelijk kreeg ze een baan en was dankbaar, maar ze was nog dankbaarder dat ze had mogen leren hoe God ons tijdens ons wachten tegemoet komt op manieren boven bidden en denken. Op de donkerste momenten merk je soms opeens zijn tussenkomst in de vorm van de perfecte baan, de fysieke genezing of de noodzakelijke middelen, en het wachten is voorbij. Andere keren doet hij het wonder in ons hart.'

Goud wordt pas waardevol wanneer de onzuiverheden in het vuur verwijderd zijn, en God gebruikt moeilijke perioden als een zuiveringsproces om het beste in ons naar boven te laten komen. Hij controleert de hitte, omdat het niet zijn bedoeling is om je kapot te maken, maar om je verder te ontwikkelen. Hij stemt de beproeving af op het gebied in je leven dat bewerking nodig heeft, en terwijl jij verder rijpt, voert hij de intensiteit op. Atleten beginnen te trainen met lichte gewichten en als ze sterker worden gaan ze over op zwaardere. Terwijl jij groeit in Christus zullen obstakels die je eerst overweldigend leken, op een gegeven moment overkomelijk zijn.

**Dinsdag 25 januari**

'Ga op weg... ik zend jullie' (Luc. 10:3)(NBV).

Je bent op een missie!

Jezus stuurde zijn leerlingen op een missie met de woorden: 'Neem geen geldbuidel, geen reistas... mee, en groet onderweg niemand' (Luc. 10:4). Drie dingen vallen op aan zijn woorden: 1) 'Neem geen geldbuidel mee' - niet oppotten dus! God zal zijn zegen geven aan de man of de vrouw die zegt: 'Elke cent die u mij geeft boven wat ik nodig heb, Heer, zal ik gebruiken voor de realisering van uw plannen.' Zie jij je zelf staan voor de rechterstoel van Christus, met al je ongeïnvesteerde rijkdom, je onvervulde opdracht en je ongebruikte invloed? Wat voor mensen bij Christus te brengen? Wat zou je kunnen zeggen? 2) 'Neem geen reistas mee' - geen ballast dus! Gods Woord zegt dat wij 'de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons af moeten werpen en vastberaden de wedstrijd moeten lopen die voor ons ligt' (Hebr.12:1). Alles wat je aandacht kan trekken, kan je beïnvloeden, en alles wat je aandacht kan vasthouden, kan je in zijn macht houden. Satan vreest de vervulling van je opdracht, daarom moet je ervoor vechten om gericht te blijven. 3) 'Groet onderweg niemand' - verspil geen tijd! Zet twijfels bij elke relatie die niet bijdraagt aan je bestemming. Paulus was eenduidig over dit onderwerp: 'En wees op uw hoede voor wie geen gehoor geven aan wat wij in deze brief schrijven. Ga niet met hen om...' (2 Tess. 3:14). Het uur is te laat en de nood te groot. In vroeger tijden werden in bepaalde agrarische staten van Amerika de scholen een paar weken gesloten en werd iedereen de velden ingestuurd om de oogst te verzamelen. Want 'verbeid is over tijd'!

**Woensdag 26 januari**

*'[Hij, Jezus Christus] was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde'*  
(2 Kor. 1:19)(NBV).

Sta op Gods beloften.

Heb je wel eens meegemaakt dat een vriend een belofte verbrak? Het geld komt niet binnen, de monteur komt niet opdagen, je date belt niet. Mensen zullen je laten vallen, daar kun je van op aan. Maar God niet. 'Wat hij zegt, doet hij. Hij maakt al [Gods] beloften waar' (2 Kor. 1:19-20)(HB). Dat te weten stelt je in staat in geloof te blijven wandelen terwijl je op de vervulling [van die beloften] wacht. James McDonald zegt: 'Het is het niet-weten dat ons de das omdoet. We twijfelen, piekeren, wanhopen, struikelen en falen. Wisten we maar hoe dit zou uitpakken, dan zou het te doen zijn. Een slechte dag, een slechte maand, een slecht jaar, desnoods een paar jaar, we kunnen het aan, zolang we maar weten hoe het afloopt. Een crisis met onze gezondheid, iets in ons huwelijk, onzekerheid over een kind, we hebben allemaal gebieden waarop we moeten vasthouden aan wat God zei. Hij weet wat hij beloofd heeft, hij kan niet liegen of vergeten. Hij zal op tijd voor de uitkomst zorgen. Wie anders kan zo'n belofte doen? Ik zou willen dat ik je kon vertellen dat alles altijd op rolletjes loopt in ons leven, maar dan zou ik liegen. Gods beloften zijn niet altijd te begrijpen als je alleen naar dit leven kijkt. Je moet de realiteit van de eeuwigheid incalculeren. De eeuwigheid brengt alles bijeen. Eeuwig leven en de zekerheid van de hemel, dat is wat zijn beloften zo kostbaar maakt.' Victor Frankl, die de verschrikkingen van de Holocaust overleefde, zei: 'Een zwak geloof wordt verzwakt door moeilijke en noodlottige situaties, maar een sterk geloof wordt er juist door versterkt.' Een zondagsschoolklas leerde psalm 23 uit het hoofd en kleine Tommy kwam niet verder dan het eerste vers. Op de grote dag stapte hij naar de microfoon, glimlachte naar het publiek en zei: 'De Heer is mijn herder - en dat is alles wat ik weet!' En dat is ook alles wat jij momenteel hoeft te weten.

**Donderdag 27 januari**

*'De liefde... rekent het kwaad niet aan'* (1 Kor. 13:4-5)(NBV).

Twee verhalen over het huwelijk.

Verhaal een. Deborah Johnson schrijft: 'Mijn dochter van zeven wilde viool leren spelen, dus ik nam haar mee naar een muzikwinkler om een instrument te huren. In de hoop dat ze het belang van trouw oefenen zou inzien, legde ik uit dat lessen duur waren. Ik was bereid daar geld in te steken, mits zij beloofde hard te studeren. 'Soms zul je er misschien geen zin meer in hebben,' zei ik, 'maar ik wil dat je dan gewoon doorgaat.' Ze knikte begrijpend, en vervolgens zei ze met haar meest ernstige stem: Net zoals in een huwelijk toch, mam?'

Verhaal twee. Een man vroeg zijn vrouw: 'Schat, ben je ooit op een ander verliefd geweest?' Ze dacht even na en antwoordde: 'Nee, lieveling. Ooit respecteerde ik iemand om zijn intelligentie. Een ander bewonderde ik om zijn opmerkelijke moed. En weer een ander raakte me om zijn uiterlijk en charme. Maar met jou is het, tja, hoe kan ik het anders uitleggen, liefde.' Heb jij je partner lopen bekritisieren in plaats van te letten op wat je ooit in hem aantrok? Gedragingen zijn als onkruid, ze komen 's nachts op en als je er niet direct mee afrekent, overwoekeren ze de hele tuin. Laat dat niet gebeuren! De volgende keer dat je te druk bent om liefde te tonen, of dat je weer boos wilt reageren, moet je eerst deze woorden eens op je in laten werken: 'De liefde is geduldig en vol goedheid... ze is niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan... Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze' (1 Kor. 13:4-7).

**Vrijdag 28 januari**

*'Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook'* (Rom. 2:1)(NBV).

Hoed je voor eigengerechtigheid.

Een vrouw keek elke ochtend uit haar raam en had commentaar op het vuile wasgoed aan de waslijn van de buurvrouw. Op een dag zag ze dat de was stralend schoon was: 'Misschien gebruikt ze een nieuw wasmiddel,' merkte ze op. 'Nee,' zei haar man, 'ik ben vroeg opgestaan en heb de ramen gedaan.' Hallo! Wanneer Paulus het heeft over hebzucht, slechtheid, afgunst, moord, ruzie, bedrog en roddel (zie Rom. 1:29), dan is het verleidelijk om te denken dat het niet op jou slaat. Vervolgens zegt hij: 'U bent net zo slecht, u doet dezelfde dingen.' Misschien heb je nooit geld verdonkeremaand, maar heb je wel eens iemand tekort gedaan? Of iets dubieus gedaan met een belastingaftrek? En wat als je vast zit in het verkeer of een sappige roddel hoort? Philip Yancey zegt: 'Moord en overspel verschillen alleen van haat en lust in gradatie. Paulus bewaart zijn scherpste commentaar voor eigengerechtigde mensen. Als Farizeeër onder de Farizeeën kende hij het patroon, het gevaar dat een gevoel van morele superioriteit vergezelt. Net zoals ontkenning je ervan weerhoudt om een arts te raadplegen over een knobbeltje of een wondje, leidt ontkenning van zonde tot ergere gevolgen. Ik accepteerde een spreekbeurt voor christenen die betrokken waren in twaalfstappen programma's. Toen ik nadacht over wat ik moest gaan zeggen, kwam het in me op dat wat ex-alcoholisten dagelijks belijden - persoonlijk falen en de behoefte aan genade - een hoge drempel vormt voor diegenen van ons die prat gaan op onafhankelijkheid en zelfgenoegzaamheid. Romeinen 3:10 zegt dat er niemand rechtvaardig is en dat Gods genade de enige oplossing is. Geheel gratis, los van de wet en menselijke pogingen tot zelfverbetering; we hoeven alleen maar onze behoeftige handen te openen - het moeilijkste gebaar voor een eigengerechtigd persoon.'

**Zaterdag 29 januari**

*'Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over...'* (Deut. 6:7)(NBV).

Ouders, dat is je taakomschrijving.

Abraham had een neef die Lot heette. Hij boerde goed, maar raakte wel zijn gezin kwijt. Hoe kwam dat zo? Omdat hij a) de verkeerde nadruk legde - hij stelde materieel succes boven geestelijk succes; b) in de verkeerde omgeving zat - hij meende dat zijn kinderen wel in Sodom konden wonen zonder erdoor besmet te raken; c) de verkeerde verwachting had - hij dacht dat hij zijn omgeving kon veranderen door compromissen te sluiten; d) het verkeerde voorbeeld stelde - hij dacht dat zijn gezin zijn instructies zou opvolgen; in plaats daarvan volgden ze zijn levensstijl; e) de verkeerde relaties had - hij besefte pas toen het te laat was hoezeer Sodom zijn gezin had beïnvloed (Gen. 19:4-5). Als jij meent te kunnen leven aan de hand van de regels van de wereld en verwacht dat je kinderen die van God volgen, dan houd je jezelf voor de gek. Praat niet over wat je van je kinderen verwacht, leef het ze voor! Leid door het goede voorbeeld te geven. Buiten jouw invloed als ouder zijn de vier grootste invloedsferen in het leven van je kind hun leeftijdgenoten, internet, media en muziek. En alle vier werken voor je of tegen je. Heb je het te druk? Zorg dan dat je het minder druk hebt. Denk nog eens na over wat echt belangrijk is. Het karakter van je kind wordt elke dag gevormd, de vraag is door wie? Gods Woord zegt duidelijk dat de volgende punten horen bij jouw taakomschrijving als ouder: 1) Instrueer ze (Deut. 6:6-7). 2) Oefen ze (Spr. 22:6). 3) Zorg voor ze (2 Kor. 12:14). 4) Voed ze op (Efez. 6:4). 5) Oefen gezag over ze uit (1 Tim. 3:4). 6) Heb ze lief (Tit. 2:4). In feite heb je geen grotere verantwoordelijkheid!