

**Zondag 6 februari**

*'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan' (Ps. 32:8)(NBV).*

Wandelen in geloof.

Paulus schrijft: 'Nu ben ik op weg... zonder te weten wat me daar te wachten staat, behalve dan dat de heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Ik hecht [er] echter niet de minste waarde aan...' (Hand. 20:22-24). Het is niet meer dan menselijk te willen weten waar je heen gaat en waar je in verzeild raakt. Maar God zal je informeren op een 'zo nodig' basis. Wanneer jij hem volgt, doe je het net als Abraham. Die ging op weg zonder te weten waarheen. Maar hij geloofde in zijn belofte en vertrouwde erop dat hij hoe dan ook, wanneer dan ook, zijn woord zou houden (zie Hebr. 11:8). Gods wil volgen sluit je niet uit voor problemen. Het leven gaat niet altijd over rozen. Het leven is niet altijd zonder strijd, dat heeft God niet beloofd. Maar je kunt ervan overtuigd zijn dat 'hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien...' (Fil. 1:6). Jon Walker zegt: 'God kent elke stap van de reis, de zegeningen en de gevaren, waar je geweest bent, waar je naartoe gaat, en het beste pad dat je kunt nemen. Het is nooit zijn bedoeling geweest dat jij de stappen zou uitdenken zonder hem. Hoe jij op missie gaat en slaagt, zijn Gods verantwoordelijkheden. Jouw verantwoordelijkheid is het om zijn leiding te zoeken en zijn instructies te gehoorzamen. Hij zei: 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan... op jou rust mijn oog' (Ps. 32:8). Jouw taak is het hem te vertrouwen met je hele hart en niet op je eigen inzicht te steunen. Zijn taak is het om voor jou de weg te banen (zie Spr. 3:5-6). Het is niet de bedoeling dat je alles zelf uitvogelt.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.*

*UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:*

*tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

*Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 31 januari**

*'... bidt... aanhoudend...' (Efez. 6:18)(NBG).*

Blijf voortdurend in contact met God.

Andrew Murray schreef: 'Veel christenen zien tijd met God als een last, een plicht of een probleem. En dat is altijd dé grote hindernis in ons leven als christen.' God zegt: 'Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote... dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn' (Jer. 33:3). De antwoorden die je zoekt, zijn te vinden op je knieën. Jezus zei: 'Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren' (Joh. 15:7). Gebed is als een pasje waarmee je toegang hebt tot Gods wijsheid en bronnen. Paulus schrijft dat we moeten volharden in het gebed (zie Rom. 12:12). Er is een verhaal over een soldaat in de Tweede Wereldoorlog die werd betrapt toen hij vanuit een nabijgelegen bos naar zijn kwartier terugkroop. Hij werd voor zijn leidinggevende gebracht en hem werd communicatie met de vijand ten laste gelegd. Zijn uitleg was echter dat hij alleen maar naar buiten was gegaan om te bidden. Zijn baas vroeg: 'Doe jij dat wel vaker, uren bidden in je eentje?' 'Jawel, meneer,' antwoordde hij. 'Op je knieën dan nu en bidden,' brulde de officier, 'nooit heb je het meer nodig gehad!' De soldaat knielde neer en bad zo'n krachtig gebed dat zijn baas schreeuwde: 'Genoeg, je kunt gaan, ik geloof je! Als je niet zo vaak op oefening was geweest, had je het bij de inspectie niet zo goed gedaan.' Gebed is geen reserveband. Je kunt het niet in je achterbak laten liggen en verwachten dat het werkt als je het nodig hebt. Je moet volhardend zijn in gebed, met andere woorden, voortdurend in contact staan met God.

**Dinsdag 1 februari**

*'Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?' (Rom. 8:31)(NBV).*

Met behulp van Gods genade kun je overwinnen.

Sommige van de groten der aarde hebben voor de grootste uitdagingen gestaan, maar hebben die overwonnen. Maak een man kreupel en je hebt een Sir Walter Scott. Sluit een man op in de gevangenis en je hebt een John Bunyan. Voed een man op in armoede en je hebt een Abraham Lincoln. Onderwerp een man aan bittere religieuze vooroordelen en je hebt een Benjamin Disraeli. Tref een man met kinderverlamming en je hebt een Franklin Roosevelt. Laat iemand geboren worden als zwarte in een maatschappij vol rassendiscriminatie en je hebt een Booker T. Washington. Laat een man het eerste kind zijn dat overleeft in een arme Italiaanse familie van 18 kinderen en je hebt een Enrico Caruso. Laat een man geboren worden uit ouders die een concentratiekamp hebben overleefd, verlam hem vanaf zijn middel wanneer hij vier jaar oud is en je hebt de unieke violist Itzhak Perlman. Noem iemand een trage, wat achterlijke leerling, schrijf hem af omdat hem verder niets te leren valt en je hebt een Albert Einstein. Helen Keller werd blind en doof geboren, maar slaagde met vlag en wimpel op de universiteit en beïnvloedde de wereld. Margaret Thatcher, Englands eerste en enige vrouwelijke premier, woonde boven de kruidenierszaak van haar vader. Een tijdlang hadden ze bij haar in huis zelfs geen stromend water en gas. Golda Meir, Israël's eerste en enige vrouwelijke premier, was een gescheiden grootmoeder uit Milwaukee. Wat leren deze mensen ons? Dat succes niet afhangt van onze omstandigheden, maar van het overwinnen van onze omstandigheden. En met God aan onze zijde kunnen wij dat ook. Paulus, een van 's werelds grootste triomfators, schreef: 'Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?'

**Woensdag 2 februari**

*'Sla op de grond' (2 Kon. 13:18)(NBG).*

Richt, schiet en blijf schieten!

Toen de koning van Israël een strategie nodig had om de Syriërs te verslaan, wendde hij zich tot de profeet Elisa. Die zei tegen hem: 'Haal een boog en pijlen' (v. 15). Toen pakte hij zelf een boog en wat pijlen. Vervolgens zei hij tegen de koning van Israël: 'Leg uw hand aan de boog.' En hij legde er zijn hand aan. Toen legde Elisa zijn handen op die van de koning en zei: 'Open het venster dat uitziet naar het oosten.' Joas opende het venster, en Elisa zei: 'Schiet!' De koning schoot een pijl af, en Elisa zei: 'Deze pijl is een overwinningsteken van de Heer. Deze pijl betekent de overwinning op Aram. Bij Afek zult u Aram vernietigend verslaan.' Daarna zei Elisa: 'Pak uw pijlen.' Joas nam de pijlen in zijn hand en Elisa zei tegen de koning: 'Sla met de pijlen op de grond.' Joas sloeg driemaal met de pijlen op de grond, niet vaker. Toen riep de godsmann woedend uit: 'Had maar vijf of zes keer geslagen! Dan zou u Aram vernietigend verslagen hebben. Nu zult u Aram maar drie keer een nederlaag toebrengen' (15-19)(NBG/NBV).

Waar vraag jij God om? Om de redding van iemand van wie je houdt? Om financiële steun? Om hulp bij het stoppen met een gewoonte? Om succes in je loopbaan? Zoek wat hij je heeft beloofd in zijn Woord en gebruik die beloften als pijlen. Richt ze op je probleem, schiet en blijf schieten tot God iets voor je doet. Als dit verhaal je iets leert, dan is het dit: er zijn situaties in het leven wanneer geloof en volharding niet alleen bepalend zijn voor je overwinning, maar ook voor de mate waarin je wint. Richt dus, schiet en blijf schieten!

**Donderdag 3 februari**

*'Ik ga naar hem toe...' (2 Sam. 12:23)(NBV).*

Als een kind sterft.

Het eerste kind dat David bij Batseba kreeg, leefde slechts een week en stierf toen. Diepbedroefd zei David, met zijn gedachten bij de hemel: 'Ik ga naar hem toe.' Als een kind sterft, rijzen er veel vragen. Vragen als: zal ik hem in de hemel zien? Ja, Davids verhaal bevestigt dat. Stel je een herder voor die zijn kudde naar groenere weiden leidt. Tijdens de tocht moet er een rivier worden overgestoken. De schapen staren ernaar, verlamd van angst. Daarom pakt de herder een lam op, draagt het naar de overkant en zet het aan de andere kant weer neer. Eerst zijn z'n ouders van slag, maar uiteindelijk overwinnen ze hun angst en willen ze de herder wel door het water volgen voor een heerlijke hereniging aan de andere kant. Bedenk ook dit: wanneer het meest waardevolle voor jou zich in de volgende wereld bevindt, wordt de aantrekkelijkheid van deze wereld met de dag minder. Ten tweede vragen we ons misschien af of we hen in de hemel zullen kennen. Ja, op de berg der verheerlijking herkenden de discipelen Mozes en Elia, hoewel ze al eeuwen dood waren. Zouden we in de hemel minder weten dan op aarde? Paulus schrijft: '... maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben' (1 Kor. 13:12). Ten derde rijst de vraag of ze in de hemel ouder zullen worden. Jezus stierf in de bloei van zijn leven, op de leeftijd van 33 jaar, stierf en stond weer op en ging terug naar de hemel. En de apostel Johannes zegt dat wanneer wij hem zien we aan hem gelijk zullen zijn (1 Joh. 3:2). Ten slotte kunnen we ons afvragen wat ze in de hemel zullen doen. De Bijbel zegt dat in de hemel 'zijn dienaren hem zullen vereren' (Openb. 22:3). Heb je wel eens ergens beter in willen zijn? In de hemel zal dat het geval zijn. Je zult op je best zijn - voor altijd.

**Vrijdag 4 februari**

*'[Farao]... gaf hem kleren van fijn linnen...' (Gen. 41:42)(NBV).*

Jozefs mantels.

Wil je door God gebruikt worden, dan moet je de twee mantels dragen die Jozef droeg, die van genade en die van integriteit.

Ten eerste de mantel van genade. '... [Jakob] hield meer van Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren' (Gen. 37:3). Net als Jozefs veelkleurige mantel zal de genade van God je laten opvallen in de menigte; hij zal deuren openen, je beschermen en je verder brengen. De Bijbel zegt: 'U zegent de rechtvaardigen, Heer, als een schild beschut hen uw genade' (Ps. 5:13).

Ten tweede de mantel van integriteit. Dit is de mantel die Jozef in de handen van Potifars vrouw achterliet toen hij weigerde op haar avances in te gaan en trouw bleef aan zijn opvattingen. '... toen hij de binnenvertrekken in kwam om zijn werk te doen... greep ze hem bij zijn kleed. 'Kom bij me liggen,' drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten; zijn kleed liet hij bij haar achter' (Gen. 39:11-12). Jouw verleiding kan verschillen van die van Jozef. Misschien kom jij in de verleiding om te roddelen, op je werk de kantjes er vanaf te lopen, te liegen om je gezicht te redden of krediet op te eisen voor iets wat je niet gedaan hebt. Wat het ook is, je zult worden getest. En het zal je ware karakter onthullen. Het slagen voor de integriteitstest bepaalt je geschiktheid om door God gebruikt te worden. Joseph Parker, de grote Engelse prediker en tijdgenoot van Charles Spurgeon, zei: 'Een voorganger die nooit in verleiding is gebracht, zal ons geen goed doen, en iemand die nooit op de proef is gesteld, zal over onze hoofden heen praten.' Wanneer jouw testuur komt, is het kennen, vertrouwen en spreken van Gods Woord het enige wat je op de been houdt en je erdoorheen helpt. Dat is waarom de psalmdichter schreef: 'Uw belofte [uw woord] heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen' (Ps. 119:11).

**Zaterdag 5 februari**

*'...die in een jaar van droogte geen zorg heeft...' (Jer. 17:8)(NBG).*

Tijden van droogte.

Een moeder van acht kinderen kwam op een middag thuis en merkte dat het stiller was dan anders. Ze keek in de woonkamer en zag vijf van haar kleine lieverdjes in een kring zitten spelen met vijf van de meest schattige bunzingen die je ooit gezien hebt. Onmiddellijk begon ze te roepen: 'Rennen, jongens, rennen!' Elk kind greep een bunzing en rende een andere kant op in plaats van te helpen. Haar geschreeuw joeg de kinderen zo'n angst aan dat ze ieder hun bunzing fijn drukten. Die dag leerde ze dat je al gauw te snel in paniek raakt!

In economisch moeilijke tijden wordt het verschil tussen vrede en verwarring bepaald door op wie je vertrouwt. Wanneer je alles naar beste weten hebt gedaan, moet je het aan God geven en het niet terug nemen. We leven in een wereld vol van angst. Als je de koppen in de krant leest in plaats van de Bijbel, of als je luistert naar paniekzaaiers in plaats van naar hen die je geloof versterken, dan zul je ervaren wat Jezus beschreef als 'de mensen worden onmachtig van angst' (Luc. 21:26). Als een verlost kind van God leef je volgens zijn regels, onder zijn bescherming en voorzien van zijn rijkdom (Fil. 4:19). Hier is een belofte waar je op moet staan: 'Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht' (Jer. 17:7-8). Raak niet in paniek in tijden van droogte, maar vertrouw erop dat God tussenbeide komt.