

Zondag 13 februari

'Enige tijd later stelde God Abraham op de proef' (Gen. 22:1)(NBV).

Vorbereiding op de grootste test.

Het leven van Abraham leert je verschillende dingen. Ten eerste kun je met God wandelen en toch niet alle details van je bestemming kennen. '... hij ging op weg zonder te weten waarheen' (Hebr. 11:8). Ten tweede is het zo dat wanneer God je een belofte doet, hij de tijd bepaalt. Abraham wachtte 20 jaar voordat Isaak werd geboren en de belofte van een groot volk (Gen. 12:2) vervulde. Ten derde zul je het soms bij het verkeerde eind hebben voor je het bij het goede eind hebt. Abraham was het wachten moe en verwekte Ismaël. Had hij gewoon gewacht, dan zou Isaak op Gods tijd geboren zijn. Vaak komen je grootste vergissingen voort uit ongeduld. En ten slotte leer je van Abraham dat je geloof kunt hebben op één gebied, maar angst kunt ervaren op een ander gebied. Toen Abraham naar Gerar trok, zag koning Abimelech wel wat in zijn vrouw. En Abraham, die alleen aan zichzelf dacht, zei dat ze zijn zuster was. En Abimelech liet Sara naar zijn paleis overbrengen (Gen. 20:2). We hebben allemaal onze 'Gerar momenten'. Tijden waarop we bezwijken uit angst of eigenbelang, of onder druk van eisen van mensen. Was God ons niet genadig geweest, dan waren we allemaal gediskwalificeerd. Dan lezen we: 'Enige tijd later stelde God Abraham op de proef... Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt... Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal' (Gen. 22:1-2). Merk op 'enige tijd later', 'hierna' (NBG). De testen die je hebt ondergaan, beginnen zin te hebben op het moment dat je voor je grootste test staat. Kom je daar doorheen, dan kun je God, net als Abraham, 'Jehova Jireh' noemen, wat betekent 'de Heer zal erin voorzien' (Gen. 22:14). En op dat moment zal God zeggen: 'Nu ben je op een plek gekomen waar ik je kan gebruiken.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 7 februari

'Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord' (Spr. 10:32)(NBV).

Let op wat je zegt (1).

Je tong kan een bron van grote zegen zijn. Hij kan mensen twee dingen geven die ze nodig hebben. Ten eerste wijsheid. 'Een rechtvaardige [de mond van de rechtvaardige] spreekt wijze woorden... Wie rechtvaardig is [de lippen van de rechtvaardige][NBG], kiest het juiste woord...' (v. 31-32). Paulus zei tegen Timoteüs: 'Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om [ook] anderen te onderwijzen' (2 Tim. 2:2). Geef wat God je geleerd heeft, door aan mensen die richting nodig hebben en honger naar kennis. Niet opdringerig, niet verlegen; deel gewoon wat God met jou deelde. Geef je een hongerig mens een vis, dan houdt hij het daar een dag op uit. Leer je hem vissen, dan houdt hij het een leven lang uit. Ten tweede kan je tong zorgen voor correctie. Niemand houdt ervan te worden gecorrigeerd. Maar als jij 'luistert naar de lessen van het leven schaar jij je onder de wijzen. Wie zich niet laat terechtwijzen, doet zichzelf tekort, wie berispelingen ter harte neemt, wint daarbij... bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf' (Spr. 15:31-33). Niemand riskeert graag afwijzing door degene te zijn die de waarheid vertelt, maar het verwijt van een vriend is wel oprecht (zie Spr. 27:6). Drie belangrijke principes zijn hier van toepassing. Ten eerste: de waarheid spreken doe je alleen op basis van vriendschap. Als jij jezelf daarin niet bewezen hebt, kun je het beter aan een ander overlaten. Je moet dat recht verdienen. Ten tweede is de waarheid vertellen geen jachtvergunning. Een echte vriend geeft om de gevoelens van de ander en spreekt de waarheid in liefde (Efez. 4:15). Ten derde zal waardering wel komen, maar - en wees daarop voorbereid - mogelijk pas veel later. 'Wie een ander terechtwijst, zal uiteindelijk waardering krijgen, meer dan iemand die een ander vleit' (Spr. 28:23).

Dinsdag 8 februari

'Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord' (Spr. 10:32)(NBV).

Let op wat je zegt (2).

Je woorden kunnen twee dingen uitrichten. Ten eerste bemoediging. Ella Wheeler Wilcox zei: 'Een schouderklopje zit maar een paar ruggenwervels hoger dan een pak slaag, maar heeft veel meer resultaat.' Salomo zei: 'Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest' (Spr. 15:4). Als het leven zwaar valt, 'hoe voortreffelijk zijn dan de juiste woorden op de juiste tijd' (Spr. 15:23). Hoop dringt door de wanhoop heen en mensen gaan geloven dat ze werkelijk een kans maken om erbovenop te komen. Er zijn al veel verwonde zielen door hun diepste dal heen gekomen op de kracht van een bemoedigend woord. 'Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam' (Spr. 16:24). Mensen die door het leven zijn verwond, vinden heling door woorden van bemoediging. Een kaartje, een mailtje, een belletje, de Bijbel noemt dat 'gouden appels op zilveren schalen' (Spr. 25:11). Ten tweede kunnen je woorden redding brengen. 'Een rechtvaardig mens plant een levensboom, wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in' (Spr. 25:11). Het belangrijkste wat je met je tong kunt doen is mensen over Jezus vertellen. Je hoeft hem niet te verdedigen, alleen maar te introduceren. 'De uitspraken van een rechtvaardige zijn een bron van leven' (Spr. 10:11). Je kunt levensgevende woorden brengen aan mensen die verloren zijn. Zo help je hen om hun verleden, heden en toekomst te veranderen. Je woorden kunnen mensen ook helpen om te rijpen en te groeien in hun relatie met God. Ja, 'de woorden van een rechtvaardige zijn voedsel voor velen...' (Spr. 10:21).

Woensdag 9 februari

'Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord' (Spr. 10:32)(NBV).

Let op wat je zegt (3).

Een poster uit de Tweede Wereldoorlog had als tekst: 'Onbezonnen woorden kosten levens.' Daarom is het goed om bij een negatief verhaal over iemand jezelf eerst een paar vragen te stellen. Ten eerste of het waar is. 'Leg over een ander geen vals getuigenis af' (Exod. 20:16). Dat is een van de tien geboden, niet een van de tien suggesties! Zeg niets zolang je niet weet of het waar is. Wacht af, de tijd zal het leren. Ten tweede kun je je afvragen of het betrouwbaar is. Hoorde je het van iemand die er vertrouwen mee schond? Draag je bij aan de schending van dat vertrouwen als jij erover spreekt? Denk eraan: 'Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen' (Spr. 11:13). Jouw bruikbaarheid voor God vereist dat je je integriteit niet opoffert door vertrouwen te beschamen. Vraag je ook af of het zin heeft. Zal het mensen omlaag halen of opbouwen? Satan doet niets liever dan omlaag halen, ontmoedigen en kapotmaken. Span niet met hem samen. 'Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort' (Efez. 4:29). Zal het mensen die het horen goeddoen en bemoedigen? Vraag je ten slotte af of het nodig is. Wat winnen mensen en de zaak van Christus ermee als je het wel zegt, wat verliezen ze ermee als je het niet zegt? Houd altijd dit in gedachten: je zult waarschijnlijk eerder spijt hebben van wat je wél gezegd hebt dan van wat je niét gezegd hebt. 'Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom' (Spr. 29:11). Wees verstandig. Pas op je woorden.

Donderdag 10 februari

'U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand...' (Ps. 23:5)(NBV).

Ondanks tegenstand en tegenslag.

Als je momenteel door een moeilijke tijd heen gaat, lees dan de volgende woorden eens: 'U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade (Ja, heil en goedertierenheid)(NBG) volgen mij alle dagen van mijn leven... ' (v. 5-6). Zie je het woord ja? Het is Gods garantie! Wanneer laat God je beker overvloeien met zegen? Wanneer geeft hij je kracht om te overwinnen? Wanneer toont hij zijn goedheid? Voor het oog van je vijand! Tegenslag en tegenstand kunnen God niet verhinderen jou te zegenen. 'Maar ik worstel echt,' zeg jij. Worsteling bewijst dat je nog niet bent overwonnen, dat je weigert op te geven, dat overwinning nog steeds mogelijk is en dat je groeit. Zolang je met God blijft wandelen en hem vertrouwt, komt hij tussenbeide. Hij stuurt je zijn Geest om je te leiden, zijn Woord om je denken te verlichten en vrienden om je te sterken in je tijd van worsteling. Als jij onderwijsbaar bent, ben je bereikbaar. Houd je hart open, blij luisteren naar God, blijf hem gehoorzamen en je zult zien dat jouw probleem voor hem slechts een platform is om je krachtig bij te staan (zie 2 Kron. 16:9). Je zult ook ontdekken dat zijn kracht komt op het moment dat jij het zwakst bent (2 Kor. 12:7-9). Uiteindelijk zul je God danken voor je vijanden, want hij heeft beloofd je juist daar, voor het oog van hen, te zegenen. Mensen en omstandigheden bepalen je toekomst niet, dat doet God, kijk daarom naar hem!

Vrijdag 11 februari

'Simon Petrus stond zich... te warmen' (Joh. 18:25)(NBV).

God zal je vergeven en in ere herstellen.

In Johannes 18:18 en 25 lezen we: 'De slaven en de gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een vuur... ook Petrus ging zich erbij staan warmen... Ben jij soms ook een leerling van hem?' vroegen ze. 'Nee,' ontkende Petrus, 'ik niet.' Eerder die dag had Petrus zijn zwaard getrokken om Jezus te kunnen verdedigen; nu verloochent hij hem. Is dat jou wel eens overkomen? Onder druk bezwijk je. Wat doe je dan? Het wegwapperen? 'Iedereen maakt wel eens een foutje, niet zo belangrijk.' Het ontkennen? 'Struikelen? Ben je gek! Ik niet hoor!' Het verdraaien? 'Schuif mij de schuld niet in de schoenen, het was hun fout.' Maar er is nog een mogelijkheid. Er eerlijk mee omgaan. Toen Frederik de Grote de gevangenis in Potsdam bezocht, beweerde elke gevangene dat hij onschuldig was. Slechts eentje zei dat hij schuldig was en zijn straf verdiende. Toen de keizer dat hoorde zei hij tegen de opzichter: 'Vlug, laat die man vrij voordat hij al die onschuldige mannen aansteekt!' De Bijbel zegt: 'Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen' (Hebr. 4:13). Belijden is niet alleen God vertellen wat je gedaan hebt, want dat weet hij al. Het is ermee instemmen dat het fout is en vergeving vragen. God kan niet genezen wat je niet onthult, noch reinigen wat je niet belijdt.

Uiteindelijk stond Petrus voor twee vuren: het eerste vuur was aangelegd door mensen, voor de kruisiging; het tweede vuurtje was aangelegd door de Meester, na zijn kruisiging. Bij het eerste vuur verloochende Petrus Jezus; bij het tweede vuur erkende hij hem als Heer. Maar in die tussentijd had Petrus twee levensveranderende ervaringen meegemaakt: zijn tranen en het kruis van Christus. Wanneer je tranen van berouw Christus' vergeving treffen, verlies je je schuld en vind je nieuwe vreugde.

Zaterdag 12 februari

'Laten we ons leven onderzoeken en doorgaan...' (Klaagl. 3:40)(NBV).

Veranderen in plaats van klagen.

Het ene kind klaagt over het andere: 'Mama, hij sloeg me!' Ze is ervan overtuigd dat het de fout is van haar broertje, dat hij straf verdient en dat zij moet kunnen rekenen op mama's sympathie en zo alle verantwoordelijkheid ontloopt. Maar haar broer is daar net zo zeker van: 'Zij begon. Zij pakte mijn speelgoed af.' We worden ouder, maar niet altijd wijzer. 'Het gebeurde gewoon,' zeggen we, en geven dan de schuld aan mensen of omstandigheden. We dansen op de maat van de muziek, maar willen de orgelman niet betalen. Daarom klagen we over onze gevolgen en zeggen dat het onze fout niet was. Dit is niet de manier waarop God zaken doet en het werkt ook niet. 'Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden' (Klaagl. 3:39). Wat bij God werkt is dit: Erken allereerst je eigen verkeerde gedrag. Iemand anders is misschien begonnen, maar jouw aandeel is jouw verantwoordelijkheid. Bovendien is klagen een belediging aan het adres van God. 'Het volk begon de Heer zijn nood te klagen. Toen de Heer dat hoorde ontstak hij in woede...' (Num. 11:1). Laat zonden van anderen over aan God en reken alleen af met die van jezelf. Kijk vervolgens naar je gedrag: 'Laten we ons leven (onze wegen)(NBG) onderzoeken en doorgaan.' Kijk los van dit specifieke geval hoe jij meestal in dergelijke situaties reageert. Leer ervan zodat je kunt veranderen! Bepaal ten slotte of je gedrag werkt, 'doorgaan' het. Analyseer, observeer en beoordeel hoe goed jouw 'wegen' in feite hebben gewerkt, of juist niet hebben gewerkt. Breng eventueel veranderingen aan. 'Laten we terugkeren naar de Heer' (Klaagl. 3:40). Verkeerd gedrag verhalen garandeert veelvuldig falen. De dingen weer op Gods manier gaan doen brengt een einde aan frustratie en een begin aan vreugde en vervulling!