

Zondag 20 februari

'Laat je ogen recht voor je uit zien...' (Spr. 4:25)(WB).

Verliezers zien mislukking; winnaars kijken verder!

Achter elk succesverhaal schuilt het een en ander: offers die zijn gebracht om de droom te verwezenlijken, principes die levens (zowel publiek als privé) beheersen en het vermogen om een enkele overwinning om te zetten in een reeks successen. En tot slot een niet aflatende zoektocht naar persoonlijke groei. Een bijbelleraar schrijft: 'Als jongen keek ik graag toe als de oudere mannen aan het dammen waren. Op een dag nodigde een van hen me uit voor een potje. In het begin leek het makkelijk. Achterelkaar won ik een paar stenen van hem. Toen pakte hij plotseling een steen, sprong dwars over het bord en riep: 'dam!' Met die dam speelde hij me verder van het bord af. Die dag leerde ik iets over lange termijn visie. Niemand vindt het erg om een paar stenen te verliezen zolang hij op damwinst afstevent.

Waardoor hield Mozes het vol in de woestijn? Door zijn visie! '... hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke' (Hebr. 11:27). Een visie van God zal je aan de gang houden als niets anders dat doet. De Bijbel zegt: 'Laat je ogen recht voor je uit zien... Let op het pad dat je voeten bewandelen... Wijk niet af naar rechts of naar links' (Spr. 4:25-27)(WB). Wat zie je in je toekomst? Het is niet te grijpen zolang je het niet begrijpt! Schrijf desnoods je visie op en de reden waarom je die zou willen realiseren en wat je ervoor over hebt. Schrijf ook elke mogelijk te overwinnen uitdaging op om hem te kunnen bereiken. Als je dat doet, ben je beter voorbereid op veel van wat je te wachten staat. Het verschil tussen winnaars en verliezers ligt in hun opvatting van mislukking. Verliezers zien de mislukking, winnaars kijken verder!

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Maandag 14 februari

'Maar als u het zegt, zal ik...' (Luc. 5:5)(NBV).

Overgave (1).

Zolang we de wet van de zwaartekracht niet aanvaarden en ermee samenwerken, kunnen we niet vliegen. Zolang we de wet van de economie niet aanvaarden en ermee samenwerken, kunnen we niet succesvol zaken doen. Begrijp je waar ik heen wil? Overgave aan God is geen zwakheid maar wijsheid. Alleen een dwaas weerstaat God. Het is namelijk een strijd die we niet kunnen winnen. Het is in onze overgave aan hem dat we in staat worden gesteld te slagen in dat wat hij van ons vraagt. Overgave wordt getoond door gehoorzaamheid. Overgave zegt 'ja Heer' tegen alles wat hij vraagt. 'Nee Heer' zeggen is een contradictie. Hoe kunnen we Jezus Heer noemen en weigeren hem gehoorzaam te zijn (Luc. 6:46).

Petrus toonde ware overgave toen Jezus hem zei het opnieuw te proberen. 'Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.' En toen ze dat gedaan hadden, zwom er [een] enorme school vissen in de netten...' (Luc. 5:5-6). Mensen die zich overgeven, gehoorzamen God, zelfs wanneer hen de zin ervan ontgaat. Abraham volgde God zonder te weten waar het hem zou brengen. Hanna wachtte op Gods timing zonder te weten wanneer dat zou zijn. Maria verwachtte een wonder zonder te weten hoe het zou plaatsvinden. Jozef vertrouwde Gods plan zonder te weten waarom dingen gebeurden zoals ze gebeurden. Ieder had zich volledig aan God overgegeven, en ieder bracht het er uiteindelijk goed vanaf. Hoe weet je nu of je je volledig hebt overgegeven? Dat weet je als je erop vertrouwt dat God de dingen uitwerkt, als je niet probeert mensen te manipuleren, je eigen agenda erdoor te drukken of de situatie te controleren. Wij hoeven de touwtjes niet in handen te hebben, we laten simpelweg los en laten God zijn gang gaan.

Dinsdag 15 februari

'Maar als u het zegt, zal ik...' (Luc. 5:5)(NBV).

Overgave (2).

Wanneer we de dingen op Gods manier gaan doen en niet op onze eigen manier, ervaren we drie grote voordelen. Ten eerste hebben we vrede: 'Gewen u toch aan Hem, opdat gij vrede hebt' (Job 22:21)(NBG). Ten tweede hebben we vrijheid: '... maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid' (Rom. 6:17). Ten derde hebben we macht: 'Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten' (Jak. 4:7). Hardnekkige verleidingen en overweldigende problemen worden door Christus overwonnen zodra we ons overgeven. Toen Jozua de muren van Jericho naderde, ontmoette hij God, viel neer en aanbad hem, legde zijn plannen voor hem neer en zei: 'Mijn heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij?' (Joz. 5:14). Jozua's overgave leidde tot een spectaculaire overwinning. Hoewel het schijnbaar tegenstrijdig is, komt overwinning hier door overgave! Overgave verzwakt ons niet, maar versterkt ons juist. Na onze overgave aan God hoeven we niet bang te zijn dat we ons ergens anders aan overgeven. William Booth, de stichter van het Leger des Heils, zei: 'De grootheid van de kracht van een mens zit hem in de mate van zijn overgave.' Uiteindelijk geeft iedereen zich ergens aan over. Als het niet aan God is, dan wel aan meningen en verwachtingen van anderen, aan geld, aan wrok, aan angst, aan onze eigen lusten of ons eigen ego. We zijn vrij om te kiezen waaraan we ons overgeven, maar we zijn niet vrij van de gevolgen van die keuze. Stanley Jones zei: 'Als je je niet overgeeft aan Christus, geef je je over aan chaos.' Hét voorbeeld is Jezus. De nacht voor zijn kruisiging gaf hij zich over aan Gods plan en zei: 'Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.' En hij is ons voorbeeld!

Woensdag 16 februari

'Maar als u het zegt, zal ik...' (Luc. 5:5)(NBV).

Overgave (3).

Een van de grootste leiders van de twintigste eeuw was Bill Bright, de stichter van Campus Crusade. Door middel van het traktaatje met de vier geestelijke wetten en de door tallozen bekeken Jezusfilm werden miljoenen mensen voor Christus gewonnen. Op de vraag waarom God hem zo effectief had gebruikt, antwoordde Bill: 'Toen ik jong was, heb ik een contract afgesloten met God. Ik heb het woordelijk opgeschreven en met mijn naam ondertekend. 'Vanaf vandaag ben ik een slaaf van Jezus Christus' stond erin. Stel jezelf voor als een slaaf, vastgeketend aan een riem, roeiend op de trommelslag van een galeimeester tot de dag waarop je sterft, dat is overgave!

Overgave is niet alleen de beste manier om te leven, het is ook de enige manier! Alle andere benaderingen leiden tot frustratie. De Bijbel noemt overgave 'je redelijke erediens' (Rom. 12:1). Je verstandigste momenten zullen altijd die momenten zijn waarop je ja zegt tegen God. Soms duurt dat jaren, maar uiteindelijk zul je ontdekken dat jijzelf de grootste hindernis bent voor Gods zegen in je leven. Je kunt zijn plannen niet verwezenlijken als je alleen focust op je eigen plannen en je eigen belang. Als God zijn diepste werk in je gaat doen, zal het beginnen met overgave. Geef het dus allemaal maar aan God: je vroegere spijt, je huidige problemen, je toekomstambities, je angsten, je dromen, je zwakheden, je gewoonten, je pijn en je frustraties. Zet Jezus achter het stuur en houd zelf je handen ervan af. Wees niet bang; niets dat onder zijn controle is kan ooit onbestuurbaar raken. Eenmaal overgegeven aan Christus kun je alles in het leven aan.

Donderdag 17 februari

'... hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden...' (Gen. 18:19)(NBV).

Hoe doen jouw kinderen het?

Op een conferentie van Promise Keepers in Texas vertelde James Ryle zijn verhaal. Toen hij nog maar twee jaar oud was, belandde zijn vader in de gevangenis. Toen hij zeven was, plaatsten de autoriteiten hem in een weeshuis. Op 19^e was hij betrokken bij een auto ongeluk waarbij een vriend omkwam. Hij verkocht drugs om aan geld te komen voor de juridische afwikkeling, werd gearresteerd op beschuldiging van een crimineel delict en naar de gevangenis gestuurd. Daar werd hij christen. Na zijn tijd in de gevangenis ging hij werken voor de Heer. Jaren later zocht hij contact met zijn vader om zich met hem te verzoenen. Hun gesprek draaide uit op het gevangenisleven. James vader vroeg: 'In welke gevangenis heb je gezeten?' Toen James hem vertelde welke het was, zei zijn vader: 'Die heb ik mee helpen bouwen.' Hij was lasser geweest en trok van plek naar plek om penitentiaire inrichtingen te bouwen. Ryle keek zijn toehoorders aan en zei: 'Ik zat in de gevangenis die mijn vader had gebouwd.' Jouw kinderen zullen jouw advies misschien niet altijd aannemen, maar ze zullen nooit aan je invloed ontsnappen. Van alle momenten die een kind de eerste 18 tot 21 jaar van zijn leven met jou doorbrengt, zal hij zich later enkele fouten van je herinneren, zal hij sommige herinneringen aan jou minder prettig vinden, maar zal hij ook blij zijn met de erfenis die jij hem hebt nagelaten. God zei van Abraham: '... want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen... na hem de weg des Heren zouden bewaren' (Gen. 18:19)(NBG). Kan God dat van jou zeggen? De evangelist Filippus won de stad Samaria voor Christus, maar er is nog iets specialers waarmee hij naam heeft gemaakt. 'Hij had vier ongetrouwde dochters, die de gave van de profetie bezaten' (Hand. 21:9). Zijn kinderen hadden het in moreel en geestelijk opzicht helemaal gemaakt. Hoe doen jouw kinderen het vandaag?

Vrijdag 18 februari

'Wie onbesuisd is, handelt dwaas...' (Spr. 14:17)(NBV).

Je boosheid beheersen.

Boos worden is iets normaal, maar ongecontroleerde boosheid kan je duur komen te staan. Toen Nabal weigerde koning David en zijn soldaten te eten te geven, dreef Davids boosheid hem bijna tot moord. Alleen Abigail, Nabals vrouw, redde David van de destructieve kracht van zijn eigen ongecontroleerde emoties. Daarna zei David tegen Abigail: 'En u dank ik voor uw verstandig optreden van zojuist, waarmee u hebt voorkomen dat ik het recht in eigen hand nam en me schuldig zou maken aan moord' (1 Sam. 25:33). Onze boosheid is vaak geworteld in trots. De melaatse Naäman voelde zich beledigd toen Elisa hem zei zich zeven keer onder te dompelen in de modderige Jordaan. Kwaad ging Naäman weg. 'Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,' zei hij. 'En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen' (2 Kon. 5:11). In een Amerikaanse krant stond dat toen een zekere Steve Tran zich met 25 werkzame insecticide spuitbussen in zijn huis opsloot, hij meende dat hij de laatste kakkerlakken die zijn appartement deelden, wel had gezien. Maar toen de spray het waakvlammetje van zijn fornuis had bereikt, ontstond er een explosie en werd zijn deur regelrecht naar buiten geblazen waarbij al zijn ramen braken en zijn ameublement in vlammen opging. 'Ik wilde ze allemaal dood maken,' zei hij. 'Ik dacht dat als ik wat meer spoot, het effectiever zou werken.' Volgens het label hadden slechts twee bussen van het gif Trans kakkerlakkenprobleem opgelost. De ontploffing veroorzaakte meer dan 10.000 dollar schade aan het appartementengebouw. En de kakkerlakken? Tran meldde: 'De zondag erna zag ik ze al weer lopen.' Ja, 'wie onbesuisd is, handelt dwaas'.

Zaterdag 19 februari

'Want... in vrede [zul je] geleid worden' (Jes. 55:12)(NBG).

Wanneer de fluit blaast.

Voel je wel eens een belemmering in je geest wanneer je op het punt staat iets te doen? Het is goed mogelijk dat God probeert dan je aandacht te trekken. Zijn belofte is: 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog' (Ps. 32:8). Een christelijk echtpaar was bezig hun eerste huis te kopen. Toen het moment kwam om de papieren te tekenen kon de vrouw een gevoel van onbehagen niet van zich afschudden. 'Mijn man had hetzelfde vage gevoel,' blikt de vrouw terug, 'daarom besloten we het niet door te zetten. Een paar maanden later stierf mijn man in een ongeluk. Het zou mij nooit gelukt zijn de betalingen te voldoen en bovendien te zorgen voor mezelf en een nieuwe baby. Ons gebrek aan vrede was de heilige Geest die ons een halt toeriep.' We kennen de toekomst niet, God wel en hij leidt onze stappen door middel van vrede of geen vrede. De heilige Geest handelt als een scheidsrechter. Wanneer de spelers binnen de lijnen blijven, zijn ze vrij om te bewegen. Maar wanneer er iets fout gaat of de bal buiten de lijnen gaat, dan blaast de scheidsrechter op zijn fluit, legt het spel stil en herstelt de orde. De afwezigheid van vrede kan betekenen dat 'de hemelse scheidsrechter' op zijn fluit heeft geblazen. Soms wordt de bal door onverwachte tegenslag uit het veld geslagen; andere keren stappen we zelf over de lijn door toe te geven aan verleiding en zonde. Als we slim zijn, dan wachten we bij het horen van de fluit tot God onze vrede weer herstelt. De Bijbel zegt dat we in vrede geleid zullen worden. Betekent dit dat jij je altijd zeker zult voelen over je beslissing? Nee, maar de juiste beslissing zal wel vergezeld gaan van een besef van Gods vrede.