

Zondag 13 maart

'Zijn goddelijke macht [kracht][NBG] heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven' (2 Petr. 1:3)(NBV).

Leefregels.

Hier volgen drie leefregels. Regel 1: leer controle uit te oefenen op het klimaat om je heen. Negativiteit is besmettelijk. Kijk uit voor mensen die daarmee behept zijn. Houd van ze, beur ze op, maar laat je niet door hen beïnvloeden. Filter wat mensen tegen je zeggen door het Woord van God: 'God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht (bekwaamheid en een houding van 'ik kan het'), liefde (die altijd het beste zoekt) en bezonnenheid (die stabiliteit en standvastigheid uitstraalt)' (2 Tim. 1:7). Regel 2: leer om jezelf te lachen. Een vrouw kreeg een keer een mooie plant, nam hem mee naar huis, gaf hem water en mest en zette hem in het licht. Een jaar later ontdekte ze dat het een zijden plant was - en ze moet er nog steeds om lachen! Wanneer jij zeker bent van Gods liefde en goedkeuring, dan kun je om jezelf lachen, het is een teken van geestelijke rijpheid. Regel 3: leer God overal in te betrekken. Ken je de 90/10 regel? Wanneer 90% van de omstandigheden niet te controleren zijn, richt je dan op de 10% waaraan wel iets te doen is. Paulus deed dat ook: '... we werden van alle kanten belaagd: van buitenaf door vijanden, van binnenuit door zorgen. Maar God...' (2 Kor. 7:5-6). Let op de woorden 'maar God'. Wanneer je voor een berg staat, vergeet dan nooit dat God hem kan verzetten, kan egaliseren, er een tunnel doorheen kan graven, of je kan helpen eroverheen te klimmen. Het enige wat jij moet doen is hem erbij betrekken door zijn aangezicht te zoeken en zijn woord te raadplegen. 'Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen' (Kol. 3:16). Zorg voor een rijke voorraad bijbelteksten in je hart en put er dagelijks uit.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 7 maart

'Waarom zouden we hier de dood blijven afwachten?' (2 Kon. 7:3)(NBV).

Wat je in een crisis leert.

De legers van Syrië hadden Samaria belegerd en de mensen stierven van de honger. Vier melaatsen, door hun ziekte gedwongen buiten de stadsmuren te leven, waren eraan gewend geraakt te leven van de hompen brood die mensen dagelijks over de muur gooiden. Maar nu kwam er geen kruimpje brood meer. Daarom zeiden ze tegen elkaar: 'Waarom zouden we hier de dood blijven afwachten?' Dus gingen ze tot actie over. 'Bij het vallen van de avond gingen ze naar het kamp van de Arameeërs. Maar... er was niemand te bekennen. De Heer had namelijk in het Aramese kamp het geluid laten klinken... van een groot leger, en de Arameeërs... waren er meteen vandoor gegaan, met achterlating van hun tenten, paarden en ezels... Toen de vier mannen bij de rand van het kamp kwamen, gingen ze een tent binnen. Ze aten en dronken, en namen het goud en zilver en de kleren en dekens die ze er aantroffen mee... Maar ten slotte zeiden ze tegen elkaar: 'Wat we doen is niet goed. Er is vandaag goed nieuws, en als we dat voor ons houden... raken we in de problemen. Laten we meteen naar het paleis van de koning gaan om te vertellen wat er gebeurd is' (2 Kon. 7:5-9). Dit verhaal leert ons drie belangrijke waarheden. Ten eerste dat een crisis onze vriend wordt als het ons tot actie aanzet. Pas wanneer je het zat zijn zat bent, zullen dingen ten goede gaan veranderen. Ten tweede dat - als we eenmaal een stap in geloof zetten - God voor ons aan de gang gaat. Het enige waardoor hij beperkt wordt, is onze twijfel, onze koppigheid en onze zelfgenoegzaamheid. Zijn Woord zegt: 'En toch wacht de Heer op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn' (Jes. 30:18). Ten slotte leert dit verhaal ons dat wanneer God ons zegent, wij het niet voor ons kunnen houden. Anderen hebben nodig wat God ons gegeven heeft en wij moeten het ze gaan brengen - op tijd.

Dinsdag 8 maart

'Alleen Noach vond bij de Heer genade' (Gen. 6:8)(NBV).

Noach (1).

Als je Gods zegen wilt ervaren, zijn er twee dingen in het leven van Noach die in dit verband het vermelden waard zijn. Ten eerste eerde hij God. Door zijn geloof bouwde Noach een boot midden in de woestijn. Hij was gewaarschuwd voor iets wat hij niet kon zien en handelde daarnaar. Als gevolg daarvan werd Noach een vriend van God (zie Hebr. 11:7). Noach had nog nooit regen gezien. Niemand had nog ooit regen gezien. Hij woonde kilometers verwijderd van de dichtstbijzijnde zee. Stel dát hij een schip leerde bouwen, hoe zou hij het ooit te water moeten laten? En hoe kreeg hij al die dieren bij elkaar? 120 jaar lang was hij het mikpunt van spot. Maar omdat hij God eerde, pakte het uiteindelijk positief uit. Ten tweede gehoorzaamde Noach God: 'Hij deed alles zoals God het hem had opgedragen' (Gen. 6:22). Begrip kan wachten, gehoorzaamheid niet. Directe gehoorzaamheid zal je meer leren over God dan een levenslange discussie over de Bijbel. Er zijn zelfs veel opdrachten van God die je pas begrijpt als je ze gehoorzaamt. Toen Noach na de vloed uit de ark stapte zei God tegen hem: 'Wees vruchtbaar en word talrijk... dit alles geef ik je...' (Gen. 9:1-3). Met God zal je beloning altijd groter zijn dan je gehoorzaamheid. Soms proberen we half te gehoorzamen: wel naar de kerk maar geen tienden. Wel in de Bijbel lezen maar niet de persoon vergeven die ons iets heeft aangedaan. Maar gedeeltelijke gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid! De Bijbel zegt: 'U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof' (Jak. 2:24). Waarom is gehoorzaamheid zo belangrijk? Omdat Jezus gezegd heeft: 'Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden' (Joh. 14:15).

Woensdag 9 maart

'Alleen Noach vond bij de Heer genade' (Gen. 6:8)(NBV).

Noach (2).

Denk je dat God alleen blij met je is als je dingen doet als bijbellezen, naar de kerk gaan, bidden, gaven geven of over je geloof praten? Nee, hij geniet van elk detail van je leven, of je nu werkt, speelt, rust of eet. Niets ontgaat hem: 'Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft' (Ps. 37:23)(NBG). Elke menselijke activiteit, behalve zondigen, kun je doen om God te plezieren, mits je het in geloof doet en met een dankbaar hart. Je kunt auto's wassen, de vaat doen, patiënten helpen, kinderen onderwijzen, een computerprogramma schrijven of een gezin opvoeden tot eer van God. Als een trotse ouder geniet God ervan te zien hoe jij gebruik maakt van de mogelijkheden die hij je gegeven heeft tot zijn eer. Na de vloed zei God tegen Noach: 'Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde... Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven' (Gen. 9:1-3). God zei tegen Noach: 'Het wordt tijd je leven weer op te pakken! Doe de dingen waarvoor ik je gemaakt heb. Trouw. Krijg kinderen. Plant gewassen. Eet maaltijden. Munt uit in je werk. Word de beste die je kunt zijn.' In de film 'Chariots of Fire' zei Eric Liddell: 'Ik geloof dat God me gemaakt heeft voor een specifiek doel, maar ik geloof ook dat hij me snel gemaakt heeft en wanneer ik hard loop, voel ik dat hij daarvan geniet.' Er zijn geen ongeestelijke talenten, alleen verkeerd gebruikte. De Bijbel zegt dat Noach genade vond in de ogen van de Heer. Ga dus je energie en talenten inzetten om God er een plezier mee te doen.

Donderdag 10 maart

'Maar ik heb... de wedloop volbracht...' (2 Tim. 4:7)(NBV).

Goed eindigen.

Het parkoers dat God voor ons heeft uitgezet, is zelden gemakkelijk. Het vergt toewijding om het te lopen. James McDonald zegt: 'Ik heb al vaak meegemaakt dat mannen en vrouwen die een aantal jaar daarvoor alles aan God hadden gegeven, op een gegeven moment van koers raakten, het lieten afweten en hun verlangen naar God verloren. Regelmatig bekruipt me de angst dat ik hen daarin volg, en daar zou jij ook bang voor moeten zijn. Hoe trouw ik met God wandel, hangt af van mijn bereidheid mijn relatie met hem in stand te houden. Nooit wil ik de grip verliezen die zijn grootheid op mijn leven heeft. Nooit wil ik het voorrecht kwijtraken om hem te dienen tot de dag waarop ik bij hem mag komen. Die passie drijft me voort. Houdt me eerlijk en nederig. Het laatste wat ik wil is kruipend over de streep komen als een verslagen, ontspoorde christen, of erger nog, opgeven voor mijn leven voorbij is. Ik wil met opgeheven armen, mijn gezicht naar de zon gericht, 'door het lint' gaan.' Paulus zei dat hij 'de wedloop had volbracht en dat hem de krans wachtte' (2 Tim. 4:7). Merk op, moed + volharding + trouw = beloning. Fotograaf Jacob Riis zei: 'Als niets lijkt te helpen, dan ga ik kijken bij een steenhouwer die op zijn brok steen hamert. Misschien slaat hij wel 100 keer voordat er een barst verschijnt, maar bij klap 101 splijt hij in tweeën. En ik weet dat het niet de laatste klap was die het deed, maar alle klappen daarvoor.' Gods Woord is een 'als een hamer die een rots verbrijzelt' (Jer. 23:29). 'Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan [je] op de dag van Christus trots zijn omdat [je je] niet voor niets hebt ingespannen en afgemat' (Fil. 2:16).

Vrijdag 11 maart

'Here, zie, die Gij liefhebt, is ziek' (Joh. 11:3)(NBG).

God hoort je gebeden.

Johannes verslaat: 'De zusters dan zonden Hem bericht: Here, zie, die Gij liefhebt, is ziek.' Iemand ging ten behoeve van Lazarus naar Jezus en omdat hij ging, antwoordde Jezus. De genezing liet op zich wachten, maar werd in gang gezet op het moment dat de Heer werd aangeroepen. Heb je je wel eens afgevraagd waar je gebeden naartoe gaan? '... er viel een stilte in de hemel... Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. De rook... steeg met de gebeden van de heiligen... op naar God' (Openb. 8:1-4). Waarom heerste er stilte in de hemel? Omdat er iemand bad! De hemel pauzeert om te luisteren naar gebeden van iemand zoals jij. De gebeden van alle heiligen stegen op naar God. Is dat niet ontzagwekkend? Je woorden stoppen niet voordat ze het hart van God bereiken, blij dus bidden. Merk op dat de vriend die ten behoeve van Lazarus naar Jezus ging, zei: 'Heer, degene u liefhebt is ziek'. Hij baseerde zijn verzoek niet op de onvolmaakte liefde van de persoon die in nood verkeerde, maar op de volmaakte liefde van Jezus. Hij zei niet: 'Degene die van u houdt is ziek', maar 'degene die u liefhebt is ziek'. Dat is heel wat anders. De kracht van gebed hangt niet af van de verdienste van degene die bidt, maar van de onveranderlijke liefde van degene die hoort. Ben je daar niet blij om? Je hebt misschien geblunderd, begrijpt mogelijk niet alles van het mysterie van gebed, maar zoveel is wel duidelijk: actie begint in de hemel wanneer iemand op aarde bidt.

Zaterdag 12 maart

'... die trouw is aan wie hem heeft aangesteld...' (Hebr. 3:2)(NBV).

Je moet trouw zijn.

Trouw is meer dan alleen een mooi begrip. Je moet trouw zijn aan iets of aan iemand. In hoeverre we mensen beloften doen en ons eraan houden laat in feite iets zien van onze trouw aan God. 'Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus...' (Kol. 3:17). Dat betekent dat je door hem wordt gezien, dat je hem de eer geeft en door hem beloond wordt. Als je niet houdt van de mensen om je heen, houd je niet echt van God. Jezus bracht het zo: 'Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan' (Matt. 25:40). Het Griekse woord voor trouw betekent te vertrouwen en betrouwbaar. Wanneer jij je woord geeft, kan men er dan van op aan dat jij het houdt? Vaak zijn we niet betrouwbaar. Men kan er niet van op aan dat we doen wat we zeggen. Het maakt niet uit hoe begaafd je bent, als jij niet betrouwbaar bent, kan God je niet gebruiken. En God zal je op de proef stellen! Hoe? Door je een poosje iets te laten doen wat je niet doen wilt, iets wat niet leuk of opwindend is, iets waardoor je misschien onder iemands gezag moet staan, iets waaronder je zucht. Dan zal hij tegen je zeggen: wees gewoon trouw. En trouw is niet alleen maar dag aan dag komen opdaven, maar het is ook nog eens komen opdaven met een goede houding. Dat soort trouw beloont God. Jezus zei: 'En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt?' (Luc. 16:12). Kortom, als je succesvol wilt zijn, moet je trouw zijn.