

**Zondag 17 april**

'God en de mensen zullen je genegen zijn...' (Spr. 3:4)(NBV).

Bid om Gods gunst (1).

Om Gods taak in het leven te kunnen vervullen, heb je Gods genade nodig. Hoe lukte het Jozef om op te klimmen van een simpele gevangene tot opzichter van de hele gevangenis?

'Maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenebewaarder in de gunst kwam... en alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig liet verlopen' (Gen. 39:21-23). Waarom koos koning Ahasveros een Joodse slavin genaamd Ester als koningin? '... meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn bewondering en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om...' (Est. 2:17). Hoe werd Samuël van tempelbeheerder een profetische stem van het volk? 'Intussen groeide Samuël verder op. Hij was zeer geliefd, zowel bij de Heer als bij de mensen' (1 Sam. 2:26). Wat hadden al deze begunstigde mensen gemeen?

Ten eerste zetten ze zich voor 100% in. Ze muntten uit in hun door God gegeven taak, en op het juiste moment bracht God ze een stapje verder. Ten tweede stelden zij anderen voorop. David diende koning Saul, ook al was deze meedogenloos als baas. Ruth werkte om haar alleenstaande schoonmoeder Naomi te ondersteunen, terwijl Naomi's andere schoondochter Orpa alleen aan zichzelf dacht. Ten derde zochten zij leiding en hadden een onderwijsbare geest. God beantwoordde Ruths verzoek door haar Naomi te geven, de juiste mentor, en Boaz, de juiste baas, en er bovendien voor te zorgen dat ze op het juiste veld terecht kwam (Ruth 2:2-3). Gods gunst zal je verbinden met de juiste mensen en je op de juiste plek brengen. Als het door jou gekozen veld het veld is dat God voor je heeft uitgekozen, dan kan het niet anders of je wordt er gezegend. Nee, aan beproevingen ontkom je niet, maar in je roeping zul je slagen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.*

*UCB Europe web site: [www.uch.co.uk](http://www.uch.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:*

*tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

*Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 11 april**

'... vrienden noem ik jullie...' (Joh. 15:15)(NBV).

Gods vriend worden (3).

Vriendschap met God wordt onderhouden en versterkt door voortdurende meditatie. Het is onmogelijk Gods vriend te zijn als je niet weet wat hij zegt. Je kunt niet van God houden als je hem niet kent, en dat is alleen mogelijk via de Bijbel. 'Hij maakte zich daar aan Samuël bekend door het woord...' (1 Sam. 3:21). Natuurlijk kun je niet de hele dag in de Bijbel zitten lezen, maar je kunt er wel gedurende de dag aan denken, gelezen verzen in herinnering brengen en er je gedachten over laten gaan. Mediteren is niet een of ander mysterieus ritueel, het is gewoon gericht denken - iets wat iedereen kan leren. Wanneer je keer op keer over een probleem nadent, heet dat bezorgdheid. Wanneer je keer op keer over Gods Woord nadent, heet dat meditatie. Als je weet hoe je je zorgen moet maken, dan weet je hoe je moet mediteren. Verleg je aandacht gewoon van het probleem naar de oplossing! Hoe meer je over Gods Woord mediteert, hoe minder je hebt om je zorgen over te maken. Hoe meer tijd je besteedt aan het mediteren over bijbelteksten, hoe meer je de geheimen ervan zal begrijpen. De psalmist zei: 'De Heer is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond' (Ps. 25:14). Nadat Jezus zijn leerlingen vrienden genoemd had, vervolgde hij: 'Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven' (Joh. 15:16). De voordelen van vriendschap met God zijn onder meer een leven in overvloed en antwoord op je gebeden. Als je dus Gods vriend wilt worden, neem het Woord van God dan tot je, laat het op je inwerken en denk erover na.

**Dinsdag 12 april**

'... vrienden noem ik jullie...' (Joh. 15:15)(NBV).

Gods vriend worden (4).

Een volgende stap in de ontwikkeling van je vriendschap met God is de keus om eerlijk tegen hem te zijn. God verwacht geen volmaaktheid van je, wel eerlijkheid. Als volmaaktheid vereist was, zou niemand van ons voldoen. In de Bijbel waren Gods vrienden eerlijk over hun gevoelens, soms klaagden ze zelfs tegen hem en gingen met hem in discussie, maar hij scheen dat niet erg te vinden. Moedigde het zelfs aan. God luisterde geduldig naar Davids beschuldigingen van oneerlijkheid, verraad en verlaten. Hij haalde niet uit naar Jeremia toen deze beweerde dat God hem had misleid. Job mocht zijn bitterheid spuien en uiteindelijk verdedigde God hem vanwege zijn eerlijkheid. Aan de andere kant berispte hij Jobs vrienden dat ze het bij het verkeerde eind hadden gehad. '... jullie hebben niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job... Job, mijn dienaar, zal voor jullie bidden, want ik ben alleen hem goedgezind' (Job 42:7-8). Om Gods vriend te kunnen zijn moet je je ware gevoelens met hem delen, niet wat je denkt te moeten voelen of zeggen. Zolang je niet begrijpt dat God alles in ons leven ten goede gebruikt, zul je wrok koesteren jegens hem over je uiterlijk, je nationaliteit, je economische achtergrond, je onbeantwoorde gebeden, je oude pijn en de dingen die je zou veranderen als jij God was. Het uiten van je gevoelens en het ventileren van je boosheid naar hem toe zijn in feite de eerste stappen naar geestelijke heelheid. Is het niet bemoedigend te weten dat Gods naaste vrienden net zulke gevoelens hadden als wij, ze echter niet maskeerden met vrome clichés, maar ze openlijk uitten? Waarom deden ze dat? Omdat het uiten van je gevoelens tot genezing leidt en tot een dieper niveau van intimiteit met God.

**Woensdag 13 april**

'... vrienden noem ik jullie...' (Joh. 15:15)(NBV).

Gods vriend worden (5).

Als je echt Gods vriend wilt worden, dan moet je ervoor kiezen hem te gehoorzamen! Jezus heeft gezegd: 'Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt' (Joh. 15:10). Wil dat zeggen dat God niet meer van je houdt als je faalt? Nee, het betekent dat je zijn liefde dan niet voelt of het vertrouwen mist wanneer je in gebed naar hem toe gaat. Normaal gesproken zien we gehoorzaamheid als iets wat hoort bij een relatie met een ouder, of een baas of een superieur, niet bij een relatie met een vriend. Maar Jezus zei: 'Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg' (v. 14). Echte vriendschap is niet passief maar actief. Wanneer Jezus van ons vraagt om van mensen te houden, mensen in nood te helpen, ons geld te geven, een rein leven te leiden, vergeving te schenken en anderen tot hem te brengen, dan moet onze liefde ons motiveren om gelijk te gehoorzamen! Grote kansen krijg je gewoonlijk een of twee keer in je leven, maar kleintjes krijg je elke dag. Door middel van eenvoudige daden van gehoorzaamheid brengen we een glimlach op Gods gezicht. 'Schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee! Gehoorzaamheid is beter...' (1 Sam. 15:22). Bij het begin van Jezus' bediening kondigde God aan: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde' (Matt. 3:17). Wat had Jezus dan 30 jaar lang gedaan wat God zo veel vreugde schonk? De Bijbel zegt er niets over behalve dat hij thuis woonde met zijn ouders en 'hun gehoorzaam was' (Luc. 2:51). Dertig jaar lang God behagen werd opgesomd in drie woorden 'was hun gehoorzaam'. En de relatie die Jezus met zijn Vader had is een voorbeeld van de relatie die hij graag ziet tussen jou en hem.

**Donderdag 14 april**

'... vrienden noem ik jullie...' (Joh. 15:15)(NBV).

Gods vriend worden (6).

Boven alles verlangde David ernaar om God beter te leren kennen. Hij gebruikte woorden als verlangen, smachten, dorsten en hongeren. 'Het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven' (Ps. 27:4). En ergens anders zegt hij: 'Uw liefde is meer dan het leven' (Ps. 63:4). Jakobs verlangen was zo intens dat hij de hele nacht met God worstelde en zei: 'Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent' (Gen. 32:27). En het bijzondere is dat God, die almachtig is, Jakob liet winnen. Waarom? Omdat voor worstelen persoonlijk contact nodig is; het brengt ons dicht bij hem. Paulus was ook zo'n man die vol passie was over zijn vriendschap met God. 'Al wat ik wens is Christus te kennen...' (Fil. 3:10)(GNB). Misschien verlang jij wel naar een diepere relatie met God, maar heb je het te druk. In wezen ben je zo dicht bij God als je wilt en probeert te zijn. Vriendschap met God moet je passie worden. Je moet er bewust naar op zoek. Dat betekent vragen beantwoorden als: Vind ik het belangrijker dan wat dan ook? Is het 't waard om er andere dingen voor op te geven? Is het 't waard de benodigde gewoonten en vaardigheden te ontwikkelen? Ben ik bereid te zeggen: 'Heer, boven alles wil ik u leren kennen?' Gods antwoord op dat gebed is altijd geweest: 'Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden' (Jer. 29:13-14).

**Vrijdag 15 april**

'Waarom doet u... dit... dat u mij de last... te dragen geeft?' (Num. 11:11)(NBV).

Contact met anderen.

Soms weten we wel hoe we moeten geven, maar kunnen we niet goed ontvangen. Daardoor slagen we er niet in ons groeipotentieel te bereiken of te volbrengen wat God voor ons gepland heeft. Iemand in jouw omgeving weet op dit moment iets wat jij zou moeten weten. Iets wat je nooit in je eentje kunt ontdekken. Ga naar die persoon toe en put water uit zijn bron. Trots houdt ons zwak. Zwakke mensen gaan niet naar anderen toe, verstandige mensen wel. Mozes vroeg aan God: 'Waarom doet u uw dienaar dit aan? ... dat u mij de last van heel dit volk te dragen geeft?' 'Dat heb ik niet gedaan,' zei God, 'dat heb je zelf op je genomen.' En vervolgens instrueerde hij Mozes: 'Breng zeventig van de oudsten van Israël bijeen van wie je weet dat ze hun taak als opzichter van het volk goed vervullen... en een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen...' (Num. 11:16-17).

In een krant stond een verhaal over een vrouw die op de snelweg achter het stuur in slaap viel en met haar auto door de vangrail schoot. Hij bleef vervaarlijk een eind in de lucht bungelen. Automobilisten stopten, grepen touwen, maakten die vast aan het uiteinde van de auto van de vrouw en bleven eraan hangen tot de hulpdiensten arriveerden. Van onderaf werd een ladder uitgeschoven om de auto te helpen stabiliseren, terwijl brandweerlieden het voertuig vastketenden aan sleepwagens. Elke keer dat haar auto bewoog, schreeuwde de vrouw. Het duurde meer dan twee uur voordat voorbijgangers, de verkeerspolitie, sleepwagenbestuurders en brandweerlieden – 25 man in totaal – haar veilig op de weg kregen. De dienstdoende brandweercommandant zei later: 'Het was komisch. Ze bleef maar roepen: ik doe het zelf wel.' Ben jij zo iemand? Als je wilt genieten van het beste dat God voor je heeft, zoek dan contact met anderen!

**Zaterdag 16 april**

'Haar man vertrouwt op haar...' (Spr. 31:11)(NBV).

Steun je partner!

Een dichter schreef: 'Houd de liefde die in je hart gelegd is, daar niet vast. Liefde is pas liefde als je het weggeeft.' We kunnen door veel mensen worden afgewezen, zo lang we maar thuis kunnen komen en er daar iemand van ons houdt. Soms loop je in je leven klappen op, laat je thuis dus een heiligdom zijn. Hier is een verhaal om je daarbij te helpen.

Uiteindelijk besloot hij zijn baas om opslag te vragen. Voordat hij naar zijn werk ging, zei het tegen zijn vrouw. De hele dag zat ze in spanning. Aan het eind van de middag verzamelde hij ten slotte moed om naar zijn baas toe te gaan. Tot zijn vreugde kreeg hij de opslag. Uitgelaten kwam hij thuis. De tafel was mooi gedekt met hun beste servies en de kaarsen brandden. Hij snoof de geur op van een speciaal bereide maaltijd en veronderstelde dat iemand van kantoor zijn vrouw had opgebeld en haar had ingelicht. Hij trof haar in de keuken en vertelde het verheugende nieuws. Ze omhelsden elkaar voordat ze aan tafel gingen om van een bijzondere maaltijd te gaan genieten. Naast zijn bord lag een briefje waarop stond 'Gefeliciteerd. Ik wist wel dat je opslag zou krijgen. Dit etentje is om je te laten zien hoeveel ik van je houd.' Toen hij later naar de keuken liep om zijn vrouw met het toetje te helpen, zag hij nog een kaartje. Het was uit haar zak gevallen. Hij raapte het op en las: 'Zit er niet over in dat je de opslag niet gekregen hebt. Je verdient het in elk geval wel. Dit etentje is om je te laten zien hoeveel ik van je houd.' Aanvaarding! Liefde! Zij stond vierkant achter hem, om de klappen op te vangen, de wonden te verzorgen en in hem te blijven geloven. Het woord voor jou voor vandaag is dus: steun je partner!