

Zondag 24 april - Eerste Paasdag

'... heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde...' (Hand. 1:3)(NBV).

Vijf onfeilbare bewijzen voor de opstanding.

Wanneer een timmerman in de tijd van Jezus een karwei had geklaard, was het gebruikelijk dat hij zijn handen waste, ze afdroogde met een linnen doek, die opvouwde en boven op zijn werk legde. Die doek was zijn handelsmerk. Iedereen die de boel inspecteerde, wist dat het af was. Op paaszonndag 'zag [Petrus] dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had... apart opgerold [lag] op een andere plek... en geloofde' (Joh. 20:6-8). Wetenschappers zeggen dat als je uit herhaalde experimenten en meervoudige bevestigingen hetzelfde resultaat krijgt, het duidt op een onfeilbaar bewijs. Hier zijn vijf onfeilbare bewijzen dat Jezus opstond uit de dood. Ten eerste ontmoette Maria Magdalena hem. Ten tweede zagen de vrouwen bij het graf hem. Ten derde spraken de leerlingen met hem. Ten vierde ontmoetten de apostelen hem. Ten slotte getuigden 5000 mensen tegelijkertijd dat ze hem gezien hadden. '... heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde... is hij in hun midden verschenen...' Christus' opstanding is het fundament van onze redding en de hoop waarop onze eeuwigheid rust (Rom. 10:9-10). Paulus schrijft: '... dat Christus voor onze zonden is gestorven... dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt... en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen...' (1 Kor. 15:3-8). Bij een paasdienst in Bangladesh bekeek een gemeente een film over Jezus. Bij de scène van de kruisiging werd er gehuild. Plotseling sprong er een jongetje op en riep: 'Het is niet erg hoor, hij staat weer op. Ik heb de film al een keer gezien!' Wees blij, het is Pasen. Hij is opgestaan - en dat zullen wij eenmaal ook!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 18 april

'God en de mensen zullen je genegen zijn...' (Spr. 3:4)(NBV).

Bid om Gods gunst (2).

Om Gods gunst aan het werk te zien is het goed om naar het leven van Jozef te kijken. '... hij [Jakob] hield meer van Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan... Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem' (Gen. 37:3-5). Twee dingen vallen op in dit verhaal. Ten eerste dat Gods gunst een gave is, en geen beloning omdat jij beter bent dan anderen. Verontschuldig je nooit voor Gods zegen in je leven, maar draag het ook niet als een teken van superioriteit. Paulus vraagt: 'Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is?' (1 Kor. 4:7). Nee, niets dus! Houd dat in gedachten en leef vanuit een houding van dankbaarheid. Ten tweede valt op dat er veel wijsheid nodig is om in Gods gunst te wandelen. Jozefs broers zeiden: 'Kijk daar eens... daar komt die meesterdromer aan... Laten we hem vermoorden... Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt' (Gen. 37:18-20). Het is een vergissing om je droom te delen met mensen die hem niet op waarde kunnen schatten. Misschien zégggen ze dat ze blij voor je zijn, maar heimelijk benijden ze je. De broer van de verloren zoon zat er niet mee dat zijn jongere broer bijna omkwam van de honger in een verre varkensstal. Wat hij niet kon hebben was het feestje bij zijn thuiskomst. Koning Saul was verheugd toen David Goliath doodde. Wat hij niet kon hebben was dat de mensen zeiden: 'Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden' (1 Sam. 18:7). Jezus sprak hierover in ferme taal: 'gooi je parels niet voor de zwijnen' (Matt. 7:6). Gebruik dus je verstand, spreek alleen wanneer de tijd rijp is, probeer God te behagen en je wandelt in zijn gunst.

Dinsdag 19 april

'God en de mensen zullen je genegen zijn...' (Spr. 3:4)(NBV).

Bid om Gods gunst (3).

God kan je begunstigen op de meest ongebruikelijke plekken en via de meest onwaarschijnlijke mensen. Jozefs pad naar de troon van Egypte leidde via een onterechte beschuldiging en een verblijf in de gevangenis. De kans dat een ex-gedeteneerde je volgende onderminister wordt, is niet zo groot, tenzij, zoals in het geval van Jozef, God jouw verhaal schrijft. 'De farao was woedend op deze twee hovelingen [de opperschenker en de opperbakker], en liet hen in bewaring stellen in de gevangenis... waarin ook Jozef zat' (Gen. 40:1-3). Tijdens hun verblijf legde Jozef aan beide mannen een droom uit, en in beide gevallen kwam uit wat hij had gezegd. Zo werd Jozefs gave bekend. Toen farao later gestoord werd door een droom die niemand van zijn adviseurs kon verklaren, dacht de schenker aan Jozef en vertelde farao over hem. Dan legt Jozef de droom van de farao uit, helpt hem zich voor te bereiden op zeven jaren hongersnood en wordt als beloning tweede man van het land. Uiteindelijk kwam Jozefs droom uit. Maar kijk eens wie God gebruikte om hem te vervullen: een bakker en een schenker. Geestelijk gesproken kan God bakkers gebruiken om jou te zegenen, omdat zij de benodigde ingrediënten voor de cake kennen. Sommige dingen die zij gebruiken, zoals zout, meel en bakpoeder, smaken op zich niet goed, maar het eindproduct is heerlijk. God kan schenkers gebruiken, want zij weten uit ervaring (als een soort butler) wanneer je de deur op het juiste moment opent of sluit. Begrijp je waar ik heen wil? Houd je geest open en blijf gevoelig voor God, want hij zal je begunstigen op de meest ongebruikelijke plekken en via mensen van wie je het 't minst verwacht.

Woensdag 20 april

'Jezus zei: 'Sta op...' (Joh. 5:8)(NBV).

Zet de eerste stap.

Bij het bad van Betzata werd Jezus getroffen door een man die al 38 jaar verlamd was en niet kon lopen. Dat is een lange tijd wachten tot er dingen veranderen. Veel zouden al hebben opgegeven. 'Jezus... zei tegen hem: 'Wilt u gezond worden?' De zieke antwoordde: 'Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.' Jezus zei: 'Sta op, pak uw mat op en loop' (v. 6-8).

Hoe zie jij jezelf? Als een hulpeloos slachtoffer? Wendy Blight zegt: 'Zo heb ik geleefd, jaren lang. Op mijn 21^{ste} werd ik verkracht door een gemaskerde onbekende man die zich schuil had gehouden in mijn flat. Daarvoor had ik van het leven gehouden. Ik was net klaar met mijn studie. Met vlag en wimpel geslaagd. Ik was verloofd met een geweldige man. Er lag een fantastische baan in het verschiet. De daad van mijn aanvallers vernietigde al mijn dromen en verlangens. Ik leefde in een gevangenis van angst en wanhoop. Toen leerde ik Christus kennen. De woorden die hij sprak, troffen mij diep in het hart. Ik was die man op dat matje, gewond geraakt aan mijn plek van ellende. Ik hield ervan slachtoffer te zijn. Het voelde vertrouwd. De Bijbel zegt: 'Want levend en krachtig is het woord van God... het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden' (Hebr. 4:12). Die woorden waren voor mij bedoeld. Ik wist dat ik de eerste stap moest zetten. Ik gaf mijn angst, zelfmedelijden en verdriet over. Ik ontdekte dat God een plan had voor mijn leven en een doel met mijn pijn. Ik had dat echter nooit gezien, totdat ik de moed had om op te staan en te gaan lopen. Als jij op die mat zit, open dan Gods Woord. Laat hij je beloften van hoop en heling geven. Voordat je van de mat kunt afkomen, moet je je angst, wanhoop en zelfmedelijden opgeven. Wil je dat?

Donderdag 21 april

'... [Gideon] stak over met zijn driehonderd mannen, die ondanks hun vermoeidheid de vervolging voortzetten' (Richt. 8:4)(NBG).

Vertrouw op God en blij doorgaan.

Denk jij erover om op te geven? Jij meende iets te kunnen betekenen, totdat je kritiek over je heen kreeg als een koude douche. Op dat moment besloot je dat het makkelijker was je verwachtingen aan hun mening aan te passen en maar gewoon te blijven lachen. Doe dat niet. God heeft teveel in je geïnvesteerd! De comfortzone is voor mensen die dan wel gevrijwaard zijn van pijn, maar vooruitgang weigerden; voor mensen die misschien beschermd zijn tegen falen, maar in de greep zijn van middelmatigheid. Zolang het kan moet je echt proberen daaruit los te breken: 'versterk het overige, dat dreigde te sterven' (Openb. 3:2). Sla je Bijbel open en ga je geest vullen met beloften van God. Die zullen je nieuwe moed geven. Bid en geloof God voor grote dingen. Sluit je aan bij een kerk. Blaas je verlangen nieuw leven in, want dat bepaalt uiteindelijk je bestemming! Jezus leed aan het verlies van zijn leerlingen, zijn vrienden en zelfs zijn kleren (Joh. 19:23-24). Maar wat ze niet van hem konden afnemen was: 'de vreugde die voor hem in het verschiet lag' (Hebr. 12:2). Zelfs tijdens zijn sterven bleef hij zich dienend opstellen. Vervolgens daalde hij af in de hel, kwam er met een bos sleutels uit en kondigde aan: 'Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid' (Openb. 1:18). En hij is jouw voorbeeld!

Toen Gideon tegen de Midjanieten streed, lezen we dat hij 'met zijn driehonderd manschappen de Jordaan was overgestoken om de Midjanieten te achtervolgen, hoewel ze de uitputting nabij waren.' Omdat Gideon weigerde zich te laten intimideren door de rivier de Jordaan en weigerde te stoppen door vermoeidheid, schonk God hem een grote overwinning! En hetzelfde zal hij voor jou doen.

Vrijdag 22 april - Goede Vrijdag

'Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus' (Marc. 16:7)(NBV).

Je krijgt een nieuwe kans!

Max Lucado schrijft: 'Ik had het al wel honderd keer gelezen, maar nooit echt gezien. Misschien overvloedig gelezen in de opwinding van de opstanding. Eerst de verbazing van de vrouwen toen ze ontdekten dat de steen was weggeschoven, dan die mooie zin van de engel: 'Hij is niet hier, hij is opgestaan.' Maar lees even door en geniet van dit juweeltje. 'Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen én tegen Petrus: "Hij gaat jullie voor naar Galilea..."' De hele hemel had Petrus zien struikelen en wilde hem weer overeind helpen. 'Zorg ervoor dat je Petrus laat weten dat hij er nog steeds bij hoort, één misser maakt geen mislukking van hem.' Tegenwoordig heb je in de wereld niet veel tweede kansen. Vraag maar aan de jongen die het sportteam niet haalde, aan de man die zijn ontslagbrief kreeg, aan de moeder van drie kinderen die aan de kant werd gezet voor een 'leuk jong ding'. Tegenwoordig is het 'hier dulden we geen incompetentie' of 'niet veel ruimte aan de top' of 'drie slagen en je ligt eruit' of 'het is nu eenmaal een meedogenloze wereld'. Jezus heeft een eenvoudig antwoord. 'Laat Petrus alsjeblieft weten dat hij weer aan slag komt.' Niet elke dag krijg je een tweede kans. Petrus moet dat hebben geweten. De eerstvolgende keer dat hij Jezus zag, werd hij zo enthousiast dat hij in het meer van Galilea sprong. Het was ook genoeg om ervoor te zorgen dat deze provinciale Galileeër het evangelie van de tweede kans naar Rome bracht, waar ze hem doodden. Als jij je ooit hebt afgevraagd waarom een man op zijn kop gekruisigd zou willen worden, dan weet je het nu misschien. Niet elke dag vind je iemand die je een tweede kans geeft, laat staan iemand die je elke dag een tweede kans geeft. In Jezus trof Petrus beide.' En dat geldt ook voor jou!

Zaterdag 23 april

'Alleen als ik... met mijn vingers kan voelen... zal ik het geloven' (Joh. 20:25)(NBV).

Littekens.

In de Odyssee lezen we dat wanneer Odysseus vermomd als een oude man thuis komt, zijn gezin hem niet herkent. Dan ziet zijn voedster een litteken dat ze zich van vroeger herinnert. Tot dat moment herkent zelfs zij hem niet eens. Toen Tomas hoorde dat Jezus leefde, zei hij: 'Alleen als ik... met mijn vingers kan voelen... zal ik het geloven.' Jezus' littekens vormden het bewijs van zijn kruisiging en opstanding. Toen Tomas dat voor zichzelf verifieerde, antwoordde hij: 'Mijn Heer, mijn God!' Het is de eerste keer dat we in de Bijbel lezen dat een leerling Jezus direct als God aanspreekt. En het kwam als reactie op het zien van zijn littekens.

We hebben allemaal littekens. Dr. Will Willimon zegt: 'Ik heb een vriend die een deel van zijn leven in een weeshuis heeft gewoond. Zijn moeder bracht hem daar als kind, liet hem achter bij een grote cederboom en zei dat ze die middag terug zou komen. Maar dat deed ze niet. Hij is nu van middelbare leeftijd. Op een dag had ik een lunchafspraak met hem en ik was laat. Ik trof hem opgewonden aan, heen en weer lopend, transpirerend, zichtbaar in de war. Later zei hij: 'Ik kan er niets aan doen. Wanneer een kennis laat is, raak ik compleet van slag, omdat mijn moeder mij ook liet wachten en nooit meer terugkwam.' Volwassen, maar nog steeds met littekens. Jij hebt ook je littekens, sommige zichtbaar, andere onzichtbaar, sommige die in de loop van de tijd zichtbaarder worden. De opgestane Heer heeft ook littekens om zijn liefde voor jou te bewijzen. Als je hem niet kent, of als je er, net als Tomas, niet zeker van bent of je gelooft, zal hij je zijn littekens laten zien 'opdat u gelooft... en opdat u door te geloven leeft door zijn naam' (Joh. 20:31).