

Zondag 1 mei

'... hield de Heer haar moederschoot gesloten' (1 Sam. 1:5)(NBV).

God zoeken, geen 'goed'!

Soms zal de deur pas opengaan wanneer je begrijpt waarom hij eigenlijk werd dichtgedaan. Kijk bijvoorbeeld naar het verhaal van Hanna. Zij wilde een zoon, maar God wilde een profeet. Toen zij bad 'Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u...' (v.11), schonk God haar niet alleen Samuel, maar nog zes kinderen erbij (1 Sam. 2:5). Wanneer jij om een oogst bidt, zal God je vragen een zaadje te zaaien. Dat zaadje kan iets zijn waarvan je houdt en waaraan je hangt, maar wat je liever niet aan God geeft. Hanna ontdekte dat ze niet tevreden kon zijn met minder dan Gods wil. Elkana had twee vrouwen, maar hij hield het meest van Hanna en gaf aan haar een dubbel deel (1 Sam. 1:5)(NBG). Maar wanneer jij niet doet wat God volgens jou echt van je wil, zullen de liefde van mensen en materiële zaken je niet bevredigen. 'Aangestelde' mensen zijn niet alleen diegenen die op de kansel staan! Hanna was aangesteld om moeder te worden. Jij bent misschien aangesteld om een secretaresse te zijn, een landschapsarchitect of een leraar. Ontdek waartoe God je aangesteld heeft en doe het! Uiteindelijk leidde Hanna's wanhoop haar naar haar bestemming: de Heer sloot haar moederschoot toe. Waarom? Om haar aandacht te trekken, om haar naar zich toe te trekken. Moeilijke tijden zorgen ervoor dat we ons leven opnieuw onder de loep nemen en God zoeken als nooit tevoren. Onze focus verschuift van 'Heer, dit wil ik' naar 'Heer, wat wilt u?' Dan zegent hij ons, want 'wie hem zoekt zal door hem worden beloond' (Hebr. 11:6).

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Maandag 25 april - Tweede Paasdag

'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt...' (Ps. 118:24)(NBV).

Leven tussen de stappen in.

Het stellen van doelen brengt een zeker risico met zich mee. Wat is dat? Het is geloven dat je pas gelukkig zult zijn als je die doelen hebt bereikt. We zeggen tegen onszelf: 'Als ik klaar ben met mijn studie, trouw, kinderen heb, mijn eigen huis heb,' enzovoorts, en zo blijven we ons leven uitstellen.

Een universiteitsdocent vertelde dat hij was uitgenodigd om te komen spreken op een militaire basis en op het vliegveld een soldaat ontmoette die Ralph heette. Na kennis gemaakt te hebben gingen ze hun bagage ophalen. Terwijl ze door de gangen liepen, verdween Ralph telkens. Een keer om een oudere vrouw te helpen van wie de koffers waren opengevallen, een andere keer om twee peuters op te tillen zodat ze de kerstman konden zien, en nog een keer om iemand die verdwaald was de weg te wijzen. Elke keer kwam hij terug met een brede grijns op zijn gezicht. 'Waar heb jij zo leren leven?' vroeg de docent. 'Oh, tijdens de oorlog denk ik,' zei Ralph. Toen vertelde hij de man over zijn laatste uitzending, hoe hij mijnen moest opsporen en zag dat de ene vriend na de andere voor zijn ogen werd opgeblazen. 'Ik leerde te leven tussen twee stappen in,' zei hij, 'ik wist nooit of de volgende stap mijn laatste zou zijn, daarom leerde ik alles te halen uit het moment waarop ik mijn voet optilde en weer neerzette. Elke stap die ik nam was een hele nieuwe wereld en ik vermoed dat ik sinds die tijd zo ben blijven leven.' Ralph had gelijk! Om het meeste uit het leven te halen moeten we leven aan de hand van de bijbeltekst: 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons verheugen.'

Dinsdag 26 april

'... dien de Heer met vreugde...' (Ps. 100:2)(NBV).

'Met vreugde' dienen.

Alles wat God je geeft is allereerst een gave om van te genieten en vervolgens een zaadje om te zaaien. Heb je een goede opleiding gehad? Zit er een leider in je? Heb je meer geld dan je nodig hebt? God heeft je zaden gegeven, ga die zaaien. Er zijn in wezen drie soorten mensen: mensen die het probleem niet kunnen zien of weigeren het te zien; mensen die het probleem zien, maar het graag aan anderen overlaten omdat ze het zelf niet hebben veroorzaakt; en mensen die het probleem zien en ondanks het feit dat ze het niet hebben veroorzaakt, toch verantwoordelijk willen zijn voor een bijdrage aan de oplossing. Hudson Taylor, oprichter van 'China Inland Mission', zei: 'Ik vroeg meestal aan God of hij me wilde helpen. Toen begon ik te vragen of ik hem zou kunnen helpen. Uiteindelijk vroeg ik of hij zijn werk door mij heen wilde doen.' Wanneer jij eenmaal echt gaat geloven dat dienen betekent dat God door je heen werkt, zul je begrijpen dat anderen dienen de hoogste roeping is die er bestaat. Dr. William DeVries dacht op die manier. Hij is de chirurg die een pionier was op het gebied van kunstharten. Het soort arts dat zondags het ziekenhuis binnenwandelt, alleen om ontmoedigde patiënten op te beuren. Hij verwisselt zelfs verbanden, en als een patiënt wil dat hij blijft hangen om een praatje te maken, zal hij dat altijd doen. Zijn vrienden zeggen dat hij net een 'oude schoen' is, die altijd past. Hij draagt cowboylaarzen als hij zich schoon schrobt en opereert harten op muziek van Vivaldi. 'Hij heeft altijd een glimlach achter de hand en is steeds op zoek naar een manier om die te tonen,' zegt zijn vriend Dr. Robert Goodin. De waarheid is dat 'arriveren' niet een plek is waar je bediend wordt, maar waar je 'met vreugde dient'.

Woensdag 27 april

'Petrus... liep over het water naar Jezus toe' (Matt. 14:29)(NBV).

Lopen over water (1).

De discipelen waren op een nacht aan het vissen toen er een storm opstak. Om ongeveer 3 uur in de nacht werden ze opgeschrikt door een gestalte die over het water naar hen toekwam. 'Meteen sprak Jezus hen aan: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!' Petrus antwoordde: 'Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.' Hij zei: 'Kom!' Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe' (v. 27-29). Dit verhaal leert ons ten eerste dat als de Heer ons niet roept om iets te doen, we het ook niet moeten doen. Er is een verhaal over een man die aan de hemelpoort staat. Petrus zegt: 'Noem één goeie daad die je verricht hebt.' De man antwoordt: 'Nou, een bende bikers bedreigde een vrouw, dus ik sloeg ze in elkaar, gooide hun motoren op de grond en rukte hun neusringen uit hun neus.' Onder de indruk vraagt Petrus: 'Wanneer is dat gebeurd?' 'Ongeveer 30 seconden geleden!' antwoordt de man. Om over water te lopen moet je onderscheid leren maken tussen Gods stem en je eigen impulsen. Ten tweede leert dit verhaal ons dat we onze comfortzone moeten verlaten om wonderen te kunnen ervaren. Stel dat jij Petrus bent. De storm raast en hij is bang. De boot is veilig en comfortabel. Zou jij niet in de boot willen blijven? Maar dat kun je niet. God wil dat je meer doet dan alleen maar mislukkingen vermijden. Zo heeft hij je niet gemaakt. Hij roept je om in geloof uit te stappen en dingen te doen. Misschien vraag jij je af wat jouw boot is. Het is alles waar jij je vertrouwen in stelt als het leven stormachtig wordt, zoals een baan of een relatie. Je boot is alles wat je verhindert uit je comfortzone te stappen. Je boot verlaten is de meest angstige, maar meest lonende stap die je ooit zult zetten!

Donderdag 28 april

'Petrus... liep over het water naar Jezus toe' (Matt. 14:29)(NBV).

Lopen over water (2).

Toen Petrus zeker wist dat het Jezus was die hem riep, verliet hij de veiligheid van de boot en vertrouwde zich toe aan de kracht van God. Tot zover ging het prima. Maar toen hij de straffe wind en de golven zag, werd hij bang en begon te zinken. 'Heer, red me,' schreeuwde hij (v. 30). Je moet dus kijken naar de Heer en niet naar de storm. Golven zien, leeuwen en beren zien, we weten allemaal wat dat is. Je begint een nieuwe uitdaging - een baan, een relatie, een terrein van geestelijke groei. Je bent een en al hoop. Dan komen de stormen en tegenslagen. Jezus zei: 'Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld...' (Joh. 16:33). Verwacht het, het hoort bij de reis van geloof! Je moet de angst voelen en het toch doen. Groei vereist het aangaan van nieuwe uitdagingen. Elke keer dat je dat doet, zul je angst ervaren, want groei en angst gaan hand in hand. Maar mét elke keer dat je het risico neemt om de boot uit te stappen ben je geneigd het vaker te gaan doen. En elke keer dat je op het water stapt zonder te verdrinken, besef je dat angst niet langer macht over je heeft. Elke keer daarentegen dat je Gods stem weerstaat en ervoor kiest in de boot te blijven, wordt zijn stem zachter totdat je die uiteindelijk helemaal niet meer hoort. Dat zien te vermijden is toch zeker elk risico waard? In de boot blijven garandeert je veiligheid bovendien ook niet. Het garandeert alleen dat je uiteindelijk aan iets anders zult sterven. Het antwoord op angst is elke dag een beetje vaker uit de boot stappen, net zolang tot angst zijn grip op je verliest.

Vrijdag 29 april

'Petrus... liep over het water naar Jezus toe' (Matt. 14:29)(NBV).

Lopen over water (3).

Petrus ontdekte wat we allemaal ontdekken in onze wandel met God: dat je zinkt wil niet zeggen dat je verdrinkt. Hier zijn twee redenen waarom. Ten eerste maakt mislukken geen mislukking van je, weglopen wel. Mislukken is gewoon onderdeel van het leerproces. Sir Edmund Hillary ondernam verscheidene pogingen om de Mount Everest te bedwingen voor hij slaagde. Na een zo'n poging schijnt hij aan de voet van de berg gestaan te hebben, uitdagend zijn vuist geschud te hebben terwijl hij riep: 'En ik zal je bedwingen. Je kunt nog zo groot zijn, ik groei nog steeds!' Hij leerde iets van elke mislukte poging, tot hij op een dag slaagde. Winston Churchill zei: 'Er is mij in mijn leven nog nooit iets mislukt. Ik heb gewoon altijd weer een kans gekregen om dingen recht te zetten.' Dat is de winnende geest!

Ten tweede waren de echte mislukkingen de mensen die in de boot bleven. Zij faalden stilletjes en heimelijk. Hun mislukken werd niet opgemerkt en bekritiseerd. Hoewel Petrus in het openbaar brokken maakte en zich brandde, ervoer hij wel de euforie van het wandelen over water. Hij alleen wist hoe het voelde om van God de kracht te krijgen om iets te doen wat hij nooit zelf had kunnen doen. Heb je eenmaal over water gelopen, dan ben je nooit meer dezelfde. Petrus zou dit moment tot aan het einde van zijn leven met zich meedragen! Hij ervoer ook de vreugde van het door Jezus opgetild worden in een moment van wanhoop. Petrus wist, zoals de anderen niet konden weten, dat als hij zonk, Jezus er zou zijn om hem te redden. Hij deelde een moment, een band, een vertrouwen dat de anderen niet hadden. Hoe konden ze ook, ze hadden nooit de boot verlaten! Mislukken komt niet van zinken, het komt van je laten tegenhouden door je angsten.

Zaterdag 30 april

'Petrus... liep over het water naar Jezus toe' (Matt. 14:29)(NBV).

Lopen over water (4).

Er zijn veel goede redenen om uit de boot te stappen en iets te proberen wat nieuw is of misschien eerder mislukte. Het is de enige manier om geloof te ontwikkelen en het is het alternatief voor doorsnee. Bovendien ontdek je zo je roeping. Maar er is nog een belangrijker reden. 'Hij liep over het water... naar Jezus toe.' Jezus is niet in de boot. Hij is op het water! En je ontwikkelt alleen diepwater geloof wanneer je bereid bent veiligheid en voorspelbaarheid te verlaten en met hem uit te stappen. Je bent mogelijk al jaren bezig een redelijk hanteerbaar en ordelijk leven te creëren en je behoudt zo de illusie dat je alles onder controle hebt. Nu schudt God alles op door je te vragen uit te stappen in geloof waarbij je de kans loopt huizenhoge golven tegen te komen. Hij doet dit met een reden: om je afhankelijkheid van hem te vergroten. Misschien heb je vroeger wel momenten gehad waarop je het riskeerde om je geloof te delen, al liep je de kans afgewezen te worden. Of je nam het risico om te geven, ondanks persoonlijke offers; of om te dienen, al voelde jij je volledig ongeschikt. Soms zonk je, soms liep je, maar je had wel een uitdagend geloofsleven! Kijk nu eens naar jezelf, lekker makkelijk in je boot, je wordt niet eens zeeziek! Steekt nu de storm op, dan voel je hem ternauwernood. Elke keer dat je de veiligheid van de boot verlaat, zullen er twee dingen gebeuren. Ten eerste zul je niet alleen zijn wanneer het mis gaat (en het gaat geheel een keer mis). Jezus zal niet meer dan een armlengte bij je vandaan zijn. Ten tweede zal af en toe over water wandelen je sterker maken en je in staat stellen grotere dingen te doen.