

Zondag 8 mei - Moederdag

'Want wie tot God komt, moet geloven, dat hij... een beloner is...' (Hebr. 11:6)(NBG).

Op zijn beloften staan.

De ouders van Christopher Pylant weigerden te geloven dat er geen hoop was voor hun zoon die een kwaadaardige hersentumor leek te hebben. Nadat neurochirurg Ben Carson de foto's had bestudeerd zei hij tegen hen: 'Ik kan u op geen enkele manier bemoedigen.' De deskundigen in Georgia zeiden dat ook tegen ons,' antwoordde de moeder, 'maar God stuurde ons naar Baltimore en zei dat hier een arts was die hem zou kunnen helpen. Wij geloven dat u die arts bent.' 'Ik zal mijn best doen,' antwoordde Carson, terwijl hij bad voor een wonder. Tijdens de operatie zag Christophers hersenstam eruit alsof hij helemaal was aangevreten door kanker. En zonder hersenstam is niet echt leven mogelijk. In de wachtkamer vertelde hij de Pylants: 'Het spijt me, ik heb uw zoon niet kunnen helpen. We hebben allemaal gebeden, maar soms werkt God op manieren die we niet begrijpen.' Zij verloren geen moment hun zekerheid en zeiden: 'God gaat onze zoon genezen. We staan op zijn belofte.' Carson bewonderde hun geloof, maar het bewijs was onweerlegbaar. Drie dagen bleef de kleine Christopher in coma, maar langzaam begonnen zijn ogen zich toch te focussen en verbeterden zijn fysieke bewegingen. Na een nieuwe scan opereerde Carson hem voor de tweede maal en nadat hij lagen kankergezwellen had weggehaald en de holte had schoongemaakt was daar een gezonde hersenstam, vervormd maar intact! Toen zijn ouders hun zoon een maand later mee naar huis namen, dankten zij God samen met de arts voor een wonder: 'Want wie tot God komt, moet geloven, dat hij... een beloner is voor wie hem ernstig zoeken' (Hebr. 11:6)(NBG). De neurochirurg zei: 'Toen ze die dag het ziekenhuis uitliepen, straalden hun gezichten en weer hoorde ik mijn moeder tegen me zeggen: 'Als je God in geloof om iets vraagt, zal hij het doen... dan zal hij het doen.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ubc.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 2 mei

'Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen' (1 Petr. 4:9)(NBV).

Gastvrijheid in praktijk.

Hier volgt een verhaal over een gezin bij wie de voorganger kwam eten. Moeder vroeg dochter van vijf om voor het eten te bidden. Verward vroeg het kind wat het zeggen moest. 'Zeg maar wat je mij hebt horen bidden,' antwoordde moeder. Het meisje boog haar hoofd en bad: 'Lieve God, waarom heb ik in hemelsnaam de voorganger te eten gevraagd?' Laten we eerlijk zijn, gastvrij zijn is hard werken. Het vraagt om een offer. En dat moet je doen 'zonder te klagen' (van harte en vriendelijk, alsof je hem vertegenwoordigt). Wie vertegenwoordigt je? God! Dat biedt een nieuw perspectief! Paulus schrijft dat we gastvrij moeten zijn (zie Rom. 12:2). En ook Petrus heeft het erover (zie 1 Petr. 4:9). Heb jij de laatste tijd nog onbekende, al dan niet arme mensen aan tafel gehad? Een man deed onderzoek in verschillende kerken en schreef: 'Van de bijna 200 kerken die ik heb bezocht, werd ik maar in 1 kerk aangesproken door een ander persoon dan de officiële 'begroeter', en dat was om te zeggen dat ik op zijn plek zat.' Het is gemakkelijk om gastvrij te zijn naar mensen die je kent, maar Jezus zei: 'Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo?' (Matt. 5:46). Hoe staat het dan met de mensen die je niet kent? De mensen die niet in je sociale kring passen? Ja, je kunt excuses vinden, je hebt het te druk, je wilt niet betrokken raken en je voelt je niet op je gemak met mensen die je niet kent. Maar God zegt dat jij hem vertegenwoordigt en dat betekent dat jij je persoonlijke agenda opoffert, van je tijd en geld geeft, tot het uiterste gaat voor mensen die je niet kent of zelfs niet mag, en dat je anderen door Gods ogen gaat zien. Dat is gastvrijheid in de praktijk!

Dinsdag 3 mei

'Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen...'
(Pred. 9:9)(NBV).

Getrouwd en gelukkig (1)?

Counselors schatten dat minder dan 25% van de huwelijken vandaag aan de dag echt gelukkig is. Wat is ervoor nodig om daar bij te horen? Dat je het huwelijk vanuit Gods perspectief bekijkt en niet vanuit je eigen (egoïstische) perspectief. Vanuit Gods perspectief gezien hangt geluk in het huwelijk af van het onderscheid tussen feit en fictie. De magische wereld van de film creëert irreële verwachtingen. Wil je alle dagen genieten van het leven met de vrouw die je bemint, dan moet je je denken eens opnieuw onder de loep nemen. Elk huwelijk bestaat uit twee onvolmaakte mensen: 'Iedereen heeft gezondigd' (Rom. 3:23). Ook jij en je partner. Niet dat we dit niet weten, we blijven het echter steeds vergeten. Of we hopen dat wij de uitzondering op de regel zijn. Volmaaktheid verwachten is naïef en zal je relatie blijven ondermijnen. Geluk in het huwelijk hangt af van het feit of je je verzoent met je wederzijdse gebreken en ze reëel aanpakt. Onderken fictie, reken af met feiten, vooral op bepaalde kwetsbare gebieden. Een voorbeeld: financiën. Wen je eraan tienden te geven, vrijgevig te zijn, behoeftebevrediging uit te stellen en je belastingzaken correct af te handelen. Ten tweede: uiterlijk. Probeer er altijd op je best uit te zien, maar aanvaard onveranderlijke trekken, zowel bij jezelf als bij je partner. Ouder worden is Gods idee, aanvaard het daarom waardig en word er wijzer door. Ten derde: levensstijl. Geluk gaat over comfort en tevredenheid, niet over materialisme en trots. Dat leidt maar tot schulden. Vervolgens: hoffelijkheid. Een beetje vriendelijkheid, wat aardige gebaren en woorden, het kost niet veel, maar levert zoveel op. En ten slotte: fysieke bevrediging. De grootste bevrediging komt voort uit het voldoening schenken aan je partner. Een gerichtheid op jezelf, manipulatie en veeleisend je zin doordrijven kunnen nooit op tegen Gods onfeilbare systeem: 'Geef, dan zal je gegeven worden' (Luc. 6:38).

Woensdag 4 mei

'Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen...'
(Pred. 9:9)(NBV).

Getrouwd en gelukkig (2)?

Om getrouwd en gelukkig te kunnen zijn moet je begrijpen dat liefhebben een keuze is, geen gevoel. De oude broeders zongen 'Je bent dat gevoel van verliefdheid kwijt'. Dat laat je voeten misschien dansen, maar het laat je huwelijk niet werken. 'Voelen' is de vrucht, 'doen' is de wortel. Je wil is waar de oplossing begint. Als liefde een gevoel was en geen daad van je wil, dan had God niet geboden: 'Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad...' (Efez. 5:25), of 'en houd de jonge vrouwen voor dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben' (Titus 2:4). Wanneer de wil leidt, volgt het gevoel. Laten we daarom onze misvattingen over liefde corrigeren. Ten eerste: het fundament van liefde is niet emotie, persoonlijkheid, schoonheid of seks, met andere woorden, bronnen van plezier. Deze dingen brengen geen duurzaam geluk. Wat nodig is, is toewijding, karakter en een christelijke aard. Ten tweede: denk jij dat jij je partner niet kunt liefhebben? Kijk eens naar God. 'Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad' (1 Joh. 4:19). Als je wordt geliefd door God, dan heb je liefde om uit te delen, 'want de liefde komt uit God voort' (1 Joh. 4:7). Het hoeft niet uit jezelf te komen, geef gewoon wat je hebt gekregen! Ten derde: denk je dat je liefde 'op' is? Nee, je hebt gewoon de bron verlaten: 'Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is' (Rom. 5:5). Tank weer bij aan de bron van de Geest en je hebt veel te geven! Investeer jezelf ten slotte in je partner, dan kan zelfs een dode liefde weer tot leven worden gewekt. 'Waar je schat is [geïnvesteerd], daar zal ook je hart zijn' (Matt. 6:21).

Donderdag 5 mei

'Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen...'
(Pred. 9:9)(NBV).

Getrouwd en gelukkig (3)?

Tevredenheid is de sleutel tot een gelukkig huwelijk. Op de vraag wat ons tevreden maakt in ons huwelijk wijzen we steevast op dingen die onze partner doet, of op karaktereigenschappen van onze partner die we prettig vinden. Op de vraag wat ons ontevreden maakt, geven we aan wat we niet prettig vinden aan het doen en laten van de ander. We richten ons op zijn goede of verkeerde punten en maken onszelf zo gelukkig dan wel ongelukkig. Maar tevredenheid zit van binnen! Het is hoe we op anderen reageren. Onze houding is waar het werkelijk om gaat. Het probleem is niet wat we zien of horen, het is hoe we het zien of horen: 'De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren horen, en ze blijven horen' (Pred. 1:8). Het oog en het oor (waarmee we waarnemen) zijn de schuldigen. Dat is waarom God zegt dat we genoeg moeten nemen met wat we hebben (zie Hebr. 13:5). We moeten ervoor kiezen de dingen anders te zien, op een manier die ons niet ongelukkig maakt. Wijzelf hebben er controle over, niet onze partners. Tevredenheid is een keuze: 'ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoeg te nemen' (Fil. 4:11). We leren tevreden te zijn door te bedenken hoeveel moeilijker anderen het hebben, door God te vragen hoe hij wil dat we onze uitdagingen en gebreken gebruiken voor de groei van onszelf en onze partner. Laten we ook niet vergeten dat 'het gras er altijd groener uitziet aan de andere kant.' Benjamin Franklin zei over het huwelijk: 'Houd van te voren je ogen wijd open en knijp later een oogje toe.' Ten slotte kunnen we leren tevreden te zijn door te bidden voor de moed om te veranderen wat we kunnen (vooral onze eigen houding), voor de genade om te accepteren wat we niet kunnen (de meeste dingen zijn aanvaardbaar wanneer we ons er niet langer aan ergeren) en voor de wijsheid om het verschil te weten.

Vrijdag 6 mei

'Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen...'
(Pred. 9:9)(NBV).

Getrouwd en gelukkig (4)?

Huwelijksgeluk vraagt om een omgeving vrij van zelfzucht. Twee mensen die besluiten te gaan leven volgens de principes van Jezus' bergrede, zullen samen het geluk vinden. Elke zaligspreking begint met het woord 'zalig', wat 'gelukkig' of 'gezegend' betekent. Echt geluk is te vinden in nederigheid, in de bereidheid om berouw te tonen, in vriendelijkheid, in geduld, in bescheidenheid, in een liefde voor wat goed en rechtvaardig is, in zuiverheid van hart en vredelievendheid. Dit zijn de eigenschappen die een huwelijk in stand houden. Lijnrecht tegenover egoïsme dus! Een niet gekruisigd ik is het slechtst mogelijke huwelijksmateriaal. De trouwring staat symbool voor oneindige toewijding, maar zolang deze niet aan het kruis genageld is (hét symbool voor een sterven aan het eigen ik), kan er geen duurzaam huwelijksgeluk bestaan. Het eigen ik zal een einde maken aan de liefde. Liefde zal een einde maken aan het eigen ik. Het huwelijk is de ultieme uitnodiging tot een groei in onbaatzuchtigheid. Leven met een ander onvolmaakt persoon dwingt ons ertoe om volwassener en milder te worden en ons de kunst eigen te maken onszelf te verloochenen. En dat werkt relatieverrijkend. Paulus schrijft dat we elkaar diep moeten liefhebben en de tweede viool moeten leren spelen (zie Rom. 12:10). De test van een liefdevolle relatie ligt in het stellen van de behoeften van onze partner boven die van onszelf. Door te vragen 'wiens bestwil zoek ik als ik zo en zo handel?' komt onze echte hartshouding naar boven. En het zet ons ertoe aan onze partner op de eerste plaats te zetten. Hen welbewust respecteren kruisigt het eigen ik en de eigen natuur, en dat komt ons huwelijk ten goede. Hoe meer het ego sterft, hoe meer onze relatie leeft. 'Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht' (Joh. 12:24).

Zaterdag 7 mei

'Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken' (1 Kor. 10:11)(NBV).

Het overkomt de beste!

Een voorganger was een schutting aan het bouwen terwijl de 12 jarige zoon van de burens toekeek. De man glimlachte en zei: 'Ben je geïnteresseerd in timmeren?' 'Nee,' zei de jongen. 'Maar ik wil wel eens horen wat een dominee zegt als hij met een hamer op zijn duim slaat!' Jij bent de enige Bijbel die sommige mensen ooit te lezen krijgen, en ze kijken hoe jouw leven strookt met wat jij belijdt. Sommigen hopen op een bevestiging van de levensveranderende kracht van Jezus; anderen op een kans om te zeggen: 'Zie je wel, alle christenen zijn hypocriet!' We willen een goed voorbeeld stellen, maar soms lukt het ons niet. En hoe vernederend het ook is om de boel te verprutsen, God gebruikt die missers om het 'duidelijk [te laten] zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God' (2 Kor. 4:7). God ziet niet voorbij aan de tekortkomingen van zelfs de meest toonaangevende heiligen. Ze staan allemaal genoteerd zodat wij hun fouten niet hoeven te herhalen (zie 1 Kor. 10:11). Abraham, de 'vriend van God', ontkende dat Sara zijn vrouw was (zie Gen. 12:10-20). Mozes, de machtige leider, werd boos en was God ongehoorzaam. David, een man naar Gods hart, bedreef overspel en probeerde daarna zijn sporen uit te wissen door een moord (2 Sam. 11:15). Petrus, leider van de kerk, verloochende Jezus niet een maar drie keer (Luc. 22:54-62). En Johannes Marcus gaf het op en ging tijdens een zendingsreis naar huis (Hand. 15:38). Ze staan er allemaal in, met gebrek en al, en Paulus zegt dat we allemaal, net zo goed als zij, in staat zijn de boel te verprutsen (naar 1 Kor. 10:12). Raak dus niet ontmoedigd wanneer je struikelt. Geef je fout toe, bied de betrokkenen je excuus aan, vraag God om vergeving, vergeef jezelf, leer van het gebeurde en ga door.