

**Zondag 15 mei**

'Ga jij eens kijken, de kant van de zee uit...' (1 Kon. 18:43)(NBV).

Elia (2).

Zijn knecht droeg hij op: 'Ga jij eens kijken, de kant van de zee uit.' De knecht ging kijken, maar toen hij terugkwam zei hij: 'Er is niets te zien.' Zeven keer stuurde Elia hem terug, en toen de knecht voor de zevende keer was gaan kijken zei hij: 'Er komt een klein wolkje uit zee opzetten, niet groter dan een handpalm.' Daarop zei Elia: 'Ga snel naar Achab en zeg hem dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken, anders zal de regen hem de weg afsnijden' (1 Kon. 18:43-44). Vier dingen vallen op in dit verhaal: ten eerste moet je voor je antwoorden naar God kijken en niet naar mensen. 'Gezegend wie op de Heer vertrouwt... Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier... Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht' (Jer. 17:7-8). Ten tweede moet je blijven geloven wat God zegt. Elia bleef dezelfde negatieve melding krijgen. Maar hij bleef God geloven totdat zijn dienaar de zevende keer uiteindelijk zei: 'Er komt een klein wolkje uit zee opzetten, niet groter dan een handpalm.' God had beloofd dat het zou komen, dus hij vertrouwde op Gods Woord. Ten derde moet je je niet laten beïnvloeden door mensen die je visie niet delen. Elia's dienaar bleef zeggen dat er niets te zien was. Maar Elia wist wel beter. Je kunt je niet laten leiden door mensen die geestelijk gezien niet met je in de pas lopen. En ten laatste moet je jezelf in de positie brengen om te ontvangen. 'Hij ging gehurkt op de grond zitten' (1 Kon. 18:42). Een baarhouding voor sommigen! Wat je vandaag in je binnenste voelt is reëel, maar als je niet in de juiste positie bent en 'perst', zal het niet gebeuren. Doe je het wel, dan zal God je zegenen met overvloed (zie 1 Kon. 18:41)(HSV).

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 9 mei**

'... Stefanus, Fortunatus en Achaïkus... hebben... mij nieuwe kracht gegeven'  
(1 Kor. 16:17-18)(NBV).

Let op je woorden.

De meesten van ons hebben er geen idee van hoezeer gevoelens, zelfbeeld en verwachtingen van mensen worden beïnvloed door wat we zeggen. Paulus zei dat Stefanus, Fortunatus en Achaïkus hem nieuwe kracht hadden gegeven. Als je nog nooit van hen hebt gehoord, dan komt dat omdat de meeste bemoedigers er een hekel aan hebben in het centrum van de belangstelling te staan. Ze hebben er genoeg aan een ondersteunende rol te vervullen. Maar zonder hen zou er maar weinig klaar komen. Het tegenovergestelde van bemoedigen is ontmoedigen, en daarover zegt Paulus: 'Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort' (Efez. 4:29). En Jezus zelf zei: '... van elk nutteloos woord... zullen ze... rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld' (Matt. 12:36-37). Wat je zegt, kun je nooit terugnemen en zal op een dag voor of tegen je worden gebruikt. Dr. Thomas Blackaby wijst erop: 'Woorden kunnen levenslange littekens achterlaten. Veel mensen zullen nooit sommige dingen vergeten die jij tegen hen hebt gezegd. Zowel positief (woorden van bemoediging) als negatief (kritiek en verwijten). Gebruik je woorden zo goed mogelijk zodat ze anderen tot zegen kunnen zijn.' Zijn jouw woorden bemoedigend? Kun je ervan zeggen dat er 'niets vals en krom [aan] is' (Spr. 8:8)? Vraag God of hij een wacht voor je mond wil zetten (Ps. 141:3) zodat alles wat je zegt hem de eer brengt en anderen opbeurt.

**Dinsdag 10 mei**

'... alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen' (Jak. 1:22)(NBV).

Kernwaarden.

We hebben het over onze 'kernwaarden'. In een wereld die maar blijft veranderen zijn dit principes die je leven zouden moeten beheersen. Ze verklaren waarom je doet wat je doet en waar je voor staat. Het zijn niet alleen bedrijfsstrategieën, culturele normen of reacties op veranderingen in de markt. Het zijn niet-verhandelbare zaken die dicteren hoe jij je leven leidt. John Blumberg zegt: 'Ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die zegt niet te willen werken op basis van een solide set waarden. Er komt echter meer bij kijken dan het lijkt. In leiderschapsworkshops wereldwijd was het verbazend om te zien waarmee mensen geconfronteerd werden als je ze een blanco vel papier gaf en ze uitdaagde hun kernwaarden op te schrijven. Ik hoop dat jullie zullen worden uitgedaagd je kernwaarden te onderzoeken, te omschrijven en te integreren in je levenspatroon.' De Bijbel zegt dat we 'wat we gehoord hebben ook moeten doen'. Wat je echt gelooft, bepaalt hoe je handelt en wordt zichtbaar in je dagelijkse routine. John Mason zegt dat dit het volgende betekent: 'Maak jezelf nuttig vandaag. Pak een probleem aan dat groter is dan jezelf. Leer God beter kennen door in zijn Woord te lezen. Help iemand die jou niet kan terugbetalen. Doe drie dingen waarvoor je meer moeite moet doen normaal. Wees dankbaar voor je dagelijks brood. Laat anderen beter achter dan je ze aantrof. Wees niet bang om hulp te vragen. Geef je beste tijd van de dag aan God. Doe vandaag wat je eigenlijk wilt uitstellen tot morgen. Vergeet niet dat de plek en de tijd om gelukkig te zijn hier en nu is. Zet kleine stappen om een slechte gewoonte te overwinnen. En evalueer wat je doet niet aan de hand van wat het oplevert, maar aan de hand van het zaad dat je zaait.'

**Woensdag 11 mei**

*'... zult u volmaakt en volkomen zijn...'* (Jak. 1:4)(NBV).

De voordelen van strijd.

Het overwinnen van hindernissen ontwikkelt kwaliteiten in ons die nodig zijn om Gods wil voor ons leven te realiseren. Het kan zelfs op geen enkele andere manier gebeuren. In 2 Korintiërs 1 legt Paulus de voordelen uit van het doormaken van moeilijke tijden. Ja, daar zitten inderdaad voordelen aan! Laten we er eens een paar bekijken.

Ten eerste 'zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven' (2 Kor. 1:4). Wanneer mensen weten dat jij recht van spreken hebt, luisteren ze naar je. Anders sluiten ze beleefd hun oren. In elk probleem dat jou ertoe aanzet om te groeien zitten de antwoorden ingebouwd die je omgeving nodig heeft. Wanneer jij kunt zeggen 'ik ben daar ook geweest,' respecteren mensen je en zijn ze een en al aandacht. Ervaring is een van de grootste voordelen en God zal dat gebruiken. Ten tweede 'dat we niet op onszelf moeten vertrouwen' (2 Kor. 1:9). Alles waardoor we ons tot God gaan wenden en sterker op hem gaan leunen is een voordeel en geen blok aan het been. Wanneer we te maken krijgen met het verlies van onze baan, ons huwelijk, een dierbare, onze gezondheid of onze gemoedsrust, dan keren we ons tot God en ontdekken wat hij kan doen. Ten derde 'opdat... veelvuldig dank gebracht worde...' (2 Kor. 1:11)(NBG). Weet je nog hoe je leven was voor je de Heer leerde kennen? De psalmist schreef: 'Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots...' (Ps. 40:2). Kom op, verhef je stem en ga God prijzen voor wat hij voor je heeft gedaan. Want zeg nou zelf, waar zou je zijn zonder hem? Daar wil je toch niet eens over nadenken?

**Donderdag 12 mei**

*'Zorg ervoor dat... er geen giftige kiem opschiet...'* (Hebr. 12:15)(NBV).

Hebben ze je boos gemaakt?

Hebben mensen je boos gemaakt? Dan ben je niet de enige, dat kennen we allemaal. Maar God zegt tegen je dat je er niet door in beslag moet laten nemen, maar dat je moet vergeven en loslaten. Wanneer je je gevoelens ontkent en het onder de oppervlakte laat sudderen, dan geef je de duivel voordeel over je (2 Kor. 2:11). Maar door bijbels met de situatie om te gaan kunnen je pijnlijke ervaringen je beter maken in plaats van bitter. Als je vandaag worstelt met bitterheid, doe dan het volgende: vergeef om te beginnen. Vergeving is niet gebaseerd op een gevoel. Wacht niet tot je voor je gevoel zover bent, besluit vandaag de ergernis los te laten. Als je dat doet, zal Gods geest je gevoelens tot bedaren brengen en je helpen de drang om terug te slaan overwinnen. Jezus heeft gezegd: 'Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden' (Matt. 5:7). Aangezien jij ook altijd genade nodig zult hebben, roept God je op om 'genadestortingen' te blijven doen. Bid er vervolgens voor. Zodra jij wrok voelt opkomen, moet je naar God toegaan en dan zal hij je de kracht geven om in liefde te reageren in plaats van in boosheid. Wanneer jij echt serieus zo wilt leven, belooft hij dat '[je] rust zal vinden in kwade dagen' (Ps. 94:13). Denk ten derde bijbels. Zoek elk vers over vergeving op dat je maar kunt vinden en laat dat op je inwerken. Besef dat elke keer dat jij kiest om het goede te doen, weer een beetje van je oude ik sterft en je nieuwe jij zich ontwikkelt. Zo bereidt God je voor op meer zegen. Maar je moet wel in de positie zijn om het te ontvangen. Besluit daarom nu niet verbitterd te raken ondanks je boosheid.

**Vrijdag 13 mei**

*'Want elke hogepriester wordt genomen uit de mensen...'* (Hebr. 5:1)(WB).

Heb waardering voor je voorganger.

Vier bijbelse principes zijn van belang als het gaat om het op waarde schatten van je voorganger. Ten eerste: 'Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen.' Laat het duidelijk zijn: je voorganger werd gekozen uit mensen, niet uit engelen. Ten tweede: omdat hij menselijk is, is hij bij machte begrip op te brengen voor [mensen]... Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen' (Hebr. 5:2). De reden dat je voorganger met je mee kan voelen is dat hij met veel van dezelfde dingen worstelt als jij. Charles Spurgeon zei: 'Een voorganger die niet op de proef is gesteld, kan nooit volledig door God worden gebruikt.' Ten derde: '... en daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden' (Hebr. 5:3). Dit is misschien een schok voor je, maar voorgangers kunnen ook de fout ingaan en zij hebben Gods genade nodig. Denk niet dat je voorganger, omdat hij zo goed preekt, geen problemen heeft met zijn gezin, zijn financiën, zijn angsten en zijn eigen ik. Misschien worstelt hij nog wel meer, want satan schakelt liever een generaal uit dan 100 man voetvolk. Wanneer jij de fout ingaat, kun je naar je voorganger, maar naar wie kan hij? Ten vierde: 'Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen...' (Hebr. 5:4). Je voorganger heeft zichzelf niet geroepen, dat heeft God gedaan. Voordat je kritiek op hem hebt, kun je je daarom beter afvragen of je voor hem gebeden hebt. En voordat jij je oordeel klaar hebt, is het goed om je af te vragen of God misschien met hem handelt op een manier waar jij niets vanaf weet. Op een dag hebben jij en je kinderen misschien zijn gebeden en adviezen nodig. Breek dus niet af wat voor jou morgen sterk moet zijn.

**Zaterdag 14 mei**

*'... ik hoor het geruis van de stortregen al'* (1 Kon. 18:41)(NBV).

Elia (1).

Ga je geestelijk gezien door een droge periode heen? Ben je druk bezig anderen te bemoedigen terwijl je eigen leven op losse schroeven lijkt te staan? Dan ben je niet de enige. Het overkwam Elia, een profeet die even daarvoor vuur uit de hemel had gebeden op de berg de Karmel en 850 valse profeten had verslagen in een spectaculaire overwinning. Plotseling zat hij zo ongeveer moederziel alleen zonder eten of drinken met zijn rug tegen de muur. Dus wat deed hij? 'Daar ging hij gehurkt op de grond zitten, met zijn gezicht tussen zijn knieën' (1 Kon. 18:42). Goeie zet! Elia besloot zich af te sluiten voor zijn omgeving, Gods hulp te zoeken en te bidden tot hij een antwoord had. Toen het antwoord kwam, kwam het als 'een geruis van een stortbui'. Zie je dat? Wat Elia in zijn geest hoorde, was in volkomen tegenspraak met wat hij om zich heen kon zien of horen. Zijn geest voelde de regen voordat er nog maar een druppel was gevallen. Hier kunnen we iets uit leren. Wanneer God tot je spreekt, zal hij spreken tot je geest, niet tot je vlees. Wat hij zegt, zal reëler zijn dan alles wat er in je omstandigheden gebeurt. Maar wees gewaarschuwd, wat je in je geest hoort, kan ingaan tegen wat je met je verstand hoort of tegen wat je op de bank hebt staan of tegen wat er op je werk of thuis of in je lijf gebeurt. Elia moest alle 'geen regen' meldingen buiten beschouwing laten. Dat zul jij ook moeten doen. Wanneer je weet dat God je iets beloofd heeft, dan moet je de negativiteit om je heen uitschakelen, op zijn woord staan en blijven geloven.