

Zondag 22 mei

'Jullie zijn het zout van de aarde' (Matt. 5:13)(NBV).

Houd je zoutvatje bij de hand.

We blijven maar op de verkeerde manier proberen geluk te vinden. We proberen te krijgen in plaats van te geven. Maar liefde moet geven, dat ligt in haar aard: '... en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God' (Efez. 5:2). Zie je dat: 'heeft zich voor ons gegeven' en 'offer'. Liefde gaat over jezelf geven en offeren om in behoeften van mensen te voorzien. En dan gaat het zowel om praktische als om geestelijke behoeften. Soms zijn we zo vroom dat we maar weinig waarde hechten aan het voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Liefde voor God is de wortel, liefde voor anderen is de vrucht, tot uitdrukking gebracht door middel van bemoediging, geduld, vriendelijkheid, hoffelijkheid, nederigheid, onbaatzuchtigheid, een goed humeur, zachtmoedigheid en oprechtheid (zie Gal. 5:22). We moeten actief op zoek naar manieren om liefde te tonen, vooral in kleine dingetjes. Jezus heeft gezegd: 'Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak [kracht, kwaliteit] verliest... dient het nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.' Zout is als liefde. Het kan helen, zuiveren, conserveren en verrijken, maar het is nutteloos als het in de zoutpot blijft en niet wordt uitgestrooid. De waarheid is dat het hele leven smakeloos is zonder liefde. Zelfs daden van edelmoedigheid die uit een gevoel van verplichting worden verricht, maar zonder liefde worden gedaan, geven ons een leeg gevoel. Liefde is de energie van het leven. Het zou de reden moeten zijn om elke morgen uit bed te springen. Elke dag kan opwindend en zinvol zijn als we onszelf zien als Gods vertegenwoordigers, wachtend op de achtergrond om wat zout te strooien op alle smakeloze levens die we tegenkomen. Zorg dus dat je je zoutvatje bij de hand hebt!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 16 mei

'Er komt een klein wolkje uit zee opzetten, niet groter dan een handpalm...'
(1 Kon. 18:44)(NBV).

Elia (3).

Elk succesverhaal begint met iemand die een kleine stap zet of een klein zaadje zaait. En dat staat meestal voor alles wat hij op dat moment heeft. Kortom: al het grote begint klein. Als je niet bereid bent klein te beginnen, begin je helemaal niks! De knecht die Elia bleef zeggen dat er niets gebeurde, zag uiteindelijk toch iets. Slechts een klein wolkje, maar wel met veel potentieel. God houdt ervan gebruik te maken van dingen waaraan wij weinig betekenis hechten. Hij gebruikte de lunch van een jongen om een menigte te voeden, een slinger om een reus te vellen en een handvol klei om het gezichtsvermogen van een blinde man te herstellen. Hij kan een eenvoudige baan, weinig geld of een simpel ideeje gebruiken om je te zegenen. Kleine wolkjes zijn aanwijzingen van wat er komen gaat, het zijn kanalen die God heeft besloten te gebruiken. Wanneer God je iets belooft, heeft hij niets groots nodig om het te laten gebeuren. Vaak begint de verandering die velen beïnvloedt, bij één persoon. Of het nu een Ester is, een Paulus, een moeder Teresa of een Billy Graham, God heeft maar één persoon nodig die in hem gelooft en stappen durft te zetten op basis van zijn Woord. Wanneer God zijn zegen over jou uitgiet, zul je drie dingen gaan zien. Ten eerste dat je problemen voor hem alleen maar een kans zijn om je krachtig bij te staan (zie 2 Kron. 16:9). Ten tweede dat zijn 'kracht zich ten volle in zwakheid openbaart' (zie 2 Kor. 12:9). Ten derde dat je zover kunt komen dat je God zelfs gaat danken voor je vijanden, omdat God je aan tafel nodigt voor het oog van de vijand en je rehabiliteert (zie Ps. 23:5).

Dinsdag 17 mei

'Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon...'
(Luc. 16:11)(NBV).

Hoeveel kan God je toevertrouwen?

We hebben niets van onszelf, we lenen het slechts. Het was van God voordat wij er waren en hij zal het aan iemand anders uitleenen als wij er niet meer zijn. Onze egoïstische cultuur zegt: 'Als het niet van mij is, waarom zou ik er dan voor zorgen?' Zij die Gods wil kennen, zullen leven volgens een hogere standaard. Zij zeggen: 'Omdat het van God is, zal ik er zelfs beter voor zorgen!' In Gods koninkrijk 'wordt van iemand die deze taak [het beheer over de geheimen van God] vervult, verlangd dat hij betrouwbaar is' (1 Kor. 4:2). Ter illustratie vertelde Jezus het verhaal van een zakenman die gedurende zijn afwezigheid zijn geld aan zijn dienaren toevertrouwde. Na zijn terugkeer evalueerde hij het geheel en beloonde hen dienovereenkomstig: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer' (Matt. 25:21). Als je optimaal gebruik maakt van wat God je gegeven heeft, stelt hij je drie beloningen in het vooruitzicht. Ten eerste lof: 'voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar.' Ten tweede promotie: 'ik zal je over veel meer aanstellen.' En ten slotte zal er ter ere van jou een viering worden gehouden: 'wees welkom bij het feestmaal van je heer.' Voor velen van ons is geld de grootste test. Jezus wijst daarop: 'Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen?' (Luc. 16:11). Er is een direct verband tussen hoe jij je geld gebruikt en de kwaliteit van je leven. De vraag is dus: zou de manier waarop jij met geld omgaat God ervan kunnen weerhouden je met meer te zegenen?

Woensdag 18 mei

'De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden...' (Joh. 4:23)(NBV).

Aanbidding.

Wanneer we het nalaten God te aanbidden, vinden we altijd een vervanging, zelfs als wij het uiteindelijk zelf zijn. Aanbidding is een universele drang, door God ingebouwd in elke vezel van ons wezen. Zo natuurlijk als ademen. Jezus zei dat we zo gemaakt zijn omdat 'de Vader mensen zoekt die hem zo aanbidden'. Afhankelijk van je religieuze achtergrond moet je misschien je begrip van aanbidding wat bijstellen. Bijvoorbeeld: aanbidden is meer dan alleen muziek. Wij zeggen: 'bij ons in de kerk hebben we eerst een tijd van aanbidding en dan de preek.' Nee, alles doe je tot eer van God! Als aanbidding alleen muziek is, hoe zit het dan met al die mensen die geen wijs kunnen houden? Besef ook dat aanbidding geen stijl is. De muziekstijl die jij prefereert, zegt meer over jou dan over God. Wat de een mooi vindt, klinkt een ander als herrie in de oren. Maar God niet. Hij houdt van een vrolijk geluid en alle varianten daarop (Ps. 100:1). Aanbidding is ook niet alleen maar tot jouw welzijn, maar tot Gods welzijn. Wanneer jij zegt dat jij vandaag niks aan de dienst gehad hebt, heb je om de verkeerde reden aanbeden. Ja, er zitten persoonlijke voordelen aan, maar we aanbidden niet allereerst om onszelf te behagen. Ons hoogste motief zou moeten zijn om God te verhogen in alles wat we doen. Ten slotte moet je aanbidding niet beperken tot de kerkdienst. Zoals Maarten Luther ooit zei: 'Een melkmeisje kan koeien melken tot eer van God.' Het geheim van aanbidding is dat je alles doet alsof je het voor de Heer doet. Neem je dagelijks leven - je slapen, je eten, je handel en wandel - en leg het als een offer neer voor God (naar Rom. 12:1). Dat is waar aanbidding om gaat.

Donderdag 19 mei

'Dan ga ik mijn weg onbevangen en zonder belemmering...' (Ps. 119:45)(HB).

Onbevangen.

In het leven is er altijd wel iets. Heb je het ene probleem opgelost, dan komt er wel weer een ander voor in de plaats. Jezus zei: 'Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen' (Joh. 16:33). Twee dingen vallen hier op. Ten eerste: 'opdat jullie vrede vinden in mij' en ten tweede: 'jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld'. Gods vrede wordt pas een zekerheid als je luistert naar en gehoor geeft aan 'dit wat ik gezegd heb'. De psalmist schreef: 'Ik wil mij onafgebroken houden aan uw wet... Dan ga ik mijn weg onbevangen en zonder belemmering, (want steeds zoek ik uw regels)(NBV) omdat ik mij richt naar uw woord' (Ps. 119:44-45). Twee woorden zijn nadere aandacht waard. Ten eerste het 'zoeken' uit de NBV-vertaling, wat een zoeken naar het vinden van de waarheid inhoudt. Ten tweede het 'zich richten naar het woord' uit Het Boek, wat een dagelijkse wandel volgens de principes van dat woord inhoudt. Pas als je deze twee dingen doet, zul je in staat zijn 'onbevangen en zonder belemmering' je weg te gaan. Je leven zal niet frustrerend zijn, je zult vreugde hebben ondanks omstandigheden, en God raadplegen zal het eerste en niet het laatste zijn wat je doet. Als je dus vandaag je gemoedsrust kwijt bent, vraag je dan af of je naar Gods Woord wandelt. Gehoorzaamheid brengt rust: 'Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust...' (Hebr. 4:3). Zo gauw je Gods woord gaat gehoorzamen, zul je 'onbevangen' zijn. En zo wil God dat je vandaag leeft.

Vrijdag 20 mei

'... want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees...' (Efez. 6:12)(NBG).

Identificeer de bron.

Satan gebruikt mensen en omstandigheden, maar die vormen niet onze echte vijand, dat is hijzelf. Hij werkt door mensen en omstandigheden heen, en lacht vervolgens in zijn vuistje als hij ziet hoe wij reageren zonder ook maar ooit te beseffen dat hij de bron is. Toen satan Petrus gebruikte om Jezus te proberen verhinderen naar het kruis te gaan om de taak te volbrengen waartoe God hem geroepen had, 'keerde Hij [Jezus] zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij' (Matt. 16:23)(HSV). Satan gebruikte Petrus, maar Jezus wist dat Petrus niet het probleem vormde. Daarom keerde hij hem de rug toe en richtte zich tot de bron van het probleem: satan. Identificeer daarom eerst de bron van je probleem. Aan het kruis bad Jezus: 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen' (Luc. 23:34). Wanneer je begrijpt dat het satans strategie is om andere mensen te gebruiken om je klein te krijgen, is het makkelijker om hen te vergeven. Je hoeft de last van wrok niet te dragen, je hoeft niet uit te vallen of ze zelfs te veranderen. Je kunt ze overlaten in de handen van God. Je bent niet gevrijwaard van aanvallen van satan, maar je zult er tegen worden beschermd en je zult er niet door ontmoedigd raken noch erdoor worden verslagen. Want weet je, als de duivel je niet in één keer kan verslaan, zal hij er genoeg mee nemen je dan maar in het nauw te drijven. Op die manier kom je nooit een stap verder richting overwinning. Gebruik vervolgens de macht die God je gegeven heeft. Jezus zei: 'Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om... de kracht van de vijand te breken...' (Luc. 10:18-19). Identificeer daarom de bron en gebruik de macht die God je gegeven heeft.

Zaterdag 21 mei

'... het beste wat jullie te geven hebben (jullie eerstelingen), moet aan mij worden gewijd' (Ezech. 20:40)(NBV).

God op de eerste plaats.

God wil de nummer een zijn in je leven! Wanneer hij dat niet is, werken dingen niet goed voor je uit. In plaats van God te vragen om jouw agenda te zegenen, moet je hem vragen om jou een agenda te geven die hij kan zegenen. Jezus was in staat ja te zeggen tegen een ding en nee tegen een ander, omdat hij Gods agenda voor de dag kende. Kun jij één gestrest of verward moment aanwijzen in het leven van Christus? Nee, wanneer er een conflict de kop opstak, zei hij: 'Ik doe altijd wat hij wil' (zie Joh. 8:29). Dat komt omdat hij de tijd nam zijn Vader te raadplegen. Hoe lang laat jij jezelf nog allerlei kanten optrekken? Er zal niets veranderen zolang jij niet besluit God te geven wat hij vraagt - jouw eerstelingen. Geef hem niet dat deel van de dag waarop jij het helemaal gehad hebt, niet meer goed kunt denken en nog nauwelijks je ogen open kunt houden. Geef hem het beste deel van je dag. Dat is waar je echte prioriteiten ontdekt zullen worden. Van kleding tot dagplanning, vraag of hij je helpt keuzes te maken die hem de eer geven. Als je meer en meer bewust wordt van zijn aanwezigheid, zal het onmogelijk zijn hem 'in een hokje' te stoppen. Gewone gebeurtenissen zullen gewijde gebeurtenissen worden omdat hij erin betrokken is. Vraag of hij je leidt in de keuzes die je maakt en of hij je kracht geeft voor de taken die gedaan moeten worden. Zet hem bij alles wat je onderneemt op de eerste plaats en hij zal je het pad wijzen dat naar vrede leidt. Als je van moment tot moment de leiding van de heilige Geest zoekt, zal je elke dag van je leven kunnen genieten.