

Zondag 5 juni

'Laat hen allen één zijn...' (Joh. 17:21)(NBV).

Denominaties.

Het is misschien een schok voor je, maar het boek des levens meldt naast je naam niet ook nog eens je kerkgenootschap. In de hemel zijn er geen religieuze etiketten. Als iemand het recht heeft om Jezus 'Heer' te noemen, dan moet je hem behandelen als je broeder of zuster, ongeacht zijn kerkgenootschap. We zijn allemaal bloedverwanten, door het bloed van Jezus! Als gelovigen zegt de Bijbel dat we 'door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid [moeten] bewaren die de Geest [ons] geeft' (Efez. 4:3). Merk op dat God ons niet vertelt dat we eenheid moeten scheppen, maar dat we die moeten bewaren. De komiek Elmo Philips vertelde vaak dit verhaal: 'In een gesprek met iemand die ik pas had ontmoet, vroeg ik: 'Ben je protestant of katholiek?' 'Protestant,' antwoordde mijn nieuwe kennis. 'Ik ook,' zei ik. 'Welke soort kerk,' vroeg ik. 'Baptist.' 'Ik ook,' riep ik. 'Noord of zuid baptist?' 'Noord,' kwam het antwoord. Zo gingen we nog wat heen en weer. Uiteindelijk vroeg ik: 'Northern Conservative Fundamental Baptist, Great Lakes Region, Council of 1879, of Northern Conservative Fundamental Baptist, Great Lakes Region, Council of 1912?' Hij antwoordde: 'Northern Conservative Fundamental Baptist, Great Lakes Region, Council of 1912.' 'Val dood, ketter,' zei ik.' Maar even serieus, weet je waar Jezus voor bad? 'Laat hen allen één zijn... opdat de wereld gelooft...' Een verdeelde kerk is een gewonde en zwakke kerk. Heb je er wel eens over nagedacht wat er zou gebeuren als we onze etiketten wat relativeerden en meer van onze inhoud lieten zien? Misschien zouden we geen borden buiten onze deur nodig hebben om mensen aan te trekken, omdat ze zouden worden aangetrokken door de liefde van hen die binnen zijn. Het overdenken waard!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 30 mei

'... van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf' (Spr. 12:14)(NBV).

Wie goed doet, goed ontmoet.

Op een hete zomerdag reed een vrouw op een klein weggetje toen ze een wat oudere man passeerde die pogingen deed een lekke band te repareren. Een vrouw alleen kan niet voorzichtig genoeg zijn, niettemin hoopte ze wel dat er iemand anders zou stoppen. Toen niemand dat deed, ging ze terug en trof de man verzwakt en bezweet aan. 'Dank u wel,' hijgde de man, 'ik bad dat er iemand zou stoppen.' De vrouw belde mobiel om hulp en bleef bij de man wachten. Hij stelde zich voor als Bill Krumweide, praatte wat over zijn gezin en zijn hobby. Hij verzamelde antiek boerengereedschap. Hij bood aan haar te betalen, maar de barmhartige Samaritaan zei: 'Dat ik weet dat ik een antwoord op gebed ben, is al voldoende.' Tien jaar later zat dezelfde vrouw over haar oude vader in. De zorg voor de familieboerderij werd hem te veel. Toen ze een vrijwilligersorganisatie om hulp belde, kwamen er vier mannen met zwaar materieel en plantten in drie dagen het gewas. Een van de mannen kwam haar bekend voor en toen hij zich voorstelde, besefte ze waarom. Hij bleek de zoon van de oude man van toen, Bill Krumweide junior. 'Dank u wel nog voor de hulp aan mijn vader destijds, zei hij. 'Ik ben degene die dankbaar moet zijn,' antwoordde de vrouw. 'Het is verbazend hoe de ene vriendelijke daad gevolgd is op de andere en onze families verbonden heeft in een band van dankbaarheid. En het begon allemaal met het gebed van een oude man.' Wie goed doet, goed ontmoet: '... van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf.' Je leeft niet in een vacuüm. De Bijbel zegt: 'want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen' (Efez. 6:8).

Dinsdag 31 mei

'... roep ik u op om allen eensgezind te zijn...' (1 Kor. 1:10)(NBV).

Met elkaar door één deur (1).

Als jij moeilijk lopende contacten elke keer verbreekt, raak dan maar gewend aan je eigen gezelschap, want dat is het enige gezelschap dat je zult hebben! Het beste contact waarop je kunt hopen is een onvolmaakt contact waaraan je dagelijks blijft werken. Relaties kun je niet baseren op eensgezindheid op alle fronten, maar op een keuze om elkaar lief te hebben en op een bereidheid om aan vrede te werken. Jezus zei: 'Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden' (Matt. 5:9). Let wel, vrede stichten is 'hard werken', maar de beloningen zijn het waard. Relaties zijn altijd het herstellen waard. God wil dat we onze relaties op waarde schatten, niet dat we ze verbreken bij elk nieuw probleem dat opduikt. Paulus schreef: 'Nu u door Christus zo zeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is... maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest' (Fil. 2:1-2). Ons vermogen om met elkaar door één deur te kunnen is een teken van geestelijke rijpheid. God wil dat zijn familie bekend staat om haar liefde. Geharrewar en gekissebis zenden een verkeerde boodschap uit aan een wereld die toekijkt. Paulus was in verlegenheid gebracht toen de kerk in Korinte zich in twee strijdende partijen splitste en men elkaar voor de rechter sleepte. 'U moest u schamen. Is er dan niet één wijs mens onder u die tussen broeders en zusters uitspraak kan doen?' (1 Kor. 6:5). Hij was geschokt en teleurgesteld dat niemand volwassen genoeg was om het conflict zonder kleerscheuren op te lossen. Dus schreef hij ook dat hij ze 'opriep (vermaande)(NBG) om allen eensgezind te zijn.'

Woensdag 1 juni

'... roep ik u op om allen eensgezind te zijn...' (1 Kor. 1:10)(NBV).

Met elkaar door één deur (2).

Als jij een verbroken relatie echt wilt herstellen, praat dan eerst met God voor je met de persoon in kwestie praat. Hij kan verandering brengen in het hart van de ander, in het hart van jou en in het hart van jullie beiden. Het is verbazend hoe anders je je voelt als je gebeden hebt. Vaak liggen onbeantwoorde behoeften aan de basis van het conflict. Je zult telkens weer in de problemen raken als jij verwacht dat mensen kunnen voorzien in behoeften waarin alleen God kan voorzien. '.... waar komen al die conflicten bij u toch uit voort?... U verlangt naar iets, maar krijgt het niet... U krijgt niets omdat u niet bidt' (Jak. 4:1-2). In plaats van naar God te kijken, kijk je naar mensen, en vervolgens word je boos als ze jou teleurstellen. Waarom kom je niet eerst bij God? Regel vervolgens een ontmoeting onder vier ogen met de desbetreffende persoon. Ook al ben jij degene die iets is aangedaan, God verwacht dat jij de eerste stap zet. '... ga je eerst met die ander verzoenen...' (Matt. 5:24). Wij zeggen dat de tijd alle wonden heelt. Maar dat is niet altijd het geval. Soms gaan wonden daardoor etteren. Als jij de situatie onder controle krijgt, vermindert het de schade. Bovendien schaadt bitterheid je relatie met God alleen maar en staat het je gebeden in de weg (zie 1 Petr. 3:7). Jobs vrienden herinnerden hem eraan dat hij zichzelf verscheurde in woede (zie Job 18:4). Vergeet niet dat timing het allerbelangrijkste is. Probeer geen relatie te herstellen als je moe en gehaast bent of zeker gestoord zult worden. Doe het ook niet even snel-snel. De hoeveelheid tijd en energie die je bereid bent erin te steken geeft aan hoe belangrijk jij de relatie vindt. Doe het dus wanneer je beiden op je best bent. Weet je niet zeker of je het kunt? Jawel, je kunt het. God 'heeft ons de bediening van de verzoening gegeven' (2 Kor. 5:18)(HSV).

Donderdag 2 juni

'... roep ik u op om allen eensgezind te zijn...' (1 Kor. 1:10)(NBV).

Met elkaar door één deur (3).

Met elkaar kunnen opschieten vraagt om meer dan inschikkelijkheid, het vraagt ook om samenwerking. Zorg er dus voor dat je de gevoelens van de ander serieus neemt. Probeer nooit iemand 'uit zijn gevoel' te praten. Luister zonder defensief te zijn en knik begrijpend - zelfs als je het er niet mee eens bent. Gevoelens zijn niet altijd juist of logisch, maar zolang je ze niet serieus neemt, bereik je niets. David zei: 'Toen mijn hart verbitterd was... hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets' (Ps. 73:21-22)(HSV). We handelen allemaal verkeerd als we bezeerd zijn. Maar Salomo zegt: 'Een verstandig mens houdt zijn woede in toom, het siert hem als hij fouten door de vingers ziet' (Spr. 19:11). Wanneer jij bereid bent met iemand mee te voelen, dan zegt dit dat jij de relatie belangrijker vindt dan de onderlinge verschillen, dat jij de persoon belangrijk vindt. Ja, het is een offer om geduldig iemands boosheid over je heen te laten komen, vooral wanneer die ongegrond is. Maar vergeet niet dat Jezus dat ook voor jou doet! Met elkaar kunnen opschieten betekent dat jij jouw aandeel moet belijden. Jezus zei: '... verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen' (Matt. 7:5). Aangezien we allemaal blinde vlekken hebben, zou je een vriend kunnen vragen om je te helpen je eigen houding en handelen te evalueren voordat je de ander ontmoet. Vraag God of jij zelf ook een deel van het probleem bent. Ben je misschien onrealistisch, ongevoelig of overgevoelig? Belijden is een krachtig middel! Wanneer jij je eigen fouten kunt toegeven, verbleekt de boosheid van de ander. Hij verwacht namelijk dat jij je zult verdedigen. Bedenk geen uitvluchten. Geef niet iemand anders de schuld. Erken gewoon jouw aandeel. Moeilijk? Ja, maar God 'heeft ons de bediening van de verzoening gegeven' (2 Kor. 5:18)(HSV).

Vrijdag 3 juni

'... roep ik u op om allen eensgezind te zijn...' (1 Kor. 1:10)(NBV).

Met elkaar door één deur (4).

Hier zijn twee dingen die je moet doen om een gebroken relatie te herstellen. Val ten eerste het probleem aan en niet de persoon. Jij kunt het probleem niet oplossen als je bent geobsedeerd door het oplossen van de schuldvraag. De Bijbel zegt: 'Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan' (Spr. 15:1). Bij elke conflictoplossing is h oe je het verwoordt minstens zo belangrijk als w at je verwoordt. Als jij het aanvallend brengt, krijg je een verdediging als reactie. 'Wie wijs is van hart, wordt verstandig genoemd, wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht' (Spr. 16:21). Vitten werkt niet. Je bent nooit overtuigend als je scherp bent. Gebruik geen woorden die veroordelend zijn, kleinerend, vergelijkend, labelend, beledigend, neerbuigend of sarcastisch. Kies liever voor 'goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort' (Efez. 4:29). Richt je ten tweede op je relatie en niet op je verschillen. Het is niet re el om te verwachten dat iedereen het altijd over van alles met elkaar eens is. Maar wanneer we ons richten op de relatie, verliest het probleem vaak aan betekenis, wordt kleiner of is niet meer relevant. Vaak kunnen we de relatie weer oppakken, ook al zijn we niet in staat onze verschillen op te lossen. Echte meningsverschillen zullen altijd wel blijven bestaan, maar met behulp van Gods genade kunnen we met elkaar van mening verschillen zonder met elkaar in de clinch te liggen. We kunnen arm in arm lopen zonder het met elkaar eens te zijn. Niet dat we dan geen oplossing meer zoeken. Misschien moeten we er nog wel over in gesprek blijven, maar nu komen we overeen het in een geest van liefde te doen. Verzoening betekent de strijdbijl begraven, niet per se het strijdpunt. Met wie moet je dus contact opnemen? Met wie moet je de relatie herstellen? Pak de telefoon en zet het proces in werking.

Zaterdag 4 juni

'... wees niet verbaasd...' (1 Petr. 4:12)(NBV).

Je geloof wordt op de proef gesteld.

Geloof in God biedt je geen vrijstelling voor 's levens beproevingen. Het ondersteunt je erin en het resultaat is dat je er sterker door wordt. Beproevingen komen op verschillende terreinen zoals ziekte, werkeloosheid, relatieproblemen en persoonlijke uitdagingen. Beproevingen hebben ook een verschillende tijdsduur, sommige duren een korte periode, andere een leven lang. En beproevingen hebben, net als stormen, verschillende niveaus van intensiteit. Maar de meeste beproevingen hebben een ding gemeen - ze zorgen ervoor dat je zegt: 'Begreep ik maar waarom dit is gebeurd.' De Bijbel antwoordt deze vraag in twee Schriftgedeelten: 'Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here' (Ps. 34:20). En ook: '... ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof - zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst - en zo verwerft u lof, eer en roem...' (1 Petr. 1:6-7). God is Sinterklaas niet of je huismeester. Het is niet zijn taak jou alles te geven wat je wilt wanneer je het wilt. Ja, God heeft beloofd ons te zegenen, maar wanneer jij je richt op 'krijgen', dan volgt daaruit automatisch uit dat jij twijfels hebt bij het geloof van hen die misschien niet zoveel hebben als jij. Dat is een misvatting. Je Gods beloften toe-eigenen betekent niet dat je zult ontkomen aan tegenslag. Wie heeft je dat trouwens verteld? God niet! Zijn Woord zegt: '... wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks.' Echte rijpheid vindt vaak plaats in de smeltkroes van pijn. De waarheid is dat je nooit zult weten hoe sterk je geloof is, zolang je daar niet bent geweest.