

Zondag 26 juni

'Op een keer ging Simson...' (Recht. 14:1)(NBV).

Simson en Delila.

Simson verloor alles om verschillende redenen. Reden 1: verkeerde relaties. Wanneer God nee zegt tegen een relatie is hij niet bestraffend maar beschermend. 'Maar het voelt zo goed met elkaar,' zeg jij. God ziet waar de weg heen leidt, jij niet! Het is beter te willen wat je niet hebt, dan uiteindelijk te blijven zitten met iets wat je niet aankunt. Reden 2: bewuste ongehoorzaamheid. Drie keer lezen we: 'Op een keer ging Simson.' De derde keer was dat naar Delila! Brengt deze relatie je verder of verder omlaag? Iemand schreef: 'Gegroet, mijn oude metgezellen, vaarwel, ik ga niet met jullie naar de hel.' De Bijbel zegt dat Simson 'op een keer naar Timna ging' en met een Filistijns meisje trouwde. Hij overtrad daarmee Gods wet. En zelfs hoewel ze hem bedroog, 'voer de geest van de Heer in hem en hij ging naar Askalon en doodde daar dertig man...' (Recht. 14:19). Misschien dacht Simson dat God hem zou verontschuldigen omdat hij 'speciaal' was. Nee. 'Wie vaak terechtgewezen wordt en toch hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld...' (Spr. 29:1). Bekeer je voordat het te laat is! Reden 3: misplaatst vertrouwen. 'De Filistijnen zijn er om je te halen, Simson!' riep ze [Delila]. Simson werd wakker en wilde opspringen en zich losrukken, net als de vorige keren, want hij wist niet dat de Heer hem verlaten had. Maar de Filistijnen grepen hem, staken zijn ogen uit en voerden hem mee naar Gaza...' (Recht. 16:20-21). Wanneer Gods zegen niet langer rust op datgene wat je doet, wordt het tijd je te realiseren dat er zonde is in je leven en dat je daarmee moet afrekenen. En dat het geheim van je kracht in God ligt en niet in jou.

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Maandag 20 juni

'... door de Geest van God geleid...' (Rom. 8:14)(NBV).

Laat je leiden door God en niet door anderen (1).

Het leven is als een doolhof, je raakt er gemakkelijk de weg kwijt. Er wordt van alle kanten druk op ons uitgeoefend om iedereen gelukkig te maken. We bestuderen de belangrijke mensen in ons leven, proberen te besluiten wat ze van ons willen en hoe ze het willen en verliezen intussen onszelf. Het is nodig dat je halt houdt en je afvraagt voor wie je eigenlijk leeft en waarom je doet wat je doet. Paulus schrijft: 'We hebben verschillende gaven... die moeten we... gebruiken' (Rom. 12:6). Waartoe heeft God je geroepen en uitgerust? Mensen die erin slagen zichzelf te zijn, staan niet toe dat ze worden gestuurd door anderen, omdat ze worden geleid door God. 'Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.' Raak niet in de war als mensen een beroep op je doen. Het is jouw leven, neem jij de touwtjes in handen. De druk die je nu voelt, komt misschien wel helemaal niet van anderen. Misschien komt die gewoon uit jezelf, omdat je instinctief mensen wil behagen. Natuurlijk, er zijn momenten dat we dingen moeten doen die we liever niet doen. We doen ze omdat we van anderen houden, en al doende laten we iets zien van de vrucht van de Geest (Gal. 5:22). Maar dat is wat anders dan beheerst worden door je eigen onzekerheden of eindeloze eisen van anderen. Wanneer jij probeert alles voor iedereen te zijn, raak je ergens onderweg ondergesneeuwd. En als je leeft voor de goedkeuring van mensen, loop je bovendien het risico de goedkeuring van God mis te lopen. Het wordt tijd om te bidden 'Here, wat wilt U dat ik doen zal?' (Hand. 9:6)(HSV). Laat hij je dat eenmaal zien, geef je er dan volledig aan, of mensen het ermee eens zijn of niet.

Dinsdag 21 juni

'... door de Geest van God geleid...' (Rom. 8:14)(NBV).

Laat je leiden door God en niet door anderen (2).

God zal je helpen tot je volle potentieel te komen. Hij zal je echter niet helpen iemand anders te worden. Wanneer jij probeert iemand anders te worden, raak je jezelf kwijt. God wil dat wij in zijn plan passen, niet dat wij toegeven aan druk en proberen in iemand anders plan te passen. Er is niks mis mee om anders te zijn; anders zijn is oké! Ontdek waar je goed in bent, zet je daar van harte voor in en je zult echte vreugde ervaren. Trouwens, wanneer je probeert te doen waar iemand anders goed in is, mislukt dat meestal, waar of niet? Dat komt omdat God je niet voor die taak heeft geroepen, tenminste niet op de manier waarop die ander het doet. Maar dat betekent niet dat je nergens goed in bent. Hier is een belangrijke sleutel: richt je op wat je kunt, niet op wat je niet kunt. We hebben allemaal onze beperkingen, daar moeten we mee leven. Dat is niet verkeerd, dat hoort gewoon bij het leven. Het is in wezen geweldig om anders te zijn zonder het gevoel te hebben dat er iets aan je hapert. Geestelijk rijpe mensen weten dat God van hen houdt zoals ze zijn en dat hij een doel voor hun leven heeft. Daarom worden ze niet bedreigd door de vaardigheden en prestaties van anderen. Ze genieten van wat andere mensen doen, omdat ze genieten van wat ze zelf doen. Paulus schrijft: 'Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen' (Gal. 5:26). Wat uiteindelijk het meest telt is dat je met Jezus kunt zeggen: 'Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt' (Joh. 17:4). Als je dat kunt zeggen, heb je het goed gedaan!

Woensdag 22 juni

'Zoek liever eerst het koninkrijk van God...' (Matt. 6:33)(NBV).

Gods koninkrijk eerst (1).

Wat betekent het om Gods koninkrijk in je leven voorop te stellen? Het betekent 12 dingen. Lees ze aandachtig door en vraag je vervolgens af hoe jij het ervan afbrengt.

1) gehoorzaamheid aan God: 'Maar wie ze [de geboden] onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan' (Matt. 5:19). 2) liefde: '.... heb je vijanden lief... Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft?' (5:44,46). 3) gerechtigheid: 'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid...' (5:6). 4) vrede: 'Gelukkig de vreedstichters...' (5:9). 5) heilig leven: 'Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel' (5:16). 6) integriteit: 'Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee...' (5:37). 7) vrijgevigheid: 'Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond... Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen' (6:2,4). 8) geestelijke heelheid: 'Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel' (16:26)(NBG)? 9) bijbelkennis: 'U dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet...' (22:29). 10) geloof in God: '... als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje... zal niets voor jullie onmogelijk zijn... bij God is alles mogelijk' (17:20;19:26). 11) mensen zegenen: Jezus leerde dit niet alleen, maar liet door zijn genezingen, trainingen en dienstbaarheid ook zien hoe je dat in praktijk bracht. 12) discipelen maken: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen...' (28:19). Volgens Jezus is dat de enige agenda die het waard is om voor te leven en zo nodig voor te sterven!

Donderdag 23 juni

'Zoek liever eerst het koninkrijk van God...' (Matt. 6:33)(NBV).

Gods koninkrijk eerst (2).

Vraag jezelf na het lezen van de volgende negen kwaliteiten af of er iets van zichtbaar is in jouw leven. Ontwikkel jij deze vrucht zodat jou meer verantwoordelijkheid kan worden toevertrouwd voor de voortgang van Gods koninkrijk? 1) mild en vol genade: 'Gelukkig de barmhartigen...' 'Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt' (5:7;7:1). 2) verzoenend: 'Wanneer... je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt... ga je eerst met die ander verzoenen...' (5:23-24). 3) onderwijsbaar: 'Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man...' (7:24). 4) moedig: 'Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven... wees dus niet bang...' (10:16,26). 5) onderdanig: 'Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder' (12:50). 6) vol overgave: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen' (16:24). 7) berouwvol: '... als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan' (18:3). 8) nederig: 'Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd' (23:12). 9) dienstbaar: 'Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen' (20:26). Als je bereid bent Jezus Heer van je leven te maken, laat zijn Woord dan in alle gevallen het laatste woord hebben en zoek de volheid van zijn Geest. Dan is deze levensstijl ook voor jou weggelegd!

Vrijdag 24 juni

'... ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken...' (Jak. 1:19)(NBV).

Beter leren luisteren.

Wil je een goede leider worden? Word dan een goede luisteraar! Hier zijn twee verhalen over wat er gebeurt wanneer we daar geen tijd voor uittrekken. Het eerste gaat over een jonge vrouw die werd gekwetst door een manager die haar voortdurend onderbrak: 'We dachten dat hij wel even de tijd zou nemen om antwoord te geven op serieuze vragen over ons werk. Maar vaak liep hij gewoon weg halverwege een zin waarvan hij helemaal niets gehoord had.' Het volgende verhaal is van een jeugdleider die werd ontslagen: 'Nadat ik de Heer daar twee jaar gediend had, werd ik bij de oudsten geroepen. Ze kwamen met een lijst van alle dingen die ik de afgelopen twee jaar verkeerd had gedaan. Het meeste van wat ze zeiden was waar, want ik was helemaal nieuw in dit werk. Toen ontsloegen ze me. Wat leerde ik hiervan? Niet een keer was iemand genegen genoeg om mij te coachen of te leiden. Ik had er geen idee van dat ik iets fout deed, werd daar ook niet voor gewaarschuwd. De kerkleiders bouwden nooit een relatie op met hun staf.' Waarom is het zo moeilijk voor sommige leiders om te luisteren? Omdat leiders graag praten, en als ze meer gezag krijgen bestaat het gevaar dat ze denken dat ze minder reden hebben om te luisteren. Leiders opereren van nature graag verwijderd van de frontlinies van de strijd. Maar om te kunnen winnen moeten ze juist voortdurend luisteren naar de mensen in de loopgraven en op die informatie vertrouwen voor het maken van wijze beslissingen. Voor Ezechiël bekwaam genoeg was om te profeteren of Gods volk te leiden, schreef hij: 'Daar zat ik zeven dagen verdoofd in hun midden. Toen die zeven dagen voorbij waren, richtte de Heer zich tot mij' (Ezech. 3:15-16).

Zaterdag 25 juni

'Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten...' (Fil. 3:15)(NBV).

Is er een betere manier?

We moeten nooit ophouden met vragen of er een betere manier is. Je kunt niet bidden voor vooruitgang en intussen verandering bevechten. In 1829 schreef Martin Van Buren, de gouverneur van New York, aan president Andrew Jackson een waarschuwend woord over de toekomst: 'President Jackson, het kanaalstelsel van dit land wordt bedreigd door de uitbreiding van het spoorwegennet. We moeten de kanalen in stand houden en wel om de volgende redenen: 1) Als kanaalboten worden vervangen door meer spoorwegen, zal ernstige werkeloosheid het gevolg zijn. Kapiteins, koks, monteurs en sluiswachters raken hun baan kwijt, om nog maar niet te spreken over boeren die nu zorgen voor het hooi voor de paarden. 2) Scheepsbouwers zullen te lijden hebben, zweep- en tuigmakers komen op straat te staan. 3) Kanaalboten zijn absoluut essentieel voor de verdediging van de VS. In geval van te verwachten problemen met Engeland zal het Eriekanaal het enige middel zijn voor het transport van de voorzieningen die van zo vitaal belang zijn voor de moderne oorlogsvoering. Zoals u wellicht weet, meneer de president, worden spoorwagens met de enorme snelheid van 15 mijl per uur voortgetrokken door locomotieven die niet alleen lijf en leden in gevaar brengen, maar ook rook uitbrakend door het landschap briesen, oogsten in brand steken, het vee angst aanjagen en vrouwen en kinderen een doodschrik bezorgen. De Almachtige heeft toch zeker nooit bedoeld dat mensen met zo'n halsbrekende snelheid zouden reizen.' Arme Martin, wat zou hij ervan denken als hij wist dat we nu op 33.000 voet hoogte en met een snelheid van 500 mijl per uur aan onze koffie nippen en op onze laptops typen?