

**Zondag 3 juli**

*'Maar hij kent de wegen die ik kies' (Job 23:10)(NBV).*

Een gebed om inzicht.

Zit jij in een situatie waar je geen raad mee weet? Geven mensen je tegenstrijdige meningen en adviezen? Ben je bang dat je de verkeerde beslissing zult nemen? Als dat het geval is, ben je op een plek waar God tot je kan spreken. Je zou dit kunnen bidden: 'Heer, uw Woord zegt dat u de enig wijze God bent en ik heb u op dit moment heel hard nodig. Ik bevind me in een situatie die menselijkerwijs gesproken niet te begrijpen of op te lossen is. Er is maar een uitweg, dat is via u! Zend uw geest van wijsheid en laat me zien welke weg ik moet gaan. Zend uw geest van openbaring om me te helpen begrijpen wat ik niet voor elkaar krijg, want niemand dan u alleen kan me hier doorheen helpen. Help me u trouw te gehoorzamen in alles wat u me toont te doen en help me niet te vergeten dat de wijsheid van deze wereld soms dwaasheid is voor u. Help me het verschil te kennen tussen menselijk advies en goddelijk advies en help me uw manier te kiezen. Ik geef deze situatie over aan u en wil u volgen, in de wetenschap dat u beloofd heeft mijn stappen te leiden. Help me deze weg te bewandelen met vertrouwen in u. Met de moed die komt van de wetenschap dat ik uw kind ben. Help me vast te houden aan mijn overtuigingen, en toch te houden van hen die me verkeerd begrijpen. Houd me verre van boosheid en dicht bij uw hart. En al is het een zware klim, neemt u mijn hand, verlicht mijn pad en help me om door te gaan, want ik weet dat uiteindelijk alle dingen voor mij zullen meewerken ten goede en tot eer van u, in Christus' naam, amen.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 27 juni**

*'Zie, ik ga iets nieuws verrichten...' (Jes. 43:19)(NBV).*

God zal je verrassen.

Kun jij je Mozes' verbazing voorstellen als God tegen hem praat vanuit een brandend braambos? En wanneer zonder enige verklaring deuren dicht gaan, wordt Paulus verrast door een man uit Macedonië die hem in een visioen toeroept: 'Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp' (Hand. 16:9). Wel, hij is nog steeds de God van verrassingen die zegt: 'Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt?' Ah, daar ligt de uitdaging - onze opmerkingsgave. God is aan het werk, maar wij hebben het niet in de gaten. Misschien zeg jij: 'Ik heb gebeden, Gods beloften geclaimd, gedaan wat ik kon, maar toch lijkt niets te werken.' Probeer dan deze belofte: 'En toch wacht de Heer op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn...' (Jes. 30:18). Let op het woordje 'wacht'. God heeft een plan en een tijdsschema. 'Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de Heer' (Spr. 19:21). Zelfs wanneer je plannen spaak dreigen te lopen, zal God toch dingen uitwerken in jouw voordeel en tot zijn eer, mits je hart goed is. Wat betreft Gods leiding is het goed om te beseffen dat ten eerste ideeën verdwijnen maar zijn leiding blijft. Er zit een zekere vasthoudendheid in zijn leiding, dat is waarom de tijd aan jou kant staat. Ten tweede is zijn leiding onmogelijk te volgen zonder zijn hulp. Zo plant hij het. 'Maar zonder mij kun je niets doen' (Joh. 15:5). Ten derde begint zijn leiding meestal met enig ongemak. 'Als een arend, die zijn broedsel opwekt... zo heeft hem de Here alleen geleid' (Deut. 32:11-12)(NBG). Een babyarend is geschokt wanneer zijn moeder hem het nest uit werkt. Maar zo ontdekt hij wel dat hij vliegen kan. Ter overdenking!

**Dinsdag 28 juni**

*'Laat ons leven, en wij roepen uw naam' (Ps. 80:19)(NBV).*

Persoonlijke opwekking (1).

De psalmist bad: 'Laat ons leven, en wij roepen uw naam.' Bijna honderd jaar geleden beschreef A.W. Tozer de stappen die leiden naar persoonlijke opwekking. Het taalgebruik is misschien hier en daar wat achterhaald, maar de principes werken nog steeds. Zorg ten eerste dat je flink ontevreden bent over jezelf. Zelfgenoegzaamheid is de vijand van geestelijke vooruitgang. Een zelfgenoegzame ziel is een stagnerende ziel. Steven ten tweede vastberaden af op een radicale verandering van je leven. Timide pogingen lopen nog voor ze begonnen zijn geheid op niets uit. We moeten onze ziel en zaligheid inzetten in ons verlangen naar God. Plaats jezelf ten derde in een positie om zegen te ontvangen. Het is een misvatting te verwachten dat Gods hulp ons zomaar toevalt zonder dat, voor zover wij weten, aan alle voorwaarden is voldaan. Er zijn duidelijk gemarkeerde paden die regelrecht naar de groene weiden leiden; laten we die bewandelen. Opwekking verwachten bijvoorbeeld en tegelijkertijd gebed en tijd met God verwaarlozen is het ene wensen en het andere doen. Heb ten vierde berouw en neem dat serieus. Ga daar niet te snel aan voorbij. Haastig berouw betekent een oppervlakkige geestelijke ervaring en gebrek aan zekerheid in het hele leven. Laat goddelijk verdriet haar genezende werk doen. Zolang we ons niet door zondebesef laten verwonden, zullen we nooit een vrees voor het kwaad ontwikkelen. Zorg ten slotte dat je, voor zover mogelijk, zaken vergoedt. Ben je iemand iets schuldig, betaal het dan of maak duidelijk dat je van plan bent om te betalen, zodat aan je eerlijkheid niet getwijfeld hoeft te worden. Heb je met iemand ruzie gehad, doe je dan je uiterste best om tot verzoening te komen.

**Woensdag 29 juni**

*'Laat ons leven, en wij roepen uw naam' (Ps. 80:19)(NBV).*

Persoonlijke opwekking (2).

A.W. Tozer geeft ons nog vier stappen richting persoonlijke opwekking: '1) Breng je leven in overeenstemming met bijbelgedeelten die zijn bedoeld om ons te instrueren rechtvaardig te leven. Een eerlijk man met een open Bijbel, een pen en een stuk papier, zal er ongetwijfeld snel achter komen wat hem schort. Ik raad je aan zo'n onderzoek op je knieën te doen, klaar om gehoor te geven aan Gods opdrachten zoals ze aan ons worden geopenbaard. 2) Wees serieus. Je kunt best wat minder tv shows bekijken. Zolang je daar niet van kunt losbreken, blijven geestelijke indrukken aan je voorbijgaan. De wereld ging vroeger naar de film om niet over God te hoeven nadenken. Daar zou je misschien niet heengaan, maar nu geniet je geestelijke gemeenschap met dezelfde mensen in je eigen huis. Zonder dat je het weet worden de duivels idealen, morele standaard en geesteshoudingen nu door jou geaccepteerd. 3) Beperk bewust je interesses. Teveel projecten slopen tijd en energie op zonder dat ze ons dichter bij God brengen. 4) Heb geloof in God. Ga dingen verwachten. Kijk omhoog naar de troon waar je advocaat aan de rechterhand van God zit. De hele hemel staat aan jouw kant. God zal je niet teleurstellen.'

De psalmist schrijft: 'Herstel ons... dan worden we gered' (Ps. 80:20)(GNB). Gered waarvan? Van onszelf! Gered van de invloeden die ons wegtrekken van God en naar de wereld toe. Gered om de plannen te vervullen waarvoor we zijn verlost en geroepen in zijn koninkrijk. Als jij het wilt, kun jij je persoonlijke opwekking beleven.

**Donderdag 30 juni**

*'Jezus zei: 'Sta op, pak uw mat op en loop' (Joh. 5:8)(NBV).*

Wil je genezen worden?

Jon Walker schrijft: 'Lang geleden leed ik aan een klinische depressie en begon aan het harde werk van een diep, duurzaam 'in Jezus' herstel. Op een dag vroeg Jezus me of ik wel genezen wilde worden. Dat leek een belachelijke vraag, maar ik wist precies wat hij bedoelde. Was ik bereid het harde werk te doen: pijnlijke situaties onder ogen zien, bitterheid en diepe boosheid naar boven laten komen; was ik bereid koppige uitvluchten op te geven waardoor ik niet veranderde, wilde ik mijn ziekte zien als een grotere zekerheid dan mijn gezondheid? Was ik bereid om God God te laten zijn en toe te geven dat ik het niet kon, maar hij wel? Of wilde ik per se in een cirkel van hulpeloosheid en hopeloosheid vast blijven zitten? Toen Jezus een man die al 38 jaar invalide was, vroeg of hij genezen wilde worden, vloog die vraag door 2000 jaar heen en belandde in de schaduw van mijn ziel. De Grote Genezer die zijn helpende hand uit steekt - ik was me er scherp van bewust dat wij het niet kunnen, maar God wel en ik wist dat het waar was, omdat hij de enige weg liep om ons weer heel en gezond te maken, de weg naar Golgota. Net als onze geloofsstappen was de eerste stap zeker de moeilijkste, 38 jaar ervaring had de man geleerd dat zijn benen hem niet konden dragen. Geen enkele ervaring had hij in het vertrouwen van Jezus. Voor die eerste stap was moed nodig, het kostte energie en pijn. Jezus maakte de man niet tot slaaf, hij bevrijdde hem, gaf hem de macht van keuze en onafhankelijkheid van zijn angsten. Verlamd in verwarring en vrees blijft de vraag: 'wil je genezen worden? Wil je doen wat God zegt? Wil je je mat oppakken en godvruchtige keuzes maken. Wil je in geloof uitstappen en weglopen van angst en vrees?'

**Vrijdag 1 juli**

*'Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden...' (1 Kon. 19:3)(NBV).*

De stem van angst (1).

De Bijbel zegt: 'Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: "De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij." Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden' (v.1-3). Vaak komt de stem van angst na een bergtopervaring. Elia had zojuist vuur uit de hemel afgeroepen op de Karmel. Toen sprak Izebel. Ze maakte geen gebruik van strijdswagens en soldaten. Dat had ze niet nodig. Het waren haar woorden die hem bang en depressief maakten waardoor hij zich wilde verbergen. Pas op! Als je naar de stem van angst luistert, zul je bang zijn voor het volgende telefoontje, de volgende medische prognose of het volgende beursbericht. Naar wie luister jij? Wie ga je geloven, God of mensen? Noch de wind noch het vuur noch de aardbeving konden Elia uit zijn grot krijgen, alleen de stille zachte stem van God (1 Kon. 19:11-13). Onze angsten zijn vaak het gevolg van twee dingen: verbeelding en onbegrip. Angst laat ons het slechtste denken in plaats van God voor het beste te geloven (2 Kor. 10:5). '...angst veronderstelt straf' (1 Joh. 4:18). Wanneer er iets fout gaat, vragen we ons af of God ons misschien straft voor iets dat we hebben gedaan. Maar dat is niet zo. Angst en geloof zijn onze dagelijkse metgezellen; welke je kiest, beheerst je leven. Kom je dus tegenover een angstaanjagende situatie te staan, doe dan dit: bid voor Gods wijsheid en bescherming, hij belooft beide. Geef je innerlijke strijd toe, je bent niet de enige, we hebben allemaal te strijden tegen angst. Sta ten slotte op zijn Woord, want hij zegt: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten' (Hebr. 13:5).

**Zaterdag 2 juli**

*'...die hij u heden bereiden zal' (Exod. 14:13)(NBG).*

De stem van angst (2).

Als je vandaag te kampen hebt met angst, luister dan naar deze woorden van de God die van je houdt, je beschermt en belooft met je te zijn. Wanneer er geen uitweg lijkt te zijn, zegt hij: 'Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die hij u heden bereiden zal.' Let op het woord 'bereiden' (NBG) of 'bewerken' (HSV). Ga zoeken naar bewijs dat zijn hand werkzaam is in je situatie. Zo groeit je geloof. Wanneer het probleem te groot lijkt, zegt hij: 'Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de Heer uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten' (Deut. 31:6). Stop en besef in wiens gezelschap je je bevindt. Degene die 'met je meegaat' heeft nog nooit een strijd verloren en hij zal ook deze winnen. Wanneer je het gevoel hebt dat je het niet meer aankunt, zegt hij: 'Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand' (Jes. 41:10). Zie dat er staat 'ik zal je sterken'? God tilt ons meestal niet uit de problemen, hij brengt ons erdoorheen en maakt ons sterk. Wanneer jij je gemoedsrust verliest, zegt hij: 'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren' (Fil. 4:6-7). Luister niet naar de stem van angst. God is met je vandaag!