

Zondag 10 juli

'... wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid' (Jak. 1:3)(NBV).

Sterker worden door verandering (1).

Het enige waar we in het leven echt op kunnen rekenen is verandering. We proberen het te weerstaan, maar het zegt: 'klaar of niet, hier ben ik.' Willen we sterker worden door verandering, dan moeten we onze weerstand opgeven, wakker worden en weerbaarder. Wees ten eerste geen ontsnappingsartiest die probeert de stress te vermijden die met verandering gepaard gaat. Er valt niet aan te ontsnappen, verandering is onvermijdelijk. Zie het niet langer als vijand maar als vriend. Pas wanneer je besluit het paard te berijden in de richting die het gaat, zul je komen waar je moet zijn. Ten tweede: wanneer we plotseling te maken krijgen met veranderingen, kunnen onze 'vecht of vlucht' instincten hier niet zo goed mee omgaan. Maar er is een oplossing. Door ons leven volledig aan Gods zorg over te geven en om zijn wijsheid te vragen. 'Weet u niet dat God u door zijn goedheid tot een nieuw leven wil brengen?' (Rom. 2:4)(GNB). God houdt van ons zoals we zijn, maar hij houdt teveel van ons om ons zo te laten. Ten slotte merkte iemand schertsend op: 'Het is dat stress energie kost, anders had ik helemaal geen energie gehad.' Stop eens even en onderzoek jezelf. Maak jij het jezelf moeilijker dan nodig? Spreek jij in geloof of in vrees? Overtuig jij jezelf ervan dat je de veranderingen niet aankunt? Ben je zover dat je opgeeft zonder het zelfs maar met God te proberen of hem te vertrouwen? Als jij het nut van je huidige situatie maar moeilijk inziet, lees dan deze woorden: 'Onder de druk [van verandering] komt de ware aard van je geloofsleven naar boven en wordt zichtbaar. Probeer daarom nergens vroegtijdig uit te stappen. Laat het haar werk doen zodat je volmaakt en volkomen wordt (zie Jak. 1:3-4).

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 4 juli

'Maar als wat ik doe slecht is in uw ogen, ga ik terug naar huis' (Num. 22:34)(NBV).

Ga terug en maak het in orde.

Een kantsloster werkte aan een heel ingewikkeld patroon toen ze een fout opmerkte aan het begin van haar werk. Voor het ongetrainde oog was het zo goed als niet te zien en ze had het makkelijk kunnen camoufleren, maar momenten als deze scheiden de professionele van de hobbyist. Ze werkte de hele nacht door en haalde nauwgezet alles uit tot ze bij de fout kwam. Ze herstelde die en begon opnieuw. Toen de engel Bileam tegenhield op de weg, zei Bileam: 'Ik heb gezondigd, want ik wist niet dat u mij de weg versperde. Maar als wat ik doe slecht is in uw ogen, ga ik terug naar huis.' Er zijn tijden wanneer je terug moet gaan en dingen in orde moet maken. Nu stuurt God gewoonlijk geen engelen om ons te vertellen dat we van koers zijn geraakt. Hij spreekt door zijn Woord, via een vertrouwde vriend of door ons geweten. Een bijbelleraar zei: 'Als de heilige Geest laat zien dat we een fout hebben gemaakt, is het zinloos om door te gaan als we niet eerst teruggaan. Soms kom je een heel eind in het leven maar besef je toch opeens dat je de draad kwijt bent. Ergens onderweg heb je een fout gemaakt. Je zonden zijn vastgeroest. We bewijzen onszelf geen dienst wanneer we in het midden van de weg alleen maar even snel een correctie maken. Als jij wilt dat het patroon klopt, vraag dan de heilige Geest je te laten zien waar je een steek hebt laten vallen.'

Marcus Aurelius zei: 'Iemand die iets fout doet is niet altijd iemand die iets gedaan heeft, vaak heeft hij iets nagelaten.' Als de heilige Geest op dit moment tot je spreekt over iets in je leven wat niet is afgemaakt, stop dan, ga terug en maak het in orde. Het is niet gemakkelijk, maar God zal je nederigheid en gehoorzaamheid eren.

Dinsdag 5 juli

'Ik zal ervoor zorgen dat[zij] jullie goedgezind zijn...' (Exod. 3:21)(NBV).

Bid voor Gods goedgunstigheid.

God zei tegen de Israëlieten: 'Ik zal ervoor zorgen dat de Egyptenaren jullie goedgezind zijn: mijn volk zal niet met lege handen vertrekken.' God beloofde zijn volk twee dingen voordat ze Egypte verlieten: de goedgezindheid van de vijand en een ruime voorraad. En toen hij ze uitleidde, hadden ze beide. We kunnen hier iets uit leren. Je probleem is niet meer dan een leslokaal, een gecontroleerde omgeving voor God om te werken ten gunste van jou. Kijk wat hij gebruikte om zijn volk uit de slavernij te bevrijden en een keer te brengen in hun situatie - vliegen, hagelstenen en kikkers. De dingen die hun vijanden doodden, waren precies die dingen die God gebruikte om hen te bevrijden. Er is niets wat God niet kan doen. Hij kan je dokter zijn, je counselor, je effectenhandelaar, je advocaat en alles wat je hem wilt laten zijn. Merk op dat de kikkers die de huizen van de Egyptenaren binnendrongen, het grondgebied van Gods volk niet konden overschrijden. Dat komt omdat de goedgunstigheid van God je zal beschermen! Denk aan de dingen die je genaderd zijn maar je niet raakten. Ezra zei: 'Onze God beschermde ons, en zo bleven we gespaard voor vijanden en struikrovers' (Ezra 8:31). Waarom zei dezelfde farao die herhaaldelijk nee zei tegen Mozes, plotseling ja? Timing! Wanneer de tijd rijp is, zal God voor je in actie komen. Ga dus bidden om zijn goedgunstigheid: op onverwachte plekken, waardoor bergen zich kunnen verplaatsen, waardoor deuren opengaan, waardoor je toegang hebt tot dingen die je anders niet zou hebben. Als je de toekomst niet aan kunt, kijk dan even terug naar het verleden. 'Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven' (Ps. 23:6)(NBG).

Woensdag 6 juli

'Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt' (Joh. 3:27)(NBV).

Doe waartoe je geroepen bent.

We citeren graag de belofte dat we alles kunnen doen door Christus die ons sterkt (zie Fil. 4:13). Maar die belofte betekent niet dat je alles kunt doen wat je wilt of wat iemand anders doet. Nee, Paulus zegt dat je alles kunt doen waartoe God je roept, want elke taak die hij geeft gaat vergezeld van zijn hulp. Dit vers leert je feitelijk om binnen de grenzen te blijven van Gods roeping en om niet te proberen dingen te ondernemen die geen deel uitmaken van zijn wil voor jou. Dan ben je niet afwijzend, maar wijs. God wil dat je naar hem kijkt voor je antwoorden, niet naar anderen. Niet dat je niet van anderen kunt leren. Maar het plan dat je naar succes zal leiden, moet van God afkomen. Wat is Gods wil voor je leven? Ontdek het, doe het, anders raak je gefrustreerd, ga je wedijveren en jezelf met anderen vergelijken. Johannes de Doper zei: 'Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt.' Lees de voorafgaande verzen en je ziet dat sommige leerlingen van Johannes verward waren omdat Jezus ook doopte en de mensen Johannes in de steek lieten en achter Jezus aan liepen. Was Johannes niet zeker geweest van zijn door God gegeven identiteit en roeping, dan was hij misschien bang en jaloers geworden. Maar hij liet een andere houding zien - een om ter harte te nemen. Hij zei: 'Een mens kan alleen ontvangen [kan niets claimen][kan zich niets toe-eigenen] wat hem door de hemel gegeven wordt [als God het hem niet gegeven heeft].' En hetzelfde geldt voor jou.

Donderdag 7 juli

'... vergeven, dankzij de rijke genade' (Efez. 1:7)(NBV).

Toon genade.

Is het je wel eens opgevallen hoe snel we tekortkomingen van een ander veroordelen terwijl we die van onszelf vergoelijken? Paulus heeft het over de rijke genade die God over ons uit heeft gestort. Maar wij doen die genade geweld aan als we weigeren zelf genade te verlenen. Jezus zei: 'Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft' (Marc. 11:25). Het is niet aan jou om te beslissen welke misstappen je zult vergeven en welke je iemand zult aanrekenen. We hebben de opdracht gekregen om 'goedertierenheid lief te hebben' (Micha 6:8)(HSV). Dat betekent dat we dat moeten najagen en het tot ons doel moeten maken. Zeg niet: 'Ik vergeef hem als hij bewijst dat hij het verdient.' Bijbelse vergeving is niet voorwaardelijk, is niet te verwerven, niet te verdienen en niet te bedingen. Jezus zei: 'Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!' (Matt. 10:8). 'Als ik haar vergeef, komt zij er mooi mee weg.' Je laat niemand ergens mooi mee weggelaten, want zelfs wanneer jij de overtreder vergeven hebt, is er nog steeds een straf die betaald moet worden. Het is alleen niet jouw taak die op te leggen. 'Als ik hem vergeef, zal hij me pijn blijven doen.' Vergeving betekent niet dat de relatie altijd hetzelfde blijft. Opnieuw vertrouwen opbouwen en je ervan verzekeren dat er sprake is van oprecht berouw kost tijd. Het is zelfs zo dat als de overtreder een abusief karakter heeft of jou in gevaar brengt, je wel moet vergeven maar tegelijk ook een veilige afstand moet bewaren. 'Als ik haar vergeef, is zij vrij om me opnieuw iets aan te doen.' Dat is ze sowieso, net zoals jij vrij bent om genade te tonen, zelfs als de overtreder er niet om vraagt noch enig teken van berouw vertoont.

Vrijdag 8 juli

'We tasten als blinden... als iemand die niets kan zien' (Jes. 59:10)(NBV).

Verlies je visie niet uit het oog.

De Pilgrim Fathers landden vol visie aan de kust van Amerika. Het eerste jaar stichtten ze een stad. Het jaar daarop kozen ze een gemeenteraad. In hun derde jaar stelde het stadsbestuur voor om een 8 kilometer lange weg aan te leggen in de wildernis om naar het westen uit te breiden. Maar daar hadden de mensen kritiek op. Ze vonden het zonde van het overheidsgeld. Dat is apart! Ooit waren ze in staat geweest over oceanen heen te kijken naar nieuwe werelden, nu konden ze nog geen 8 kilometer verder kijken. Wat was er gebeurd? Ze waren hun visie kwijtgeraakt! Hoe kun je zo iets voorkomen?

Weiger ten eerste om egocentrisch te worden. God wil dat je succes hebt, maar elke keer dat winstmarges belangrijker worden dan het principe van dienstbaarheid, zul je Gods zegen verspelen. Verzand ten tweede niet in het alledaagse. Een succesvol leider schrijft: 'Als ik me op de dag voorbereid, richt ik me op de belangrijkste gebeurtenis en vraag mezelf af: 'Wat moet ik weten om het hoofdgebeuren een goed gebeuren te laten zijn? Wat moet ik doen? Wat moet ik nalaten? Sommige dingen zullen leuk zijn, andere niet, maar met wat voorbereiding zullen de belangrijkste dingen goed gedaan worden.' Weiger ten derde gewoon maar mee te hobbelen. De meeste van ons zijn getrouwd met de status quo. We willen de dingen zoals ze zijn, niet zoals ze kunnen zijn. We zoeken veiligheid en eenvoudige antwoorden. Om je visie levend te houden moet je jezelf toestemming geven een andere weg te gaan, nieuwe grond te ontginnen. Het moment dat je 's morgens je ogen open doet, moet je eraan denken dat er meer te beleven is dan je hebt ervaren, je dag aan God opdragen en in de benen komen!

Zaterdag 9 juli

'... [Jozef] zag dat ze somber gestemd waren' (Gen. 40:6)(WB).

De nood van mensen 'zien'.

Soms kun je aan iemands gezicht zien wat hij doormaakt. Jozef zag dat ze somber gestemd waren. Ook al was hij zelf onterecht gevangen gezet, hij vond voldoening in het helpen van twee medegevangenen. Was het niet makkelijker geweest alleen maar op zijn eigen problemen te focussen? Natuurlijk, maar dat is zelfvernietigend. Henry Drummond schreef: 'Als je terugkijkt op je leven zijn de meest opvallende momenten altijd de momenten waarop je iets voor anderen deed.' Jozef beseftte dat hij niet de enige was die leed, daarom deed hij wat Jezus altijd deed: hij behandelde de mensen om hen heen met compassie. En jij? Neem jij de tijd om te proberen te begrijpen waar mensen doorheen gaan? Word jij door jezelf in beslag genomen, of ben je begaan met mensen die het moeilijk hebben, vooral wanneer je er niets mee wilt? Bemoediging is als een stoot adrenaline: het kan iemand opbeuren en hem weer op de been helpen. Auteur René Bazin zegt: 'Een geneesmiddel voor het kwaad van onze tijd is de gave van jezelf aan hen die zo aan de grond zitten dat ze zelfs geen hoop meer hebben.' Zullen de mensen aan wie jij geeft er altijd iets voor teruggeven? Nee, maar God wel. Toen de schenker van de koning uit de gevangenis werd vrijgelaten vergat hij zijn gedane belofte om bij de farao een goed woordje voor Jozef te doen. Maar God vergat het niet! Jozefs beste dagen zaten er nog aan te komen. Denk aan zijn opkomst in Egypte, zijn dienst aan een natie, zijn invloed als leider en de vreugde over de verzoening met zijn familie. Hij onderschrijft dat: 'Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd' (Gen. 50:20). Ga dus de noden 'zien' van de mensen om je heen.