

Zondag 24 juli

'Ga eens na... wat u was, toen God u riep' (1 Kor. 1:26)(GNB).

'Heer, help ons om te zien.'

Jezus zag mensen niet als verliezers, maar als potentiële winnaars die de weg kwijt waren. Hij 'voelde medelijden met hen' (Marc. 6:34). Hij zag hen door Gods ogen, hij zag hen niet als onkruid maar als rozen in de knop. En zijn perspectief, dat vaak verschilt van het onze, bracht het beste in hen naar boven. Waar anderen een vrouw zagen met vijf mislukte huwelijken, zag hij een terechtgeholpen zondaar die mensen in Samaria kon bereiken. Zij zagen een blinde man. Hij zag al iemand die kon zien. Zij zagen een verlamde. Hij zag een plaatje van een man die zijn mat oppakte en wegwandelde. Zij zagen Matteüs als een verguisde tollenaar. Hij zag er een toekomstige discipel in. Zij deden Zacheüs af als een zwendelaar. Jezus herkende een zoekend hart. Toen zijn discipelen kostbare parfum en onnodige uitgaven zagen, herkende Jezus het offer van een dankbaar hart. Anderen zagen een impulsieve visser. Jezus zag een leider die zijn kerk kon bouwen. Toeschouwers zagen hoe Romeinse soldaten spottend spijkers sloegen in menselijk vlees. Jezus zag blinde mensen die niet wisten wat ze deden. 'Heer, help ons om te zien.' Paulus zegt: 'Ga eens na, broeders en zusters, wat u was, toen God u riep. Niet veel van u waren wijs, invloedrijk of voornaam naar menselijke maatstaf' (1 Kor. 1:26)(GNB). Wees maar eerlijk, jij was ook niet zo geweldig voordat God je bekeerde, oordeel anderen dus niet langer vanuit je beperkte perspectief en probeer ze te zien zoals God jou zag. Werk eraan het beste in hen naar boven te halen. Introduceer ze bij Degene die kwam 'om het hele volk met grote vreugde te vervullen' (Luc. 2:10), zonder uitzondering!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 18 juli

'Wat hij heeft besloten, voert hij uit...' (Job 23:14)(NBV).

Het grote plaatje.

Soms laat God dingen toe, andere keren plant hij ze. In beide gevallen heeft hij een uiteindelijk plan in gedachten. Te midden van onuitsprekelijk hartzeer zei Job: 'Wat hij heeft besloten, voert hij uit.' Wanneer je beseft dat God iets voor jou heeft 'besloten', verandert het je perspectief. Het is als met vliegen. Aan de grond is je zicht beperkt, maar 10.000 voet hoger ziet alles er anders uit. Nu zie je wat God ziet: het grote plaatje. De Bijbel zegt dat nadat Job zijn beproevingen had doorstaan, hij gezegend werd met het dubbele van wat hij eerder bezat (Job 42:10). Betekent dit dat als je een goede baan verliest, je een baan terugkrijgt waar je twee keer zoveel verdient? Of dat je nooit rood staat, nooit autopech hebt of dat je gezondheid je nooit in de steek laat? Nee, soms belooft God ons geloof met dingen die niet in geldelijke waarde zijn uit te drukken, zoals relaties, vreugde, karakter, ongekende vrede, een nieuwe doelgerichtheid, bescherming tegen gevaar, sympathie van anderen, een helderder inzicht, meer compassie en intimiteit met God. Welke waarde zou je daaraan hechten? Hier zijn drie dingen die je te allen tijde in gedachten moet houden. Ten eerste, God wil dat je hem vertrouwt voor alles waar je doorheen gaat (Ps. 138:8). Ten tweede, God verwacht dat je datgene doet waarvoor je verantwoordelijk bent (Pred. 9:10). Ten derde, om je te kunnen zegenen zal hij soms handelen op manieren die moeilijk te begrijpen of uit te leggen zijn (Ps. 25:4). Waarom? Zodat wanneer het antwoord komt, er geen twijfel over bestaat wie de eer toekomt.

Dinsdag 19 juli

'... de moeder van Jezus zei... Ze hebben geen wijn meer' (Joh. 2:3)(NBV).

Laat Jezus je probleem oplossen.

In bijbelse tijden was het aanbieden van wijn aan je bruiloftsgasten 'vaste prik'. Het werd van je verwacht. Het was ook een teken van respect, dus bij een tekort aan wijn zou je behoorlijk afgaan. Maar kijk eens hoe Maria handelde. Ze probeerde niemand de schuld te geven of excuses te zoeken, nee ze ging met het probleem naar Jezus. Dat is altijd het beste wat je kunt doen. 'Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij 't al niet brengen in 't gebed tot onze Heer.' Jezus zei tegen de bedienden dat ze de vaten met water moesten vullen en wat aan de ceremoniemeester moesten brengen. Toen deze het proefde, zegt de Bijbel, was het wijn geworden (zie Joh. 2:9). Maar zie je dat het pas gebeurde nadat ze Jezus hadden gehoorzaamd, en niet eerder? Tijdens een tamelijk ruzieachtige kerkenraadsvergadering stelde een van de leden voor om het probleem in gebed te brengen waarop een ander antwoordde: 'Is het zó erg dan?' Er zijn in principe twee redenen waarom we vaak als laatste onze toevlucht zoeken bij gebed en niet gelijk: we denken graag dat we zelf onze problemen kunnen oplossen of we voelen ons niet belangrijk genoeg en denken: 'Ja, logisch dat Maria zoiets aan Jezus vraagt, zij is zijn moeder, maar hij heeft wel grotere problemen op te lossen dan die van mij.' Nee, je problemen zijn belangrijk voor God, stuk voor stuk! Hij houdt van je (Ps. 18:20). Hij verheugt zich over jou zoals een bruidegom over zijn bruid (Jes. 62:5). Je bent nooit te groot of te klein om je hemelse Vader om hulp te vragen. Neem een voorbeeld aan Maria: identificeer het probleem, breng het bij Jezus, doe wat hij je opdraagt en kijk hoe hij het uitwerkt.

Woensdag 20 juli

'... indien iemand op een overtreding betrapt wordt...' (Gal. 6:1)(NBG).

Iemand helpen wanneer hij struikelt (1).

Paulus schrijft: '... indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt jij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid.' Let op het woord 'betrapt'. De meeste mensen die struikelen hebben ooit gedacht: 'Dat overkomt mij nooit.' Maar het gebeurt wel. In een moment van zwakte zijn we gewicht voor het kwaad. Wanneer dit gebeurt bij iemand in Gods huisgezin hebben wij de verantwoordelijkheid hem terecht te helpen, ongeacht de aard van de zonde. In dit Schriftgedeelte heeft het woord 'terecht helpen' een medische ondertoon. Denk hierbij aan een arts die een gebroken ledemaat zet. Om iemand bijbels terecht te helpen, moeten we hem op verschillende manieren helpen. Ten eerste moeten we hem helpen zijn fout te erkennen. Na zijn affaire met Batseba bad David: 'Tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen' (Ps. 51:6). Ten tweede moeten we hem helpen verantwoordelijkheid te aanvaarden voor zijn zonde. Ook al heeft iemand anders deels bijgedragen aan de fout, wij blijven zelf aansprakelijk voor God. Ten derde moeten we hem helpen om berouw te tonen. Berouw houdt in dat men echt spijt heeft, zich afkeert van de zonde en een nieuwe richting opgaat. Vervolgens moeten we hem helpen dingen recht te zetten. Iemand die bijvoorbeeld onrechtmatigheden heeft begaan, moet het zo mogelijk weer in orde maken. We kunnen hem helpen er sterker uit te komen. Door middel van fouten leert God ons lessen die ons ervan weerhouden om in de toekomst opnieuw in dergelijke situaties terecht te komen. We kunnen hem helpen om dankbaar te reageren op Gods correctie. Toegegeven, dit is niet makkelijk, maar wanneer iemand begrijpt wat God met zo'n tuchtmiddel beoogt - 'om ons te laten delen in zijn heiligheid' (Hebr. 12:10) - dan zal hij zijn hemelse Vader gaan danken voor zijn liefdevolle correctie. En dan beschermt het hem ook tegen elke wortel van bitterheid die vaak opspringt in de nasleep van zonde.

Donderdag 21 juli

'... helpt jij... hem terecht in een geest van zachtmoedigheid...' (Gal. 6:1)(NBG).

Iemand helpen wanneer hij struikelt (2).

In wat voor geest moeten we iemand terecht helpen? In een geest van zachtmoedigheid. 'Indien iemand betrapt wordt, helpt jij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid.' Hoogstwaarschijnlijk is de persoon al bezeerd en breekbaar als glas; veroordeling zal zijn benarde toestand alleen maar verergeren. Begrip en aanvaarding - niet bevestiging - is wat hier nodig is. In een geest van nederigheid. 'Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.' We zijn allemaal uit hetzelfde materiaal gemaakt. We zijn allemaal in staat het te verprutsen. Denk nog even aan Petrus die tegen Christus zei: 'Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!' (Matt. 26:33). En hij meende het! Hij geloofde niet dat het hem kon gebeuren! We moeten alert zijn hoe we leven, onszelf onderzoeken, in het besef dat wij ook kwetsbaar zijn voor allerlei soorten verleiding en zonde. Ten slotte in een geest van liefde en empathie. Paulus schrijft: 'Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na' (Gal. 6:2). Hier betekent last 'zware last'. Het betekent dat je bereid bent met de ander mee te lopen, met hem mee te huilen, en samen met hem op te werken totdat hij weer op de goede weg is. Als bezeerde mensen geen genade, liefde en genezing kunnen vinden in het huisgezin van God, waar dan wel? Charles Stanley schrijft: 'Het moet vanuit de Bijbel duidelijk zijn dat we de verantwoordelijkheid hebben om hulp te bieden aan een broeder of zuster die gestruikeld is. Ook moet het duidelijk zijn dat dit gevoelige, delicate probleem met de grootste zorg moet worden aangepakt, opdat we geen schade toebrengen aan ons getuigenis tegenover een ongelovige wereld.'

Vrijdag 22 juli

'... helpt jij... hem terecht in een geest van zachtmoedigheid...' (Gal. 6:1)(NBG).

Iemand helpen wanneer hij struikelt (3).

Waarom is terecht helpen noodzakelijk? Ter bescherming van hun leven. '... wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood...' (Jak. 5:20). Wanneer iemand van wie jij houdt, zondigt, doodt hij letterlijk zichzelf. Als het je ook maar enigszins raakt, zal je niet kunnen staan toekijken. Terecht helpen is noodzakelijk om de kerk te beschermen. Paulus schrijft dat we de ongeregelden terecht moeten wijzen (zie 1 Tess. 5:14). Wanneer zonde wordt getolereerd en goedgepraat, worden leden boos en verlaten de kerk, en raken anderen verwond. De reputatie en het klimaat van een kerk worden geschaad door mensen die zondigen en het niet goedmaken. Het is van wezenlijk belang Gods reputatie in stand te houden. Toen Natan David aansprak over zijn zonde met Batseba, zei hij dat hij 'de vijanden van de Heer aanleiding had gegeven tot laster' (2 Sam. 12:14). Wanneer wij in de wereld veroordelen wat wij bij onszelf door de vingers zien, is onze boodschap aan dovemansoren gericht. Daarom schrijft Paulus: '... indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt jij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid.' Wij moeten hen op de juiste manier benaderen! Wij moeten iemand niet met zonde confronteren wanneer wij hetzelfde probleem hebben. Wij moeten iemand benaderen met het doel en de verwachting hem terecht te helpen. Het is geen heksenjacht, maar een zoektocht naar een lam. Dat lam moeten we zien terug te brengen in de gemeenschap, en we moeten af van onze 'heiliger dan jij' houding. Wees eerlijk, het is alleen door Gods genade dat jij niet betrapt bent op dezelfde overtreding, zo is het toch? Zeg tegen de betrokkene dat jij het herkent. Verzeker hem ervan dat geen zonde ooit onvergeeflijk is. Er is een weg terug naar geestelijke gezondheid.

Zaterdag 23 juli

'De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen...' (Ps. 1:6)(NBV).

Heb je richting nodig?

God zal tot je spreken via relaties. Soms zal hij je rechtstreeks dingen laten zien, maar vaak zal hij tot je spreken via andere mensen. Zijn Woord zegt: 'Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd...' (Hebr. 13:7). Wie mag inspreken in jouw leven? Aan wie leg jij verantwoording af? Zonder goede input leef je zonder bescherming en zonder leiding. God zal ook tot je spreken via je gaven. 'De gift van een mens maakt ruimte voor hem...' (Spr. 18:16)(HSV). Wanneer God je stappen leidt, hoef je de deur niet in te trappen of je met geweld toegang te verschaffen. Je gift zal een oplossing brengen en in een behoefte voorzien. Om die reden zul je worden verwelkomd, gewaardeerd en beloond. Daarnaast zal hij tot je spreken via je gedachten. 'Onze gedachten zijn die van Christus' (1 Kor. 2:16). Wanneer ons denken wordt vernieuwd door zijn Woord en overeenkomt met zijn wil, denkt God feitelijk door ons heen. Besef je wat een voordeel dat is! God kan ook tot je spreken via open deuren. Paulus schreef: 'want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn' (1 Kor. 16:9). God zal deuren voor je openen, maar je moet niet vergeten dat gelegenheden gepaard gaan met uitdagingen. Dat is wat je geloof bouwt en je sterk maakt voor de toekomst. Hij zal soms tot je spreken via een woord van bevestiging. '... met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: 'Dit is de weg die je moet volgen...' (Jes. 30:21). Let op het woord 'achter'. Dit woord komt nadát je God hebt gehoorzaamd, het laat je weten dat je een goede beslissing hebt genomen en op het goede spoor zit. Ja, je kunt worden geleid door God. Zijn Woord zegt: 'De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen...'