

Zondag 4 september

'Voor alles wat gebeurt is er een uur...' (Pred. 3:1)(NBV).

De deur op de juiste manier sluiten.

In het leven komt er een einde aan relaties. Hoe je met dergelijke momenten omgaat, kan je toekomst beïnvloeden en vormen. Je kunt een volgend levensseizoen niet goed binnengaan als je het huidige niet goed afsluit. Probeer de deur dus fatsoenlijk te sluiten. Misschien moet je er op een dag weer doorheen. Sluit de deur met vergeving. Wrok zal je houding en herinnering vergiftigen en je vanbinnen kapotmaken. Laat het oordeel over aan God. Hij kent beide kanten. Sluit de deur met vervulde beloften. Jeftha betaalde een hoge prijs toen hij zei: 'Ik heb de Heer een gelofte gedaan en daar kan ik niet op terugkomen' (Recht. 11:35). Je karakter staat hier op het spel. Wat het prijskaartje ook zegt, houd je aan je woord, want God luistert daarnaar als je dat geeft! Probeer de deur te sluiten met moed. Het is niet makkelijk om de dag van morgen onder ogen te zien wanneer je je alleen voelt, maar onthoud dat je niet alleen bent. Jezus heeft gezegd: 'Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld' (Matt. 28:20). Sluit de deur op Gods tijd. Betreur je verlies, maar blijf niet hangen in het verleden. Koning Saul vertegenwoordigde het verleden, maar David vertegenwoordigde de toekomst. Toen God Saul verwierp omdat hij hem mishaaagd had, zei God tegen de profeet Samuël: 'Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom... ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen' (1 Sam. 16:1). Eindes brengen nieuwe starts. Het is prima om het verleden te onderkennen en ervan te leren, maar wanneer God de deur sluit, wordt het tijd om op weg te gaan naar de toekomst die hij voor je heeft bereid.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ubc.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 29 augustus

'Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons...'
(2 Kor. 4:17)(NBG).

Houd vol en laat God aan het werk.

Er zijn momenten in je leven waarop alles wat je probeert te doen verkeerd lijkt uit te pakken. Je geloof kan sterk zijn en je toewijding diep, toch zal tegenspoed aan je deur kloppen. Op dergelijke momenten zal de kracht van gebed je sterken en stabiliteit geven. Maar je kunt de levensseizoenen niet 'wegbidden'! God heeft er een bedoeling mee als hij toelaat dat je niet voortdurend vrucht draagt. Echte groei vraagt zowel om seizoenen van strijd als om seizoenen van succes. Je seizoenen van strijd vernietigen de trots in je eigen kunnen, vergroten je afhankelijkheid aan God en laten je met Paulus zeggen: 'Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn... onze bekwaamheid danken we aan God' (2 Kor. 3:5). Dit zijn vernederende ervaringen, maar je hebt ze wel nodig. Je leven is als een boom: in de winter komt hij weer rustig op kracht en bereidt zich voor op een nieuw seizoen van vrucht dragen. Als je terugkijkt op wat je in je leven gedaan hebt, zul je er de seizoenen in herkennen. Er zijn zowel seizoenen van regen als van zonneschijn, en elk seizoen dient een belangrijk doel. Daarom moet je ook geen permanente beslissing willen nemen op basis van tijdelijke omstandigheden of veranderende emoties. '... de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig' (2 Kor. 4:18). Het woord 'tijdelijk' betekent 'aan verandering onderhevig'. Houd vol, het zal niet altijd zo zijn! Soms vraagt een situatie niet om actie, maar om geduld en vertrouwen in God. Paulus schrijft: 'Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons...' Op manieren die je niet kunt begrijpen laat God de omstandigheden waar jij je vandaag in bevindt, voor jou meewerken ten goede.

Dinsdag 30 augustus

'De wagens van de farao en zijn leger heeft Hij in de zee geworpen' (Exod. 15:4)(HSV).

Het wordt tijd om verder te trekken!

400 jaar lang had farao Israël geknecht. En net op het moment dat ze van hem af meenden te zijn, doemde hij weer op bij de Rietzee. En dat is het moment waarop God tussenbeide kwam, waardoor ze konden zingen: 'De wagens van de farao en zijn leger heeft Hij in de zee geworpen.' En God wil hetzelfde voor jou doen. Wat er ook gebeurd is, hij kan je er doorheen helpen en je een nieuw lied geven. Zal het snel gaan, zal het makkelijk gaan? Nee, we komen er op verschillende manieren doorheen en niet allemaal in hetzelfde tempo. Hoe kwamen de Israëlieten door de Rietzee? Stap voor stap! Maar toen ze aan de andere kant kwamen, werd die watermassa de scheidingslijn tussen hun verleden en hun toekomst. Maar wil je over je verleden heenkomen, dan moet je vergeven en blijven vergeven, net zolang tot het verleden zijn grip op jou verliest. Je moet stelling nemen en in geloof uitspreken dat de macht die de oude problemen over jou hadden, verbroken is. Jezus beloofde dat wanneer zijn woord over het probleem jouw woord wordt, je omstandigheden zullen gaan veranderen (Mark. 11:23-26). Laat dus Gods Woord het laatste woord hebben! Maar pas op, je zult worden bestookt met oude herinneringen. Een poging om te kijken of je echt wel verder wilt trekken. Paulus schrijft: 'Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde' (Rom. 6:11). Maar met dood alleen ben je er niet; er is ook nog een begrafenis nodig. Bepaal dus een tijdstip, een plek en een opschrift als 'dit markeert het einde van het verleden'. Zeg tegen farao dat zijn gespuis en gespoek je niet langer kunnen bezeren en trek verder!

Woensdag 31 augustus

*‘... juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk’
(1 Kor. 12:22)(NBV).*

Anoniem maar onmisbaar.

Charles Swindoll stelt in een boek over bemoediging de volgende vragen: ‘Wie onderwees Maarten Luther zijn theologie en inspireerde hem tot zijn vertaling van het Nieuwe Testament? Wie bezocht Dwight Moody in een schoenwinkel en sprak hem aan over Christus? Wie financierde William Carey’s bediening in India? Wie verkwikte de apostel Paulus in die Romeinse gevangenis toen hij zijn laatste brief aan Timoteüs schreef? Wie volgde Hudson Taylor en gaf de China Inland Mission haar opmerkelijke visie en richting? Hoe noemde Jim Elliot, de man die de Auca’s in Equador het evangelie bracht en als martelaar stierf, zendingen ooit? Een stelletje niemanden dat probeert iemand alle eer te geven.’ Maar verwar anoniem niet met onnodig. Anders raakt het hele lichaam kreupel, zelfs verlamd, of, op zijn best vreselijk duizelig, terwijl de meerderheid van de leden ziek wordt van zelfmedelijden en ontmoediging. Zie het onder ogen, vriend, het hoofd van het lichaam zorgt voor de doelpunten. Het is zijn voorrecht sommigen naar voren te schuiven en anderen in het verborgene te houden. Vraag me niet waarom hij kiest wie hij gebruikt. Als het zijn verlangen is jou liever te gebruiken als een Melanchton dan als een Luther, of liever als een Kimball dan als een Moody, of liever als een Onesiforus dan als een Paulus, of liever als een Hoste dan als een Taylor, ontspan! Of nee, prijs God! Dan bevind jij je tussen de elitegroep die wordt genoemd in 1 Korinte 12. ‘God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het mindere meer eer gaf’ (v. 24)(WB). Wees dus bemoedigd. Misschien ben je anoniem, maar je bent ook onmisbaar!’

Donderdag 1 september

‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien’ (Matt. 5:8)(NBV).

Zuiverheid.

In de tabernakel bevond zich een groot waterbassin dat het wasvat werd genoemd (Exod. 30:18). Het koperen voetstuk diende als spiegel waardoor de priester kon zien of zijn voeten vuil waren. Voordat hij God kon naderen moest hij zich eerst reinigen, anders zou hij sterven. De psalmist schrijft: ‘... wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart... Zegen zal hij ontvangen van de Heer’ (Ps. 24:3-5). Gods zegeningen zijn afhankelijk van de gesteldheid van je hart. Wil dat zeggen dat je zonder zonden moet zijn? Nee, het wil zeggen dat je je bewust moet zijn van je zonde en er direct mee moet afrekenen. Waarom al dat gedoe over zuiverheid? Omdat Jezus heeft gezegd: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.’ Het probleem is niet dat God niet te zien is, maar dat wij niet in staat zijn hem te zien. Geen wonder dat David bad: ‘Schep, o God, een zuiver hart in mij’ (Ps. 51:12). Dit woord ‘zuiver’ komt van het Griekse ‘katharos’ wat ‘schoonmaken’ betekent. Wanneer je teveel hebt gehoord en gezien, heb je een geestelijke reinigingsbeurt nodig. Alleen een zuiver hart kan Gods wil begrijpen en zijn wegen onderscheiden. Ongeïdentificeerde, onbeleden en onvergeven zonde zal je geestelijke aderen blokkeren. Een hart dat niet zuiver is, zal maken dat je wijsheid om je heen zal blijven zoeken in plaats van de wegen van God. Je zult dan gebed nodig blijven hebben in plaats dat je het anderen aanbiedt. Blijf niet rondzeulen met wat God wil dat je wegdoet. Leg af ‘alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt’ (Hebr. 12:1)(HSV). Wat God jou wil laten zien is een schoonmaakbeurt waard.

Vrijdag 2 september

‘Christus heeft ons bevrijd...’ (Gal. 5:1)(NBV).

‘Dank u wel, God, voor mijn vrijheid.’

De geschiedenis kent duistere hoofdstukken waarin goddeloze tirannen heersten en religieuze dictators bijbellezen of het aanbidden van God volgens de stem van je geweten tot een misdaad verhieven. In 1945 zei Martin Niemöller: ‘Toen de nazi’s voor de communisten kwamen, verhief ik mijn stem niet, want ik was geen communist. Toen ze voor de Joden kwamen, verhief ik mijn stem niet, want ik was geen Jood. Toen ze voor de vakbondslui kwamen, verhief ik mijn stem niet, want ik zat niet bij de bond. Toen ze voor de katholieken kwamen, verhief ik mijn stem niet, want ik was protestant. Toen kwamen ze voor mij en tegen die tijd was er niemand meer om voor iemand zijn stem te verheffen.’ Bovenop de koepel van het Capitool in Washington, DC, staat een standbeeld van het Vrijheidsbeeld. Haar gezicht is omlijst door een stralenhelm en ze houdt een schild van sterren en strepen in haar hand. Ze werd per schip uit Rome gehaald en tijdens een hevige storm gaf de kapitein bevel lading overboord te gooien. De matrozen wilden het Vrijheidsbeeld in zee dumpen, maar dat weigerde de kapitein. Boven de storm uit schreeuwde hij: ‘Dat nooit! We zinken nog liever dan dat we de vrijheid overboord gooien!’ Benjamin Franklin zei dat zij die vrijheid opgeven voor veiligheid, noch het een noch het ander verdienen! Paulus spreekt tot de gelovigen in Galatië en hij heeft het over de wettische mensen die hen wilden dwingen weer onder de onmogelijke maatstaven van de oude wet te gaan leven. Hij schrijft: ‘Christus heeft ons bevrijd... houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’ Het is goed om hier vandaag eens even bij stil te staan, op te kijken en te zeggen: ‘Dank u wel, God, voor mijn vrijheid!’

Zaterdag 3 september

‘Bid voor alle... gezagsdragers...’ (1 Tim. 2:2)(NBV).

Bidden voor onze leiders.

De Bijbel zegt: ‘Rechtvaardigheid verheft een volk’ (Spr. 14:34). In het Oude Testament deed Abraham bij God voorbede voor Sodom (Gen. 18:22-23). Mozes ging tussen God en Israël in staan en redde haar van de ondergang (Exod. 32:11-14). Toen Achan had gezondigd, bepleitte Jozua de zaak van het volk bij God (Joz. 7:6-9). Wij leven in een tijdperk van afnemend respect voor gezag, en het is niet moeilijk je stem te voegen bij het koor van neezeggars. Toch zegt de Bijbel, al heb je niet eens op de gezagsdragers gestemd: ‘Bid voor alle koningen en gezagsdragers.’ Waarom? Omdat het God behaagt. Zo simpel als dat! Vraag God of hij onze leiders drie dingen wil schenken. Ten eerste nederigheid: ‘bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf’ (Spr. 15:33). Jezus, de grootste leider aller tijden, ‘deed er afstand van [van zijn goddelijke privileges]. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens’ (Fil. 2:7). Dienend leiderschap is het perfecte voorbeeld van kracht. Het betekent dat je je eigen beperkingen onderkent en voor inzicht en leiding naar God kijkt. Ten tweede: wijsheid. Salomo zei: ‘Wie ontzag heeft voor de Heer wint aan wijsheid’ (Spr. 15:33). En Jakobus voegt daaraan toe: ‘Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij... zal u wijsheid geven’ (Jak. 1:5). In plaats van alleen te bidden voor de voortgang van je eigen politieke agenda kun je God beter vragen onze leiders te geven wat ze nodig hebben om tot een gezond oordeel te komen en om wijze beslissingen te nemen. Ten derde: moed. David zei: ‘Wacht in vertrouwen op de Heer met een dapper, standvastig gemoed - en Hij zal uw hart sterk maken’ (Ps. 27:14)(WB/HSV). Nu we worden geconfronteerd met wereldwijd terrorisme, oorlogen, financiële onrust en een klimaat van angst, zouden we moeten bidden dat God onze leiders de moed zal geven om te doen wat juist is, en niet wat populair is.