

Zondag 11 september

'... Noach heeft, door God gewaarschuwd.... een ark gebouwd om zijn familie te redden' (Hebr. 11:7)(WB).

Ga bidden!

Ben je dicht genoeg bij God om zijn waarschuwingen te horen wanneer gevaar nadert? Noach was dat wel en hij redde zijn gezin. Ben jij dicht genoeg bij je familie zodat ze vertrouwen kunnen hebben in de dingen die God tegen jou gezegd heeft? Je kunt verandering brengen in de richting die familieleden opgaan zonder een enkel argument of discussie. Hoe? Door gebed. Je dierbaren hebben bescherming nodig van de bedekking van jouw gebedsleven. Als je dat niet hebt, ga dan op je knieën en zeg: 'Heer, leer me bidden' (zie Luc. 11:1). We zijn emotioneel overweldigd en geestelijk uitgeput omdat we de kracht van gebed niet kennen. Gebrek aan gebed heeft ons zwak en bang gemaakt. We nemen blindelings beslissingen voor ons werk, onze relaties en onze bedieningen zonder de tijd te nemen het met de Heer door te praten. Het verhaal van Noach leert dat je zonder een waarschuwing van God niet op problemen kunt zijn voorbereid. Dat betekent dus dicht bij hem blijven en horen wat hij te zeggen heeft. Je kunt grote dingen doen nadát je gebeden hebt, maar je kunt niets van eeuwige waarde doen tótdat je gebeden hebt. '... en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen' (2 Kron. 7:14). God belooft tussenbeide te komen ten behoeve van de persoon die bidt naar zijn wil. '... hij luistert naar ons als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben' (1 Joh. 5:14-15).

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 5 september

'Immers, ik ben ertoe genoodzaakt [het evangelie verkondigen]. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig' (1 Kor. 9:16)(NBG).

Waartoe ben jij geroepen?

Pas wanneer jij een mislukking als definitief accepteert, ben je ook definitief een mislukking. Elke keer dat je van je fouten leert, heb je weer een stap gezet richting succes. Je kunt geen homerun slaan als je niet tegenover de werper op de plaat gaat staan. Baseballlegende Babe Ruth sloeg een record van 714 homeruns, maar hij sloeg ook meer dan 1300 keer uit. Tijdens een slechte periode vroeg een journalist hem hoe hij over teleurstelling heenstapte. Hij antwoordde: 'Als ik maar gewoon met mijn bat blijf zwaaien, dan zegt de wet van het gemiddelde dat het op een gegeven moment beter zal gaan. Wanneer het slecht gaat, heb ik zelfs te doen met de werper, want ik weet dat hij vroeg of laat de rekening nog gepresenteerd zal krijgen.' Toen Benjamin Disraeli voor de eerste keer een poging ondernam om in het Parlement te spreken, werd hij net zolang uitgejouwd tot hij zijn mond hield. Maar hij zei: 'Al ben ik nu gaan zitten, er komt een tijd waarop jullie me allemaal zullen willen horen spreken.' En dat was ook zo! Hij werd een van Englands grootste redenaars en ministerpresidenten. Vandaag hoor je niets meer over zijn tegenstanders, maar leeft Disraeli's bijdrage aan de geschiedenis voort. Vraag jij je af hoe je kunt weten wat jouw bestemming is? Ten eerste is je bestemming een verlangen dat jou niet los zal laten. Paulus zei dat hij ertoe genoodzaakt werd om het evangelie te prediken. 'Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig.' Ten tweede zal je bestemming meer zijn dan een baan, het zal vol blijdschap zijn. De psalmist zei: 'Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen [uw wil] te doen' (Ps. 40:9)(HSV). Ten derde zal je bestemming je creativiteit ontsluiten. Toen God Gideon een 'dappere krijgsman' noemde (Recht. 6:12), verborg hij zich in een wijnpers. Maar God sprak hem niet aan in zijn huidige staat, hij sprak tot het potentieel dat in hem lag. Weet je intussen waartoe je geroepen bent?

Dinsdag 6 september

'... laten ook wij... afleggen alle last...' (Hebr. 12:1)(NBG).

Heb je het werkelijk nodig?

Ricardo Semler schrijft: 'We zaten in de zoveelste vergadering toen we kwamen bij het punt van de aankoop van ordnerkasten. We zouden voor vijftigduizend dollar ordnerkasten nodig hebben. Die dag kochten we geen enkele kast. In plaats daarvan besloten we het bedrijf een halve dag stil te leggen en voor de eerste keer een halfjaarlijkse ordnerinspectie- en schoonmaak te houden. Onze instructies waren simpel: we zeiden tegen iedereen elke map te bekijken en alle papieren die niet meer nodig waren weg te gooien. Ik was een van de grootste ordnerverzamelaars van het bedrijf, met vier grote kasten en een aanvraag voor twee nieuwe. Na onze opruiming had ik nog maar één kast nodig, en zo ging het ongeveer in het hele bedrijf. De schoonmaak verliep zo goed dat toen iedereen klaar was, het bedrijf stapels inmiddels overbodige kasten kon verkopen.' De Bijbel zegt: '... laten ook wij... afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.' Nu hebben we de neiging op de zonden te focussen en de lasten over het hoofd te zien. Zonden zijn immers makkelijk te identificeren en lasten niet. Maar vaak zijn het juist de lasten die ons er vanaf houden onze beste wedloop te lopen. Het probleem met succes is dat het je keuzes geeft die je eerder niet had, zoals het feit dat je meer dingen bezit en die moet onderhouden. Hoe kun je weten wat goed voor je is en wat niet? 'Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat' (Ps. 84:12)(HSV). Als God het je onthoudt, heb je het niet nodig! 'Zoek je geluk bij de Heer, hij zal geven wat je hart verlangt' (Ps. 37:4). Wanneer je Jezus Heer over je leven laat zijn, worden zijn verlangens de jouwe, en dat zijn verlangens die God zal vervullen.

Woensdag 7 september

'... maar één ding doe ik...' (Fil. 3:14)(NBG).

Zet je voor 100% in!

Stel jezelf twee vragen. Vraag 1: wil ik het beste wat God heeft? Het is niet makkelijk om vroeg op te staan terwijl anderen nog slapen en jij je op de uitdaging moet voorbereiden. Net als Jezus in Getsemane zul je ontdekken dat het moeilijk is om mensen te vinden die naast je willen staan terwijl jij je voorbereidt. Maar geen viering zonder voorbereiding. Niet iedereen kan goed met succes omgaan. Sommige mensen houden het liever rustig. Zij houden niet van kritiek en kunnen de druk niet aan. Maar als jij het beste wilt van wat God heeft, dan kun je het aan. Als je de passie hebt, dan zal de prijs je niet tegenhouden! Dan zul je naar het doel worden getrokken en gedreven. Vraag 2: hoe sterk is mijn verlangen? Als je de passie mist, haal je de hindernissen niet. Echte kracht komt van verlangen dat is aangewakkerd in de oven van onvervuld verlangen. Langeafstandslapers nemen regelmatige passen en richten zich op volhouden, niet alleen op snelheid. Ze lopen ronde na ronde, gaan tot hun grenzen en geven zich aan één ding: winnen. Het zweet druipt van hen af. Ze hebben de smaak van uitputting in hun mond. Terwijl ze op de finish afgaan, krijgen ze nog een laatste stoot adrenaline. De laatste ronde, geen excuses, nu of nooit! Voor ze je in je kist leggen ben je het aan God en aan jezelf verschuldigd ten minste één keer dat laatste-ronde-gevoel te ervaren, dat gevoel dat je er alles aan gegeven hebt. Overwinning komt niet je aanwaaien. Paulus schrijft: 'Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden' (Efez. 6:13)(HSV).

Donderdag 8 september

'Maar zijn vader noemde hem Benjamin' (Gen. 35:18)(NBV).

Je ware identiteit kennen.

Wanneer mensen je een label opplakken, kunnen die labels je een minderwaardigheidsgevoel bezorgen in plaats van je uit te dagen je volle potentieel te bereiken. Maar de God die Jacob een nieuwe identiteit gaf, kan jou er ook een geven. Worstel jij met hoe mensen je altijd hebben gezien en met de oude beelden die je van jezelf hebt? Er zal in je leven niets veranderen als jij dat niet eerst in je eigen denken verandert. Jacobs vrouw Rachel stierf in de woestijn tijdens de geboorte van haar kind. Net voor ze stierf, noemde ze haar zoon Ben-Oni, wat 'zoon van mijn verdriet' betekent. Toen de vroedvrouw hem aan zijn vader Jacob overhandigde, zei hij: 'We noemen hem niet Ben-Oni, zoon van mijn verdriet, we noemen hem Benjamin, de zoon van de rechterhand.' Raad eens welke naam overbleef? Benjamin! Luister goed: jij bent wie God zegt dat je bent, niet wie anderen zeggen dat je bent! Als je naam niet van God komt, is het niet jouw naam. Geloof alleen wat God over je zegt. Niemand beter dan Jacob begreep de kracht van een naamsverandering. Het was in Gods aanwezigheid dat Jacob de bedrieger de nieuwe naam Israël kreeg, 'strijder met God' (Gen. 32:28)(GNB). Christus verbreekt de macht van al het negatieve dat zich aan jou hecht. Je bent een heilige, geen zondaar, een winnaar, geen verliezer. Wanneer mensen jou proberen een label op te plakken, zeg ze dan dat je niet meer op die naam reageert. Zeg ze dat de persoon over wie ze het hebben, gestorven en begraven is en weer is opgestaan tot een gloednieuw leven in Christus. God ziet jou als een nieuwe schepping, ga dus ook zo denken, praten en doen!

Vrijdag 9 september

'God heeft... aan allerlei mensen een plaats gegeven... ten derde aan leraren' (1 Kor. 12:28)(NBV).

Leraar, ben je gemotiveerd?

Howard Hendricks wijst erop dat goed onderwijs inhoudt dat je mensen verantwoordelijkheid geeft en ze er ook aansprakelijk voor stelt: 'Ons probleem in de kerk is dat we dat niet doen. De Amerikaanse regering schaft superdure vliegtuigen aan en laat er 19 jaar oude kinderen in vliegen. Maar wanneer diezelfde kinderen in de kerk komen, laten we ze nog niet eens met de collecte rondgaan. Ben je wel eens in een rechtszaal geweest waar een wil wordt voorgelezen? De voorlezer murmelt zich door het wettelijk jargon heen en alle aanwezigen dutten weg - dat is te zeggen, iedereen behalve degene die in de wil als begunstigde wordt genoemd. Wanneer jouw onderwijs de leerling persoonlijk raakt, wanneer hij ziet dat zijn naam in feite in het hele boek voorkomt, zal het een groot verschil uitmaken voor zijn mate van motivatie. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zonder uitzondering gemotiveerd kan worden om te leren. Maar niet op hetzelfde moment en door dezelfde persoon of op dezelfde manier. Timing is cruciaal. Onderwijs geven is als het samenstellen van een tijdbom, afgesteld om op een later tijdstip en een andere locatie af te gaan. Dat is waarom je in geloof moet wandelen, wil je een goede leraar zijn. Je hebt ook veel geduld nodig. En je bent niet Gods antwoord voor iedereen. Dat is waar het lichaam van Christus voor is. Keer op keer krijg ik de vraag voorgeschied hoe je iemand kunt motiveren. Ik antwoord dan: 'Wanneer jij iemand een schok van 20.000 volt geeft, keert hij zich niet naar je om met de vraag of je iets zei. Nee, dan gaat ie!' De vraag is, leraar, of jijzelf gemotiveerd bent.

Zaterdag 10 september

'... hoe vaak moet ik dan vergeving schenken' (Matt. 18:21)(NBV).

Geef ze nog een kans!

Wanneer mensen van streek zijn, zeggen en doen ze de verkeerde dingen. Daar kun je dan al gauw kritiek op hebben en zodoende verkeerde conclusies trekken. Maar doe dat niet te snel. Vraag God om geduld en begrip. Dwing anderen niet naar hun verleden te leven, terwijl jij verwacht dat het jouwe vergeten is. Wat je in liefde zaait, zul je honderdvoudig oogsten. Iedereen maakt fouten, geef ze dus een kans om weer waardig de relatie aan te gaan. Hoe lang heb jij erover gedaan om de fouten in jouw leven te corrigeren? Ben je daar niet nog steeds mee bezig? Ben je niet blij dat mensen niet het hele verhaal van jouw worstelingen kennen? Geef mensen dus de tijd; geef ze een kans om hun verhaal te vertellen. Misschien weten ze aanvankelijk niet goed hoe te beginnen. Wees daarom bereid wat langer te luisteren. Jezus verdroeg de zwakheden van Petrus omdat hij wist wat er op een dag van Petrus zou worden. Apart was dat toen iemand Petrus ergerde, hij naar Jezus toekwam met de vraag: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven' (Matt. 18:21-22). Als ze ook maar een vlammetje hoop hebben, wakker dat dan aan en doof het niet. Ze hebben geen criticaster nodig maar een cheerleader. Toen Nathaniel Hawthorne (1804-1864) werd ontslagen was hij volledig van zijn stuk. Maar zijn vrouw zei tegen hem: 'Nu kun je aan dat boek beginnen dat je altijd hebt willen schrijven.' 'The Scarlet Letter' was het gevolg. James Whistler (1834-1903) mislukte op de militaire academie. Hij mislukte ook in het bedrijfsleven. Maar een vriend moedigde hem aan eens te gaan schilderen. En de rest is geschiedenis. Geef ze dus nog een kans.