

Zondag 18 september

'Wie kan namens ons gaan?' (Jes. 6:8)(NBV).

Bekrachtigd voor een doel.

Twee dingen moet je goed begrijpen. Ten eerste dat een geleende geloofsopvatting geen kracht heeft. Je moet een persoonlijke ontmoeting met God hebben, anders heeft je leven geen invloed. Nadat de apostelen waren vervuld met de heilige Geest lezen we: 'De apostelen bleven met grote kracht getuigen... en God begunstigde allen rijkelijk' (Hand. 4:33). Ten tweede moet je beseffen dat onaangewende kracht geen waarde heeft. Jesaja schrijft: '... de deurpinnen schudden in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook' (v. 4). Stel je dat voor in je kerk! Maar Jesaja moest weg, de wijde wereld in en Gods plannen verwezenlijken. 'Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: 'Wie zal ik sturen?... Ik antwoordde: 'Hier ben ik, stuur mij.' Toen zei hij: 'Ga en profeteer het volgende tegen dit volk' (v.8-9). Je moet tijd doorbrengen in Gods aanwezigheid, een relatie met hem opbouwen en vervolgens zijn Woord brengen naar mensen om je heen die bezeerd zijn. Toen Jezus zijn leerlingen meenam naar de berg der verheerlijking, ging Petrus zo in het gebeuren op dat hij er wilde blijven. 'Heer, het is goed dat wij hier zijn' (Matt. 17:4). Maar Christus legde hem uit dat zijn kracht niet was bedoeld om op te slaan maar om uit te delen. Paulus schreef: 'Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt' (Rom. 15:18). Paulus roemde niet over wat Christus vóór hem had gedaan, maar dóór hem had gedaan. God heeft maar één reden om jou met zijn Geest te vullen, en dat is om jou uit te gieten in een stuk dienstbaarheid naar anderen toe. Jezus zei: 'De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om... het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn...' (Luc. 4:18). Je hebt kracht gekregen met een doel.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 12 september

'Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn...' (Ps. 92:15)(NBV).

Leef!

Is het je wel eens opgevallen dat sommige mensen nooit hun aantrekkelijkheid verliezen, hoe oud ze ook worden? Het verplaatst zich gewoon van hun gezicht naar hun hart! Je krijgt tegenwoordig de indruk dat mensen maar tot hun 65^{ste} of 70^{ste} van enig nut kunnen zijn. Wat een nonsens! Wat een verspilling aan mogelijkheden! Picasso produceerde sommige van zijn beroemdste werken op zijn 90^{ste}. Rubinstein gaf een van zijn mooiste recitals op zijn 89^{ste}. Marjorie Stoneham Douglas, die het redden van de Everglades in Florida op haar naam heeft staan, was op haar 100^{ste} nog voor die zaak aan het vechten. Lees je Bijbel er maar op na: 'Honderdtwintig jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt' (Deut. 34:7). 'De Heer zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere...' (Job 42:12). Noach bouwde de ark toen hij 500 was, trok er een poosje in, stapte er weer uit en startte de wereld opnieuw. Het is niet voorbij totdat God zegt dat het voorbij is, en als hij niets gezegd heeft, leef dan elk moment dat hij je schenkt op de toppen van je kunnen! Hoe ouder de viool, hoe lieflijker de toon. Neem je strijkstok dus ter hand en maak wat muziek. Toen iemand tegen de 89 jarige dichteres Dorothy Duncan zei dat ze een vol leven had geleid, antwoordde ze scherp: 'Waag het niet me 'in de verleden tijd' te zetten.' Als je niet te oud bent om te leren en voldoende enthousiasme over hebt, kun je nog steeds vrucht dragen als je oud bent. Je hebt het helemaal zelf in de hand. Bid zolang je adem hebt, bemoedig mensen zolang je spreken kunt. Deel je wijsheid zolang je geheugen werkt. Denk nog even aan de schepping. Het is verbazingwekkend wat God in slechts een dag kan doen. Geef hem dus alle dagen die je nog resten.

Dinsdag 13 september

'De Heer heeft mij omwille van jou heeft gezegend' (Gen. 30:27)(NBV).

Zegen komt door relaties.

Wil je het beste ervaren van wat God voor je heeft in je leven, dan is het goed om dit bijbelse principe te kennen: zegen komt door relaties. 'Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs,' zegt Spreuken 13:20. Het verhaal van Israëls intocht in het beloofde land leert ons dat we kunnen optrekken met figuren als Jozua en Kaleb, en het land kunnen binnentrekken en in bezit nemen, of dat we kunnen rondhangen met de andere tien spionnen die er niet in geloofden, en omkomen in de woestijn. Toen Jozef in het huis van Potifar kwam, bracht hij veel zegen met zich mee. Toen hij naar het paleis van farao ging, bloeide het hele land op. Toen Jakob terug wilde gaan naar zijn eigen familie, zei zijn schoonvader Laban: 'Blijf alsjeblieft hier. Vroeger was het lot me niet goedgezind, maar sinds jij er bent, heeft de Heer mij gezegend' (Gen. 30:27)(GNB). De kerk in Filippi werkte langdurig samen met Paulus bij de verspreiding van het evangelie. Zij steunden hem financieel en hij ondersteunde hen op het geestelijk vlak. Hij schrijft: 'Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie' (Fil. 1:3-5). En wat was hun beloning? Paulus zegt: 'U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is' (v.7). Dit woord 'genade' betekent simpelweg 'alles van God wat je ooit nodig hebt voor alles waar je ooit voor komt te staan'. Dat is toch geweldig! Paulus kreeg het van Jezus en de Fillippenzen kregen het van Paulus. Leer te zien wie er in de zegen van God wandelen en probeer in hun buurt te komen. Zegen komt door relaties!

Woensdag 14 september

'Want wie van u... gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen...' (Luc. 14:28)(HSV).

God is je aan het klaarmaken.

Voordat God je meer geeft, kijkt hij hoe je het doet met wat je al hebt. En wanneer hij een woord over je leven spreekt, moet je het bovendien zien als een zaadje. Het heeft tijd nodig om wortel te schieten en te ontkiemen. Als God iets voor je gepland heeft, hoef je niet ongeduldig te zijn. '... wacht maar, het komt zeker...' (Hab. 2:3). Geduld ontwikkelt in ons het vermogen opgewassen te zijn tegen de druk die met zegen gepaard gaat. Kijk eens even terug. Zijn sommige van de dingen die je hebt doorgemaakt niet juist die dingen die je hebben toegerust om aan te kunnen wat je nu meemaakt? Had God je het eerder gegeven, dan had je het niet aangekund. En hij houdt teveel van je om dat te laten gebeuren. Denk je eens in: als jij kritiek van een handjevol mensen al moeilijk hanteerbaar vindt, hoe zou je het dan redden als God je voorganger maakte of directeur van een bedrijf? Ben je bereid de prijs te betalen? En, nog belangrijker, ben je in staat die te betalen? Hoe meer God je geeft, hoe meer hij je er verantwoordelijk voor houdt. Jezus zei dat niemand iets bouwt zonder eerst de kosten te berekenen. Soms willen we iets omdat een ander het heeft. Misschien wil jij bijvoorbeeld graag een echtgenoot en kinderen, maar ben je ook bereid tot de nodige offers? Misschien wil jij graag een vrouw, maar ben je bereid jezelf aan haar te geven (Efez. 5:25)? Waar je vandaag ook doorheen gaat, het geeft een oneindige rust als je beseft dat niets van wat de vijand doet, Gods plan kan verhinderen. 'Vestig je hoop op de Heer [verwacht hem hoopvol] en blij op de weg die hij wijst, hij zal je aanzien geven en grondbezit' (Ps. 37:34). Wees blij, God is je aan het klaarmaken.

Donderdag 15 september

'Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden...' (Spr. 18:22)(NBV).

Singles.

Alleenstaanden hebben drie dingen nodig. Ten eerste acceptatie. 'Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden.' En als je nu 'niets goeds' kunt vinden? Door alle nadruk te leggen op huwelijk en gezin kan de kerk alleenstaanden het gevoel geven dat ze er een beetje bijhangen. 'God geeft eenzaam een thuis...' (Ps. 68:7). Laten we ze er daarom bij betrekken, ze motiveren en ze zich thuis laten voelen. Ten tweede hebben ze genezing nodig. Mensen die een scheiding achter de rug hebben, zijn door een hele moeilijke tijd gegaan. Zij hebben het niet nodig behandeld te worden als tweedeklas burgers. Ongeacht de schuldvraag moeten harten helen en levens weer op de rit komen. We zitten in de 'olie en wijn business'. De barmhartige Samaritaan goot olie in de wonden. Dit spreekt van geestelijke versterking. Hij goot ook wijn in de wonden van de zwaar geblesseerde man en dat spreekt van vreugde. En Jezus zei dat wij het voortaan net zo moeten doen (zie Luc. 10:37). Ten derde hebben alleenstaande mensen hoop nodig. God 'bracht haar [een vrouw] bij de mens' (Gen. 2:22). Laten we onze single vrienden aanmoedigen zich niet te laten leiden door eenzaamheid en onvervulde behoeften, maar door God. Als jij single bent, heb ik een gebed voor je: 'Heer, verzekert u me ervan dat ik geloof naar uw wil. Leert u me zien waarin ik actief moet zijn en waarin ik moet wachten op u. Ze zeggen dat u nooit te laat bent. Houd u me sterk in geloof zolang ik wacht. Onthoud me uw zegen niet. Herinner me eraan dat ik mijn vertrouwen niet moet verspelen, want het zal rijkelijk worden beloond. In Christus' naam. Amen.'

Vrijdag 16 september

'Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart' (Rom. 10:8)(NBV).

Bijbelteksten uit het hoofd leren.

Niets levert geestelijk gezien meer op dan het uit het hoofd leren (memoriseren) van bijbelteksten. Je gebedsleven wordt er krachtiger door. Je getuigenis effectiever. Mensen gaan je om raad vragen. Je toekomstperspectief verandert. Je geest wordt alerter. Je vertrouwen groter. Je geloof meer solide. Zelfs als je memoriseren hebt geprobeerd maar het hebt opgegeven, probeer het dan toch nog een keer en maak gebruik van deze zeven eenvoudige stappen. 1) Kies een tijdstip waarop je hoofd vrij is van afleiding van buitenaf. 2) Leer de versnummers er tegelijk bij. Getallen zijn moeilijker te onthouden dan woorden. 3) Lees elk vers een paar keer door, zachtjes voor jezelf en hardop. Als je jezelf de woorden hoort zeggen helpt dat om ze in je hoofd te prenten. 4) Breek de passage op een natuurlijke manier in stukjes. Leer eerst het versnummer en dan het eerste stuk. Herhaal dan versnummer en eerste stuk terwijl je naar het tweede stuk gaat. Voeg zo steeds een stukje toe. 5) Leer liever weinig heel goed dan veel slecht. Ga niet naar het volgende vers tot je het vorige perfect kent. 6) Loop het vers direct nog een keer na. Herhaal 20 of 30 minuten later wat je hebt geleerd. Zorg dat je het vers voor het einde van de dag goed in je hoofd hebt zitten door het zo'n 15 of 20 keer te herhalen (in de auto of tijdens je werk). 7) Gebruik het vers zo gauw mogelijk in de praktijk. Het doel van memorisatie is praktisch, niet academisch. Gebruik het vers in een gesprek, in een brief of op alledaagse momenten. Relateer wat je geleerd hebt aan wat je dagelijks meemaakt. Je zult versteld staan van de resultaten!

Zaterdag 17 september

'... want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is' (Hand. 27:25)(NBV).

God zal je erdoorheen leiden.

Op weg naar Rome leed Paulus - en 276 mensen met hem - schipbreuk. Hun verhaal laat drie belangrijke lessen zien. Ten eerste dat we naar God moeten luisteren. Doen we dat niet, dan krijgen we te maken met leed en verlies. '... Paulus waarschuwde de bemanning als volgt: 'Ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren... Maar de centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus... nam de meerderheid het besluit uit te varen...' (Hand. 27:9-12). Merk op dat in de meerderheid zijn nog niet wil zeggen dat je het bij het rechte eind hebt. Naar wie luisteren we? Kennen die mensen God? Wandelen zij in geloof of volgen ze menselijke redeneringen? Jezus zei: 'wie iemand ontvangt die door mijn gezonden is ontvangt mij' (Joh. 13:20). Ten tweede laat dit verhaal zien dat Gods plannen de plannen van mensen altijd overtroeven. God kan zelfs fouten in ons voordeel laten werken. Door deze schipbreuk landde Paulus op Malta en bracht het evangelie naar de bewoners. Val jezelf niet te hard over je fouten, ga niet in discussie over wie er gelijk heeft en wie niet, probeer liever de hand van God erin te zien. Als laatste leert dit verhaal ons dat God kan herstellen wat we zijn kwijt geraakt. 'Ze [de Maltezers] overlaadden ons met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden' (Hand. 28:10). Beperk God niet. Hij zal mensen gebruiken om ons te zegenen, zelfs mensen die we nog niet eens ontmoet hebben. Jezus heeft gezegd: 'Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld' (Luc. 6:38). Laat dit je bemoedigen: God zal ons erdoorheen leiden!