

Zondag 2 oktober

'... zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt...' (2 Kor. 9:8)(NBV).

Je bent gezegend met een reden.

Als jij je graag wilt inzetten voor de groei van Gods koninkrijk, dan zal hij je onderrichten in je eigen belang (opdat het u welga) (Jes. 48:17)(NBV/NBG). Paulus schrijft: '... wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstellen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk' (2 Kor. 9:6-8). Pas op voor hen die jouw geefgedrag manipuleren voor hun eigen doeleinden. Maar pas ook op voor hen die je geloof verzwakken en je met de vraag opzadelen of het wel goed is om te geven en Gods zegen te verwachten. De Bijbel zegt: 'Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn' (Spr. 3:9-10). Vervang nu alleen de woorden 'voorraadschuren' en 'kuipen' voor 'spaargeld' en 'investeringen'. Hier is de vraag: wil jij een last zijn of een lastdrager? God wil dat je genoeg hebt om zijn plan voor je leven te kunnen uitvoeren, en genoeg over om anderen te helpen. Wil je alleen maar genoeg om je gezin mee uit eten te nemen, of wil je genoeg om hongerige kinderen te voeden, bijbels te laten drukken en je kerk te helpen bij de vervulling van haar visie? Paulus benadrukt het doel achter onze groei: 'Hij heeft uitgedeeld [zending], aan de armen gegeven [liefdadigheid]' (2 Kor. 9:9)(NBG). Bid dus: 'Heer, zegent u mij zodat ik een zegen kan zijn in uw koninkrijk.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 26 september

'... wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor...' (Ps. 25:9)(NBV).

Jouw weg of Gods weg?

Ken je dat verhaal van die oude dame die haar brood verdiende als een soort marskramer? Elke dag wanneer ze bij een bepaalde kruising kwam, gooide ze een stokje in de lucht. Waar het stokje heen wees, was waarheen ze ging. Op een dag zag een man haar het stokje drie keer achter elkaar in de lucht gooien. Hij vroeg wat ze aan het doen was. 'Door middel van dit stokje laat ik God bepalen welke kant ik op moet,' zei ze. Hij keek haar verbaasd aan en zei: 'Maar waarom gooide u het dan drie keer in de lucht?' Ze antwoordde: 'Omdat hij mij de eerste twee keer de verkeerde richting opwees.' Ja zeg! Wanneer de richting die God je opstuurt jou niet aanstaat, ga je dan bidden, in de hoop dat hij van gedachten zal veranderen en jou zal vertellen wat je wilt horen? Als dat zo is, dan heb je nog nooit jouw wil uitgewisseld met die van hem. Jezus zei: 'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken' (Joh. 15:5). Je draagt pas vrucht als je verbonden blijft met Christus. Zoals het leven van de wijnstok in de ranken stroomt, zo stroomt zijn kracht in jou en vervolgens door jou heen om andere terreinen van je leven te beïnvloeden. De psalmdichter zei: '... wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan.' God zal je laten zien wat dat rechte spoor inhoudt als jij hem zoekt. Er zijn in wezen maar twee wegen: zijn weg en jouw weg! Als je er genoeg van hebt om de dingen op jouw manier te doen, ga dan op je knieën en vraag of hij jou wil laten zien hoe je ze op zijn manier kunt doen.

Dinsdag 27 september

'God maakt dat ik kan lachen...' (Gen. 21:6)(NBV).

God zal zijn belofte vervullen.

Sara lachte twee keer. De eerste keer was het een lach van ongeloof omdat God haar op haar leeftijd nog een kind had beloofd. De tweede keer was het een lach van vreugde omdat God zijn belofte had vervuld. Maar tussen deze twee gebeurtenissen maakte ze de vreselijkste ervaring van haar leven mee. Haar man Abraham schond haar vertrouwen om zich zelf te redden. Een heidense koning nam haar op in zijn harem en zou haar hebben onteerd als God niet tussenbeide was gekomen. Alleen een vrouw die echt van haar man houdt, kan begrijpen waar Sara die nacht doorheenging. We kunnen hier iets uit leren. Tussen het gebed om een wonder en het ontvangen van een wonder zul je worden getest, zul je groeien en zul je leren God meer te vertrouwen dan je ooit voor mogelijk had gehouden. En nog iets: wanneer jij je ervaringen met anderen deelt, vertel dan niet alleen waar je begon of waar je nu bent, maar vertel ook waar God je doorheen heeft geleid. Want juist dat zijn de dingen waar anderen ook mee worstelen. Vertel hoe je geloof op de proef is gesteld in de oven van beproeving voordat je er als goud uit tevoorschijn kwam. Laat mensen niet gefrustreerd achter omdat zij Gods belofte hebben geclaimd en deze nog niet hebben ontvangen. Koning Abimelechs tent, waar Sara die vreselijke nacht doorbracht, stond op een plek die Gerar heet, en dat betekent 'halte, stopplaats'. Ja, er zullen tijden zijn waarop je voelt alsof je leven abrupt tot stilstand is gekomen en je nergens uitkomt. Misschien zit je daar vandaag. Als dat zo is, weet dan dit: God zal je trouw blijven. Hij zal je er niet alleen doorheen leiden, maar je vreugde zal, net als bij Sara, terugkeren als je ziet hoe hij zijn belofte aan jou vervult.

Woensdag 28 september

'Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert' (Mal. 3:3)(NBV).

Laat de edelsmid zijn werk doen.

Het is moeilijk als je ziet dat iemand van wie je houdt door louterend vuur gaat, maar het is de enige manier om puur zilver te krijgen. Het is moeilijk als je ziet dat de smid de hitte opvoert tot alle droesem komt bovendrijven, tot elke onzuiverheid verwijderd is en hij uiteindelijk zijn gezicht weerspiegeld ziet aan de oppervlakte. Maar alleen dan is het werk voltooid. En dat is Gods doel voor ieder van ons. Wanneer we bidden 'maak me meer als Jezus', vragen we de heilige Geest om een werk in ons te doen. Meestal veranderen we niet tot de pijn van hetzelfde blijven ondraaglijk wordt. Voor de meesten van ons is niet kennis de brug naar groei, maar pijn. Hoeveel je ook van iemand houdt, probeer hem niet te redden van Gods bemoeienissen met hem. Het ergste wat je voor de verloren zoon had kunnen doen, was naar de varkensstal gaan, die kuisen en het hem gemakkelijk maken. Letterlijk een soort beredderen is dat. Laat de edelsmid zijn werk maar doen! Lange tijd dacht Jakob niet dat hij God nodig had. Hij zou je waarschijnlijk hebben gezegd: 'Het gaat uitstekend met me, dank je!' Maar er kwam een moment waarop hij naar huis moest gaan, zijn vader onder ogen moest komen en geconfronteerd moest worden met de wraak van zijn broer Esau, die hij onrecht had aangedaan. En dat is het moment waarop hij bereid was met God worstelen en te zeggen: 'Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent' (Gen. 32:27). Verandering komt gewoonlijk wanneer het zoveel pijn doet dat je wel moet veranderen, wanneer je zoveel leert dat je wel wilt veranderen, en wanneer je zoveel ontvangt dat je verandering verwelkomt.

Donderdag 29 september

'Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om... de kracht van de vijand te breken' (Luc. 10:19)(NBV).

Maak gebruik van je macht!

Heeft satan het speciaal op jou gemunt? Vraag jij je af waarom hij zich eigenlijk inlaat met iemand als jij? Het antwoord is: invloed. Jobs invloed was een voortdurende doorn in het oog van satan. Op een dag zei God tegen satan: 'Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde' (Job 1:8). Kort na dat gesprek deed satan een aanval op Jobs gezondheid, Jobs kinderen, Jobs huwelijk en Jobs bedrijf. Je kunt Gods aandacht niet trekken zonder ook die van satan te trekken. Alles wat God de eer brengt, brengt onze vijand tot razernij. Maar jij hebt de macht om zijn kracht te breken. Jezus zei: 'Ik heb satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven... om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden' (Luc. 10:18-19). Zie je dat, je bent niet geroepen om satan te verslaan, dat heeft Jezus 2000 jaar geleden al gedaan. Nee, je bent geroepen om dagelijks zijn nederlaag te af te dwingen. Jezus heeft hem aan het kruis al ontwapend en in het openbaar te schande gezet (Kol. 2:15). Toen Generaal McArthur aan het eind van de Tweede Wereldoorlog de opperbevelhebber van de Japanse strijdkrachten ontmoette, nam hij het zwaard uit zijn hand, riep de overwinning uit en dwong de voorwaarden van een onvoorwaardelijke overgave af. En dat is wat Jezus voor jou gedaan heeft aan het kruis. Toen hij stierf en weer opstond beroofde hij de vijand van zijn macht en verklaarde: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus...' (Matt. 28:18-19). Ga in zijn macht. Ga in zijn kracht. Ga in zijn naam. Hij heeft je macht gegeven over de vijand - maak er gebruik van.

Vrijdag 30 september

'... maak ze aan uw kinderen... bekend' (Deut. 4:9)(NBG).

Langzaam luisteren.

Het ouderschap is een voorrecht, daarom moet jij je kinderen ervan overtuigen dat zij belangrijker voor je zijn dan succes in je werk of nog meer materiële zaken. Mis nooit een kans om ze te vertellen dat je van ze houdt. En zorg dat je er bent! Het ouderschap is een verantwoordelijke zaak. God houdt niet de regering of de school verantwoordelijk voor je kinderen, nee, hij houdt jou verantwoordelijk. '... hoed u er terdege voor, dat gij de dingen die gij met eigen ogen gezien hebt, niet vergeet... maak ze aan uw kinderen... bekend.' Het ouderschap biedt een beperkte kans. Wanneer je ze lang genoeg verwaarloost, zullen je kinderen tot de conclusie komen dat zij niet zo belangrijk voor je zijn als de dingen waarvoor jij ze blijft opofferen. Als dat gebeurt, ben je ze echt kwijt. Is dat een prijs die je bereid bent te betalen? Zo niet, verander dan je prioriteiten. Charles Swindoll schrijft: 'Ik herinner me nog goed dat ik een tijdje terug vast was komen zitten in een onderstroom van teveel verplichtingen en te weinig tijd. Het duurde niet lang of ik begon te snauwen tegen mijn vrouw en kinderen, tijdens de maaltijden mijn eten naar binnen te schrokken en me geïrriteerd te voelen bij al die onverwachte onderbrekingen door de dag heen. En al snel begonnen de dingen thuis het patroon te reflecteren van mijn gehaaste levensstijl. Het werd ondraaglijk. Ik herinner me nog heel goed wat onze jongste dochter Colleen op een avond na het eten tegen me zei. Ze wilde me iets belangrijks vertellen over wat er die dag op school gebeurd was. Haastig begon ze: 'Papa-ik-wil-je-iets-vertellen-en-ik-zal-het-echt-snel-doen.' Plotseling besepte ik hoe gefrustreerd ze was en ik zei: 'Liefje, je kunt het me gewoon vertellen... en je hoeft het niet zo snel te doen.' Nooit zal ik haar antwoord vergeten: 'Luistert u dan ook langzaam.'

Zaterdag 1 oktober

'De liefde is geduldig en vol goedheid...' (1 Kor. 13:4)(NBV).

Wees geen specht.

De spaceshuttle 'Discovery' moest een keer aan de grond blijven - niet vanwege technische problemen of gebrek aan geld, maar vanwege spechten! De vogels vonden het isolatieschuim van de externe brandstoftank van de shuttle onweerstaanbaar. Het schuim is van cruciaal belang voor de prestaties van de shuttle. Zonder schuim vormt zich ijs op de tank wanneer die gevuld is met de superkoude brandstof. En dat ijs kan tijdens de start losraken en schade veroorzaken. We kunnen hier iets uit leren. Onze huwelijken worden vaak niet beschadigd door grote dingen als ontrouw, misbruik of verlaten, maar door kleine dingetjes als kritiek, gebrek aan respect en elkaar voor lief nemen. Als er steeds maar wordt weggepikt aan je relatie, kan deze niet dat niveau van geluk bereiken dat God voor je in petto heeft. Iemand merkte wijs op: 'Voor je kritiek hebt op de smaak van je partner, moet je nooit vergeten dat hij jou heeft uitgekozen.' Jij zegt: 'Maar het is gewoon een feit.' Oswald Chambers zei: 'God geeft ons nooit onderscheidingsvermogen opdat we elkaar ermee om de oren kunnen slaan, maar opdat we voor elkaar kunnen bidden.' Vitten werkt niet. Het haalt slechts de eigenwaarde en het veiligheidsgevoel van je partner omlaag. Mensen veranderen alleen wanneer zij zich bekrachtigd en begrepen voelen. De Bijbel zegt dat 'de liefde geduldig is en vol goedheid'. In plaats van 'pikken' kun je beter denken aan de eigenschappen die jij aantrekkelijk vond van je partner, op hem vertrouwen en het beste in hem naar boven halen. Als jij dat niet doet, wie dan wel? Paulus schrijft: '... schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient' (Fil. 4:8). Als je van plan bent getrouwd te blijven en gelukkig te zijn, dan zijn dit door de tijd beproefde principes.