

**Zondag 23 oktober**

*'Dus wij zijn medewerkers van God...' (1 Kor. 3:9)(NBV).*

Een samenwerkingsverband met God.

Ken je dat verhaal van dat jongetje dat huis aan huis potloden van 10 cent verkocht om geld in te zamelen voor een nieuw te bouwen ziekenhuis van 30.000 miljoen dollar? Een vrouw zei tegen hem: 'Joh, dat is een behoorlijk groot doel voor zo'n jongetje als jij dat potloden verkoopt voor een dubbeltje.' Met een grote grijns op zijn gezicht antwoordde hij: 'Oh, maar ik doe het niet alleen. Ziet u die jongen aan de overkant? Dat is mijn partner. We doen het samen.' Als hij al zo'n vertrouwen had in een partner die alleen maar zijn gelijke was, zou jij dan geen vertrouwen hebben in een God wiens macht ongeëvenaard is? En wiens partnerschap succes garandeert? De Bijbel zegt dat we 'medewerkers van God' zijn. Wanneer je die woorden echt gelooft, dan ga je leven als iemand zonder grenzen.

Toen Robert Morrison als zendeling naar China voer, had de kapitein van het schip voortdurend kritiek op hem en maakte het hem niet gemakkelijk. Toen Morrison het schip verliet, zei de kapitein: 'Ik veronderstel dat u nu denkt indruk te gaan maken in China?' Morrison antwoordde: 'Nee, ik niet, maar ik geloof wel dat God indruk zal maken.' Daar heb je het. Wanneer je samenwerkt met God dan is je potentieel ongelimiteerd. Ik heb een gebed voor je: 'Por me op, Heer, als mijn dromen alleen maar uitkomen omdat ik te klein gedroomd heb. Por me op, wanneer ik alleen maar veilig arriveer omdat ik te dicht langs de kust voer. Por me op, wanneer de dingen die ik gewonnen heb ervoor zorgen dat ik mijn dorst verlies naar meer van u. Por me op, wanneer ik successen heb behaald, maar mijn verlangen naar uitmuntendheid ben kwijtgeraakt. Por me op, wanneer ik te snel opgeef en genoeg neem met een plek die ver verwijderd is van de doelen die u voor mijn leven heeft.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ubc.co.uk](http://www.ubc.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 17 oktober**

*'Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is' (1 Kor. 3:13)(NBV).*

Doe wat je hoort te doen.

Op een dag zei de os tegen de muilezel: 'Laten we doen alsof we ziek zijn.' De muilezel zei: 'Nee, we moeten deze klus afmaken.' De os deed wel alsof hij ziek was en de boer bracht hem vers hooi. Toen de muilezel na het ploegen binnenstapte, vroeg de os hoe het was gegaan en de muilezel zei dat het goed was gegaan. De os vroeg: 'Wat zei de boer over mij?' 'Niets,' antwoordde de muilezel. De volgende dag deed de os weer alsof hij ziek was. Toen de muilezel thuiskwam vroeg de os: 'Hoe ging het vandaag?' 'Goed,' zei de muilezel. Na een week vroeg de os: 'Had de boer het vandaag nog over mij?' De muilezel antwoordde: 'Nou, hij zei niks tegen mij, maar hij stond wel een tijd met de slager te praten.' Begrijp dit goed: je bent geboren om een goddelijk doel te vervullen. Wanneer je dat niet doet, heeft dat gevolgen, zowel voor nu als voor de eeuwigheid. Paulus focuste op zijn roeping. Net voor zijn terdoodveroordeling schreef hij: '... ik heb... de wedloop volbracht...' (2 Tim. 4:7). Merk op dat Paulus zich niet terugtrok maar zijn zaak 'volbracht'. In de gelijkenis van de talenten betaalde de man die zijn talent begroef een hoge prijs. Dat komt omdat het volgens God de grootste nalatigheid is als je nalaat te investeren in de tijd, het talent en de schatten die hij jou gegeven heeft ten behoeve van zijn plannen. Op een dag zal je leven worden beoordeeld. Bij de zogeheten 'rechterstoel van Christus'. Paulus schrijft: 'Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen' (1 Kor. 3:13-15).

**Dinsdag 18 oktober**

*'Het gebeurde nu, als uw dienaar her en der bezig was...' (1 Kon. 20:40)(HSV).*

Laat je niet afleiden.

Het woord 'bezig' wordt maar een keer in de Bijbel gebruikt. 'Het gebeurde nu, als uw dienaar her en der bezig was, dat die man er niet meer was.' In dit verhaal veroordeelt God iemand omdat hij vergeet wat belangrijk is en zijn oog niet meer op de bal gericht houdt. In 1992 stond in het tijdschrift 'Fortune' een artikel over de grootste zakenblunders van 1991. A&T en Con Edison, een energiebedrijf in New York City, hadden de handen ineengesloten en een overeenkomst bereikt. Het contract vermeldde dat wanneer het netwerk overbelast zou raken door de stroomvraag, A&T de vraag naar elektriciteit zou verminderen door een knop om te zetten, een paar verbruikers uit te schakelen en kracht te halen uit interne generatoren van hun station in Manhattan. Op 17 september handelde A&T volgens deze overeenkomst. Maar toen A&T's eigen generatoren aangingen, zette de krachtsgolf een aantal vitale gelijkrichters buiten werking. Die gelijkrichters bedienden 4.5 miljoen continentale en 470.000 intercontinentale telefoonlijnen, 1174 binnenlandse vluchten met 85.000 passagiers en de totale communicatiesystemen die het luchtverkeer van de vliegvelden van La Guardia, Kennedy en Newark met elkaar verbonden. Eén gigantische warboel! Op het A&T station in Manhattan bleven de alarmbellen zes uur lang rinkelen. En hoe kwam het nu allemaal? Het A&T personeel dat belast was met de zorg voor de gelijkrichters was weg - een dagje seminar over hoe te handelen in noodgevallen! De Bijbel zegt: 'Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi' (1 Petr. 5:8). Als satan je niet kan verslinden via een frontale aanval, dan leidt hij je wel af met dingen die er uiteindelijk niet toe doen. Laat je dus niet afleiden.

**Woensdag 19 oktober**

*'Dan kun je je hoofd oprichten, zonder smet...'* (Job 11:15)(NBV).

Je komt er weer bovenop!

Veel van 's werelds succesvolste mensen werden ooit als mislukkelingen beschouwd. Een bankier in Iowa zei lachend tegen Alexander Bell dat hij dat stukje 'speelgoed' maar uit zijn kantoor moest halen. Het stuk speelgoed waarnaar hij verwees was de telefoon. Over het missen van een investeringskans gesproken! Een filmproducer krabbelde ooit 'afgevoerd' op het script van 'Gone with the Wind'. In 1906 vroeg Henry Fords grootste investeerder aan hem of zijn voorraad mocht worden verkocht omdat hij niet geloofde in een toekomst voor het bedrijf. Stel je voor dat je met die herinnering leeft! Mr. Roebuck verkocht zijn aandeel van 'the Sears and Roebuck Company' voor 25.000 dollar omdat hij zei dat het nooit zou aanslaan. Maar dat deed het wel en in de hoogtijdagen werd er elke seconde voor 4000 dollar aan goederen verkocht. Begrijp een ding goed: jij hebt alles wat elke winnaar in de geschiedenis had - plus God. De God van de Rietzee, de leeuwenkuil en de muren van Jericho is jouw God! Kijk dus niet langer in de achteruitkijkspiegel maar kijk vooruit. Vier het feit dat je hebt overleefd. De duivel heeft je misschien geprobeerd kapot te maken, maar het goede nieuws is dat hij heeft gefaald. Ondanks alles waar je doorheen bent gegaan ben je een wandelend, pratend, levend en ademend wonder van Gods genade. Je bent er nog. Daar moet God een reden voor hebben. Probeer er dus achter te komen wat het is en zet je er voor in. Vind jij dat je meer problemen hebt dan Job? Mogelijk, maar Job vertrouwde God en kwam er weer bovenop. In zijn boek lezen we: 'Keer je naar hem toe... Dan kun je je hoofd oprichten, zonder smet, zul je staan als een toren en niet meer vrezén.'

**Donderdag 20 oktober**

*'Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is...'* (2 Petr. 1:3)(NBV).

Leven zoals God het bedoeld heeft.

De Bijbel zegt: 'Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven... Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar' (2 Petr. 1:3-8). Hier volgen tien bijbelse principes om je te helpen leven zoals God je bedoeld heeft: 1) Bewaak je tong. Zeg altijd minder dan je denkt en mensen zullen je respecteren. 2) Doe spaarzaam beloften, houd je eraan en mensen zullen je vertrouwen. 3) Laat nooit een gelegenheid voorbijgaan om iets vriendelijks te zeggen, en op een dag zul je met vreugde terugkijken en niet met spijt. 4) Wees oprecht in mensen geïnteresseerd. Laat dat zien door met aandacht te luisteren en je waardering te uiten. 5) Wees opgewekt. Wentel je niet in je pijntjes en kwaaltjes. Iedereen heeft wel wat. Er zijn mensen in het dichtstbijzijnde ziekenhuis die maar al te graag van plek met je zouden willen ruilen. 6) Houd een open geest en probeer alle feiten op een rijtje te krijgen. Discussie? Prima. Woordentwist? Liever niet. Leer van mening te verschillen zonder dat het onverkwikkelijk wordt. Geef mensen het voordeel van de twijfel. 7) Ontmoedig roddelen, het is vernietigend. 8) Wees gevoelig voor andermans gevoelens. Als je dat bent, vindt men je wijs. 9) Besteed geen aandacht aan onvriendelijke opmerkingen jouw richting. Leef zo dat niemand daar geloof aan zal hechten. 10) Maak je geen zorgen als je geen eer ontvangt, blij gewoon je best doen en wees geduldig. God registreert en honoreert!

**Vrijdag 21 oktober**

*'Laten wij oversteken naar de overkant'* (Marc. 4:35)(NBG).

Naar de overkant.

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Laten wij oversteken naar de overkant... En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep' (v. 35-37). De duivel wil niet dat je door deze storm heen komt en de overkant bereikt. Hij vindt het niet erg dat je naar de kerk gaat, in het koor zingt of in de kerkenraad zit. Hij wil alleen niet dat jij je door God bepaalde bestemming bereikt. Maar wat er aan de andere kant op je wacht, is alles waar je nu doorheen gaat meer dan waard. Je hebt te maken met een formidabele tegenstander die weet dat God een plan voor je leven heeft. Maar de man of vrouw die Jezus bij zich aan boord heeft en die bidt en dicht bij hem blijft, kan hij niet laten zinken. Beslis daarom vandaag dat je in Gods kracht gaat staan, ongeacht je huidige of vroegere situatie. Geestelijke vooruitgang komt niet vanzelf. Paulus schrijft: 'Toen ik nog een kind was... dacht ik als een kind... Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten' (1 Kor. 13:11). Het wordt tijd dat je niet langer denkt als een kind en dat je volwassen wordt. Doe je dat niet, dan ervaar je niet wat God voor je in petto heeft. Waar moet je vandaag eens opnieuw naar kijken? Naar je schema, ruimte maken voor God? Naar je vrienden, omdat zij je de verkeerde richting op leiden? Naar je gewoonten, omdat ze je uitputten en verslaan? Naar je woorden, omdat je twijfel uitspreekt in plaats van geloof? Wend je tot God. Hij zal je door deze storm heen leiden en je naar de overkant brengen.

**Zaterdag 22 oktober**

*'... hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg...'* (1 Kor. 10:13)(NBV).

Er is een uitweg.

We verontschuldigen ons vaak voor onze zwakheid, of we geven anderen de schuld. Iemand schreef: 'Een vijand die ik wou leren kennen, volgde mij overal. Hij dwarsboomde mijn plannen en blokkeerde mijn wegen, tegen verheven doelen zei hij nee. Tot ik de doek van hem afrok en zag dat ik het zelf was.' Elke week wanneer John Wesley's studenten elkaar ontmoetten, stelden ze elkaar vier vragen: 1) Welke zonden heb je begaan sinds de laatste keer dat we elkaar zagen? 2) Aan welke verleidingen ben je blootgesteld? 3) Hoe ben je daarvan bevrijd? 4) Wat heb je gedacht, gezegd of gedaan waarvan je niet zeker bent of het zondig is of niet? Deze vier vragen zullen je geestelijke alert houden en op het goede spoor. Paulus schrijft: '... hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.'

Portia Nelson schrijft: 'Ik loop op straat. Er zit een gat in de stoep en ik val erin. Ik ben verloren, het is mijn schuld niet. Het duurt een eeuwigheid voor ik eruit ben. Ik loop in dezelfde straat. Er zit een gat in de stoep, maar ik doe net alsof ik het niet zie, dus ik val er weer in. Ik kan niet geloven dat ik weer op dezelfde plek ben. Maar nog steeds is het mijn schuld niet. Ik loop weer in die straat. Er zit een gat in de stoep. Ik zie het wel, maar val er toch in - het is een gewoonte geworden. Maar nu zijn mijn ogen geopend en ik weet waar ik ben. Het is mijn schuld. Ik klim er direct uit. Ik loop in dezelfde straat. Er zit een gat in de stoep. Ik loop eromheen. En uiteindelijk neem ik een andere straat.'