

**Zondag 30 oktober**

'Jaag de slavin en haar zoon weg...' (Gal. 4:30)(NBV).

Afrekenen met je 'Ismaël'.

Ismaël was geboren omdat Abraham wilde proberen Gods plan te verhaasten door zelf de touwtjes in handen te nemen. Doe jij dat ook? We hebben allemaal onze 'Ismaëls': een goed idee dat niet Gods idee was, en het kan je leven behoorlijk gecompliceerd maken. Hield God dan niet van Ismaël? Jawel, en hij zegende hem ook (Gen. 17:20). Maar God zei dat hij zijn plan alleen via Isaak zou volvoeren. Wanneer jij voor God uitloopt of probeert zijn wil te vervangen door jouw wil, lijd jij niet alleen, maar ook de mensen van wie jij houdt. Geestelijk gesproken, wanneer God tegen jou zegt: 'Jaag de slavin en haar zoon weg,' zegt hij: het wordt tijd af te rekenen met je verleden en je kast op te ruimen.' Maar er is nog iets anders in dit verhaal dat opvalt.

Net als Ismaël en Isaak kunnen je mirakel en je misstap soms samen opgroeien onder één dak. Dingen kunnen verkeerd zijn maar ergens ook weer zo goed. Vandaag zegt God misschien tegen je: 'Vanwege de bestemming die ik voor je in gedachten heb, moet je dit uit je leven wegdoen.' Het is pijnlijk iets los te laten wat je eigen idee was, maar je hebt geen keus. Dit zijn je opties. Of je wordt geraakt door hun smeken en je mist het beste van God. Of je kunt zeggen: 'Hoeveel ik ook van jullie hou, van God hou ik meer.' Wanneer je bereid bent weg te lopen van iets waarvan je houdt omdat je meer van God houdt, heet dat een offer van lof (Hebr. 13:15). En wanneer je het aan God offert, kun je de volheid van zijn zegen in je leven pas goed ontvangen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 24 oktober**

'De rechtvaardige zal leven door geloof' (Rom. 1:17)(NBV).

Geloof in de aanval.

God wil dat je overgaat van overleven naar overheersen. Van het net redden tot het echt geloven in hem die 'bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken' (Efez. 3:20). Er wordt niet gezegd dat je de duivel moet bestrijden maar dat je hem moet weerstaan en dan zal hij van je wegluchten (Jak. 4:7). Het Griekse woord voor 'vluchten' betekent 'verschrikt wegrennen'. Je zou het je zo voor kunnen stellen: jij wordt 's morgens wakker en de duivel zegt: help, hij is weer wakker. Paulus schrijft dat je de duivel geen kans moet geven (Efez. 4:27). Satan heeft geen plek in je leven zolang je hem die niet geeft! Wat hij wil, is jou scheiden van je geloof, want geloof is wat God vreugde geeft (Hebr. 11:6). Geloof maakt een overwinnaar van je (1 Joh. 5:4). Geloof geeft antwoord op je gebeden. '... alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen' (Marc. 11:24). Als je dat echt gelooft, handel je daarnaar. 'Strijd de goede strijd van het geloof' zegt 1 Timoteüs 6:12. Er moeten dus vijanden van je geloof zijn. En een van geloofs grootste vijanden is jouw gebrek aan kennis van Gods Woord. 'Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u' (Hos. 4:6)(NBG). De medische wetenschap leert dat je aan een ziekte kunt worden blootgesteld zonder hem op te lopen omdat je ertegen ingeënt bent. Op dezelfde manier kan religiositeit je inenten tegen echt geloof. Negatieve mensen kunnen dat ook. Vraag jij je af hoe jij je geloof kunt versterken? Volgens de Bijbel zo: 'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus' (Rom. 10:17)(NBG). Leef daarom in Gods Woord.

**Dinsdag 25 oktober**

'Want wie veracht de dag van de kleine dingen...' (Zach. 4:10)(HSV).

Sta je nog maar net aan het begin?

Al het grote begint met iets kleins en je houding in het begin bepaalt vaak je succes aan het eind. 'Want wie veracht de dag van de kleine dingen,' zegt de Bijbel. Verheug je in de beginnetjes die God geeft, want die geeft hij. En bedank hem ervoor. Voordat er een einde kwam aan de droogte en de regen inzette, zag Elia een wolkje, niet groter dan een handpalm (1 Kon. 18:44). Dat is behoorlijk klein, maar hij was er blij mee, omdat het een teken was van grotere dingen die te gebeuren stonden. Maak je zaadje niet kapot door te twifelen of het wel krachtig genoeg is. God geeft je een zaadje van hoop, iets kleins, maar iets is beter dan niets. Neem dat zaadje en plant het, bid erover en geloof God voor groei. Vaak gooien we ons zaad weg. Wanneer we iets 'verachten', verkleinen we het potentieel. We nemen er geen notitie van, we zorgen er niet voor. Wanneer we geen zorg besteden aan wat God ons geeft, verliezen we het. En als we ons zaad verliezen, komen we nooit toe aan het genieten van onze oogst. Hebreeën 13:5 zegt dat we tevreden moeten zijn met wat we hebben, en zegt dan vervolgens 'nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.' Dat is waarom je tevreden kunt zijn met dat simpele begin. Je weet gewoon dat God afmaakt waaraan hij begint. Heb daarom geduld, wees verwachtingsvol en blijf doorgaan. 'Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloofd. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is' (Hebr. 10:35-36).

**Woensdag 26 oktober**

*'... ze hebben mij allemaal in de steek gelaten... Maar de Heer heeft me terzijde gestaan...'* (2 Tim. 4:16-17)(NBV).

Wijd je toe!

Lees de volgende woorden langzaam en aandachtig: 'Zolang ik niet echt ben toegewijd, is er altijd nog een aarzeling, een kans om me terug te trekken. Maar zodra ik definitief besluit me toe te wijden, zet God zich ook in beweging en komt er een hele stroom gebeurtenissen op gang. Allerlei onvoorziene en nooit verwachte incidenten, ontmoetingen, mensen en materiële hulp beginnen mijn kant op te komen.' Wijd je dus toe! Wanneer anderen weigeren met je mee te gaan, betekent toewijding dat je alleen gaat. Daniël at en bad alleen. Elia offerde en getuigde alleen. Jeremia profeteerde en huilde alleen. Paulus zei: 'Niemand heeft me bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten... Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven... Ik ben gered uit de muil van de leeuw.' Op het moment dat we ons toewijden, en niet eerder, komt God voor ons tussenbeide. Toen de drie Hebreeuwse jongelingen ervoor kozen niet te buigen voor de afgoden van koning, haalde God hen uit de brandende oven zonder ook maar de geur van rook. Koning Nebukadnessar was zelfs zo onder de indruk dat hij zei: 'er is geen god die kan redden als deze' (Dan. 3:29). Waartoe heeft God je geroepen denk je? Gehoorzaam hem. Stap uit in geloof en doe het. Als je bang bent, lees dan deze woorden: 'Ik ben nog liever as dan stof. Ik heb nog liever dat mijn vonk opbrandt dan dat hij door droogrot wordt verstikt. Ik leef om te leven, niet om er alleen maar te zijn. Ik ga mijn dagen dus niet verluimelen in een poging tijd te rekken. Ik zal elk moment gebruiken.'

**Donderdag 27 oktober**

*'Hij die een bres slaat gaat voorop...'* (Mich. 2:13)(NBV).

Je doorbraak!

Denk jij dat je het niet zult redden als je geen doorbraak krijgt? Probeer dan eerst het volgende in te zien. Ten eerste: je probleem is voor God alleen maar een gelegenheid om je te helpen. Je bent nu in de positie gekomen om de waarheid van de volgende woorden aan den lijve te ondervinden: 'Hij die een bres slaat gaat voorop, ze breken uit, ze trekken door de poort, ze gaan erdoor naar buiten. Hun koning gaat hun voor, de Heer gaat aan het hoofd.' Door Gods genade kun je je omstandigheden te boven komen. Uitstijgen boven de teleurstelling en de zelfvernietigende mentaliteit die zegt: 'Er zal niets ten goede veranderen.' Heb je alles geprobeerd maar is het mislukt? Oké, dan kun je dat wegstrepen van je lijst. Nu weet je tenminste wat er niet werkt. Wees blij. God kent de weg en hij gaat voor je uit. Ten tweede: voor je een doorbraak ervaart is er meestal enige opschudding. Chuck Yeager, de held uit de Tweede Wereldoorlog die de geluidsbarrière doorbrak, brak zijn ribben de dag voordat hij in de cockpit stapte en probeerde te gaan doen wat nog nooit eerder met een vliegtuig was gedaan. Zijn vrienden zeiden: 'Je hebt teveel pijn. Doe het niet.' Zijn angsten zeiden: 'Niemand heeft dit ooit eerder gedaan. Dit gaat jou ook niet lukken.' Met 700 mijl per uur begon het vliegtuig heftig te schudden. Daarna brak hij plotseling door iets heen wat hij beschreef als een 'grote kalmte'. Zo is het ook wanneer je op het punt staat een doorbraak mee te maken. Als alles om je heen gaat schudden en de angst je bij de keel grijpt, ga je niet neerstorten en verbranden, dan sta je op de drempel van een doorbraak!

**Vrijdag 28 oktober**

*'Doorgrond mij, God, en ken mijn hart...'* (Ps. 139:23)(NBV).

Hartsonthullingen.

Ons karakter komt niet alleen aan het licht door wat we doen, maar ook door hoe we reageren. Handelingen kun je plannen, maar reacties komen spontaan. Ze geven ons een glimp van wat er echt in ons hart leeft. Op dat moment kunnen we ernaar kijken en ermee afrekenen. Wie van ons zou graag toegeven dat hij op tijden hebzuchtig, begerig, controlerend of onzeker is? Of aanstoot neemt aan Gods zegen die zichtbaar is in levens van anderen? Toen de psalmist bad 'doorgrond mij, God, en ken mijn hart,' nodigde hij God uit omstandigheden te scheppen die alle onzichtbare 'rotzooi' in de bodem van het meer van zijn onbewuste aan de oppervlakte zou brengen. Niet alleen de rotzooi die onzichtbaar was voor anderen, maar ook voor hem zelf. Paulus schrijft aan de gelovigen in Galatië en zegt: 'Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u' (Gal. 4:19). Zie je dat 'zolang Christus geen gestalte in u krijgt'! Dat vraagt telkens opnieuw om een ontvankelijk geweten en een gerichte wil. Tijdens de regering van Oliver Cromwell had de Engelse regering op een gegeven moment te weinig zilver om munten te slaan. Daarom stuurde Cromwell zijn mannen naar de kathedralen om op zoek te gaan naar zilver. Ze kwamen terug met de melding dat het enige zilver dat ze konden vinden, zich bevond in de heiligenbeelden die in alle hoeken stonden. Cromwell liet de volgende boodschap terugsturen: 'Goed, laten we de heiligen dan maar omsmelten en in omloop brengen.' En dat is wat we nodig hebben, zo is het toch? Je door God laten omsmelten, je laten vullen met zijn Geest en je in omloop laten brengen.

**Zaterdag 29 oktober**

*'... oude mensen zullen dromen dromen'* (Joël 3:1)(NBV).

Vraag God om een droom.

'Oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien.' Wanneer God je een droom geeft, geeft hij je de benodigde middelen en contacten om die droom uit te voeren. Niet iedereen zal in je droom geloven. Paulus schrijft: 'Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw? Natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar...' (Rom. 3:3-4). Als je droom van God afkomstig is, negeer dan de neezeggings en geef je er helemaal aan. Wees er wel zeker van dat je droom van God afkomstig is. Hij kan niet voortkomen uit de wensen van een ander. Soms is jouw droom in wezen wat iemand anders voor jou wil. Ouders hebben hier een handje van. Zij willen een deel van hun leven via jou leven, daarom pushen ze jou om iets te doen wat zichzelf altijd hadden willen doen. Ja, dan ben je je levenlang bezig je vader en moeder te behagen om hun goedkeuring te verkrijgen, zelfs al ben je nu volwassen. Maar op een dag word je wakker en besef je dat je probeert iemand anders droom uit te leven. Misschien was het echt wel Gods plan voor je vader of moeder, maar nu zit jij ermee opgescheept. Zorg dat je daar vanaf komt. Vraag God om je eigen droom! Jouw droom kan niet ontstaan uit verkeerde motieven als trots, jaloezie, boosheid, afwijzing of wedijver. Probeer je iemand iets te bewijzen? Probeer je iemands bewondering en respect te winnen? Probeer je iets goed te maken omdat je afgewezen werd? Onderken je motieven, vraag of God je hart geneest en vraag hem vervolgens om een droom waar hij achter kan staan!