

Zondag 6 november

'Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië...' (Joh. 11:1)(NBV).

Lessen van Lazarus (2).

De derde les gaat over loslaten. Zolang jij meent zelf het probleem te kunnen oplossen, zul je je niet uitstrekken naar Gods wonderkracht. Het moet zover komen dat je het gebed van opgeven bidt: 'Heer, ik heb er aan gedaan wat ik kon en het gaat niet beter. Ik ga niet meer proberen de boel te fiksen. Ik ben er klaar mee. Ik geef het helemaal aan u. Ik weet niet hoe u het gaat aanpakken, maar ik weet wel dat u van me houdt en alleen wilt wat het beste voor me is. Hier hebt u het, Heer, het is voor u.' Dit is geen gebed van nederlaag, het is een gebed van totaal vertrouwen. David schreef: 'Als ik middenin de benauwdheid verkeer... De Heere zal Zijn werk voor mij voltooien... uw trouw duurt eeuwig...' (Ps. 138:7-8)(HSV)(NBV).

De voorganger van een grote kerk vertelt dat ze halverwege de bouw van hun nieuwe gebouw geld tekort kwamen. De gemeente groeide en ze zouden de extra ruimte hard nodig hebben. Maar de bank wilde niet meer lenen. Dus bad de voorganger en zei: 'Heer, wat mij betreft hoeft ik dit grote gebouw niet. Ik heb al een plek voor mijn kinderen. Maar u heeft een ruimte nodig voor uw kinderen. Ik weet niet hoe u dit gaat aanpakken, maar het zijn uw kinderen. Heer, ik geef het aan u.' God antwoordde, het geld kwam op tafel en binnen een paar jaar hielden ze hun diensten in een prachtig gebouw, schuldenvrij. Geef je probleem dus aan God en neem het niet terug!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.*

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Maandag 31 oktober

'... er worstelde iemand met hem totdat...' (Gen. 32:25)(NBV).

'Totdat'.

'Maar zelf bleef hij [Jakob] achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand [de engel van de Heer] met hem totdat de dag aanbrak.' Wanneer God besluit je ergens op aan te spreken, zal hij zelf voor een onderonsje zorgen. Jakob bleef alleen achter. Wanneer opereren nodig is, wordt er verder niemand in de operatiekamer toegelaten. Er is iets in jou waarmee moet worden afgerekend, anders ga je het niet redden. Er staat ook dat er iemand met hem worstelde 'totdat'. Anderen hebben je misschien opgegeven, maar God niet. 'Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voltooien tot op de dag van Jezus Christus' (Fil. 1:6)(HSV). 'Totdat' Jakob Israël wordt, 'totdat' de bedrieger een prins van God wordt, 'totdat' jij zo gaat wandelen, praten en handelen dat iedereen in je omgeving weet dat je door God bent aangeraakt. God wil niet dat je blijft aanmodderen met dingen die hij misschien eerst door de vingers zag. Wanneer de tijd dringt, zal hij met je worstelen en je laten zien dat je je leven verspilt. Hij zal met je worstelen over je achteloze houdingen, woorden en handelingen. Hij zal met je worstelen over je ondankbaarheid en je helpen inzien hoe gezegend je bent. Hij zal met je worstelen over je tweeslachtigheid en je onwil om keuzes te maken. Je bent veranderd van baan, van relatie en van kerk; wanneer laat je toe dat God je ergens permanent neerplant zodat je vrucht kunt dragen? Er zijn twee 'totdats' in dit verhaal. Ten eerste worstelde God met Jakob totdat hij ja zei. Ten tweede worstelde Jakob met God totdat hij hem zegende. Op dat moment werd Jakobs naam veranderd, kwam er een eind aan zijn verleden en begon de toekomst die God voor hem in petto had.

Dinsdag 1 november

'Kijk niet neer op dit kleine begin, want de Here is blij te zien dat het werk begint...' (Zach. 4:10)(HetBoek).

Het vlindereffect.

Ken je het vlindereffect? In de natuurkunde beschrijft dat hoe kleine veranderingen in begincondities (zoals het wapperen van een vlindervleugel) invloed kunnen hebben op het weer duizenden kilometers verderop. Stel je voor: een tere vlinder kan veranderingen brengen in weerpatronen op een ander continent! Had ie niet met zijn vleugeltjes gewapperd, dan was het traject van het weersysteem mogelijk heel anders geweest. Wat kun je hieruit leren? Soms voel jij je misschien onbetekenend, zo broos als die vlinder. Het lijkt of je alleen maar even met je vleugels wappert wanneer je in je eentje opkomt voor waarheid en eerlijkheid op de werkvloer of thuis. Misschien zeg je: 'wat kan ik nou met zo'n probleem?' Wel, meer dan je denkt! Je geloof, je woorden, je daden, je gebeden, je voorbeeld, je vriendelijkheid en volharding kunnen de kracht van God vrijmaken en de hemelse machten ertoe aanzetten in die situatie aan het werk te gaan. God houdt ervan gebruik te maken van dingen die wij als onbetekenend zien, zoals Mozes' staf die de Rietzee scheidde, of Davids slinger die een reus velde, of een lunch van een kind die een menigte voedde. Jouw wapperende vleugels kunnen veranderingen initiëren die levens om je heen voor eeuwig zullen beïnvloeden. Jezus zei: 'Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: "Verplaats je van hier naar daar!" en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn' (Matt. 17:20). Het gaat niet om de grootte van het zaadje dat je zaait, maar om de God die het kan laten groeien. Het gaat niet om het gebed dat je bidt maar om de grootheid van Degene die het beantwoordt.

Woensdag 2 november

'U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart'
(1 Petr. 5:7)(NBV).

Zit er niet over in.

Jezus zei: 'Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?" - dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen' (Matt. 6:31-32). Iemand schrijft: 'Ik zat een keer ergens over in toen ik een predikant hoorde zeggen dat bezorgdheid getuigt van een gebrek aan vertrouwen in God. Toen begon ik er dus over in te zitten dat ik me zorgen zat te maken. Iemand anders zei: "Zit er maar gewoon niet over in." Klinkt simpel genoeg, maar ik behoor tot het type mensen dat in geloof dingen uitspreekt, maar handelt uit angst. Vervolgens kwam een vriend met een heel nieuw idee: "Waarom probeer je deze zorgbon niet? De bon geeft je het recht je zorgen te maken zoveel je wilt, maar alleen als: a) het je zal voeden en kleden; b) het iets aan je leven zal toevoegen in plaats van wegnemen; c) het de dag van morgen beter zal maken; d) je het niet erg vindt om je als een niet-gelovige te gedragen.' En hij voegde eraan toe: "Als dat niet werkt, maak dan een lijstje van alle dingen waarover je inzigt, doe het in een doos en zet de doos op een plank uit het zicht. Als God er geen zorg voor kan of wil dragen, dan kun je altijd nog terug naar je doos en je opnieuw zorgen maken, maar geef hem in elk geval een kans. En terwijl je wacht tot hij antwoordt, moet je bidden, op zijn woord vertrouwen en je zorgen niet ventileren.'" Je mag je zorgen op hem afwentelen, alles waarover je inzigt, alles waarover je tobt, alles waarover je je zorgen maakt, want hij ligt je na aan het hart.

Donderdag 3 november

'Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen' (Luc. 14:18)(NBV).

Wat is jouw excuus?

Laten we eens kijken naar de excuses die we hebben voor het niet najagen van de droom die God ons gegeven heeft: Ten eerste: voor gewone mensen zoals ik komen dromen toch nooit uit. De gebroeders Wright wilden vliegen. Winston Churchill had een visie voor een vrij Europa. Dr. Martin Luther King jr. droomde van rassengelijkheid. Maar je hoeft niet iemand van 'wereldformaat' te zijn om een droom te hebben. Nee, het najagen van een droom is wat het verschil uitmaakt tussen gewone en buitengewone mensen. Gewone mensen leiden een buitengewoon leven als ze hun droom najagen. Waarom zeggen we dat? Omdat een door God gegeven droom je zal motiveren om belangrijke beslissingen te nemen in je leven. Het is niet simpelweg eerst zelf veranderen en dan je droom uitleven. Nee, je jaagt je droom na en gaandeweg verander je zelf en veranderen je prestaties. Met andere woorden, je droom is zowel je doel als je middel tot verandering. Ten tweede: als de droom niet groot genoeg is, is hij het najagen niet waard. Maar de grootte is niet waardebepalend. Je droom hoeft niet groot te zijn; hij moet alleen groter zijn dan jezelf. Moeder Teresa zei: 'We kunnen niet allemaal grote dingen doen, maar we kunnen wel allemaal kleine dingen doen met een grote dosis liefde.' Ten derde: het is nu niet het goede moment om mijn droom na te jagen. Toestemming om je droom na te jagen komt uit twee bronnen: God en jezelf. Schrijver George Eliot zei: 'Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen zijn.' Een perfecte timing voor het najagen van je droom bestaat niet. Je kunt dus net zo goed gelijk beginnen. Doe je dat niet, dan ben je volgend jaar weer een jaar ouder en nog geen stap verder.

Vrijdag 4 november

'Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard...' (Rom. 10:10)(NBV).

Hoe word je rechtvaardig.

Om te worden 'verlost' moet je je vertrouwen stellen in Christus en in niets anders. En als je nu zorgt dat alles in je leven op orde is? Nee, dat is niet voldoende. Er zijn mensen die toevalligerwijs al beter leven dan jij doelbewust. Als christenen onderscheiden we ons door het feit dat wij ons vertrouwen hebben gesteld op het vergoten bloed van Jezus Christus en nergens anders op. Paulus zegt het onomwonden: 'Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered' (v.9-10). Redding is het gevolg van wat je in je hart gelooft over het voltooide werk van Christus, en wat je met je mond belijdt. Deze twee elementen, geloven en belijden, brengen je voor God in een positie van 'rechtvaardigheid'.

Ben je wel eens naar een supermarkt gegaan met een uitgeknipte tegoedbon? Je wilt een pak meel of suiker, maar je hebt geen geld. Toch krijg je het gevraagde. Waarom? Omdat ze jou met de bon de levensmiddelen verstrekken alsof je het geld had. Begrijp je waar ik heen wil? Jij hebt geen rechtvaardigheid in te brengen bij God in ruil voor redding, maar hij heeft een bonnetjessysteem bedacht dat inlossing heet. Hij heeft gezegd: 'Als je eenmaal je vertrouwen hebt gesteld op Christus zal ik je vanaf dat moment als rechtvaardig zien.' Het woord 'rechtvaardig' betekent eenvoudigweg 'recht voor God'. Zo te mogen leven! Wat een bron van vreugde en vertrouwen!

Zaterdag 5 november

'Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië...' (Joh. 11:1)(NBV).

Lessen van Lazarus (1).

Uit het verhaal van Jezus die Lazarus uit de dood opwekt, kunnen we een aantal dingen leren. De eerste les gaat over redelijkheid. Je kunt geen radicaal geloof hebben zolang je niet alle redelijke oplossingen uitgebreid hebt onderzocht. Maria en Marta lieten Jezus pas komen toen ze alles voor Lazarus hadden gedaan wat ze konden. Wees redelijk, als jij het zelf kunt, zal God het niet voor je doen. Stel, jij bent niet bereid je dieet te veranderen en gezond te eten. Hoe kun je dan vol vertrouwen naar God toegaan in de hoop dat hij je zal genezen? En hoe wil jij bidden voor een gelukkig huwelijk zolang je niet bereid bent de behoeften van je echtgenoot boven die van jezelf te stellen? Jakobus schrijft: 'Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof' (Jak. 2:18). De tweede les gaat over relaties. Sommige mensen wenden zich pas tot God wanneer ze zich in een crisis bevinden. Bidden is iets vreemds voor ze tot ze een auto-ongeluk krijgen, tot hun huwelijk spaak loopt of ze hun baan kwijtraken. En dan zeggen ze, vrij ongeloofwaardig: 'God, waarom heeft u dit laten gebeuren?' Het is moeilijk om met je problemen naar iemand toe te stappen als je geen tijd hebt genomen eerst een relatie met hem op te bouwen. Jezus bracht vaak tijd door in het huis van Maria en Marta en zat bij hen aan tafel. Het waren gevers, geen nemers. '... dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer' (Joh. 11:2). Wanneer je zo van de Heer houdt, kun je vol vertrouwen naar hem toegaan in het besef dat in je behoeften zal worden voorzien.