

Zondag 20 november

'Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels, ze komen niet van de Heer' (Jer. 23:16)(NBV).

Geloof en fantasie (2).

Jezus zei: 'Vraag en er zal je gegeven worden...' (Matt. 7:7). Maar die belofte wordt verder bepaald door deze voorwaarde: wat je vraagt moet in harmonie zijn met Gods wil (1 Joh. 5:14). Wanneer je een wettelijk contract tekent, kun je je het niet veroorloven de kleine lettertjes te missen. En als iemand met een droom kun je je het niet veroorloven de realiteit te negeren. Doe je dat wel, dan zal de waarheid je achterhalen. Wanneer God je een droom geeft, geeft hij je alles wat nodig is om hem te vervullen. Hoe irreëler je droom, hoe meer je geneigd zult zijn te steunen op zaken die je niet onder controle kunt houden (zoals 'geluk'). Je moet een balans zien te vinden tussen de stoutmoedigheid van dromen en de realiteit van je situatie. Ja, je moet veel verder reiken dan waartoe je in staat denkt te zijn, maar tegelijkertijd wat je doet baseren op je sterke punten en factoren die je wel onder controle hebt. Hoe meer je inzit over dingen die je niet onder controle hebt, hoe minder je zult doen om verbetering aan te brengen in de dingen die je wel onder controle kunt hebben. En dan leef je in een fantasiewereld. Maar als God je een droom geeft, zal die inspelen op je sterke punten. Catherine Hales merkte op: 'Als we rond de twintig zijn besteden we de meeste tijd aan het ontdekken van alles wat we kunnen zijn. Maar als we tegen de dertig lopen, gaan we alles ontdekken wat we nooit zullen zijn. De uitdaging voor ons is naar de veertig toegroeien (en ouder) en het allemaal samen voegen - weten waar we wel en waar we niet goed in zijn - en ons optimale zelf worden.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 14 november

'Toen Mozes' armen zwaar werden... gingen ze [Aäron en Chur] aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen' (Exod. 17:12)(NBV).

Erken wanneer je hulp nodig hebt.

We denken graag dat we alles zelf kunnen, toch is het wijs om te weten wanneer je hulp nodig hebt. Toen Israël tegen de Amalekieten streed, waren de Israëlieten aan de winnende hand zolang Mozes zijn staf omhooghield. Wanneer hij hem echter liet zakken, had de vijand de overhand. Maar net als wij was Mozes ook maar een mens en 'toen zijn armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen.' God schonk Israël die dag niet alleen de overwinning, maar toonde ook aan Mozes dat er tijden zijn waarop een mens hulp nodig heeft. Een voorganger zei: 'Ik herinner me dat ik een keer erg teleurgesteld was. Ik vroeg me af of ik wel de juiste persoon was om de kerk te leiden. Een vriend voelde mijn wanhoop. Hij nam me mee voor een kop koffie en luisterde naar mijn zorgen. Hij nam er de tijd voor me te herinneren aan alle manieren waarop God mijn leiderschap had gebruikt. Hij hielp me om mijn kwijtgeraakte perspectief terug te krijgen. Tegen het eind van onze ontmoeting voelde ik me bemoedigd om weer door te gaan. Ik zal altijd dankbaar zijn voor de manier waarop hij 'mijn armen ondersteunde'.'

Vaak vinden we het makkelijker hulp te bieden dan te ontvangen. Soms betekent hulp accepteren dat je afstand doet van je rol als martelaar of slachtoffer, dat je jarenlang opgebouwde muren van onafhankelijkheid afbreekt en andere mensen er voor je laat zijn. Voel jij je aangesproken? Misschien kun je dan iets met dit gebed: 'Heer, u weet dat ik geneigd ben op mezelf te vertrouwen. Helpt u me ontvankelijk te zijn voor de gave die u me hebt gegeven in mensen die me willen steunen en bemoedigen.'

Dinsdag 15 november

'God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid' (2 Tim. 1:7)(NBV).

Je angsten onder ogen zien (1).

Elke keer dat je je aan iets waagt, zoals een nieuwe baan, een nieuwe relatie of een nieuw investeringsplan, zul je enige vorm van angst ervaren. Je slaagt echter nooit zolang je blijft toegeven aan die angst. De bedrijfswereld riskeert een fiasco bij elk nieuw product dat ze op de markt brengt. De modewereld riskeert bij elke nieuwe kledinglijn dat het niets wordt. Toch zijn ze bereid een miljoenenrisico te lopen om hun koopwaar te verbeteren en hun productie op te voeren. Winnen ze altijd? Nee, maar als ze geen risico nemen, hebben ze helemaal geen kans van slagen. Iemand schreef: 'Er was eens een behoedzaam man. Hij speelde en hij lachte nooit; riskeerde niets, probeerde niets en zong noch bad. En toen hij op een dag overleed, was hij onbekend bij de verzekeringsmaatschappij. Want aangezien hij nooit geleefd had, gingen zij er vanuit dat hij ook nooit gestorven was.' Feit is dat we allemaal fouten maken. Het faalpercentage van het menselijk ras is 100% en iedereen (jij ook) komt in aanmerking voor een lidmaatschap van deze club. Maar dat betekent niet dat je als een angsthaas hoeft te leven, bang om fouten te maken. Geloof in God is wat je de moed geeft je angsten onder ogen te zien en het leven te leiden dat hij voor jou bedoeld heeft. Als je dat niet doet, dan lijdt je later aan het 'wat had kunnen zijn' syndroom. Je zult nooit volmaakt zijn, dus zul je ook nooit volmaakt succesvol zijn. Dat betekent niet dat je niet zult slagen in het leven, maar je moet het wel gewoon proberen. Angst is een 'geest', en als je niet uitkijkt, word je erdoor beheerst. God biedt je drie betere opties: kracht, liefde en bezonnenheid.

Woensdag 16 november

'God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid' (2 Tim. 1:7)(NBV).

Je angsten onder ogen zien (2).

Een toerist reed over het platteland toen hij een oude boer op een schommelstoel op zijn veranda zag zitten. Achter zijn boerderij strekte zich zo'n 30 hectare land uit. 'Is dat uw land?' vroeg de toerist. 'Jazeker,' antwoordde hij. 'En, wat doet u ermee? Al eens gedacht aan katoen?' vroeg de toerist. 'Nou nee, ik ben bang dat de katoenkever het zal opvreten,' zei de boer. 'En graan?' vroeg de toerist weer. 'Ook niet, ik ben bang dat de sprinkhanen ermee aan de haal gaan,' antwoordde de boer. 'Tsja,' zei de toerist, 'en een veestapel dan?' De boer zei: 'Ik ben bang dat de prijs van rundvlees gaat zakken.' 'Wat gaat u dan doen met dat prima stuk land?' 'Niets, ik speel gewoon op veilig.'

Voel jij je zo? Wanneer jij ervoor kiest om op veilig te spelen in het leven, is je potentieel voor succes als dat stuk braakliggend land. Zolang angst in je leven regeert, zet je geen stap in geloof. En vervul je je bestemming ook niet! De Bijbel zegt dat het zonder geloof onmogelijk is God te behagen (Hebr. 11:6). Is het niet beter een mislukking te riskeren en te doen wat God wil, dan het risico te lopen hem te mishagen? We kennen allemaal de angst die ervoor zorgt dat we ons terug willen trekken. Alleen zij die die angst overwinnen, komen ver in het leven. 'De Here is groot, die welgevallen heeft aan het heil van zijn knecht' (Ps. 35:27)(NBG). Het overwinnen van de angst om te falen begint met het geloof dat God wil dat je slaagt. Met behulp van die waarheid kun je niet alleen je angsten trotseren maar ook verslaan.

Donderdag 17 november

'... God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest...' (Joh. 4:24)(NBV).

'Op de plek van aanbidding'.

Iemand heeft eens gezegd dat wij geen menselijke wezens zijn die proberen een geestelijke ervaring te hebben, maar geestelijke wezens die proberen een menselijke ervaring te hebben. De levenskracht in jou is afkomstig van God die Geest is. Als je dus gaat aanbidden, is het alsof je terug gaat naar je oorsprong en weer met hem in contact komt. Er is een verhaal over een jongetje dat naast de wieg van zijn pasgeboren zusje zit. Hij fluistert haar toe: 'Hoe is God ook alweer, ik ben het vergeten.' Jezus zei: 'God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest...' [uit de diepten van je geest]. Op de vraag hoe hij meer dan 80 punten kon scoren in een match antwoordde superster Michael Jordan: 'Ik was op de goede plek.' Op een bepaalde manier brengt oprechte aanbidding je op de plek waar God is. De psalmist David was op die plek. 'Ik zing u dagelijks zevenmaal lof...' (Ps. 119:164). 'Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij geloofd de naam van de Heer' (Ps. 113:3). 'Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God' (Ps. 42:2). Wat een beeld. Onze diepste dorst geleest, onze wonden geheeld en onze kracht vernieuwd in de stroom van Gods aanwezigheid. En buiten het bereik van de vijand. Henry Blackaby zegt: 'Alleen iets over God wéten zal je nooit tevreden kunnen stellen. God echt leren kennen komt alleen wanneer je ervaart dat hij zich aan je openbaart.' En dat is wat er gebeurt wanneer je tijd doorbrengt 'op de plek van aanbidding'.

Vrijdag 18 november

'... Ik moet bezig zijn met de dingen mijns Vaders...' (Luc. 2:49)(NBG).

De juiste prioriteiten.

Als twaalfjarig kind zei Jezus: 'Ik moet bezig zijn met de dingen mijns Vaders.' Tijdens zijn bediening zei hij: 'Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft' (Joh. 9:4)(HSV). Voordat hij stierf zei hij: 'Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen' (Joh. 17:4)(HSV). Jezus kende zijn doel, wist waar zijn prioriteiten lagen en baseerde daar zijn leven op. De vraag is nu of jij dat ook doet. Je kunt niet alles hebben. Je moet weten wat God met je voor heeft en dat voortdurend voor ogen houden. Op die manier zul je weten wat je moet offeren en waaraan je jezelf moet geven. Alleen een duidelijk beeld van wie je bent en van waar je heen wilt, kan je helpen de juiste prioriteiten te stellen. We maken allemaal keuzes. De vraag is of jij keuzes gaat maken die je dichter bij je doel brengen of die je er juist van verwijderen. Als je je levensdoel niet kent, weet je de juiste keuzes niet te maken. Een heldere visie schept heldere prioriteiten. Vance Havener sprak tot voorgangers en zei: 'De ironie van een bediening is dat de man die werkt in naam van God, juist vaak het moeilijkst tijd vindt voor God. De ouders van Jezus raakten hem kwijt in de kerk en zij waren niet de laatsten die hem daar kwijt raakten.' Ray Ortlund zei: 'We moeten eerst volledig toegewijd zijn aan Christus en vervolgens aan elkaar en ten slotte aan Christus' werk in de wereld.' De beste manier om je prioriteiten op orde te houden is wanneer je bidden en bijbellezen op de eerste plaats zet.

Zaterdag 19 november

'Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels, ze komen niet van de Heer' (Jer. 23:16)(NBV).

Geloof en fantasie (1).

Veel mensen is aangepraat dat als je in dromen gelooft, je ze ook waar kunt maken. Maar dat klopt gewoon niet. Bijna elk kind droomt dat hij kan vliegen als een vogel, maar dat zal nooit gebeuren, hoe hard hij het zich ook voorstelt. En kijk eens naar programma's als Idols, waar deelnemers absoluut geen idee hebben van hun kunnen. Ze zingen vals, ze gillen, ze blèren en ze brullen. En wanneer ze van de jury te horen krijgen dat ze niet goed genoeg zijn, protesteren deze imitatiesterren en zeggen: 'Ja, maar dat is jullie mening, ik ben geweldig.' We moeten allemaal bij onszelf onderzoeken of we wel reëel bezig zijn. Geloof is geen fantasie. Het is geen zaak van geestkracht over materie. Het gaat niet om het hebben van een loterijmentaliteit. Mensen die zo denken, geloven dat als ze maar op het juiste moment op de juiste plek verschijnen en de juiste contacten leggen, dan, hoppekee, hun fantasieën werkelijkheid worden. Ja, als het zo makkelijk was! Maar dat is niet zo. Ralph Waldo Emerson merkte op: 'Oppervlakkige mensen geloven in geluk, sterke mensen geloven in oorzaak en gevolg.' Wanneer God je een droom geeft, heb je geloof nodig om hem te realiseren. De vraag die je jezelf dus moet stellen is of je droom van God komt. Als dat zo is, heb je ook de nodige gaven en talenten om die te realiseren. En God zal door middel van extra contacten en middelen zorgen voor datgene wat je nog mist.