

Zondag 4 december

'Misschien is de Heer op onze hand...' (1 Sam. 14:6)(NBV).

'Misschien' (1).

Jonatan, de zoon van koning Saul, wilde een Filistijnse wachtpost overvallen. Geen profeet had hem dat verteld. Hij had geen woord van de Heer om te bevestigen dat hij de strijd zou winnen. Hij zei simpelweg tegen zijn wapendrager: 'Laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de Heer op onze hand.' Dit geeft je geen vrijbrief om maar eventjes je eigen gang te gaan en vervolgens God te vragen om je rugdekking te geven. Jonatan vocht duidelijk aan de kant van Gods volk, daarom wist hij dat God met hem was. Maar zonder specifieke, gedetailleerde aanwijzing waagde hij de oversteek vanuit een 'misschien'. Werkte het? Ja. Toen Jonatan en zijn wapendrager twintig Filistijnen doodden, bracht het zo'n verwarring teweeg in het vijandelijk kamp dat ze elkaar begonnen af te maken, en Israël overwon. Salomo zei: 'Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe' (Pred. 11:4). Met andere woorden, als je op de perfecte omstandigheden wacht, onderneem je niets en bereik je niets. Ja, het zou geweldig zijn als God ons altijd specifieke aanwijzingen gaf. Maar vaak leidt hij door een idee of een indruk die in ons begint te groeien. En als dat sterker wordt en aanhoudt, dan ga je denken: 'Misschien wil God wel dat ik dit ga doen.' We houden van de garantie op uitkomsten (en inkomsten). We willen zeker van onze zaak zijn, zonder risico dat we falen of verliezen, dat vinden we prettig. Maar je zult vaker te maken krijgen met 'misschiens' dan met garanties. En het zijn juist die momenten van onzekerheid die je geloof, standvastigheid en moed versterken.

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Maandag 28 november

'De geest van de Heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid...' (Jes. 11:2)(NBV).

De geest van wijsheid.

Tijdens zijn aardse bediening had Jezus de geest van wijsheid nodig voor het nemen van beslissingen en het afrekenen met de vijand. Wij gelovigen hebben dezelfde geest in ons. Jakobus 3:15 zegt dat er drie soorten wijsheid zijn: aardse wijsheid, die niet altijd betrouwbaar is, want soms 'denkt een mens de juiste weg te gaan, terwijl hij eindigt bij de dood' (Spr. 16:25). Natuurlijke (ongeestelijke, puur menselijke) wijsheid; deze is gebaseerd op emoties en kan leiden tot verwarring, pijn en jaloezie. En ten slotte demonische of duivelse wijsheid; deze is zelfzuchtig, wellustig en ongoddelijk. Goddelijke wijsheid 'daarentegen komt van boven en is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht' (Jak. 3:17). En Jakobus 1:5 zegt: 'Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij... zal u wijsheid geven.' En stel jezelf bij het bidden de volgende vragen: a) zijn mijn motieven zuiver of zal ik me er later voor schamen? b) zal mijn beslissing resulteren in genade en compassie of in strijd en stress? c) heb ik gedacht aan alle mensen die beïnvloed zullen worden door de gevolgen? d) ben ik bereid me te onderwerpen aan wat God wil of ben ik vastbesloten nietsontziend door te ploeteren? e) zal het eindresultaat een onbarmhartige houding opleveren of zorgen voor een omgeving waar liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing kunnen groeien (Gal. 5:22-23)? f) is het eerlijk en onpartijdig of begunstigt het een bepaald persoon of een bepaalde groep? g) kan ik hier met een goed geweten mee doorgaan of zit er iets van misleiding en zelfzucht achter?

Dinsdag 29 november

'... ik richt mij niet op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft'

(Joh. 5:30)(NBV).

Hoe is je relatie met God? (1)

De relatie die Jezus met zijn Vader had, is het soort relatie dat hij ook met jou wil hebben. Die relatie kun je op drie manieren beschrijven. Laten we daar de komende dagen eens naar kijken. Een eerste kenmerk is intimiteit. Jezus zei: 'De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet...' (Joh. 5:20). Gedurende de dag heb je met veel mensen contact, maar je hart deel je alleen met degenen die je vertrouwt en met wie je een nauwe band hebt. Hoe dicht sta jij momenteel bij God? Dichtbij genoeg om zijn stem te horen wanneer hij tot je spreekt? Dichtbij genoeg om te weten of je iets hebt gezegd of gedaan wat hem heeft bezeerd? Dichtbij genoeg om de warmte van zijn aanwezigheid te ervaren? Feit is dat je nu zo dicht bij God bent als je wilt zijn, besluit te zijn en je voorneemt te zijn. Er wordt niets geboren zonder dat er eerst sprake is geweest van een daad van intimiteit tussen twee mensen, en intimiteit is gebaseerd op één woord: verlangen. Hoe sterk verlang jij naar God? David zei: 'God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam...' (Ps. 63:2). Verlang je ernaar in zijn huis te zijn? 'Zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden' (Ps. 36:9). Verlang je naar zijn Woord? Het gebod van Zijn lippen heb ik niet weggedaan; de woorden van Zijn mond heb ik verborgen, meer dan het mij toegewezen deel' (Job 23:12)(HSV).

Woensdag 30 november

'... ik richt mij niet op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezondend heeft'
(Joh. 5:30)(NBV).

Hoe is je relatie met God? (2)

Drie dingen markeren de relatie van Christus met zijn Vader: intimiteit, vertrouwen en gehoorzaamheid. Laten we vandaag eens kijken naar zijn vertrouwen op God. 'De Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier' (Joh. 5:19). Jezus wist dat hij zonder zijn Vader niets kon doen, daarom deed hij ook geen enkele poging in die richting. Wij daarentegen zingen dat we zonder hem niets kunnen doen en handelen vervolgens of alles van ons afhangt. Lukt dat goed, dan worden we vaak zo verwaand dat mensen ons niet kunnen uitstaan. Lukt het ons niet, dan komt het meestal doordat we zijn bezweken onder de last van een taak die God ons niet eens gegeven heeft. Heb jij je wel eens afgevraagd waarom Jezus nooit worstelde met onzekerheid, noch te kampen had met faalangst, zoals wij? Omdat het nooit bij hem opkwam dat hij iets niets kon waarvan zijn Vader hem al verzekerd had dat hij het wel kon. Wanneer je weet dat je van God gehoord hebt, kun je elke hindernis of vijand met vertrouwen onder ogen zien. God zal je nooit een taak geven die zijn wijsheid en ondersteunende kracht niet vereist. In wezen is elk handelen van God in je leven bedoeld om je vertrouwen op hem te vergroten en niet te verkleinen. Misschien vind jij dat je talent hebt en van alles kunt. Dat kan zo zijn, maar in je eentje kun je niets doen wat voor God van betekenis is. Kniel en bid dus aan het begin van je dag: 'Heer, ik reken op u en heb geen reserveplan.'

Donderdag 1 december

'... ik richt mij niet op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezondend heeft'
(Joh. 5:30)(NBV).

Hoe is je relatie met God? (3)

Het derde wat Christus' relatie met zijn Vader typeert, is gehoorzaamheid. Jezus zei: 'Ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezondend heeft.' Jezus hield geen rekening met wat hij zelf wilde of vond. Nee, hij focuste zich als een laserstraal op een ding - de wil van God, niet meer en niet minder. Let op de woorden 'naar wat ik hoor'. Wanneer jij van God gehoord hebt dat de discussie voorbij is, is het tijd voor actie. God zal niet van gedachten veranderen, dat mag jij doen en in de benen komen. Wanneer jij Jezus Heer van je leven laat zijn, geef je drie basisrechten op: a) wat het je zal kosten; b) waar het je zal brengen; c) in hoeverre het je zal veranderen. Om te kunnen genieten van een relatie met Jezus die lijkt op de relatie die hij met zijn Vader had, is dat de prijs die je betaalt. Klinkt dat veeleisend? Dat klopt, maar het biedt ook een heel stuk bescherming. Toen God tegen zijn volk zei dat ze iets moesten doen, zei hij ook waarom: 'dat ze er wel bij zouden varen' (Deut. 5:33,6:3,12:28). God probeert je niet in te perken, het je moeilijk te maken of je in een keurslijf te stoppen. Hij is een Vader die alleen maar het beste voor zijn kinderen wil. Is dat niet wat elke ouder voor zijn kinderen wil? Wanneer je dus in gehoorzaamheid wandelt, krijg je het beste van wat God voor je heeft.

Vrijdag 2 december

'Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken...' (Rom. 11:6)(NBG).

Gods genade.

Paulus schrijft: 'Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.' Dr. Gerald Mann vertelt het fascinerende verhaal over hoe hij zijn doctoraal Grieks deed. Er waren slechts zes studenten in zijn klas. De docent had nog nooit iemand een 10 gegeven. Op de eerste dag hield hij een Grieks lesboek omhoog en verklaarde tot hun verbazing: 'Ik heb jullie cijfers al genoteerd en hoeveel je ook studeert of wat voor cijfer je ook haalt, ik heb jullie allemaal een 10 gegeven.' Dr. Mann zei: 'Vijf van ons leerden in die klas meer Grieks dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. De andere jongen hobbelde maar wat mee, maar stak er nooit veel energie in.' Begrijp dit goed: genade is de kracht om te schitteren of de vrijbrief om te sjoemelen. In beide gevallen ben je geaccepteerd en ziet God je als rechtvaardig zodra je op Christus vertrouwt. Waarom zou God het zo doen? Omdat zijn liefde voor ons onvoorwaardelijk is en alleen een reactie vanuit liefde hem tevreden kan stellen. Wat een verbazingwekkende waarheid: God stelt zich kwetsbaar op voor de afwijzing van mensen zoals wij! Misschien vraag jij je af hoe je kunt bewijzen dat je echt van God houdt. Dat is makkelijk: je hebt anderen lief (1 Joh. 4:21). Je houdt van Gods Woord (Ps. 119:97). Je bidt graag (Jer. 29:12). Genade staat, mits goed begrepen, heiligheid niet in de weg, het produceert heiligheid. 'Gods genade... tot redding... leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven' (Titus 2:11-12).

Zaterdag 3 december

'Maar God, de Heer, riep de mens: 'Waar ben je?'' (Gen. 3:9)(NBV).

Verberg je niet langer!

De eerst opgetekende vraag die God ooit stelde was: 'Adam, waar ben je?' En het is een vraag waarbij je vandaag ook wel eens mag stilstaan: 'waar ben ik eigenlijk?' Als je het antwoord niet weet, of als je het wel weet maar het niet leuk vindt, dan is dit stukje voor jou. Toen God aan Adam vroeg waar hij was, antwoordde deze als volgt: 'Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verberg ik me' (v.10). Het is ongelofelijk hoever we zullen gaan om ons te kunnen verbergen. We begraven ons in ons werk of raken verwickeld in een affaire of bouwen een muur om ons hart - alles om de waarheid maar niet onder ogen te hoeven zien. God probeerde Adam niet te vinden, hij wilde alleen maar dat Adam zichzelf vond. Zolang je dat niet doet, ben je echt verloren. En het probleem is dat je onecht wordt als je verbergt. Heb je er enig idee van hoeveel emotionele energie het kost om de schijn voor anderen op te houden? Slechts twee dingen zijn erger: jezelf en God voor de gek houden. Bovendien zul je het moeilijk vinden om eerlijk te zijn naar andere mensen of ze in de ogen te kijken. Waarom? Omdat je bang bent dat ze in je hart zouden kunnen kijken en de ware jij zien. Zit jij daar vandaag? Bang om in je eigen hart te kijken? Het goede nieuws is dat Adam naakt was maar dat God hem kleren gaf; hij was schuldig maar God reinigde hem; hij was bang maar God troostte hem. En als je vandaag naar hem toegaat, zal God jou ook reinigen, kleden en troosten. Hij wacht op een gelegenheid om het te kunnen doen!